

Adnan Oktar'ın Hıristiyanlara uygulanan baskı ile ilgili makalesi Yunan basınında

HEADLINES

LISTEN

VIEW

IDENTITY

CONNECTION

QUEST

Went What Wrong in Turkey?

The Christian drama of the Middle East

Posted by / on loukaskoutsikos on 05 April 2016 . Published in [Articles](#)



The "BLACK" GENOCIDE OF CHRISTIANS OF THE MIDDLE EAST

Written by Nick Chiladakis

With an amazing and revealing article of the Turkish researcher Harun Yahya, (which for obvious reasons we live today in Turkey), the Russian Pravda newspaper with the title attribute, «Once upon a time there were Christians in the Middle East», ie, "once upon a time there were Christians in the Middle East," describes a horrible genocide of Christians in the Middle East in recent years amid the general indifference of European politicians, but even worse the same religious leaders who only Muslim refugees interested.

One the Turkish literally puts the 'glasses'!

According to data of Harun Yahya, only the last months of 2015, 2,400 Christian churches were burned and destroyed while 7,000 Christians were murdered in cold blood.

The fifties, the Christians of the Middle East was 1.5 million in Iraq, more than 500,000 in Turkey, approximately 3 million in Syria and other some 3 million in other regions such as Lebanon etc. Today they have not left nor 1,000,000, while the persecution continues amid general global indifference.

The Harun Yahya invokes the Koran itself to give a sharing in this genocide, as the holy book of the Muslims, as mentioned features, fills them with large half all that is unfaithful and is the main ideological asset to kill non-believers especially when prevailing conflict situations then the crimes against the non-Muslim population increasing the most.

We arrives just remembering the tragic and horrific murder of two Christian bishops from the jihadists, of which one, the Metropolitan of Aleppo Paul, was well known to the Thessalonians when he studied at the Theological Faculty of Thessaloniki.



Nobody was interested in the fate of today Archbishop burned to appear in the

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ

Η «ΜΑΥΡΗ» ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ - 5 ΑΥΓ. 2016



Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης

Με ένα καταπληκτικό και αποκαλυπτικό άρθρο που ο Τούρκος ερευνητής Harun Yahya, (που για ευνόητους λόγους δεν ζει σήμερα στην Τουρκία), στην ρωσική εφημερίδα Pravda με τον χαρακτηριστικό τίτλο, «Once upon a time there were Christians in the Middle East», δηλαδή, «Μια φορά κι έναν καιρό υπήρχαν Χριστιανοί στη Μέση Ανατολή», περιγράφει με στοιχεία την φρικτή γενοκτονία των χριστιανών της Μέσης Ανατολής τα τελευταία χρόνια εν μέσω της γενικής αδιαφορίας των Ευρωπαίων πολιτικών, αλλά ακόμα χειρότερα των ίδιων των θρησκευτικών ηγετών που μόνο για τους μουσουλμάνους πρόσφυγες ενδιαφέρονται.

Ένας Τούρκος τους βάζει κυριολεκτικά τα "γυαλιά"!

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Harun Yahya, μόνο τους τελευταίους μήνες του 2016, 2.400 χριστιανικές εκκλησίες καήκαν και καταστράφηκαν ενώ 7.000 χριστιανοί δολοφονήθηκαν εν ψυχρώ .

Την δεκαετία του πενήντα οι χριστιανοί της Μέσης Ανατολής ήταν 1,5 εκατομμύρια στο Ιράκ, πάνω από 500.000 στην Τουρκία, περίπου 3 εκατομμύρια στην Συρία και άλλα 3 εκατομμύρια περίπου σε άλλες περιοχές όπως Λίβανος κ.α. Σήμερα δεν έχουν απομείνει ούτε 1.000.000, ενώ οι διωγμοί συνεχίζονται εν μέσω της γενικής πογκάμερας αδιαφορίας.

Ο Harun Yahya επικαλείται το ίδιο το Κοράνι για να δώσει ένα έγκλημα στην γενοκτονία αυτή, καθώς το ιερό βιβλίο των μουσουλμάνων, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, τους γεμίζει με μεγάλο μίσος σε κάθε τι το άπιστο και είναι το κυριότερο ιδεολογικό εφόδιο για την εξολόθρευση των μη πιστών, ειδικά όταν επικρατούν εμπόλεμες καταστάσεις τότε τα εγκλήματα σε βάρος του μη μουσουλμανικού πληθυσμού αυξάνονται στο έπακρο.

Εμείς φτάνει μόνο να θυμηθούμε την τραγική και φρικτή δολοφονία των δυο χριστιανών μητροπολιτών από τους Τζχανκστές, από τους οποίους ο ένας, ο Μητροπολίτης Χαλεπίου Παύλος, ήταν πολύ γνωστός στους Θεσσαλονικείς όταν σπούδαζε στην Θεολογική Σχολή της Θεσσαλονίκης.



Κανένας δεν ενδιαφέρθηκε για την τύχη του και σήμερα ο Αρχιεπίσκοπος καίγεται να εμφανίζεται στα κανάλια κοντά στους μουσουλμάνους που δεν αποκλείεται ανάμεσα τους να βρίσκονται και κάπτοι δολοφόνοί του.



Το χριστιανικό δράμα της Μέσης Ανατολής είναι και το δικό τους Αίχμαρ!

ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
www.nikosxeiladakis.gr



ΑΓΩΝΑΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΣΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ

Ζήτουμε ελευθέρια και ζήσα Ορθόδοξη Έκκλησία



Αρ. φύλλου 234 - Νοέμβριος 2016

ΔΙΑΒΑΣΤΕ

ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝΟΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΛΑΡΣΙΣΣΕ.



<http://www.agonas.org/>

Εφημερίδα Αγώνας



<http://efimerida-agonas.blogspot.gr/>

ΘΕΟΓΝΩΣΙΑ



ΕΔΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΠΙΘΑ



Εδώ διαβάζετε τα παρακάτω του Αγιοκαίου Μεγαροπούλου Αποστόλ και Μεγαρίδου Σίβουσι Νικόδημου.

Ελευθέρη πληροφόρηση

ΕΜΕΙ ΛΕΙΤΕ ΖΗΤΟΥΝΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΘΕΑΓΟΡΑΣΗ

Πέμπτη, 7 Απριλίου 2016

Η «ΜΑΥΡΗ» ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

Κανένας δεν ενδιαφέρθηκε για την τύχη του και σήμερα ο Αρχιεπίσκοπος καίγεται να εμφανίζεται στα κανάλια κοντά στους μουσουλμάνους που δεν αποικιείται ανάμεσα τους να βρίσκονται και κάποιοι δολοφόνοι του.



Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης

Με ένα καταληκτικό και αποκαλυπτικό άρθρο του ο Τούρκος ερευνητής Harun Yahya, (που για ευνόητους λόγους δεν ζει σήμερα στην Τουρκία), στην ρωσική εφημερίδα Pravda με τον χαρακτηριστικό τίτλο, «Once upon a time there were Christians in the Middle East», δηλαδή, «Μια φορά κι έναν καιρό υπήρχαν Χριστιανοί στη Μέση Ανατολή», περιγράφει με στοιχεία την φρικτή γενοκτονία των χριστιανών της Μέσης Ανατολής τα τελευταία χρόνια εν μέσω της γενικής αδιαφορίας των Ευρωπαίων πολιτικών, αλλά ακόμα χειρότερα των ίδιων των θρησκευτικών ηγετών που μόνο για τους μουσουλμάνους πρόσφυγες ενδιαφέρονται.

Ένας Τούρκος τους βάζει κυριολεκτικά τα 'γυαλιά»!

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Harun Yahya, μόνο τους τελευταίους μήνες του 2015, 2.400 χριστιανικές εκκλησίες καήκαν και καταστράφηκαν ενώ 7.000 χριστιανοί δολοφονήθηκαν εν ψυχρώ.

Την δεκαετία του πενήντα οι χριστιανοί της Μέσης Ανατολής ήταν 1,5 εκατομμύριο στο Ιράκ, πάνω από 500.000 στην Τουρκία, περίπου 3 εκατομμύρια στην Συρία και άλλα 3 εκατομμύρια περίπου σε άλλες περιοχές όπως Λίβανος κ.α. Σήμερα δεν έχουν απομείνει ούτε 1.000.000, ενώ οι διωγμοί συνεχίζονται εν μέσω της γενικής παγκόσμιας αδιαφορίας.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ - TRANSLATE

Google

Αγία Γραφή

Ανάγνωση της ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ
Φωνητικά Αρχεία

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ



ΣΤΑΣΟΥ ΜΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΑΣ



ΟΡΘΟΔΟΣΟΣ ΣΥΝΔΕΣΙΣΤΗΣ

ΟΡΘΟΔΟΣΟΣ ΣΥΝΔΕΣΙΣΤΗΣ



Σημάρι ταυτότητας οι Άγιοι

Γεωργίου - Επιφανούς Νίκουτση, Θεοφάνη ή Λαοκόνητα, Ιεροσολίμου - Επιφανούς Μελετητή, Μαρτυρικής Επισκοπίας και Οικονομίας της Μεγάλης Εκκλησίας, Αγγλικούς, Παύλους ή δε Ρωσούς, Μικαήλους ή δε Ρωσούς, Αρσένιου ή

ΕΛΛΑΔΑ



ΕΕΕΕ



Χριστιανισμός

Εάν ήρθατε στο ιστολόγιο "ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΕΛΛΑΔΑ" τότε μας το άρθετε σας και θα το δημοσιεύσουμε, email: ethnikathemata@googlemail.com

Τρίτη, 5 Απριλίου 2016

Η «ΜΑΥΡΗ» ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης - Με ένα καταπιληκτικό και αποκαλυπτικό άρθρο του ο Τούρκος ερευνητής Harun Yahya, (που για ευνόητους λόγους δεν ζει σήμερα στην Τουρκία), στην ρωσική εφημερίδα Pravda με τον χαρακτηριστικό τίτλο, «Once upon a time there were Christians in the Middle East», δηλαδή, «Μια φορά κι έναν καιρό υπήρχαν Χριστιανοί στη Μέση Ανατολή», περιγράφει με στοιχεία την φρικτή γενοκτονία των χριστιανών της Μέσης Ανατολής τα τελευταία χρόνια εν μέσω της γενικής αδιαφορίας των Ευρωπαίων πολιτικών, αλλά ακόμα χειρότερα των ίδιων των θρησκευτικών ηγετών που μόνο για τους μουσουλμάνους πρόσφυγες ενδιαφέρονται.

Ένας Τούρκος τους βάζει κυριολεκτικά τα "γυαλιά"!

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Harun Yahya, μόνο τους τελευταίους μήνες του 2015, 2.400 χριστιανικές εκκλησίες καήκαν και καταστράφηκαν ενώ 7.000 χριστιανοί δολοφονήθηκαν εν ψυχρώ .

Την δεκαετία του πενήντα οι χριστιανοί της Μέσης Ανατολής ήταν 1,5 εκατομμύριο στο Ιράκ, πάνω από 500.000 στην Τουρκία, περίπου 3 εκατομμύρια στην Συρία και άλλα 3 εκατομμύρια περίπου σε άλλες περιοχές όπως Λίβανος κ.α. Σήμερα δεν έχουν απομείνει ούτε 1.000.000, ενώ οι διωγμοί συνεχίζονται εν μέσω της γενικής παγκόσμιας αδιαφορίας.

Ο Harun Yahya επικαλείται το ίδιο το Κοράνι για να δώσει ένα έρισμα στην γενοκτονία αυτή, καθώς το ιερό Βιβλίο των μουσουλμάνων, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, τους γεμίζει με μεγάλο μίσος σε κάθε τι το άπιστο και είναι το κυριότερο ιδεολογικό εφόδιο για την εξολόθρευση των μη πιστών, ειδικά όταν επικρατούν εμπόλεμες καταστάσεις τότε τα εγκλήματα σε βάρος του μη μουσουλμανικού πληθυσμού αυξάνονται στο έπακρο.

Εμείς φτάνει μόνο να θυμηθούμε την τραγική και φρικτή δολοφονία των δυο χριστιανών μητροπολιτών από τους Τζιχαντιστές, από τους οποίους ο ένας, ο Μητροπολίτης Χαλεπιού Παύλος, ήταν πολύ γνωστός στους Θεσσαλονικείς όταν σπούδαζε στην Θεολογική Σχολή της Θεσσαλονίκης.



Κανένας δεν ενδιαφέρθηκε για την τύχη του και σήμερα ο Αρχιεπίσκοπος καίγεται να εμφανίζεται στα κανάλια κοντά στους μουσουλμάνους που δεν αποκλείεται ανάμεσα τους να βρίσκονται και κάποιοι δολοφόνοί του.



Üç ilahi dinin doğduğu **Ortadoğu** dünyanın en önemli bölgelerinden biridir. Bu bölgede yer alan devletlerin her birinin kendine has din sistemi mevcuttur. İçlerinde farklı kültürleri bünyesinde barındıran ülkeler olsa da, bazı azınlıklar baskı altında ve içlerine kapalı bir hayat sürmekte, yaşadıkları yerlerde hakettikleri **sevgi ve merhameti** görememektedirler. Özellikle de **Ortadoğu** bölgesinin nüfusunun yüzde 4'ünü oluşturan **Hristiyanlar** çok çeşitli baskılara maruz kalmaktadırlar.

Yunan-Amerikan Haber Ajansının internet sayfasında ve çeşitli diğer Yunan haber sitelerinde yayınlanan Nick Chiladakis imzalı bir makalede, Adnan Oktar'ın Rusya'nın önde gelen İngilizce yayın gazetesi **Pravda**'da yer alan "["Bir Zamanlar Orta Doğu'da Hristiyanlar vardı"](#) başlıklı makalesine değinildi.

"Türk araştırmacı Harun Yahya'nın Rusya'nın **Pravda** gazetesinde yayınlanan harika ve çok açıklayıcı makalesi, **Orta Doğu**'da son yıllarda **Hristiyanlara** uygulanan korkunç soykırımı ve Avrupalı politikacıların bu konuya duyarsız kalışına dikkat çekiyor" diyen Chiladakis, Adnan Oktar'ın makalesinden şu şekilde alıntılara yer verdi:

"2015 yılı **Hristiyanların** en çok zulüm gördüğü yıldır. Yayınlanan son istatistiklere göre 2015 yılında 7000'den fazla **Hristiyan** öldürülmüş, 2400'den fazla **kilise** hasar görmüştür.

Irak'ta da 10 yıl önce 1,5 milyon Hristiyan yaşarken şimdi sayıları 500,000'e düşmüştür... Türkiye'de 1920 yılında 2 milyon Hristiyan yaşarken bugün ise sayıları 200,000'i geçmemektedir."

<https://www.harunyahya.info/makaleler/adnan-oktarin-hiristiyanlara-uygulanan-baski-ile-ilgili-makalesi-yunan-basininda>