

“Ülke menfaati” yerine dostluk üzerine uzlaşma

6
haber

28 Aralık 2015 Pazartesi | KIBRIS POSTASI

KIBRIS POSTASI | 28 Aralık 2015 Pazartesi

“Önümüzdeki günler, Kıbrıs için gelişme vaat etmiyor”

Yaptığı televizyon programları ve savundukları ile gündemden düşmeyen Adnan Oktar, Kıbrıs Postası için Kıbrıs sorusunda hep gündemde olan mülkiyet sorununa ilişkin değerlendirmelerini yazdı...

Yazılarında Harun Yahya ismi kullanılmayan Adnan Hoca, “Son 40 yıl içinde toprak meselesi öyle çetrelili bir hale gelmiş durumda ki, çözüme bağlanmasa geçen 22 çeyit mülk kategorisi baltalanıyor. Bu ülkedeki toprak meselesi nedeniyle bir kısım Türklerin evlerini Rumlara, bir kısım Rumların da evlerini Türklerle teslim etmesi gerekiyor. “Birleşme” veya “birlikte yaşam” projeleri öyle görünüyor ki sadece toprak hesabına dayanıyor” şeklinde bir deyimden ötürü yazdığı yazısında “Kıbrıs meselesine dönerek olmamak, yukarıda anlatılmıştı beklemeden önce önmündeki günler Kıbrıs için çok da fazla gelişme vaat etmiyor. Karşılıklı yapılan son görüşmeler bölge halinin en büyük ihtiyacı olan sevgi ve kardeşliği yine yok saydı. Eğer adadaki halikar birliğe yapılacak kama, toprak paylaşımı, idari haklar, sosyal statüler gibi siyasi sorunlar çözülmezden önce, halkların arasındaki sevgi üzerine odaklanılmak gerekmektedir” dedi.

Harun Yahya'nın mülkiyet, toprak sorunu ve Kıbrıs Mükaddelesi'nin değeriyle ilgili yazdığı yazıda, “Hemen herkesin aşına olduğu bir kalıp vardır: Ülke menfaati. Liderler, vatandaşların da ötekilerle aralarındaki sürtüşmelerin mantığını açıklarken hep bu kilit kelimeyi kullanırlar. Uluslararası toplantılar hep, ülkelerin kendi menfaatleri için neler yapmaları gerektiğini konuşup kararlaştırdıkları ortamlardır. Olağanüstü ciddiyette bürokratlar, ellerinde dosyalarla soğuk toplantı odalarına yerleşir, iki taraf da birbirine nasıl kozlarla yaklaşacağını hesabını yapmıştır. Sonuçsuzdur bu toplantılar çoğunlukla; çıkar hesapları yapılmış ama kimse, menfaatine uygun düşen payı alamamıştır.

lan gerektiğini konuşup kararlaştırdıkları ortamlardır. Olağanüstü ciddiyette bürokratlar ellerinde dosyalarla soğuk toplantı odalarına yerleşir, iki taraf da birbirine nasıl kozlarla yaklaşacağını hesabını yapmıştır. Sonuçsuzdur bu toplantılar çoğunlukla; çıkar hesapları yapılmış ama kimse, menfaatine uygun düşen payı alamamıştır.

Yanmı auzurü süregelen Kıbrıs meselesi bunun örneği. Örneğinden bir, Menfaat hesaplarından en büyük payı almaya çalışan taraflar bir türlü uzlaşmıyorlar. Nüfus hesabı, toprak hesabı derken çıkamaz gün geçtikçe daha fazla büyüyor. Son 40 yıl içinde toprak meselesi öyle çetrelili bir hale gelmiş durumda ki, çözüme bağlanmasa geçen 22 çeyit mülk kategorisi baltalanıyor. Bu ülkedeki toprak meselesi nedeniyle bir kısım Türklerin evlerini Rumlara, bir kısım Rumların da evlerini Türklerle teslim etmesi gerekiyor. “Birleşme” veya “birlikte yaşam” projeleri öyle görünüyor ki sadece toprak hesabına dayanıyor.

Yıldızlar bize reel-politığın en doğru en etkili silahı olarak öğretilen ülke menfaati kavramı, aslında toplamları çoklaştıran maddesi ve çıkarıcı zihniyetin siyasete uygulanmış halidir. Materyalist çıkarıcı ve maddesi bakiş açısına sadece sosyal toplumlara uygulanmaz. Olanın, bu uluslararası ilişkilerde de uygulanmaya konmalıdır. Reel-politik

Önümüzdeki günler Kıbrıs için çok da fazla gelişme vaat etmiyor. Karşılıklı yapılan son



sanların evlerini dkenli tel-lerle konuşmaya başladı, vray cihazlarından geçerek bir nalara gımbıddığı, ötekiler arasında yüksek düzeyde sevgi-karşılıklı ilişkiyi duyurdu. Sevdiklerini için çoğu zaman kendilerini ölüme atmakta tereddüt etme idet. Dolayısıyla hayvanlar, yaşam maddelerinin acımasız örneklerini materyalistlerin umduğa çekildi temsili emeller.

Daha, biler var olmak için yok etmeye kodlanmış birer hayvan değiliz. İnsan, sevgi üzerine yaşamış yapıtlarından sorumlu bir varlıktır. Amaan menfaatlerini önde tutarak hayata kalabilmek değil, iyi ve güzel davranışlarda bulunmaktır. Allah in bir emri olduğuna görebilen her insan, bu siri kutul kutuladığına açığı görür. Bu siri göre insan ızzat, sevmeye, fedakarlığa, dostluğa ve barışa aptardır. İçinde yaşadığı toplum bu değere uygun olduğunda rahat eder. Standart cinayetlerin işlendiği, in-

Kıbrıs meselesi ne dönerek olmamak, yukarıda anlatılmıştı beklemeden önce önmündeki günler Kıbrıs için çok da fazla gelişme vaat etmiyor. Karşılıklı yapılan son görüşmeler bölge halinin en büyük ihtiyacı olan sevgi ve kardeşliği yine yok saydı. Eğer adadaki halikar birliğe yapılacak kama, toprak paylaşımı, idari haklar, sosyal statüler gibi siyasi sorunlar çözülmezden önce, halkların arasındaki sevgi üzerine odaklanılmak gerekmektedir. Adadaki iki halk, yıllardır bir arada yaşamış, birbirlerini dost olarak konuşmuş ve birliktelikte yaşamışlardır. Bu siri göre insan ızzat, sevmeye, fedakarlığa, dostluğa ve barışa aptardır. İçinde yaşadığı toplum bu değere uygun olduğunda rahat eder. Standart cinayetlerin işlendiği, in-

kültür almış insanlar, kendi evlerinde dostlanarak, maaşları ne gösterdiği fedakarlığı, kendi topluluklarında önderinde birliktelikte yaşadığı insanlara da göstermek ister. “Senin benim” kavramından boşlanmaz. Siyasetin gösterdiği maddesi, menfaatçı politika böyle halikar önderinde daha aleri yaratır. Sevgi, baklunda konuşmaktan boşlanmaz ama pratikte yaşamaması imkansızdır. Bir ütopya değildir. Sevgi olmadan hayat olur, dünya olur, siyasi sistemler olur, ekonomi batar. Sevgi, ıhtimal dışı fakir bir kavram değildir. Hayatımızdan zorla çekip almış hayal daimamızdır. İpe bu nedenle eğer Kıbrıs ta geçecek çözümler aranıyorsa, önce bu halion dostluğu önderinde durulmalıdır. Önce kardeşlik vurgusu yapılmalıdır. Five gelen bir maaşları nasıl

kuşulmazsa, o topraklarda yıllardır yaşayan halkların da “yığılı” yalın altında kuşulması fahi ne karşı gelimlidir. Dostluk söz konusu olduğunda toprak meseleleri, mal paylaşımı, nüfus çoğunluğu hesapları tüm anlamını yitirecektir. Dostluk ve sevgi içinde yaşayan hangi insan bütün hesabını yapar? Aynı durum Ermenistan, Azerbaycan, Hindistan, Pakistan ve tüm diğer kardeş çağınlar için de geçerlidir. “Ülke menfaati” denilen çıkarıcı anlayış üzerine değil kayımsız çartız sevgiyi inşa etmek üzerine bir politika geliştirilmelidir. Çoğu siyasetçinin o çok inandığı maddesi ve çıkarıcı zihniyetin canları ve ötekileri nasıl yakığı artık görülmelidir. Bazıların ütopya sandığı sevgi, tüm beklentilerin andındaki çözümdür.

776947522



Hemen herkesin aşına olduğu bir kalıp vardır: **Ülke menfaati. Liderler**, vatandaşlarına ülkelerle aralarındaki **sürtüşmelerin** mantığını açıklarken hep bu kilit kelimeyi kullanırlar. **Uluslararası** toplantılar hep, ülkelerin kendi menfaatleri için neler yapmaları gerektiğini konuşup kararlaştırdıkları ortamlardır. Olağanüstü ciddiyette **bürokratlar**, ellerinde dosyalarla soğuk **toplantı** odalarına yerleşir, iki taraf da birbirine nasıl **kozlarla** yaklaşacağını hesabını yapmıştır. **Sonuçsuzdur** bu toplantılar çoğunlukla; çıkar hesapları yapılmış ama kimse, **menfaatine** uygun düşen payı alamamıştır.

Kuzey Kıbrıs'ta basılan günlük gazete ve ayrıca en çok okunan Türkçe internet sitesi olan **Kıbrıs Postası Harun Yahya'nın** ““**Ülke menfaati**” yerine **dostluk üzerine uzlaşma**” başlıklı makalesini yayınladı.

- http://www.kibrispostasi.com/index.php/cat/35/news/179548/PageName/KIBRIS_HABERLERI
- <http://www.harunyahya.org/tr/Articles/213525/%E2%80%9CUlke-menfaati%E2%80%9D-yerine-dostluk-uzlasma>
- <https://www.harunyahya.info/makaleler/ulke-menfaati-yerine-dostluk-uzlasma-12099>