

ISLAMITISCHE UNIE

Kaschmir

De Kaschmiri moslims wilden weerstand bieden tegen de Indische regering en hun onafhankelijkheid verkrijgen. Hiertegen hebben de Indische machten in 1947, 1965 en 1971 drie grote massamoorden verwezenlijkt. Tienduizenden Kaschmiri Moslims zijn vermoordt, vrouwen zijn verkracht, scholen die een Islamitische opleiding gaven werden gesloten. Vanaf 1990 heeft de genocide en assimilatie in Kaschmir zijn wreedste vorm verkregen.

Indonesie

Suharto, die de steun van de Javanen achter zich had gekregen, ging richting het vermoorden van de moslims en de linkse oppositie. Volgens het Amnesty International zijn 600.000 mensen die tegen het Suharto regime waren vermoordt.

Tayland

De Thaise moslims hebben al 2 eeuwen te maken met een grote onderdrukking. In 1944 is een brede vernietigingsbeweging gestart. In 1948 zijn de leiders en families van de Patani Moslims vermoordt door Boeddhisten. In hetzelfde jaar zijn in het Bulikor Samik gebied 125 Islamitische gezinnen levend verbrand.

Burma arakan

In 1962 heeft Generaal Ne Win de macht van het land in handen genomen met een revolutie. Ne Win, die verklaarde dat hij een socialistische regering heeft gevestigd, heeft alle faciliteiten van de regering gemobiliseerd om de moslims te verwijderen uit het land, en heeft gezegd dat zijn eerste en grootste vijanden de moslims zijn. Volgens absolute cijfers zijn tussen 1962 en 1984 20.000 Moslims uit Arakan vermoordt. Het aantal verkrachtingen van moslimvrouwen was meer dan 200 en bijna alle verkrachtingen waren door het Burma leger gepleegd.

Oost Turkistan

Na de omver werping van de regering door Mao en zijn communisten, groeide de onderdrukking in Oost Turkistan. De politiek van het communistische regime, ging richting de fysieke verwijdering van de moslims die de assimilatie verwierpen. Het aantal doden vanaf de massamoorden in 1949 tot na 1965 bedroeg een ongelooflijk aantal van 35 miljoen moslims

Deze en nog vele soorten van onderdrukking, marteling en moordpartijen gaan vandaag de dag nog steeds door in de Islamitische wereld. De enige oplossing hier tegen is de eenheid en broederschap die onze Heer ons in de Koran vermeld.

Als de moslims een eenheid zijn kan niemand de moslims wat aan doen, niemand kan dit verbeelden. Daarom is het nu tijd voor eenheid.

Het is tijd voor een Islamitische Unie.

<https://www.harunyahya.info/nl/artikelen/islamitische-unie>