

BIDDEN IS EEN SCHILD TEGEN AFGODERIJ

Uit het interview met Dhr. Adnan Oktar op 18 juni 2011 om 17:00 op A9 Tv

ALTUĞ BERKER:Meneer, u zei: "Bidden is heel belangrijk. Het is erg belangrijk om te bidden voor de moslims. Het stelt het hart gerust. Allah heeft in de Koran nadrukkelijk de aandacht getrokken op het bidden. Omdat mensen denken dat ze niets kunnen bereiken door te bidden, hechten ze zich er niet zo aan. Maar gebeden worden zeker aanvaard. Almachtige Allah aanvaardt het zeker als een eredienst".

ADNAN OKTAR:Bidden is een schild tegen afgoderij. Iemand wil bijv. zaken doen, hij gelooft dat die zaken zullen vorderen binnen dat systeem. Stel dat hij een zitting, een handelscontract, of een taak voor school heeft, hij denkt dat hij het zelf zal doen. Allah verhoede, dan volgen mislukkingen elkaar op, hij wordt ongelukkig. Hij begrijpt het niet. Hij gaat naar het examen, maar komt te laat, antwoordt op de verkeerde vraag, of hij wil met een cheque betalen, maar betaalt iets verkeerd, Allah laat hen struikelen, Allah verhoede. Wanneer men aan iets begint, moet men zeker tot Allah bidden. Men moet bijv. zeggen: "O Heer, laat dit gunstig zijn voor mij, open mijn weg, help me". Dus in feite moet men zeggen: "Jij zal het doen, o Heer". Het tegendeel zou afgoderij zijn. Als jij zegt dat je het zelf doet, vindt Allah dat ongepast. Achter wat dan tegenslag lijkt, zit er eigenlijk ook een gunst. Hij komt bijv. te laat, hij mist de bus, daar zit zeker een gunst achter, dat is gunstig. Maar als hij dit vergeet, dan zal hij gaan denken dat het tegenslag is, en verdriet hebben, en verdriet hebben is afgoderij. Maar als hij het anders doet, is dat een eredienst, en zal hij de gunst erachter zien. Zijn zaken zullen dan ook werkelijk goed vorderen. Dat hij de bus mist, toont dat er een gunst achter zit, dat alles goed gaat. Dan heeft Allah hem beschermd van een ongeval, van een fout of van een gebrek, inshaAllah.

<https://www.harunyahya.info/nl/artikelen/bidden-is-een-schild-tegen-afgoderij>