

ZIJ DIE DE HONDERDEN TEKENS VAN DE KOMST VAN HAZRAT MAHDI (VZMH) LOOCHENEN, ZOULDEN HET OOK NIET GELOVEN ALS ZE ENGELEN ZOULDEN ZIEN BIJ HAZRAT MAHDI (VZMH)

De gebeurtenissen, incidenten en omstandigheden in de Eindtijd zijn in verbijsterende details verteld in de overleveringen van onze Profeet (moge Allah hem zegeningen en vrede schenken) en al deze tekens hebben één voor één plaatsgevonden. Dat de gebeurtenissen waarover onze Profeet (vzmh) 1400 jaar geleden praatte, vandaag net gebeuren zoals hij ze beschreef, is een wonder dat door Allah geschonken is aan onze Profeet (vzmh). Sinds het jaar 1400 AH, hebben de meer dan 150 gebeurtenissen die door onze Profeet (vzmh) meegedeeld zijn, zich allemaal voorgedaan in de laatste 30 jaar, dus de meer dan 150 wonderen van onze Profeet (vzmh) hebben, als een geschenk van Allah, plaatsgevonden.

Laten we deze wonderen van onze Profeet (vzmh) kort samenvatten; net zoals hij zei, is de stroom van de Eufraat in het begin van 1400 AH gestopt; heeft de oorlog tussen Iran en Irak plaatsgevonden; is de Ka'aba bloederig overvallen; zijn een maans- en zonsverduistering gebeurd in de maand Ramadan met 15 dagen tussen beide; is Afghanistan bezet; is Irak bezet; is Bagdad ingesloten met vuur; is de komeet Halley verschenen; is er een vuur gezien in het oosten toen Irak de oliebronnen verbrandde tijdens de bezetting van Koeweit; heeft een duister onheil met stof en rook zich voorgedaan toen op 11 september in Amerika de Twin Towers aangevallen werden; zijn de leiders van Damascus en Egypte vermoord; is Azerbeidzjan bezet; is de komeet Lulin met twee staarten, die in de tegengestelde richting beweegt van de andere kometen, gezien en hebben nog honderd andere tekens plaatsgevonden. Al deze gebeurtenissen bewijzen dat we in de Eindtijd zijn, dat de profeet Jezus (vzmh) in deze eeuw opnieuw op aarde zal komen en dat we leven in de tijd van Hazrat Mahdi (vzmh).



Ondanks dat het zo duidelijk en bevattelijk is dat de meer dan 150 wonderen van onze Profeet (vzmh) plaatsvinden, loochenen sommigen deze tekens en kunnen ze zich niet realiseren dat we leven in een zeer gevierde en mooie periode. Eigenlijk is deze verbazingwekkende toestand ook een van de mirakels van de Eindtijd. **Wat echter nog verbazingwekkender is, is dat sommigen nog meer wonderen willen zien, terwijl dat deze meer dan 150 wonderen van onze Profeet (vzmh) duidelijk zijn. MAAR NET ZOALS ZE NIET (WILLEN) ZIEN DAT DEZE 150 WONDEREN ZICH EEN VOOR EEN VOORDOEN VOOR HUN OGEN, ZULLEN ZE ANDERE WONDEREN DIE HEN ALLAH ZOU TONEN, OOK NIET KUNNEN ZIEN EN BEGRIJPEN. Mensen die zomaar weigeren dat meer dan honderd gebeurtenissen zoals dat de Eufraat voor het eerst in 1400 jaar stopte met stromen, dat er voor het eerst in 1400 jaar bloed vergoten is in de Ka'aba, en dat er voor het eerst in 1400 jaar een maans- en zonsverduistering hebben plaatsgevonden in de maand Ramadan, het goed nieuws verkondigen van de verschijning van Hazrat Mahdi (vzmh), zullen de waarheid niet aanvaarden, ongeacht welke informatie, welk bewijs en welk wonder ze ook zien.**

Bijvoorbeeld, sommige personen interpreteren de allegorische uitdrukkingen in de Hadiths op een dwaze manier en zeggen dat wanneer Hazrat Mahdi (vzmh) zal verschijnen, er boven zijn hoofd

engelen zullen zijn op een wolk, die zichtbaar zullen zijn voor de mensen, die steeds Hazrat Mahdi (vzmh) zullen aanwijzen en hem zullen voorstellen aan de mensen. Maar indien een engel zou komen zoals zij beweren, die Hazrat Mahdi (vzmh) zou aanwijzen, zouden zij niet aanvaarden dat Hazrat Mahdi (vzmh) er is en zouden ze, althans volgens zichzelf, een alternatieve verklaring vinden. Hierbij moet vermeld worden dat uit de Hadiths van onze Profeet (vzmh) duidelijk blijkt dat er naast Hazrat Mahdi (vzmh) engelen zullen zijn, die hem zullen helpen. Maar DE ENGELEN NAAST HAZRAT MAHDI (VZMH) ZULLEN ENKEL TE ZIEN ZIJN IN DE SPIRITUELE WERELD, DUS ZULLEN ENKEL ENGELEN DEZE GEBEURTENIS KUNNEN ZIEN.

Dat de mensen die niet willen geloven, een wonder wensen te zien wanneer hen een boodschapper gestuurd wordt, is een feit dat geopenbaard wordt in de Koran. Volgens wat gezegd wordt in de Koranverzen, willen deze mensen zelfs dat er engelen komen naar hen en zeggen ze dat ze enkel dan zullen geloven dat de profeet echt is:

(Zij verbeelden zich dat) gij misschien een gedeelte van hetgeen is geopenbaard, zult opgeven; uw hart wordt er door benauwd, omdat zij zeggen: "WAAROM IS ER TOT HEM GEEN SCHAT NEERGEZONDEN OF WAAROM IS ER GEEN ENGEL MET HEM GEKOMEN?" Voorwaar, U bent slechts een waarschuwer en God is Voogd over alle dingen. (Soera Hoed, 12)

"WAAROM BRENG JE ONS GEEN ENGELEN indien je tot de waarachtigen behoort?" Wij zenden alleen engelen neer met de werkelijkheid en dan wordt hun (de ongelovigen) geen uitstel geschonken. (Soera al-Hidjr, 7-8)

Zij zeggen: "WAAROM IS ER GEEN ENGEL MET HEM (de Profeet) NEERGEZONDEN?" En indien Wij een engel zenden dan wordt de zaak afgedaan en er wordt hun geen uitstel gegeven. (Soera el-Anaam, 8)

Maar Allah openbaart dat zij zelfs niet zouden geloven als engelen zouden toekomen naar hen:

En ZELFS AL ZONDEN WIJ ENGELEN TOT HEN NEER EN AL SPRAKEN DE DODEN TOT HEN EN WIJ VERZAMELDEN VOOR GEN ALLE DINGEN VAN AANGEZICHT TOT AANGEZICHT, ZIJ ZOUDEN ER NIET IN GELOVEN, TENZIJ ALLAH HET WILDE. Maar de meesten hunner gedragen zich onwetend. (Soera el-Anaam, 111)

Verwachten zij niets anders dan dat ENGELEN TOT HEN ZOUDEN KOMEN, of dat hun Heer zou verschijnen of dat enige der tekenen van uw Heer zouden plaatshebben? Op de dag, wanneer enige der tekenen van uw Heer zullen verschijnen, zal het geloven geen ziel baten die voorheen niet geloofde noch iets goeds door haar geloof verdiende. Zeg: "Wacht, Wij wachten ook." (Soera el-Anaam, 158)

Omdat Hazrat Mahdi (vzmh) in de Eindtijd de islam zal terugbrengen naar de essentie van de Koranische moraliteit en het voorbeeld van onze Profeet (vzmh), de religie zal zuiveren van innovaties en bijgeloof, het ongeloof intellectueel met de grond gelijk zal maken, de islamitische wereld zal doen verenigen en de Koranische moraliteit zal verspreiden, zullen sommigen zeggen: "MOEST ER GEEN ENGEL BOVEN ZIJN HOOFD ZIJN?" Maar deze mensen die op een wonder wachten om te geloven, vergeten een heel belangrijk feit: **NET ZOALS DAT NIEMAND TIJDENS HET AARDSE LEVEN DE OPSCHRIJVENDE ENGELEN DIE ZICH AAN DE TWEE KANTEN VAN DE MENSEN BEVINDEN, KAN ZIEN, NET ZOALS DAT DE ENGEL GABRIEL DIE VAAK OPENBARINGEN MEEDEELDE AAN ONZE PROFEET (VZMH) KWAM ZONDER DAT DE MENSEN HEM ZAGEN, ZULLEN GABRIEL (VZMH), MICHAEL (VZMH), ISRAFEL (VZMH) EN DE 46 000 ANDERE ENGELEN DIE HEM ZULLEN HELPEN, NIET TE ZIEN ZIJN.**



<https://www.harunyahya.info/nl/artikelen/zij-die-de-honderden-tekens-van-de-komst-van-hazrat-mahdi-vzmh-loochenen-zouden-het-ook-niet-geloven>