

# Καταδικάζοντας πρόσφυγες σε θάνατο

OPINION  
Saturday, September 5, 2015

10

## Condemning refugees to death

**Hans Tillys**

**P**ILES of human bodies in the back of a truck may be one of the worst signs of how humanity has degenerated for some people. Last week we saw a truck loaded with bodies in the back of a truck. Nobody knows how these victims died, but it is clear that they were not treated as human beings. They were treated as objects. They were treated as things. They were treated as people who were not worth anything. They were treated as people who were not worth anything.

It is a tragedy that the world is seeing today. The world is seeing a tragedy that is not just a tragedy of death, but a tragedy of the human condition. The world is seeing a tragedy that is not just a tragedy of death, but a tragedy of the human condition. The world is seeing a tragedy that is not just a tragedy of death, but a tragedy of the human condition.

The public held a commemorative ceremony in Baghdad following the death of the 71 people. The ceremony was held in the city of Baghdad, Iraq. The ceremony was held in the city of Baghdad, Iraq. The ceremony was held in the city of Baghdad, Iraq.

Of course, the world is not just a tragedy of death, but a tragedy of the human condition. The world is seeing a tragedy that is not just a tragedy of death, but a tragedy of the human condition. The world is seeing a tragedy that is not just a tragedy of death, but a tragedy of the human condition.

The increasing number of people seeking refuge in Europe has led to a crisis in the Mediterranean. The crisis is not just a crisis of the Mediterranean, but a crisis of the human condition. The crisis is not just a crisis of the Mediterranean, but a crisis of the human condition.

**We are determined that our GDI efforts will have the political and military support they need.**  
**The UK is to provide reinforcement to thousands more Syrian refugees in response to the worsening humanitarian crisis.**  
**This is a defining moment for the European Union, and it now has no other choice but to mobilize full force around this (refugee) crisis.**

**Saffronizing Indian history**

**Ajay Zaidi Syed**

**C**HILDREN learn very early on that good and evil exist. Children learn very early on that good and evil exist. Children learn very early on that good and evil exist. Children learn very early on that good and evil exist.

### READERS' MAIL @

**King's visit to US**  
This is with reference to the report 'Iran's deathly role in Syria as US fails' (Sept 4). ...

**Arab-Israel conflict**  
I read with interest the article 'Nimrod's legacy' (Sept 4) by ...

**Turky Jihadist**  
I read with interest the article 'Nimrod's legacy' (Sept 4) by ...

**Rashid Hafeez**  
I read with interest the article 'Nimrod's legacy' (Sept 4) by ...

Οι σωροί των ανθρώπινων σωμάτων στο πίσω μέρος ενός φορτηγού μορρούν να είναι ένα από τα χειρότερα σημάδια για το πώς η ανθρωπότητα έχει αποφύγει για μερικούς ανθρώπους. Την προηγούμενη εβδομάδα ξυπνήσαμε με νέα ότι 72 νεκροί είχαν αποφυγήσει στο θάνατο μέσα σε ένα φορτηγό. Κανένας δεν ξέρει πώς εκείνοι που πέθαναν αυτοί τους ανθρώπους στις βάρκες ή τα φορτηγά είναι σε θέση να ζήσουν οι ζωές τους κανονικά. Ήταν αυτοί οι συντετριμμένοι άνθρωποι τόσο άχρηστοι και άνευ αξίας όσο μάτια εκείνων που σκεφτονται μόνο τα χρήματα;

Το κοινό διοργάνωσε μια τελετή εορτασμού στη Βουδαπέστη μετά από το θάνατο εκείνων των 72 ανθρώπων. Ο στόχος ήταν να εξασφαλιστεί ότι το γεγονός δεν θα ξεχαστεί και για να επιστήσει την προσοχή του κοσμου στους εμπόρους ανθρώπων. Την ίδια στιγμή οι άνθρωποι βρέθηκαν άναυδοι στην εικόνα των παιδιών που ξεβράζονται στη λιβυκή ακτή. Αυτή τη φορά δεν ήταν ο πόλεμος αλλά έμποροι ανθρώπων που σκότωσαν τους ανυπεράσπιστους και όλα αυτά, μπροστά τα μάτια της Ευρώπης.

Η Ευρώπη αντιμετωπίζει τη χειρότερη μεταναστευτική κρίση από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και δυστυχώς, αποτυγχάνει σε αυτή την δοκιμασία. Πέρους, η Ευρώπη χτύπησε τους τίτλους του ειδήσεων όταν αποφάσισε να να σταματήσει την φθορά στους πρόσφυγες που παλεύουν για την επιβίωση τους στην ανοιχτή θάλασσα. Αλλά τώρα το πρόβλημα προσφύγων έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλο για να επιτρέψει τέτοιες άσπλαχνες αποφάσεις να ληφθούν. Τον περασμένο μήνα, και οι

αναγνώστες ίσως θυμούνται, τα 28 μέλη της ΕΕ αγωνίστηκαν το ένα με το άλλο στο «να μην» επιτρέψουν είσοδο προσφύγων στις χώρες τους. Τα μέλη της ΕΕ, με τις μεγαλύτερες παγκόσμιες οικονομίες είχαν την ιδέα ότι «όσο λιγότεροι οι πρόσφυγες είναι στην χώρα, τόσο καλύτερα θα αυξησώ και θα προστατεύσω τους δικούς μου ανθρώπους» και θεωρούν πλέον τους μεγάλους αριθμούς μεταναστών ως ηθικό και οικονομικό φορτίο.

Ο αυξανόμενος αριθμός ανθρώπων επιδιώκει το καταφύγιο στην Ευρώπη έχει αναγκάσει τις χώρες της ΕΕ για να λάβει μέτρα. Η καθιέρωση ενός στρατόπεδου για τους πρόσφυγες στα μακεδονικά σύνορα αμέσως μετά τις πράξεις βίας κατά μήκος των συνόρων την προηγούμενη εβδομάδα και η απόφαση της Γερμανίας να αναγνωριστούν οι Συριοί πρόσφυγες είναι λόγοι θετικοί πάνω στο προκείμενο θέμα. Εντούτοις, η κα. Μέρκελ έχει εκδώσει επίσης μια προειδοποίηση: «Εάν δεν πετύχουμε στην δίκαιη διανομή των προσφύγων, είναι φυσικό επακόλουθο η Συνθήκη Σένγκεν να είναι στην ημερήσια διάταξη για πολλές Ευρωπαϊκές χώρες σύντομα» λέει. Η Συνθήκη Σένγκεν επιτρέπει την ελευθερία κινήσης μεταξύ των περισσότερων χωρών της ΕΕ. Αυτές οι λέξεις μπορούν να εμφανιστούν αρκετά δικαιολογημένες έχοντας κατά νου ότι οι περισσότεροι πρόσφυγες και μετανάστες επιδιώκουν να πάνε στη Γερμανία. Παρόλα ταύτα, κάποιος δεν μπορεί παρά να αναρωτηθεί, η Τουρκία, Ιορδανία ή ο Λίβανος, που έχουν αναγνωρίσει αυτήν την περίοδο περισσότερα από τέσσερα εκατομμύρια πρόσφυγες, επιμένει να διανεμηθούν μεταξύ των χωρών της Μέσης Ανατολής; Φυσικά και όχι. Οι άνθρωποι που επιδιώκουν ένα καταφύγιο πίσω από τα σύνορά μας είναι δυστυχείς άνθρωποι που επιδιώκουν να σώσουν τις ζωές τους από έναν πόλεμο. Έχουμε την ευθύνη να τους φροντίσουμε για να εγκριθούν από τον Αλλάχ. Αντίθετο σε αυτό που οι ορισμένοι Ευρωπαίοι σκέφτονται, αυτό εμείς το θεωρούμε ως ευκαιρία ανάπτυξης ευκαιρία να βελτιωθούμε και να αποκτήσουμε μεγαλύτερη βαρύτητα.

Ο Μάρτιν Σουλτς, προϊστάμενος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι ένας από τους σκληρούς κριτικούς της Ευρωπαϊκής πολιτικής των προσφύγων. Ήταν ο Σουλτς που είπε, οι «μερικοί Ευρωπαίοι κάνουν ένα σοβαρό λάθος ενώ η Μεσογείος μετατρέπεται σε έναν μαζικό τάφο.»

Ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών Λοράν Φαμπιούς περιέγραψε την άρνηση μερικών ευρωπαϊκών χωρών να δεχτούν τους πρόσφυγες ως σκάνδαλο. Ο Φαμπιούς επέκρινε επίσης την απόφαση της Ουγγαρίας να βάλει συρμάτινα σύνορα κατά μήκος των συνόρων της για να σταματήσει τη ροή των προσφύγων χαρακτηρίζοντας την πράξη αυτή ως «ασυμβίβαστη με τις αξίες της ΕΕ.» Αλλά ποιες είναι εκείνες οι αξίες της ΕΕ; Βασίζονται στη αύξηση της ανάπτυξης, ή στην ανθρωπιά; Εάν η ανθρωπιά βρίσκεται στο πρόσθιο μέρος της ΕΕ, η Ευρώπη δεν θα έπρεπε να έχει αρχίσει αυτήν την μάχη για τους πρόσφυγες, η οποία είναι σίγουρα ένας λεκές στην φήμη της. Φυσικά, πρέπει να αποκλείσουμε μερικούς ευρωπαϊκούς πολιτικούς αυτο τα παραπάνω καθώς και τους περισσότερους ευρωπαίους πολίτες. Πολλοί πολιτικοί έχουν αντιπροσωπεύσει άξια τους πρόσφυγες, και οι ευρωπαίοι πολίτες καταβάλλουν προσπάθειες να τους προστατεύσουν. Αν και έχουν πραγματοποιηθεί αρνητικά γεγονότα στη Γερμανία, η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων έχει καταδικάσει αρνητικές ενέργειες, και υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι που έχουν παρευρεθεί σε συγκεντώσεις με ταμπλοιντ «Ευπρόσδεκτοι οι πρόσφυγες».

Φυσικά, η διαφορά μεταξύ των μεταναστών και των προσφύγων, που έχει συζητηθεί πολύ τον τελευταίο καιρό, πρέπει να εξεταστεί. Οι άνθρωποι που φεύγουν τους πολέμους και την κατοχή ανίκανοι να επιστρέψουν στις χώρες τους ορίζονται ως 'πρόσφυγες'. Αυτοί οι άνθρωποι προστατεύονται κάτω από το διεθνές καταστατικό από μια σύμβαση του 1951 και δεν μπορούν να αναγκαστούν να επιστρέψουν το σπίτι. Οι μετανάστες, αφ' ετέρου, είναι άνθρωποι που δεν διώκονται στις χώρες τους και μετακομίζουν σε άλλες χώρες σε αναζήτηση μιας καλύτερης ζωής. Αυτή τη στιγμή λόγω της μεγάλης αναταραχής, είναι φυσικό για τις χώρες, να δίνουν προτεραιότητα στους πρόσφυγες έναντι των μεταναστών, κάτω από αυτούς τους ορισμούς. Πράγματι, οι κανονισμοί σε μερικές Ευρωπαϊκές χώρες εξασφαλίζουν ήδη αυτή την δυναμική. Αλλά όταν μιλάμε για την Ευρώπη, η θέση των Βαλκανικών χωρών, που στέλλουν τους μεγαλύτερους αριθμούς μεταναστών, δεν μπορεί να αγνοηθεί.

Σε πρώτη φάση στην επίλυση αυτού του προβλήματος είναι να εξεταστούν τα αιτήματα εκ μέρους μερικών Βαλκανικών χωρών, να επιταχυνθούν οι διαπραγματεύσεις της ΕΕ και τα διάφορα μέτρα να εγκριθούν αναλόγως. Και αυτό επειδή αυτό που θέλουμε να δούμε στην Ευρώπη, δεν είναι

χώρες ταλαιπωρημένες απο την φτώχεια, αλλά μια δυνατή Ευρώπη που αναπτύσσεται από κοινού. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτός είναι ο αληθινός στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μπορούν να υπάρξουν εκείνοι που σκέφτονται, «πώς μπορεί η ΕΕ ενδεχομένως να τα κάνει όλα αυτά;» Η ΕΕ έχει τα μέσα να το κάνει. Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να ρίξει μια ματιά στην Τουρκία, μια χώρα σε μια πολύ πιο αδύνατη οικονομική θέση συγκρινόμενη με πολλές Ευρωπαϊκές χώρες που έχει αναλάβει την ευθύνη και τις ανάγκες όλων των προσφύγων. Τέτοια θυσία θα επιστραφεί επίσης στις ευρωπαϊκές χώρες υπό μορφή μια λεπτής ηθικής αξίας. Η Ευρώπη χρειάζεται τη θέληση να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για να βοηθήσει αυτούς τους πρόσφυγες.

Αρθρο του 'Οκταρ Αντνάν στα Αραβικά νέα:

**το** <http://www.arabnews.com/columns/news/801636>

<https://www.harunyahya.info/el/arthra/Katadikazontas-prosfyges-se-8anato>