

İLMİ

OCAK 2015

SAYI: 2015/01 (127)

ISSN 1304-9807

www.ilmiarastirma.net

5 TL

ARAŞTIRMA



PKK'NİN SİLAH BIRAKMA İDDİASI BİR ALDATMACADAN İBARETTİR



HEDİYE KİTAP!
www.globalkitap.com

TOHUM MUCİZESİ

• Allah'a Yakın
Olabilmenin Yolları

• Müslümanların
Örnek Karakterleri

Canlı yayınlar... Ünlü konuklar...
Siyasi yorumlar... Güler yüzler...
Müzik ve Eğlence... Neşeli sohbet...



- Materyalizm ve ateizme karşı net ve itiraz edilemez izahlar...
- Kuran'da bildirilen güzel ahlaki öğreten sohbetler...
- Peygamberimiz (sav)'in, dünyanın geleceği hakkındaki büyük müjdeleri...
- Darwinizm'in geçersizliğini ispat eden bilimsel bulgular...
- Yüce Allah'ın muhteşem sanatının konu edildiği belgeseller...
- Kuran'da yer alan bilimsel mucizeler...

ADNAN OKTAR İLE SOHBETLER



ARTI EKSI DÜNYA



BAKIŞ AÇISI



GÜNDEM ANALİZ



NUR'A YÖNELİŞ



BİLİM YOLUNDA... BİRLİK ZAMANI... HAYATA DAİR...
HARİKA BİLİM... MERAK ETTİKLERİNİZ... YAŞAM VE SAĞLIK

6 **KAPAK KONUSU****PKK'nın Silah Bırakma İddiası Bir Aldatmacadan İbaredir**14 **Müslüman Bütün Dikkatini Allah'a Yönelmelidir**30 **Bakışlardaki Bozukluk Ruhtaki Boşluğun Delilidir**38 **"Benim Kalbim Temiz" Demek Yeterli Değildir**44 **Düzeltilmesi Gereken Bir Tavrın Bozukluğu: BİLMİŞLİK**52 **Allah Samimi Müslümanlara, Dua Etmenin Lezzetini Hissettir**

56

Müslümanların Örnek Karakterleri

BU AY

- 3 Müminlerin Şevkinin Kaynağı Allah'a Olan İmanlarıdır
- 4 Güncel
- 20 Adnan Oktar Diyor ki...
- 22 Allah'a Yakın Olabilmenin Yolları
- 37 Bir Ayet Bir Açıklama
- 42 Adnan Oktar Ne Demişti Ne Oldu
- 50 Kısa Kısa

İLMİ ARAŞTIRMA - Ocak 2015-

Yayın Türü: Yaygın / **Araştırma Yayıncılık adına imtiyaz sahibi:** Bedri Edis Yılmaz,
Adres: Kayışdağı Mah. Değirmen Sok. No: 3 Ataşehir - İstanbul
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Fatih Hikmet Müftüoğlu,
Adres: Kayışdağı Mah. Değirmen Sok. No: 3 Ataşehir - İstanbul
Yönetim Adresi: Araştırma Yayıncılık, Kayışdağı Mah. Değirmen Sok. No: 3
 Ataşehir - İstanbul **Tel:** 0 216 660 00 59 **Fax:** 0 216 660 16 85
Abonelik Tel: 0216 444 444 1 **Matbaa:** Express Basımevi
 Depozite İş Merkezi A6 Blok No:309, İkitelli OSB Küçükçekmece-İstanbul
 Tel: (0 212) 671 61 51 **Baskı Yeri ve Tarihi:** İstanbul, 31.12.2014



Yepyeni bir yılın ilk günlerini yaşarken, dünyanın ama en çok da İslam ülkelerinin barışa, sevgiye ve huzura muhtaç olduğunu görüyoruz. Oysa İslam kelimesinin kökeni "slim" yani "barış"tan gelmektedir.

Barış kavramının içinde sevgi, hoşgörü, anlayış, şefkat, merhamet ve alabilmişince özgürlük vardır. İbadet, yaşam, davranış, fikir ve söylem özgürlüğü vardır. İslam dini de tümüyle bu özgürlükleri savunur. Bu sevgi dinini değiştirip yerine bağınaz, İslam'la bağdaşmayan apayrı batıl bir din çıkararak, dünyada acımasızlığı ve vahşeti yerleşik kılmaya çalışmak, dayatma ve baskıyla insanlara hayatı zindan etmek asla kabul edilemez. İnsanların özgürce yaşamalarına müsaade etmek, nefreti ortadan kaldırıp sevgiyi yeryüzüne yerleşik kılmak bütün müslümanların asli görevidir.

Ancak şunu da unutmamak gerekir ki tüm dünyada yaşanan bu savaş,

zulüm ve fitne ortamı aynı zamanda Hz. İsa (a.s.)'ın ve Hz. Mehdi (a.s.)'in çıkış alametlerindedir. Peygamberimiz (s.a.v.)'den rivayet edilen tüm alametlerin, içinde yaşadığımız Hicri 1400'lerde ardı ardına gerçekleşiyor olması, bu kutlu şahısların çıkış döneminde olduğumuzu göstermesi açısından son derece önemlidir.

İnşallah 2015 yılında dünyamız, tüm Müslümanların ve farklı din mensuplarının birlikte güzelce yaşamalarıyla, birbirleriyle iyiliklerde yarışmalarıyla, hayırlı işlerde ittifak etmeleriyle ve sevgide herkesin birbirine örnek olmasıyla daha da güzelleşecektir.

Derginiz İlmi Araştırma size bu yıl da birbirinden dikkat çekici, yeni konularla ve yeni kapak tasarımıyla ulaşacak, ayrıca hediyelerimiz de devam edecek.

Rabbimiz tüm kardeşlerimize refah, birlik ve beraberlik içinde yaşayacakları bir yıl geçirmeyi nasip etsin.



Müminlerin Şevkinin Kaynağı Allah'a Olan İMANDANDIR

Müminler, Allah'a ve O'nun yarat-
tığı kadere iman ettikleri için
neşe ve sevinçleri süreklidir. Bu
durum, onların günlük hayatlarına da yansır
ve müminlerin karakterlerinin temel kayna-
ğını oluşturur. Allah'a iman etmenin, her an
imanın delillerini görmenin, hayırlarda yarış-
manın, sapkın ideolojilere karşı fikri zeminde
imani bir mücadele vermenin ve cehennem-
den sakınıp cenneti kazanabilme çabasının
yüksek heyecanını yaşarlar. Kuran ahlakının
yayılmamasını arzu ederler ve bunun sakin, du-
rağan ve monoton bir ahlak modeli ile ger-
çekleştirilemeyeceğini bilirler. Böyle bir tavır
bozukluğu içerisine girmenin, gerçekten sa-
mimi olarak iman etmiş bir insan için çok
büyük bir gaflet olacağına farkındadırlar. Bu
nedenle kendisinde böyle bir sakinlik ve pa-
siflik fark eden bir müminin hemen şu soru-
ları kendisine sorması gerekir:

Eğer dünyadaki tüm Müslümanlar bu şe-
kilde kendi dertlerine dalarak, ağır, sakin ve
içe kapalı bir kişilik geliştirecek olurlarsa,
Kuran ahlakının insanlara tebliğ edilmesi,
inkar edenlerin Müslümanlara ve din ahlakı-
nın yayılmasına karşı kurdukları tuzaklara
karşı koyulması ve bu tuzakların bozulması
nasıl gerçekleşecektir?

İnsanların iyiliğe yöneltilip kötülükten men
edilmesi görevini kim üstlenecektir?

Müslümanların şevklendirilmesi, eğitilip
bilgilendirilmesi, daha güzel bir ahlak için
teşvik edilmesi kim tarafından yapılacaktır?

Allah'tan gerçekten korkup sakınan bir
mümin, Allah'ın Kuran hükümleri ile kendi-
sine yüklemiş olduğu tüm bu sorumlulukları
birinci dereceden üstlenir ve bunun için ala-
bildiğine canlı ve şevkli bir karakter gösterir.
Yüce Allah'ın Kuran'da; **"...Müminleri ha-
zırlayıp-teşvik et..." (Nisa Suresi, 84)** ayetiyle
de emrettiği gibi, çevresindeki müminleri de
şevklendirir.

Din ahlakını yaşamayan insanların, yaptık-
ları işlerde herhangi bir çıkarları olmadığı sü-
rece şevkli hareket etmeleri hemen hemen
imkansızdır. Hiçbir zaman hayatlarına anlam
katakacak, enerji ve heyecan duyacakları bir
idealleri olmaz. Bu tavırları da yapacakları
işe yansır ve ortaya çıkan sonuç bereketsiz
olur. Oysa müminler, imanlarının kendilerine
verdiği mutluluk nedeniyle hiç bitmeyen bir
enerji, şevk ve isteğe sahiptirler. Her gün
Allah'ın rızasını daha fazla kazanmak için sa-
mimi bir çaba harcarlar. Bu kısa dünya haya-
tında Allah'ın rızasını kazanmak için ne
kadar çok salih amelde bulunurlarsa, ahirette
görecekları güzel karşılığın da o denli büyük
olacağını bilirler. Bu müjde, Kuran'da şöyle
bildirilmiştir:

**"Yarışıp öne geçenler de, öne geçmiş öncü-
lerdir. İşte onlar, yakınlaştırılmış (mukarreb)
olanlardır. Nimetlerle-donatılmış cennetler
içinde; birçoğu geçmiş (ümmet)lerden, bi-
razı da sonrakilerden. 'Özenle işlenmiş mü-
cevher' tahtlar üzerindedirler. Karşılıklı
yaslanmışlardır." (Vakıa Suresi, 10-16)**

Güncel

CERN'de İki Atomaltı Parçacığı Keşfedildi

Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi bilim adamları, iki atomaltı parçacığı keşfetti.

Büyük Hadron Çarpıştırıcısı kullanılarak yapılan deneylerde keşfedilen atomaltı parçacıklar, devasa bir gücün bir araya getirdiği üç zerreciğin oluşturduğu baryondan meydana geliyor.

CERN'den yapılan açıklamada, keşfin, dünyanın nasıl meydana geldiğini tanımlayan parçacık fiziğinin "Standart Model"inin ötesinde işlerin nasıl yürüdüğüne ışık tutacağı belirtildi.

CERN'e bağlı LPNHE Laboratuvarı'nda görevli Matthew Charles, "Birini bulmaya çalışırken ikisini birden keşfettik" dedi.

Keşfedilen yeni parçacıkların, 14 milyar yıl

önce evrenin doğumuna yol açtığına inanılan Büyük Patlama ortamını yaratmayı amaçlayan 10 milyar dolar tutarındaki deney sırasında, 27 kilometrelik tünelde birbirleriyle çarpıştırılan protonlardan 6 kat daha ağır olduğu belirlendi.

Araştırma sonuçları, "Physical Review Letters" dergisinde yayımlanacak.

Büyük Hadron Çarpıştırıcısı kullanılarak daha önce de parçacıklara kütlelerini verdiği düşünülen ve "Higgs Bozonu" adı verilen atomaltı parçacığı keşfedilmişti. "Tanrı Parçacığı" olarak da bilinen Higgs Bozonu'nun keşfi, geçen yıl Belçikalı fizikçi François Englert ile İngiliz bilim adamı Peter W. Higgs'e Nobel Fizik Ödülü getirmişti.

www.haber7.com



Asfaltı Onaran Beton İcat Edildi

İngiltere'de Cambridge, Bath ve Cardiff üniversitelerinin ortak çalışmasıyla kendi kendini onarabilen beton üretildi.

Özel bir bakteri türü içeren betondan yapılacak asfaltlar, yollarda zamanla oluşacak bozuklukları onararak kendi kendini yenileyebilecek.

Betona karıştırılan özel bakteri, yağmur suyu ile birleştiğinde kireçtaşına dönüşüyor ve asfaltta meydana gelen boşlukları dolduruyor.

Bu maddenin daha da geliştirilerek inşaatlarda da kullanılabilmesi öngörüülüyor.

www.haber7.com

Gezegen Oluşumunun En Net Fotoğrafi Kaydedildi

"Alma" radyo teleskobu, bebek bir yıldızın etrafında oluşan gezegenlerin şimdiye kadarki en açık görüntüsünü çekti.

BBC'nin haberine göre, "Alma" adlı radyo teleskobunun çektiği fotoğrafta, bir milyon yaşında bile olmayan ve Boğa takımyıldızında bulunan "HL Tau" yıldızını çevreleyen büyük bir toz ve gaz diski ile koyu halkalar açıklıkla görülüyor. Toz ve gaz bulutundaki koyu halkalar olarak göze çarpan bu boşluklar, yörüngedeki çiçeği burnunda gezegenlerce oluşturuluyor.

Dünya'dan 450 ışık yılı uzaklıktaki "HL

Tau" yıldızını merkez alan oluşum, Alma radyo teleskobunun yeni yüksek çözünürlüğe sahip özellikleri sayesinde görüntülenebildi.

Bilim adamlarının, teleskobun yeni özellikleri test ederken antenleri "HL Tau"ya yönelttiği ve kendilerini gezegenlerin oluşum sürecine daha önce hiç olmadığı kadar ayrıntılı bir şekilde bakarken buldukları belirtildi.

Oxford Üniversitesi'nde astrofizikçi Apurajita Verma, görüntüyü "olağanüstü" sözleriyle nitelendirdi.

www.trthaber.com

PKK'NİN SİLAH BIRAKMA İDDİASI BİR ALDATMAÇADAN İBARETTİR

PKK, 1984'ten beri Türkiye'nin askeri karakollarına saldırarak askerlerimizi şehit etmektedir. Bu saldırılarda, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde güvenliği sağlamakla görevli jandarma, korucular ve polisler de binlerce silahlı saldırıya maruz kalmıştır. PKK, bugüne kadar gerçekleştirdiği 80 bini aşan terör saldırısıyla 40 bin vatandaşımızın şehit olmasına neden olmuştur. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nun 2013 yılı ra-



poruna göre son 30 yılda 7.918 kamu görevlisi şehit olmuştur. Milli Savunma Bakanlığı'nın 2012 verilerine göre şehit olan asker sayısı 4.892, şehit polis sayısı 550, şehit korucu sayısı 1.500'dür. Bu dönem zarfındaki gazilerimizin toplam sayısı ise 20 binin üzerine çıkmıştır. Bütün bunlar düşünüldüğünde bazı Batı yayınlarında yer alan tek taraflı propagandalarla "PKK artık barış sürecine girdi, şiddeti bıraktı" gibi yanılgıların gerçeği yansıtmadığı da çok açık ortadadır. Nitekim henüz birkaç hafta önce PKK, Türkiye'de 3 askerimizi ve bir polisimizi şehit etmiş, çıkan sokak olaylarında ise 50 insanımız hayatını kaybetmiştir.



Güneydoğu'daki terörün çözümüyle ilgili son birkaç yıldır gündemdeki başlıklardan biri de PKK'nın "silah bırakacağı" iddiasıdır. Öncelikle, geçmişteki ve günümüzdeki kanlı eylemlerine tüm milletimizin şahit olduğu bu cinayet örgütünden böyle bir talep ve beklenti içine girmek gerçekçi değildir.

Bu örgütün silah bırakma masalı, PKK'nın bir oyun ve oyalama taktiğinden başka bir şey değildir. Zira PKK, gerek lideri Abdullah Öcalan gerekse diğer örgüt mensuplarının defalarca dile getirdiği gibi Marksist, Leninist, Stalinist ideolojiye

sahip komünist bir terör örgütüdür. Türkiye'de, Kürtler dahil 40 binden fazla kişinin şehit edilmesinin sorumlusudur. Şiddet eylemlerini, cinayetlerini hala sürdürmektedir. Amacı, bölgede Kuzey Kore benzeri bir komünist Kürdistan kurmaktır.

Komünist ideolojinin en temel doktrini bilindiği gibi, "silahlı, bombalı terör ve anarşi" metoduyla gerçekleştirilecek kanlı bir devrim ile komünist düzeni sağlamaktır. Dolayısıyla, komünist düzen gelmeden PKK'nın silahı ve terörü bırakması asla söz konusu değildir.

Taktik olarak silahını bıraksa bile ipe, boğma teliyle, ekmek bıçağıyla, baltayla yine insanları öldürmeyi sürdürecektir. Çünkü adam öldürmek, kan dökmek bu ideolojisinin bir parçasıdır.



PKK Taraftarlarının Bir Planı Varsa Allah'ın da Bir Planı Vardır

Batılı derin güçlerin, bir yandan askeri operasyonlarla, bir yandan yerli-yabancı savaş çıkırtkanlarının algı operasyonlarıyla, bir yandan da siyaset, bürokrasi, medya ve belli toplum kesimlerinin bir bölümünün üzerinde kurdukları hakimiyetle PKK komünist Kürdistan'ı kurma projeleri tarihteki en aleni şekline bürünmüştür. Türkiye'nin ilk etapta Güneydoğusu'nun bölünmesi planı da bu projenin vazgeçilmez parçalarından biridir.

Sayıdığımız güçler ve kesimler, artık son aşamaya geldiği düşüncesiyle çirkin bir cesaret, küstahlık ve arsızlık içerisinde. Türk milletinin aklıyla ve zekasıyla alay edercesine pervasız ve aleni bir üslup takınmaktan çekinmiyorlar.

Hal böyleyken, Türkiye üzerinde artık bu derece aleni oynanan oyunların hala farkına varamamak ya da vardığı halde çekinik ve tepkisiz kalmak, anlamazdan gelmek, üzerine düşen vicdani sorumluluğu yerine getirmemek tarihe geçecek bir leke olacaktır. Unutulmamalıdır ki PKK taraftarlarının bir planı varsa Allah'ın da bir planı vardır. Bu gerçek Kuran'da şöyle haber verilmiştir:

Doğrusu onlar, hileli bir düzen planlayıp kuruyorlar; Ben de bir düzen kurup hazırlıyorum. Sen inkarcılara bir mühlet ver, az bir süre tanı. (Tarık Suresi, 15-17)

Buradaki önemli bir alanış da 'PKK bir kere silah bırakınca sanki bir daha yenisini bulamayacak, sorun da hallolacak' gibi bir hayale kapılmaktır. Oysa PKK, eski modası geçmiş silahlarını bugün bıraksa, Irak ya da Suriye'deki silah pazarlarından veya bölgedeki destekçilerinden yarın fazlasıyla, üstelik de en yeni model silahları bulması işten bile değildir.

Zira, her noktasında sıcak savaşın hakim olduğu Ortadoğu coğrafyasında silah bulmak, ekmek bulmak gibi basit bir olaydır. Nitekim en başta ABD, PKK'nın

Suriye uzantısı olan PYD'ye düzenli olarak tonlarca silah ve mühimmat göndermektedir. Silahlarınsa PYD'ye veya PKK'ya gönderilmesi arasında da bir fark yoktur. Kısacası, terör örgütünün silah bırakması üzerine planlar kurmanın, beklentilere girmenin hiçbir gerçekçi yanı yoktur. Silahsız bir komünist hareket henüz tarihte görülmemiştir. PKK gibi on binlerce masum insanın, çocukların, bebeklerin eli kanlı, kalles katillerinden de böyle bir davranış beklemek çok büyük safdillik olur.

“Lenin 1900’de ne ise ben de 21. yüzyıl sosyalizmini temsil ediyorum”, diyen bölücü başı Abdullah Öcalan, PKK’nın asıl hedefinin “KOMÜNİST TOPLUMUN KURULMASI” olduğunu ise şöyle anlatır:

“Bizim ortamımızda sosyalizmin ve komünizmin ölçüleri egemendir. Sosyalizmde herkese emeği kadar verilir. Bu, parti (PKK) içinde de geçerlidir. BU, KOMÜNİST TOPLUMUN KURULUŞUNA KADAR DA GEÇERLİ OLACAKTIR.”
(Tasfiyeciliğin Tasfiyesi, s.153)

Bu sözlerden de anlaşılacağı gibi öncelikli amacı Türkiye’nin güneydoğusunda komünist bir devlet kurmak olan PKK bu hedefine ulaşana kadar terörü bırakmayacaktır.

PKK’nın Sözüne Güven Üzerine Kurulu Stratejiler Fayda Sağlamaz

Silahsız, barışçı, demokratik, uzlaşmacı, müzakereci hiçbir yöntem komünist ideolojinin kitabında yer almaz. Komünist PKK bu kavramları dönem dönem güç, zaman ve avantaj kazanmak, bu arada da düşmanlarını oyalamak için söylemlerinde taktik olarak kullanır. Oyuna düşen karşı tarafın dikkatini bu polemiklerin içine çekerken kendisi lojistik yapılanma-



sını tamamlar, eksik ve zayıflıklarını giderir ve daha güçlenmiş bir şekilde ortaya çıkar. Ardından da şimdi olduğu gibi devlete karşı şuursuz, çirkin bir cesaret içinde kendince olmadık tehditler savurmaya başlar.

Özetle, tek derdi silahlı kalkışmayla komünist bir devlet kurmak olan ve yıllar boyunca bu ideali uğruna silahla, tüfekte, katliamlarla adeta iç içe geçmiş bir

PKK'ya bu ideolojisini koruduğu sürece silahını bırakılmak gibi bir durum söz konusu bile değildir. PKK'nın silahını bırakması ancak ve ancak, yolunun, fel-sefesinin yanlışlığını, çarpıklığını, bilim-dışılığını göremek Marksist-komünist ideolojisini terk etmesi ile olur. Yani Sayın Adnan Oktar'ın çok özlü biçimde ifade ettiği gibi "Kafasındaki silahı bırakmasıyla olur". Bu da yıllardır bağışlık kazandığı silahla değil, yalnızca bilgiyle, fikirle, eği-timle sağlanabilir.

PKK'nın Tek Amacı Bağımsız Komünist Kürdistan Devleti Kurmaktır

ABD ve Avrupa derin devlet-lerin yaklaşık 100 yıldır Ortadoğu'da Bağımsız Kürdistan kurma hayali vardır. Hayal ettikleri bu devlet, Marksist Leni-nist Stalinist bir prole-

tarya diktatörlüğü olacaktır. Bu planın ger-çekleştirilmesi için Güneydoğu'nun ülke-mizden koparılması gerekir. Bu nedenle "PKK'nın silah bıraktığı" veya "PKK ve PYD farklıdır" iddiaları sadece bu planın bir parçasıdır. Komünist bir terör örgütü olan PKK da söz konusu derin yapıların bu amaçla, yani bölgede kızıl Kürdistan kurmak için kullandıkları bir örgüttür.

Yapılan plan çok açıktır: Güneydo-ğu'da özerklik oluşturulacak. Bu özerk yapı Türkiye'den ayrılacak, Kuzey Irak ve Kuzey Suriye'yi de içine alan bağımsız komünist bir devlete dönüşecek. Bu kızıl devlet tüm dünya ülkeleri tarafından hızla silahlandırılacak, dev bir askeri güce sahip komünist diktatörlük halini alacak-tır.

Bazı çevreler tarafından ısrarla telkin edildiği gibi, bölgedeki bu yapı silah bıraktığı iddialarıyla demokrat ve barışçıl yöntemlerle olmayacaktır.



PKK İslam Birliği'ne Karşı Deccali Bir Settir

Derin Avrupa ve derin Amerika Orta-doğu'da kuracağı kızıl Kürdistan ile hem Türkiye'yi güçten düşürmeyi hem de Türk İslam aleminin birleşmesini engellemeyi planlamaktadır. Bu hain plana göre komünist Kürdistan, Türkiye ile İslam alemi arasında deccali bir set olacaktır.

Amerika derin devleti PKK'yı Armaged-

don'u başlatacak Yecuc Mecuc olarak kullanmak istemektedir. PKK değil silah bırakma tam tersine, tüm bölgeyi kan gölüne çevirmek amacındadır.

Amaç; Kürtlerin Korunması veya Kurtarılması Değildir

Derin Amerika ve derin Avrupa, PKK'yı, Kürtleri çok sevdiği için, onları korumak için desteklememektedir. Tam tersine bölgede Müslüman ülkelere karşı

Komünist Tehlikeye Karşı Herkesin Uyanık Olması Şarttır

Güneydoğu'da senelerdir devam eden bölücü faaliyetlerin amacı etnik bir hareket değil, komünist ve dinsiz bir ideolojiyi hakim etme çabasıdır. Son 30 yıldır binlerce can alan PKK bölgede dev bir komünist devlet kurma idealinde olan Marksist Leninist Stalinist komünist bir örgütlenmedir.

Hedefi bölgede komünist bir devlet kurmak olan örgüt bu hedefine ulaşmak için kanlı bir devrimin şart olduğuna inanıyor ve ideolojisinin gereği olarak da, askerlerimizi şehit ediyor, polisimizi kahpece sırtından vuruyor, öğretmenleri kaçırıyor, çocuk kadın yaşlı demeden halkımızı bombalıyor.

Bölgedeki durumu "Kürt sorunu" adıyla lanse ederek sanki Kürt kardeşlerimizle aramızda bir ayrılık varmış gibi göstermeye çalışan bu komünist zihniyet aslında bölgede komünist, Stalinist ve Leninist bir hakimiyetin ön hazırlığını yapıyor.

PKK'nın amacı Kürt milliyetçiliğini kullanarak ONLARI STALİNİST BİR ANLAYIŞLA EZMEK.

Unutulmamalıdır ki Allah korusun bölgede komünist Stalinist ve Leninist bir hakimiyet kurulduğu takdirde PKK tarafından ilk harcanacak ve ilk şiddet görececek kişiler Kürt kardeşlerimiz olacaktır.

Kendince, "Terörün bitmesi için özerklik şart" diyerek ortaya çıkan bazı kişiler bu komünist tehlikenin farkında değil.

Oysa bu tehlikeye karşı en etkili olacak önlemleri alabilmek için tehlikenin boyutlarının da çok iyi bilinmesi gerekir.



kullanabileceği güçlü bir müttefik oluşturmak için desteklemektedir. Kürtlerin ne durumda olduğu veya bundan sonra neler yaşayacağı bu çevrelerin umurunda dahi değildir. Nitekim daha önceki yıllarda da defalarca Kürtleri öne sürdüler ve her defasında yalnız bıraktılar. Saddam Kürtleri kitleler halinde katlederken de hiçbir tepki göstermediler.

Avrupa ve Amerika'nın derinlerinin PKK sevgisinin amacı bellidir: Marksist Leninist Stalinist ve askeri açıdan çok güçlü bir Kürdistan, Müslümanlar üzerinde dehşetli bir baskı oluşturacaktır. Bu kızıl diktatörlük de Müslümanları toplu olarak imha etmekte kullanılacaktır.

Çözüm PKK'ya Karşı Kültürel Milli Seferberlik İlan Edilmesidir

Ortadoğu'nun kızıl bir kan denizinde boğulmasını engellemek için bilinmelidir ki;

✓ **PKK asla Kürt kardeşlerimizin temsilcisi değildir. Kürtler dindar, efendi, güzel ahlaklı insanlardır. PKK ise dinsiz, (Allah'ı tenzih ederiz) Allah'sız, ahlak ve aile kavramlarını reddeden bir dehşet örgütüdür. Tertemiz Kürt halkı ile terörist PKK'nın yan yana gelmesi mümkün değildir.**

✓ **Yerel yönetimleri güçlendirme bahanesiyle bölge halkının her türlü ihtiyacının ve hakkının PKK gibi despot ve saldırgan bir örgütün inisiyatifine bırakılması asla kabul edilemez.**

✓ **PKK, Marksist Leninist Stalinist bir örgüttür ve ideolojisi gereği, kendisinden farklı düşünen hiçbir oluşuma izin vermez. Bölgede başka bir partinin, sivil toplum kuruluşunun faaliyet yapması**

imkansız hale gelir. PKK, kendilerine şirin görünmeye çalışanlar da dahil, farklı düşünen hiç kimseye bölgede yaşam ve varlık hakkı tanımaz, hepsini acımasızca ezer.

✓ **Devletimiz bu gerçeği göz önünde bulundurarak, başta Öcalan'ın serbest bırakılması ve özerklik talebi olmak üzere, Kürt kardeşlerimizi PKK'nın inisiyatifine bırakacak tüm tekliflere karşı net bir tavır göstermelidir.**

✓ **On yıllar boyunca iddia edilen Erzenekon yapılanmasının zulmü altında ezilen Kürtleri şimdi de Marksist Leninist Stalinist bir baskı rejimine terk etmeyi hiçbir vicdan kabul edemez.**

✓ **Batı derin devletleri Kürt halkının dostu değildir. Saddam'ın, Esad'ın Kürtleri acımasızca ezmesine on yıllarca sessiz kalan bu yapıların, son dönemlerde Kürtleri destekliyor gibi görünmeleri aldatıcıdır. Bu çevrelerin tek amacı (Allah'ı tenzih ederiz) dinsiz, Allah'sız, Kitapsız PKK'yı, bölgede bağımsız komünist Kürdistan kurulması için kullanmaktır.**

✓ **Tüm bölge ülkelerinin bu oyuna karşı dikkatli olması gerekir. Müslümanı Müslümana kırdırmayı amaçlayan bu oyunun bozulması, PKK'nın ideolojisine ilmen cevap vermekle, gençleri Darwinizme, komünizme, materyalizme karşı bilinçlendirmekle, Kuran'a tam sarılmakla, İslam Birliği ve Mehdîyetle mümkündür. Bu yüzyıl, Allah'ın izniyle PKK'nın tarihe karıştığı, Hakkın üstün geldiği yüzyıl olacaktır.**

“De ki: “Hak geldi; batıl ise ne (bir şey) ortaya çıkarabilir, ne geri getirebilir.””

(Sebe Suresi, 49)



MÜSLÜMAN BÜTÜN DİKKATİNİ ALLAH'A YÖNELTMELİDİR

İnsan hata yapmaya çok açık bir varlıktır. Bu hataları en aza indirmek ise sadece Yüce Rabbimiz'e yakın olmakla mümkündür. Şüphesiz bu her Müslümanın en büyük dileğidir. Yüce Allah'a yakın olabilmek için ne yapmamız, neleri nasıl düşünmeye dikkat etmemiz gerekir?

Bir insan pek çok açıdan güzel ahlaklı olabilir. Nefsini çok iyi eğitmiş, kişiliğindeki bozuklukları yenip, yerine Kuran ahlakını yerleştirmiş olabilir. Ve tüm bu güzel özelliklerinde istikrar da elde etmiş olabilir. Ama yine de kendisini bekleyen bir tehlikeye karşı uyanık olması gerektiğini unutmamalıdır. Bu tehlike insanın 'boş bulunması'dır.



İnsanlar hayatları boyunca yaptıkları pek çok şey ya da söyledikleri pek çok sözün sonrasında, bir mazet ya da özür ifadesi olarak "boş bulundum" ifadesini kullanırlar. Gerçekten bu doğrudur; insan bazen istemeden boş bulunabilir. Ancak biraz daha dikkat ve samimi çabayla, -Allah'ın izniyle- müminler bunun da üstesinden gelebilecek bir akla sahiptirler.

Bazen insanın hayatı daha sakin ve daha olağan şartlar içerisinde seyreder. Ancak bazen de insanın daha önce hiç yaşamadığı, hiçbir tecrübesinin olmadığı yepyeni durumlar, yepyeni gelişmeler baş gösterir. Bazen de birçok şey üst üste gelir. İnsan sadece tek bir yönden şaşırtıcı bir durumla karşı karşıya kalmaz. Aynı anda 4-5 çeşit farklı ve zorlu durum bir araya gelir. İşte insan kimi zaman tüm bunlara karşı her zamanki gibi hazırlıklı olmayabilir.

Allah insanı bu şekilde zorlu durumlarla deneyeceğini, hatta bazen bu koşulların en şiddetli seviyelere ulaşabileceğini Kuran ile insanlara bildirmiştir. İman eden bir insan Kuran'da bildirilen ayetler doğrultusunda düşünür ve ruhunu böyle bir duruma karşı önceden hazırlar. Ancak

bazen teoride düşünülen bir olayın pratikte yaşanması, insanın düşündüğünden daha farklı ve daha zorlu olabilir. Gerçek hayatta insanın hiç hesaplayamadığı detaylar karşısına çıkabilir. Ya da insan, bir olayın etkisinin, tahmin edebildiğinden çok daha şiddetli olduğunu bunu ancak yaşadığında anlayabilir. İşte bu anlar, insanın çok daha kolay boş bulunabildiği anlardır.

Bazen de, bu tarzda zorluk ve sıkıntılar olmadan da, sırf dikkat dağınıklığından, aklın başka bir şeyle meşgul olmasından, detaylı düşünememekten, önemiyetini fark edememekten de insan günlük hayatın akışında boş bulunabilir.

İnsan Hangi Durumlarda Boş Bulunabilir?

İnsan normal şartlarda yapmayacağı bir şeyi, boş bulunduğu yapabilir. Hatta en çok dikkat ettiği, en titiz olduğu, en çok tedbir aldığı, kendini en iyi eğittiği ve en güzel ahlak gösterdiği konuda bile boş bulunduğu takdirde hata yapabilir.

Örneğin bir insan, hoşuna gitmeyen bir konuşma olduğunda, ters bir cevap vermemeye, her ne olursa olsun nezaketli, saygılı, sevecen ve kalender bir üslup kul-

lanmaya çok kesin bir karar vermiş olabilir. Bu konuda özel bir refleks geliştirmiş çesine dikkatini çok açık hale getirmiş olabilir. Ancak yukarıda belirtilen tarzda karışık durumlar oluştuğunda, dikkat vermesi gereken birçok olay bir arada seyrettiğinde, bu konuya yönelttiği dikkati dağıtabilir. Aynı anda birçok konuda tedbir alması, çözüm getirmesi, çaba harcaması gerektiğinde, o anda kendisine söylenen bir söze, düşünmeden ani bir şe-

kilde sert bir cevap verebilir.

İnsan elbette ki istemeden, boş bulunarak hata yapabilir. Ve bu, kişinin mazeretleri doğrultusunda belirli açılardan mazur görülebilir. Ancak nefse karşı bu yönde de iyi tedbirler alınır, bu riski de en aza indirmek de başarılabilir.

İnsanın Boş Bulunup Hata Yapmasını Engelleyecek Olan Allah Korkusudur

Boş bulunma konusunda da tek çözüm, her konuda olduğu gibi, 'Allah korkusu'dur. Allah'tan çok derin bir saygıyla korkan bir insan, şartlar her ne olursa olsun, üzerinde ne kadar baskı, sıkıntı ya da yoğunluk olursa olsun, -Allah'ın izniyle- boş bulunmaz. Vicdanını sürekli en hassas şekilde kullanmayı bir hayat şekline getirmişse; günün her anında ölümün, ahiretin, hesap gününün şuurunda olarak yaşıyorsa, Allah'ın rızasını kazanamayabileceğini düşünerek Allah'tan şiddetle korkup sakınıyorsa, bu kişi inşaAllah boş bulunma ihtimaline karşı da tam tetikte demektir. Aklındaki bu gerçekler ona tam ve keskin bir şuur açıklığı kazandırır.

Eğer insan, bir konuda boş bulunduğu takdirde bunun dünyadaki ve ahiretteki sonuçlarının neler olabileceğinin tam olarak şuurundaydı, maddi manevi neler kaybedebileceğini kavradıysa inşaAllah boş da bulunmayacaktır.

Bunun yanında bir de din ahlakının yaşanmadığı ortamda bir kimseyi düşünelim. Eğer çok büyük bir meblağda bir para

İnsanların büyük bir çoğunluğu Yüce Allah'ı kendilerinden uzak zanneder. Oysa gerçekte, Rabbimiz, "Muhakkak Rabbin insanları çepeçevre kuşatmıştır" (İsra Suresi, 60) ayetinde buyrulduğu gibi insanlara çok yakındır. İnsanın her durumunu görür, her konuşmasını işitir. Hatta içinden geçen düşünceleri, kalbindeki sıkıntı ve vesveseleri bilir. Allah bir ayetinde bu gerçeği şöyle bildirmektedir: "Andolsun, insanı Biz yarattık ve nefsinin ona ne vesveseler vermekte olduğunu biliriz. Biz ona şahdamarından daha yakınız." (Kaf Suresi, 16) İnsana düşense Allah'ın kendine aslında zaten yakın olduğunu fark edip bunun şükürünü vermek ve O'na daha sıkı sarılmaktır.



kazanmışsa ve bunu bir yerden bir yere nakledecekse, aklını olabilecek en üst seviyede çalıştırır. Hele ki bir de bu parayı kazanmak için yıllar boyu büyük bir çaba harcamış, büyük fedakarlıklara göğüs germişse bu konudaki dikkati olabilecek en üst seviyede açılabilir. Yolda karşısına çıkabilecek tehlikelerin tamamını gözden geçirir ve hepsine karşı çok keskin tedbirler alır. Çalınma ihtimalini, düşürüp kaybetme ihtimalini, unutma ihtimalini; kısacası muhtemel her gelişmeyi önceden hesaplar.

Tek bir noktada açık verdiği takdirde elindeki tamamen kaybedebileceğini bilir. Ve bu bilincin etkisiyle, -Allah'ın dilemesi dışında- boş bulunmaz. Bu kişinin normal şartlarda göstermediği bu dikkat, akılcılık ve tedbirciliğin sebebi, elbette ki o parayı kazanmak için çok çaba harcamış olması, kendisi için bunun çok değerli olması ve kaybetmeyi göze alamayacak olmasıdır.

İşte eğer bir insan boş bulunacağı takdirde yapacağı hatayla birlikte kaybedeceği şeyleri, aksini göze alamayacak kadar önemli



İnsan Zayıf Yaratılmıştır

İnsan yaratılış olarak zayıf bir hafızaya, hemen dağılan dikkate, gaflete kapılmaya müsait bir yapıya sahiptir. Yüce Allah'ın imtihan olarak özel yarattığı bu durumdan insan ancak dikkatini sürekli olarak açık tutarak kurtulabilir. Bunun için, Rabbimiz'in her an, her saniye bizimle birlikte olduğunu, bizi gördüğünü ve işittiğini bilmek, her işi düzenleyip denetimi altında tutanın O olduğunu unutmamak, tüm hayatımızın belirlenmiş bir kader doğrultusunda yaşadığını hatırlamak, yapılan her işte, görülen her görüntüde Allah'ın sonsuz aklını, hayranlık uyandırıcı sanatını ve O'nun yüce kudretini tefekkür etmek, her zaman tevekküllü

ve teslim olmak, Allah'ı tesbih etmek ve yüceltmek gerekir.

İman edenlerin, günlük hayatlarının her aşamasında Allah'ı anma ve dua halinde olmaları, kendilerine verilen nimetlere karşı sürekli olarak için için şükretmeleri, bilerek veya bilmeyerek yaptıkları hataları dolayısıyla bağışlanma dilemeleri ve sık sık Allah'ın adını yüceltmeleri onları "Rabbimiz'e dost" kılacak, O'na yakınlaşmalarını sağlayacak ibadetlerden biridir. Nitekim bu gerçek bir Kuran ayetinde şöyle haber verilir:

"... Allah'ı zikretmek ise muhakkak en büyük (ibadet)tür..." (Ankebut Suresi, 45)

ve değerli görürse, onda da, iman etmeyen bu insan ile kıyaslanmayacak kadar derin bir akıl ve dikkat tecelli eder. Eğer Allah'ın rızasını kazanmayı, dünyadaki her türlü çıkar ve menfaatten önde tutuyorsa, bir şekilde boş bulunduğu takdirde Allah'ın razı ol-

mayacağı bir durumun oluşma ihtimalini göze almayacaktır. İşte o zaman mümin de, din ahlakına göre yaşamayan bu kişiyle kıyas olmayacak kadar büyük bir titizlik gösterecek ve Yüce Rabbimiz Allah'ın izniyle boş bulunmayacaktır.

Kuran'da müminlerin Allah korkularından kaynaklanan bu titizlikleri şöyle haber verilmiştir:

Onlar, Rablerine karşı gayb ile (O'nu görmedikleri halde) bir haşyet içindedirler ve onlar, kıyamet saatinden 'içleri titremekte olanlardır.' (Enbiya Suresi, 49)

Gerçek şu ki, Rablerinden gayb ile (O'nu görmedikleri halde) içleri titreyerek-korkanlara gelince; onlar için bir mağfiret (bağışlanma) ve büyük bir ecir vardır. (Mülk Suresi, 12)

İnsanlardan öylesi vardır ki, Allah'ın rızasını ara(yıp kazan)mak amacıyla nefisini

satın alır. Allah, kullarına karşı şefkatli olandır. (Bakara Suresi, 207)

İşte onlar, hayırlarda yarışmaktadırlar ve onlar bundan dolayı öne geçmektedirler. (Mü'minun Suresi, 61)

Müslümanın Dikkatini Allah'a Yönelmesi Neleri Aklında Tutmasını Sağlar?

- *Daima vicdanınızın sesini dinleyerek hareket etmek,*
- *Kendiniz, yakınlarınız aleyhinde de olsa daima adaletli olmak,*
- *Hoşgörülü ve bağışlayıcı olmak,*
- *Müminlere karşı şefkatli ve merhametli olmak,*
- *Büyükmekten sakınmak,*
- *Selama en güzel şekilde karşılık vermek,*
- *Öfkeyi yenmek,*
- *Çok iyi bildiğiniz bir konu bile olsa tartışmacı bir üsluptan sakınmak,*
- *İnsanlara gösteriş yapmaktan kaçınmak,*
- *Üstünlükteki tek ölçünün takva olduğunu unutmamak,*
- *Nefsin daima kötülüğü emrettiğini hatırd tutmak,*
- *Her an bir hayır peşinde olmak,*
- *Allah'tan gücü yettiği kadar korkmak,*
- *Allah'ın rızasını ve hoşnutluğunu her şeyin üzerinde tutmak,*
- *Yalnızca Allah'tan korkup sakınmak,*
- *İyiliği emredip kötülükten sakındırmak,*
- *Bir kimsenin başka birinin günahını yüklenemeyeceğini unutmamak,*
- *Allah'ın kibirlenerek övünenleri sevmediğini bilmek,*
- *Namazlara titizlik göstermek,*
- *Her işte Allah'a yönelip dönmek,*
- *Sahibimizin Allah olduğunu ve tüm bunları O'nu razı etmek için yaptığımızı unutmamak...*

İlmi Araştırma

Adnan Oktar Diyor ki...

Sayın Adnan Oktar gerek sohbet programlarında gerekse de kitap ve makalelerinde sevginin önemini hatırlatmaktadır. Sayın Oktar'ın sevgi ve kardeşliğin aciliyetini açıkladığı bazı sözleri ise şöyledir:

X Sevgisizlik öfke meydana getiriyor, sinir bozukluğu meydana getiriyor. O nefretle de saldıracak, nefretini tatmin edecek yer arıyor. Hafif bir şey de istemiyor. Yakmak, öldürmek istiyor; kafasını yaracak, kan revan içinde bırakacak. Sınırları bir parça teskin oluyor o zaman, kan görünce. Şeytanın özelliğidir bu; kanla doyar şeytan.

(A9 TV; 7 Aralık 2014)

X Sevgi olmazsa, Allah korkusu olmazsa, merhamet olmazsa 2015'in dehşetlerin, acıların yaşanacağı yıl olacağı anlaşılıyor. Mehdiyete Allah tamamen dikkat çekinceye kadar bu olaylar devam edecek. Mehdiyeti insanların bir kurtuluş olarak göreceği güne kadar bu devam edecek. (A9 TV; 2 Aralık 2014)

X Mehdiyet devrinde polis olmaz, toma olmaz, gaz olmaz, tuz olmaz. Niye? Sevgi hakim de onun için. Şimdi sevgi hakim değil. Dehşet, şiddet kol geziyor. (A9 TV; 2 Mayıs 2014)

✘ İslam dini dehşet dini gibi gösteriliyor. O yüzden bu antipati meydana geliyor. Diyorlar ki: "İslamofobi." Dehşetefobi var, dehşetten korkuyor insanlar. Bir dehşet sisteminden bahsediyorsun sen, İslam diye tanıtıyorsun. Dehşetin adını İslam koymuşsun. İslam dininde şefkat, merhamet, sevgi sanat, estetik, bilim, güzellik her şey var.

(A9 TV; 1 Aralık 2014)

✘ Mehdi (as)'ın cemaatinin ana vasfı sevgidir; Allah onları seviyor, onlar da Allah'ı seviyorlar. (A9 TV; 14 Temmuz 2013)

✘ Dünyanın en güçlü silahı sevgidir ve samimiyet, dostluk ruhu. Bu, pozitif bir elektrik meydana getirir. Avrupa'nın, dünyanın, bütün insanların aradığı da budur. (A9 TV; 29 Kasım 2014)

✘ Din kökenli, sevgi kökenli, merhamet, şefkat kökenli, Hristiyan'ı da koruyan, Musevi'yi de koruyan, dinsizi de koruyan yoğun bir merhamet, muhabbet, sevgi anlayışının hâkimiyetine Mehdiyet diyoruz. (A9 TV; 17 Eylül 2014)

✘ İyiler, güzeller, doğrular, sevgi dolu insanlar birbirlerini kalben seviyorlar uzaktan; ama bir araya gelmenin yolunu bulamadılar. Bir araya gelmenin yolunu onlara Moşiyah yani ahir zaman Mehdi'si gösterecek. (A9 TV; 4 Ağustos 2014)

✘ Mehdi (as) sadece sevginin coşkun bir uygulayıcısı. Bütün dünyanın ihtiyacı olan sevgiyi coşkunca dünyaya dağıtan bir insan.

(A9 TV; 28 Temmuz 2014)

Allah'a Yakın Olabilmenin Yolları

Yüce Rabbimiz'e yakın olabilmek şüphesiz her Müslümanın en büyük dileğidir. Peki, Yüce Allah'a yakın olabilmek için ne yapmamız, neleri ve nasıl düşünmemiz gerekir?

İnsanlar genellikle güçlü olanın yanında ve yakınında olmayı isterler. Bu şekilde hem diğer insanlar tarafından itibar görür, hem de güçlü olan kişinin kendilerini koruyacağı ve gözeteyeceğini düşünürler. Aslında insanın güçlünün yanında olma isteği yaratılışından kaynaklanan bir özelliktir. Bu özellik nedeniyle insan tüm hayatı boyunca güçlü olanı arar, fakat hiçbir zaman bu gücü tam olarak bulamaz. İnsanları yanılgıya düşüren de işte bu noktadır. Çünkü onlar gücün asıl kaynağına yakın olmak yerine O'nun tecellilerine sığınmakta ve kendileri gibi birer kul olan varlıklardan yardım ummaktadırlar. Oysa gücün esas kaynağı tüm varlık âleminin tek sahibi Yüce Allah'tır. Yüce Allah'a yakın olabilmek ise insanlara tüm hayatları boyunca aradıkları huzuru ve güveni verebilecek tek şeydir ve insanın fıtratına uygun olan da budur. İşte bu sırrı kavramış olan

“Kullarım Beni sana soracak olursa, muhakkak ki Ben pek yakınım. Bana dua ettiği zaman dua edenin duasına cevap veririm. Öyleyse, onlar da Benim çağırma cevap versinler ve Bana iman etsinler. Umulur ki irşad olurlar.”

(Bakara Suresi, 186)

müminler, sadece Allah'a güvenir, O'nu dost ve veli edinir ve kendilerini O'na yaklaştıracak vesileler ararlar. Yüce Allah'a yakın olabilmek ise Kuran ahlakını tam yaşamak, Kuran'ı rehber edinmekle mümkün olur.

Yüce Allah'ın Sonsuz Büyüklüğünü ve Kudretini Düşünmek

Yüce Allah, insanların Kendi büyüklüğünü kavrayabilmeleri için evrendeki düzeni saymaya güç yetiremeyeceğimiz kadar çok detayla birlikte yaratmıştır. Kuran'da Yüce Allah bu gerçeğe , **“... sizin gerçekten Allah'ın herşeye güç yetirdiğini ve gerçekten Allah'ın ilmiyle herşeyi kuşattığını bilmeniz öğrenmeniz için”** (Talak Suresi, 12) ayetiyle dikkat çekmektedir. Yüce Allah'ın aklı, ilmi ve kudreti sonsuzdur.

Allah sonsuz kudretini ve ilmini mevcut olan her varlıkta gösterir. İnsan vücudunun her detayındaki mükemmellikte,

çiçeklerin görünümlerindeki, renk ve kokularındaki güzellikte, gökyüzünün ve kainatın ihtişamında, gezegenlerin yörünge düzeninde, denizlerin derinliklerindeki balıklarda ve aklınıza gelecek her şeyde açıkça görülen tasarım, düzen ve mükemmellik, Allah'ın varlığının ve sonsuz gücünün çok açık delillerindedir. Yüce Allah'ın sonsuz gücüne ve aklına birkaç örnek verebiliriz:

➤ İnsana göre “sonsuz” olan, Rab-bimiz'in ilmiyle belirlenmiş ve bitmiştir.

➤ Yüce Allah, insanın hiç bilmediği ve sahip olduğu sınırlı akılla anlamakta güçlük çekeceği pek çok



şey yaratmaya kadirdir.

➤ Dünyada kullarına verdiği ucu bucağı belli olmayan her şeyin hazineleri O'nun Katındadır.

➤ İnsanlık tarihinin başından bugüne kadar milyarlarca değişik insan tipi, milyarlarca değişik parmak izi yaratmıştır ve eğer dilerse bu kişilerden sonsuz sayıda daha yaratabilir.

➤ Yüce Allah bizim görmediğimiz birçok âlemi ve varlığı da yaratmıştır. Örneğin Kuran'da varlıkları bildirilen melekler ve cinler farklı boyutlarda yaşayan varlıklardır.

➤ Rabbimiz sonsuz sayıda evren, sonsuz sayıda varlık, sonsuz sayıda mekân yaratmaya güç yetirendir. Dahası her birini birbirinden çok daha farklı özelliklerle yaratabilir. Nitekim ahirette cenneti ve cehennemi yaratacaktır. Cennet ve cehennem bizim dünyada alışık olduğumuzdan çok daha farklı bir yaratılışta olacaktır.

İşte yukarıda birkaç örnekle sınırlandırdığımız konuları müminler sürekli olarak düşünürler, Yüce Allah'ı ve yaratma sanatındaki üstün aklı ve ilmi tefekkür ederler. Bu şekilde Yüce Allah'ın gücü ve büyüklüğünün sınırsızlığını her şeyin O'nun dilemesiyle istediği anda gerçekleştiğini kavrarlar. Yüce Allah'ın, ilminin sonsuzluğunu düşünmek ve O'nun kadrini hakkıyla takdir edebilmek müminlerin Yüce Allah'a yakınlaşmasındaki en büyük vesilelerden biridir. Kuran'da Rabbimiz'in sonsuz gücü bir ayette şöyle bildirilir:

Allah... O'ndan başka ilah yoktur. Diridir, kâimdir. O'nu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. İzni olmaksızın O'nun Katında şefaatte bulunacak kimdir? O, önlerindeki ve arkalarındaki bilir. (Onlar ise) Dilediği kadarının dışında, O'nun ilminden hiçbir şeyi kavrayıp-kuşatamazlar. O'nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp-kuşatmıştır. Onların

korunması O'na güç gelmez. O, pek Yücedir, pek büyüktür. (Bakara Suresi, 255)

Allah'ın İsimlerini Düşünmek

Yüce Allah'ın isimlerini tefekkür etmek, O'na yakın olmayı sağlayacak önemli vesilelerden biridir. Çünkü Allah'ın isimleri hakkında düşünen bir kişi öncelikle Allah'ın her yerde olduğunu, bütün insanlara olduğu gibi bize de şah damarımızdan daha yakın olduğunu, her yaptığımıza şahit olduğunu, herşeyi gördüğünü, söylediğimiz tüm kelimeleri işittiğini, içimizden ettiğimiz tüm duaları bildiğini, her an yanımızda olduğunu, rızık verenin, hastalandığımızda şifa verenin O olduğunu, bizi yokluktan yarattığını anlar. Bu nedenle yalnızca O'na kulluk etmesi ve O'nun rızasını araması gerektiğini kavrar. Bunu anlayan bir kişi ise Yüce Allah'ın hoşnut olacağı amellerde bulunmak için büyük çaba sarf eder. Allah rızası için samimiyetle yapılan her amel ise kişiyi Yüce Allah'a yakınlaştıran önemli bir vesile olur. Hz. Musa (a.s.)'in Rabbimiz'e yakın-

laşmak için ettiği dua bu konuda örnektir. Bu dua Kuran'da şu şekilde bildirilmiştir:

...sonra yine gölgeye çekilerek dedi ki: "Rabbim, doğrusu bana indirdiğin her hayra muhtacım." (Kasas Suresi, 24)

Allah'ın Uyarıp Korkutan Ayetlerini Düşünmek

"Artık 'kötülüğü örgütleyip düzenleyenler', Allah'ın, kendilerini yerin dibine geçirmeyeceğinden veya şuuruna varamayacakları yerden azabın gelmeyeceğinden emin midirler?" (Nahl Suresi, 45) ayetinde dikkat çekildiği gibi Yüce Allah Kuran'daki pek çok ayette kullarını uyarıp-korkutur. Kuran'da Yüce Allah'ın uyarıp-korkutan ayetlerini okumak ve üzerinde düşünmek ise, Yüce Allah'a yakınlaşmayı sağlayan önemli bir vesiledir. Çünkü Rabbimiz'in uyarıp korkutan ayetleri hakkında düşünen bir mümin Allah'tan çok korkar. Allah'tan

korkan kişi ise nefsindeki kötülükleri temizler, sabırlı, kararlı, cesur, güzel ahlaklı olur ve gerçek anlamda samimi olarak iman eder, Yüce Allah'a tutkulu bir sevgi hisseder. Aşkla ve büyük bir tutkuyla Allah'a bağlanan bir mümin ise elbette Allah'a çok yakınlaşır.

Cehennemi Tefekkür Etmek

Yüce Allah, Kuran'da samimi olarak iman eden kullarını cennetle müjdelemiştir. Elbette cennet ayetlerini okumak ve bunlar hakkında düşünmek kişiye çok büyük bir şevk ve coşku verir. Yüce Allah'a yakınlaşmaya ve bir an önce O'na kavuşma heyecanına vesile olur. Ancak sadece cenneti düşünmek insanı rahata yönelten bir tutuma sürükleyebilir ve Allah esirgesin bu kişi *"nasıl olsa cennete giderim"*, *"nasıl olsa bağışlanırım"* gibi sapkın bir düşünceye kapılabilir. Bu düşünce ise kişinin kendini çok beğenmesine ve ilah edinmesine neden olur ve onu Yüce Allah'tan uzaklaştırabilir. Nite-

kim bu tehlikeye karşı peygamberler bile Yüce Allah'a Müslüman olarak canlarının alınması için dua

etmişlerdir.

Hz. Yusuf (a.s.)'ın duası bu bakımdan Kuran'da örnek gösterilir. Hz. Yusuf (a.s.) Yüce Allah'a şöyle dua etmiştir:

"Rabbim, Sen bana mülkten (bir pay ve onu yönetme imkanını) verdin, sözlerin yorumundan (bir bilgi) öğrettin. Göklerin ve yerin yaratıcısı, dünyada ve ahirette benim velim Sensin. Müslüman olarak benim hayatıma son ver ve beni salihlerin arasına kat." (Yusuf Suresi, 101)

İşte müminlerin bu tehlikeye karşı kendilerini koruyabilecekleri en güzel tutum cehennemi tefekkür etmek olmalıdır. **"Orada kendileri için, 'kemikleri çatırdatan inlemeler vardır. Onlar orada işitmezler de."** (Enbiya Suresi, 100) ayetinde haber verildiği gibi cehennemdeki sonsuz azaplarla dolu ortamı düşünmek insanın içi titreyerek korku duymasına neden olur. Cehennem tefekkürü müminin ahlakını güzelleştirir, ibadetlerini ve Yüce Allah'ın sınırlarını titizlikle korumasına, daima Allah rızasının en fazlasını gözetmesine ve O'na daha çok yakınlaşmasına vesile olur.

İnsanların büyük bir çoğunluğu Yüce Allah'ı kendilerinden uzak zanneder. Oysa gerçekte, Rabbimiz,"Muhakkak Rabbin insanları çepeçevre kuşatmıştır" (İsra Suresi, 60) ayetinde buyrulduğu gibi insanlara çok yakındır. İnsanın her durumunu görür, her konuşmasını işitir. Hatta içinden geçen düşünceleri, kalbindeki sıkıntı ve vesveseleri bilir. Allah bir ayetinde bu gerçeği şöyle bildirmektedir: "Andolsun, insanı Biz yarattık ve nefsinin ona ne vesveseler vermekte olduğunu biliriz. Biz ona şahdamarından daha yakınız." (Kaf Suresi, 16) İnsanın yapması gerekense Rabbimizin kendine aslında zaten yakın olduğunu fark edip buna şükretmek ve Allah'a her an yönelmektir.

Dünya Hayatının Geçiciliğini ve Ölümü Düşünmek

Dünya hayatında sahip olunan her şeyin bir gün mutlaka bozulduğunu, eskidiğini hatta yok olduğunu düşünmek insana ölümü dolayısıyla da tek gerçeğin sonunda Yüce Rabbimiz'e kavuşmak olduğunu hatırlatan bir durumdur. Bu gerçeği bir ayette Yüce Allah şöyle bildirmektedir:

“(Yer) Üzerindeki her şey yok olucudur; Celal ve ikram sahibi olan Rabbinin yüzü (kendisi) baki kalacaktır.” (Rahman Suresi, 26-27)

Bediüzzaman Hazretlerinin de “Nasihat istersen ölüm yeter. Evet, ölümü düşünen, dünya sevgisinden kurtulur ve ahiretine ciddî çalışır” sözünde belirttiği gibi; ölümü çokça düşünmek kişiyi dünyaya bağlılıktan uzaklaşıp Rabbimiz’e yakınlaştıran bir yoldur. Nitekim çağının müceddidlerinden olan İmam Gazali de ölümü “sevgiliyi sevgiliye kavuşturan bir köprü” olarak nitelendirerek insanın Allah’a yaklaşmasında ölümü düşünmenin önemini bir kez daha bizlere hatırlatmaktadır.

Dikkat ve Şuur Açıklığı

Dikkat ve şuur açıklığı da Yüce Allah’a yaklaşmaya vesile olacak yöntemlerden biridir. İnsan yaratılış olarak zayıf bir hafızaya, hemen dağılan dikkate, gaflete kapılmaya müsait bir yapıya sahiptir. Yüce Allah’ın imtihan olarak özel yarattığı bu durumdan insan ancak dikkatini sürekli

olarak açık tutarak kurtulabilir. Bunun için, Rabbimiz’in her an, her saniye bizimle birlikte olduğunu, bizi gördüğünü ve işittiğini bilmek, her işi düzenleyip denetimi altında tutanın O olduğunu unutmamak, tüm hayatımızın belirlenmiş bir kader doğrultusunda yaşandığını hatırlamak, yapılan her işte, görülen her görüntüde Allah’ın sonsuz aklını, hayranlık uyandırıcı sanatını ve O’nun yüce kudretini tefekkür etmek, her zaman tevekküllü ve teslim olmak, Allah’ı tesbih etmek ve yüceltmek gerekir.

İman edenlerin, günlük hayatlarının her aşamasında Allah’ı anma ve dua halinde olmaları, kendilerine verilen nimetlere karşı sürekli olarak için için şükretmeleri bilerek veya bilmeyerek yaptıkları hataları dolayısıyla başışlanma dilemeleri ve sık sık Allah’ın adını yüceltmeleri onları “Rabbimiz’e dost” kılacak, O’na yaklaşmalarını sağlayacak ibadetlerden biridir. Nitekim bu gerçek bir Kuran ayetinde şöyle haber verilir:

“... Allah’ı zikretmek ise muhakkak en büyük (ibadet)tür...” (Ankebut Suresi, 45)

Allah’a Yakın Olmanın Önemi

Yüce Allah’ı tanımanın, kavramanın ve imanda derinleşmenin bir sınırı yoktur. Bir insan Yüce Allah’a yakın olmak ve O’nu daha iyi tanımak için ne kadar fazla çaba harcarsa, ne kadar fazla düşünürse, imanı, aklı ve Allah korkusu o derece güçlenir. Bu nedenle Allah yolunda hizmet etmek için büyük çaba harcayan ve O’na yaklaşmak için derin tefekkür eden müminler, Allah’tan çok korkan ve Allah’a bütün kalbiyle bağlı olan insanlardır. Müminlerin Allah’ın hükümlerini uygulama konusunda gösterdikleri titizlik ve vicdanlarını kullanma konusundaki hassasiyetleri, O’nun sevgi ve rızasını kazanmak ve O’na yakınlaşmakta en etkili tek yoldur. Nitekim Yüce Rabbimiz iman edenleri Zatı’na yakınlaşmaya Kuran’da şöyle davet etmektedir:

“Ey iman edenler, Allah’tan korkup-sakının ve (sizi) O’na (yaklaştıracak) vesile arayın; O’nun yolunda cehd edin (çaba harcayın), umulur ki kurtuluşa erersiniz.” (Maide Suresi, 35)

Allah'ın Yarattığı Kadere Teslim Olmanın Önemi

Bazı insanlar istemedikleri şekilde gelişen olaylara aksilik derler. Ancak bu kişiler yaşadıkları bir olayı “aksilik” zannetseler de aslında en doğrusu kaderde o olayın tam olarak o şekilde olmasıdır. Gün içinde insanları üzen, rahatını kaçıran, kızdıran, sıkan, aksilik, terslik denilen olayların hikmet ve hayırlarını Allah o anda gösterse kişi üzülmesinin ne kadar yanlış olduğunu anlayacak ve tam tersine sevinç ve neşe içinde olacaktır. Kader kişiye bütün olarak gösterilecek olsa ya da aksilik gibi görünen olayları kader içerisinde görecektir, olanlar için hiç üzülmecektir.

İnsanların çoğu doğum, ölüm, ecel, rızık gibi konuların dışındaki şeylerin haşa kaderde olmadığını, aksilikten, tedbirsizlikten dolayı meydana geldiğini dolayısıyla da kaderle bağlantılı olmadığını düşünürler. Halbuki bu yanlış onları kaderde tespit edilmiş olaylara karşı isyana sürükler, onların hüznü duymalarına sebep olur. Ayrıca tüm olayları aleyhlerinde değerlendirmeleri de onlara kesintisiz bir azap yaşatır. Bunun sonucu olarak duygusal insanların neşeli halleri de çok kısa ve anlık olur. Bir şeye çok sevindikten kısa süre sonra akıllarına üzülecekleri bir şey getirip tekrar karamsar ruh haline geri dönerler.

Tüm bunlar din ahlakına göre yaşamamanın doğal ve kaçınılmaz sonuçlarıdır. İman olmadığında kişi hüznü ve umutsuzluğa mahkum olur. Nitekim dünyada, Allah'ın emir ve tavsiyelerini gözetmeksizin ömürlerini sorumsuzca tüketenler ahirette bu mutsuzluklarını kendileri ikrar etmektedirler:

Dediler ki: “Rabbimiz, mutsuzluğumuz bize karşı üstün geldi, biz sapan bir topluluk imişiz.” (Müminun Suresi, 106)

Allah kişiyi dünyada birtakım sıkıntı ve zorluklarla deneyebilir. Ancak mümin Kuran'dan habersiz kimseler gibi, Allah'ın imtihan için yarattığı sıkıntılar karşısında hüznü ve karamsarlığa kapılmaz, duygusallaşmaz. Çünkü bilir ki Allah, kendisinin bu sıkıntı karşısında nasıl davranacağını denemektedir.

Allah mümin kullarına Kuran'da şöyle vaat etmiştir:

Haberiniz olsun; Allah'ın velileri, onlar için korku yoktur, mahzun da olmayacaklardır. Onlar iman edenler ve (Allah'tan) sakınanlardır. Müjde, dünya hayatında ve ahirette onlarındır. Allah'ın sözleri için değişiklik yoktur. İşte büyük 'kurtuluş ve mutluluk' budur. (Yunus Suresi, 62-64)

İnsanın bakışları, sahip olduğu kişiliği ve yaşadığı kültürü yansıtır. Yüze gerçek anlamını veren bakışlar, kişinin içinde yaşadığı ruh halini, kültür düzeyini, kişiliğini, karakter yapısını teşhis etmede önemli bir etkindir.

BAKIŞLARDAKİ BOZUKLUK RUHTAKİ BOŞLUĞUN DELİLİDİR



Allah'a iman eden, içinde ahiret korkusu duyan, ihlaslı bir müminin bakışlarında derin bir tevazu, teslimiyet ve olgunluk göze çarpar. Gözlerinde dünyevi tutkulardan uzak ve olgunluğa ulaşmış bir insanın mutmain olmuş bakışları vardır. Allah'a iman ettiği, akıllı ve şuurlu bakışlarından açıkça anlaşılır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir hadisinde;

“Ölümü en çok hatırlayanı ve ölümden sonraki (hayatı) için en güzel şekilde hazırlananı. İşte onlar en akıllı-şuurlu olanlardır” şeklinde buyurmuştur. (İbni Mace, Cilt 10, Syf.540)

İşte bu şuura sahip bir Müslümanın gözünün ifadesine doğal olmayan anlamlar verme çabasında olmaması, aksine bakışlarını rahat bırakmış, güven telkin eden bir anlam taşıması ruhunun, imanın kuvve-

tiyle sakinleşmiş olduğunu gösterir. Bakışları; güzel ahlaklı, Allah korkusu içinde yaşayan bir insanın bakışlarıdır. Bu bakışlarda heybet ve keskinlik vardır.

Basitlik Kültürünün Etkisindeki Çoğu İnsan, Bu Kültürün Tüm Çirkinliklerini Bakışları ile Ortaya Koyar

Basitlik kültürünün etkisindeki insanlar bazı durumlarda kendileri bu kültürü ne kadar saklamak isteseler de bakışları kendilerini ele verir. Örneğin Müslümanların heyecanlarını, mutluluklarını ve şevklerini ifade eden canlı bakışlarının aksine bu kişilerin gözlerinde kimi zaman matlık ve donukluk hakim olur. Kastedilen, bu insa-

nın kişilik olarak son derece canlı, dışa dönük, insanlarla kolay diyalog kurabilen bir yapısı olsa bile Allah'tan gafil, ahiretin varlığını tam olarak kavrayamamış olmasının bakışlarında oluşturduğu özel bir boşluk ve cansızlıktır.

Kuran'da bu donuk bakışların oluşmasına, kalbin Allah ile birlikte olmaması yani gafletin neden olduğu bildirilir. Boş ve gafil bakışlara bir ayette şu şekilde işaret edilir:

Onlar, Allah'ın, kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir. Gafil olanlar onların ta kendileridir. (Nahl Suresi, 108)

Yaşadığı kirli kültürün etkisiyle oluşan bu bakış şekli, insan ne kadar bakışlarını anlamlı göstermek için çabalasa da, bu kültürü bırakıp Allah'a samimi bir Müslüman olarak iman etmedikçe, heybetli, güzel ve anlamlı gerçek bir bakışa dönüşmez. Bunu kişi ancak sahte olarak elde edebilir. Çünkü yaşadığı kültürün çoğunlukla dinden uzak, ufku dar olan anlayışı,

kişide dikkat çeken, hayranlık uyandıran gerçek bir güzellik oluşmasını adeta imkansızlaştırır. Aksine insanı itici ve gerek bakışlarıyla gerekse tavırlarıyla rahatsızlık veren biri haline sokar. Bakışlarında tam anlamıyla birebir bağlantı kurulabilecek, karşılıklı konuşulabilecek, fikir alışverişi yapılabilecek bir anlam oluşmaz.

Basit Bakışlara Sahip İnsanların Alaycı Bir İfadeleri Vardır

Kirli kültürü yaşayan kimi insanların ise kendi akılsızlıklarını gizlemek için her olayda kendilerince alay edecek bir yön bulmaya çalışmaları, gözlerinde rahatsız eden alaycı bir ifade oluşmasına neden olur. Oysa düşüncesini açık yüreklilikle, dürüstçe söylemek yerine alaya başvurmak, karşısındakini küçümseyerek kendini yüceltmeye çalışmak genel olarak basit insanların kullandıkları ve gerçekte kendilerini küçültücü bir yöntemdir. Bu bakışların arkasında çoğunlukla aslında hiç kimseyle alay edecek hali olmayan,



aksine birçok konuyu diğer insanlar gibi derinlemesine kavrama yeteneği bile olmayan zayıf bir kişilik yatmaktadır.

Allah'ın büyüklüğünü hakkıyla kavrayabilen bir insan asla bakışlarına alaycı bir ifadeyi yakıştırmaz. Her zaman Allah'ın huzurundaki acizliğinin bilincindedir. Bu nedenle böyle bir ahlak ve tavır bozukluğu içine hiçbir zaman girmez. Akli ve vicdani, bakışlarının her zaman doğal ve samimi olmasını sağlar. Samimi bir Müslümanın gözünde akıllı, insancıl, sıcak, samimi ve dostane bir ifade vardır. Bakışlarıyla güvenilir olduğunu, yüksek bir ahlak içinde yaşadığını karşı tarafa yansıtır. Bunun yanında bakışları basitliğe karşı adeta kalkan gibi engelleyici bir görev üstlenir. Basit bir bakışla ona bakan ondan asla beklediği karşılığı alamaz.

İman Zafiyeti İçindeki Kişinin Bakışlarında Boşluk Dikkati Çeker

Çevresindeki her şeyde Allah'ın tecellilerini gören ve O'nu yücelten bir insanın bakışında yüksek bir şuur açıklığı, dikkat ve keskinlik göze çarpar.

Allah'ın yarattıklarına karşı hayran-

Bir kişi Allah'a aşkla, coşkuyla ve tutkuyla bağlıysa, Allah'a tam teslimiyetliyse, Allah'a ve tecellilerine saygısı kusursuzsa, Allah'a ve yarattıklarına değer veriyorsa bu kişinin gözünün ve bakışlarının etkisi dünyadaki en büyük manevi güçlerden biridir. İşte ruhun derinliğini yansıtan böyle anlamlı bir gözden etkilenme ve alınabilecek zevk de o derece yüksek ve şiddetli olur. Bu ise Allah'ın bir mucizesi olarak sadece samimi Müslümanlara has bir özelliktir.



lığı, sevgisi ve ilgisi gözlerine bakıldığında anlaşılacak şekilde açık olur. Ancak çevresine tam olarak bu şekilde bakmayan, aksine çoğunlukla insanları Allah'tan bağımsız varlıklarmış gibi değerlendiren, dünyanın Allah'ın kontrolü altında olduğunu unutabilen biri, bakışlarında da bunun neden olduğu boşluğu ve çoğu zaman tedirginliği yansıtır.

Kalbinde Allah sevgisi gereği gibi oluşmadığından, O'nun yarattıklarına karşı duyduğu sevgi de zayıf olur, gözünde gerçek sevgiye dair anlamlar oluşmaz. Aksine bu kişiye ne kadar dostane davranılırsa davranılsın buna ancak içinde yaşadığı basit kültürün sevgi anlayışıyla karşılık verebilir. Çünkü basitlik onu, Allah'a ve insanlara olan sevgisini güçlendirecek nedenleri kafasında tam toparlamaktan dahi alıkoyan, gaflete sürükleyen bir kültürdür. Bu kültürün etkisindeki kişi olabildiğince yüzeysel ve dar düşünen bir mantık örgüsüne sahiptir.

Bakışlarında İticilik Vardır

Basitliğin kirlî kültürü, kişinin doğal halinde bile bakışlarına itici anlamlar ve şekiller vermesinde de etkili olur. Örneğin bu kültürün içinde yaşayan kişiler, basitliğin çirkinliklerinden biri olan dedikoduyu yaparlarken gözlerini kısarak konuşurlar. Benzer şekilde hayret ya da şaşkınlıklarını ifade etmek için gözlerini olabildiğince açar, çirkin bir görünüm sergilerler. Kültür ortaklığı içinde oldukları kişilerle gizlice yaptıkları konuşmalar sırasında ise etrafı kontrol eden, sürekli sağa sola hareket eden bakış şeklini kullanırlar. Bunun dışında bu insanların kendilerini ilgilendirmediğini bildikleri halde merak ettikleri konularda özel olarak kullandıkları kaçamak bakış şekilleri vardır. Bu, sezdirmeden, göz ucuyla ya da başka bir yere bakıyormuş gibi yapıp, merak edilen şeye göz atma şeklindedir.

Bu kirlî kültürü paylaştıkları insanlarla karşılıklı bakışarak sessiz anlaşma yaparlar. Ortama ve duruma göre birbirlerine



Suni Bakışlardan Kurtulmak İçin Allah'a Tam Teslim Olmak Gerekir

Samimiyeti bilmeyen, yapmacık tavırlar gösteren kişilerin bakışları ve mimikleri genellikle sadece gösteriş amaçlı olduğundan sunidir. Bu kişiler zaman zaman müminlerin hissettikleri güven ve huzuru kendi bakışlarına yansıtmak ve karşılarında da güzel bakan gözler görmek özlemi duysalar da istedikleri güzellik ve etkileyciliğe asla sahip olamazlar. Çünkü Allah, Kendisini gereği gibi takdir edip sevmeyen, Kendisine derinden bağlanmayı bilmeyen bir ruha böyle güzelliği hiçbir zaman nasip etmez. Bu kişilerin genel karakter özellikleri incelendiğinde egoist, bencil, güven-siz, sevgisiz, saygısız ve hiçbir şeye değer vermeyen kişiler oldukları görülür. Bu kişilerin özlem duydukları güzellığe ve estetiğe kavuşmaları için öncelikle Allah'a tam teslim olmaları, Allah'ın istediği ahlakı yaşamaları ve kendilerine bakan gözleri de kendi gözlerini de Allah'ın yarattığını düşünmeleri gerekir.

karşı çeşitli manalara gelen bakışlar kullanır ve kaş göz işaretleri yaparlar. Bu bakışmalar ve işaretlemeler kimi zaman ortamda bulunan bir kişiyle alay etme, kimi zaman da buna benzer alt kültüre ait bir düşüncüyü aralarında gizliden gizliye aktarma amacıyla kullanılır. Allah bu kültür içindeki insanların kullandığı alay, bakışma ve işaretleme gibi basit kültüre ait sessiz haberleşme yöntemlerinin suç ve günah işleyenlerin de kullandığı bir yöntem olduğunu Kuran'da bildirir:

Doğrusu, 'suç ve günah işleyenler,' kimi iman edenlere gülüp-geçerlerdi. Yanlarına vardıkları zaman, birbirlerine kaş-göz ederlerdi. (Mutaffifin Suresi, 29-30)

Bir başka ayetinde ise Allah "Arkadan çekiştirip duran, kaş göz hareketleriyle alay eden her kişinin vay haline;" (Hümeze Suresi, 1) şeklinde buyurmakta ve insanları böyle bir ahlaka karşı uyarıp korkutmaktadır.



Akıllı Bir İnsan Hatalarını Hemen Tespit Eder ve Düzeltir

Akıllı insan, kendisini dışarıdan seyretmesini bilen ve güzel olmayan tavırlarını, mimiklerini teşhis edip düzelten insandır. Dolayısıyla bakışlarındaki bozukluğu da teşhis edip hemen değiştirebilir. Basit insan ise böyle bir değerlendirme ve öz eleştiriyi yapabilecek bir akla sahip değildir. Kendisini dışarıdan bakan birinin gözü ile değerlendiremez, anormalliği kendisine tarif edilse bile bunu bir türlü anlayamaz. Çünkü ona göre bu bakış şekillerinde bir sakınca yoktur, hatta bunların son derece insani tepkiler olduğunu bile öne sürebilir. Basitlikle insanı ayırt edemeyecek kadar yüzeysel bir bakış açısına sahiptir.

Bir insanın elbette ki çok şaşıracağı bir anda gözleri büyüyebilir, meraklandığı sırada gözünde buna dair bir ifade oluşabilir. Fakat burada kastedilen basit insanların bakışlarındaki tepkilerin doğallıktan çok uzak olması ve bunu özel bir yöntem olarak kullanmalarınıdır. Şaşırmadıkları halde şaşırılmış gibi yapmaları, gereksiz merak sonucu kaçamak bakışlar kullanmaları, gizlice dedikodu yaparken etrafi bakışlarıyla kollamaları, tecessüs etmeleri yani bir kişiye onun kusurlarını araştıran, inceleyen bakışlarla bakmaları...

Bunların hiçbiri insani ve makul bakışlar değildir. Aksine yaşadıkları derin gafletin ve basitliğin sonuçlarıdır. Kalbini Allah'a bağlamış, O'nun kendisini her an gördüğünü, sarıp kuşattığını bilen bir Müslümanın gözünde bu tip ifade ve bakışlar oluşmaz. Bu kişiler etrafa boş bakışlarla bakarken Allah'ın kendilerini gördüğünü, Allah'ın **"Gözler O'nu idrak edemez; O ise bütün gözleri idrak eder. O, latif olandır, haberdar olandır."** (Enam

Suresi, 103) ayetinde bildirdiği gibi gözlerini idrak ettiğini unutmaktadırlar. Allah bir başka ayette ise, **"(Allah,) Gözlerin hainliklerini ve göğüslerin sakladıklarını bilir."** (Mümin Suresi, 19) şeklinde buyurmakta ve insanın açığa vurmadığı düşüncelerinin Allah'tan gizli kalamayacağı gibi hiçbir bakışının da gizli kalamayacağına dikkat çekmektedir.

Allah'a samimi olarak iman eden, Allah'ın kendisinden her haliyle razı olmasını isteyen bir insan, basit bakışların her türlüşünden sakınır. Kalbini ve vicdanını her zaman temiz tutar. Çünkü din ahlakına muhalif olan ve Allah'ın Kuran'da razı olmadığını bildirdiği bu basit tavırlar kişinin Allah Katında beklediği karşılığı almasını engelleyebilir. Bu nedenle insanın basitliğe; basit kültüre ait bakışların oluşmasına neden olan düşüncelere, mantık bozukluklarına karşı duyarlı olması gerekir. Allah'a karşı samimi olmaya karar veren bir kişi, içinde yaşadığı bu kültür ve onun kirli tavırlarından kendini uzaklaştırıp Allah'a bu tavırlarından dolayı tövbe etmeli, ardından da daha önceki tutumundan vazgeçtiğini Müslüman ahlakını yaşama konusunda ciddi bir kararlılık göstererek ortaya koymalıdır.

Allah Kuran'da; **Ve 'çirkin bir hayasızlık' işledikleri ya da nefislerine zulmettikleri zaman, Allah'ı hatırlayıp hemen günahlarından dolayı bağışlanma isteyenlerdir. Allah'tan başka günahları bağışlayan kimdir? Bir de onlar yaptıkları (kötü şeylerde) bile bile ısrar etmeyenlerdir.** (Al-i İmran Suresi, 135) şeklinde bildirek çirkin tavırlardan vazgeçerek tevbe etmenin samimi Müslümanlara ait bir özellik olduğunu haber vermektedir.

Bir Ayet Bir Açıklama

Göklerde ve yerde nice ayetler vardır ki, üzerinden geçerler de, ona sırtlarını dönüp giderler. (Yusuf Suresi, 105)



Allah sonsuz kudretini ve ilmini mevcut olan her varlıkta gösterir. İnsan vücudunun her detayındaki mükemmellikte, çiçeklerin görünümlerindeki, renk ve kokularındaki güzellikte, gökyüzünün ve kainatın ihtişamında, gezegenlerin yörünge düzeninde, denizlerin derinliklerindeki balıklarda ve aklınıza gelecek her şeyde açıkça görülen düzen ve mükemmellik, Allah'ın varlığının ve sonsuz gücünün çok açık delillerindedir. Her gün gözlerimizin önünde müthiş bir güzellik sergilenir. Saymakla bitiremeyeceğimiz kadar çok çeşitte bitki, hayvan, yiyecek ve içecekler ve daha milyonlarca çeşitte nimetler...

İnsan ancak gördüğü görüntüleri Allah'ın yarattığının şuurunda olursa kalbinde bu güzel etkiyi yakalayabilir. Yoksa yeryüzünde birçok insan, Allah'ın ayetlerini görüp, sakince yollarına devam eder. Kalplerinde herhangi bir etki, sevgi, heyecan ve güzellik oluşmaz. Onlar da çok güzel sofralara oturup nimetleri yiyip içerler, onlar da harika manzaralı evlerde otururlar, birbirinden güzel çiçeklerle bezenmiş bahçelerde gezerler. Fakat Allah sevgisi olmadığında kalp bomboş olur. Allah'ın yeryüzünde yarattığı nimetler, benzersiz yaratışının delilleri bu insanların kalbinde müminde oluşturduğu etkiyi ve heyecanı oluşturmaz. Bu insanlar Allah'ın ayetlerini görüp, geçip giderken ve

yollarına devam ederken, aslında ne kadar büyük bir kayıp içinde olduklarının farkında bile değillerdir. Allah ayetinde işte bu insanların varlığını haber vermektedir.

İnanmayanların bir kısmı da, Allah'ın varlığını ve kudretinin sonsuzluğunu fark etmelerine rağmen, kibirlerinden dolayı inkar ederler. Akıl sahibi olmadıkları için Allah'ın varlığının ve büyüklüğünün, tüm varlıklarda görülen açık delillerini de göremezler. Ayette, insanların içinde buldukları bu gaflet de bildirilmektedir.

Bu delilleri ancak, çevrelerindeki varlıkların amacı ve işaret ettikleri üzerinde düşünen, muhakeme yeteneği açık, aklını ve vicdanını kullanabilen insanlar görebilmektedirler. Bunlar da iman edenlerdir. Müminlerin en önemli özelliklerinden biri, derin düşünebilmeleridir. Samimi bir yaklaşımla, hür bir akılla ve yüzeysel olmayan bir şekilde düşünebilme özelliğine sahip olan müminler, bu sayede, Allah'ın yaratışındaki sanatını ve gücünü görerek, O'nun büyüklüğünü ve kudretini takdir ederler. Aklını kullanan insanlar Allah'ın ayetlerini her yerde Allah'ın izniyle fark edebilirler.

“BENİM KALBİM TEMİZ” Demek Yeterli Değildir

**“Benim kalbim zaten temiz, Allah beni affeder...”
Bu tür sözleri etrafta birçok kişiden sıkça duyuyoruz.
Gerçekte insanların kendi ürettikleri
bir bahaneden ibaret olan bu son derece
yanlış mantık, vicdanın sesini susturmak
için öne sürülür. Acaba gerçekten
“temiz kalpli” olmak ne demektir?
Kur'an ahlakına göre, “kimseye
zararı dokunmamak”, Allah'ın
bizlere bildirdiği sorumlulukları
gözetmeden yaşamak için geçerli
bir gerekçe midir?**

İnsanın nefsi ile vicdanı yaratılışı gereği her an çatışma halindedir, vicdan daima Allah'ın istediği şekilde hareket etmeyi ilham ederken, nefis de sürekli kötülüğü emreder. Nefis durmaksızın verdiği telkinlerle insanları doğru yoldan uzaklaştırmaya ve onları felakete sürüklemeye çalışır.

Çoğunlukla nefislerine uymayı tercih eden insanlar Allah'ın kendilerinden istediklerini uygulamamak için birtakım bahaneler ileri sürerler. En çok kullandıkları bahane ise kalplerinin temiz olduğu ve bu nedenle de başka bir şey yapmalarının gerekmediğidir.

Toplumda bir insanın “temiz kalpli ve

iyi biri” olarak bilinmesi oldukça önemlidir. Ancak Allah'ın bizden istediği kalp temizliği, bazı insanların anladığı gibi bir temizlik değildir. “Kalp temizliği”nin öneminden yola çıkarak, “ben insanlara hiç kötülük yapmıyorum, demek ki Allah'ın istediği ahlaktayım” demek, kendi kendini aldatmaktan başka bir şey değildir.

Bununla birlikte bazı insanlar, arada sırada fakirlere yardım ederek, hayvanlara yiyecek vererek, komşularına gülümseyerek, “iyi insan” olarak tanınabilirler. Bu kişiler pek çok insanın cesaret edemeyeceği fedakarlıkta bulunabilirler, her zaman tevazulu olabilirler, affedici de



olabilirler. Tabi ki bunlar güzel özelliklerdir. Ancak Allah'ın rızasını kazanmanın yolu, "iyi insan" olarak tanınmak değil, Allah'ın Kuran'da tarif ettiği şekilde yaşayan salih bir Müslüman olmaktır. Burada aslında yapılması gereken zor değildir, kişi sadece niyetini değiştirecektir.

Kendini iyi insan olarak tanımlayan, kimseye bir kötülüğünün olmadığını savunan, ancak Allah'ı unutarak, Allah'ın kendisinden istediği ibadetleri yapmayarak yaşayan insanın durumu ne olacaktır?

İnsan sonsuz ahiret hayatına göre çok kısa bir anı olarak hatırlayacağı dünya hayatında yaptıklarının boşa gitmesini ister mi?

Tabi ki istemez, ancak bunu fark edememesi bir nevi gaflet halinde olmasın-

dan kaynaklanır. Kendisine birçok yoldan hatırlatıldığı halde her zaman erteleme mantığı ile "gelecek sene namazımı kılarım", "yaşlanınca dinimi yaşarım" diyen insan aslında çok büyük bir kayıp içindedir. Çünkü kimse ne zaman öleceğini bilemez ve ölüm anında yaşanacak pişmanlık insana hiçbir fayda sağlayamaz. Bu nedenle her yeni günün dostumuz olan Allah'a yönelmemiz için bize verilmiş özel bir fırsat olduğunu unutmamalıYIZ.

Kuran'a Göre Kalbi Temiz İnsan Nasıl Olur?

Şuara Suresi'nin 89. ayetinde cennete girecek olanların "**Ancak Allah'a selim**

(temiz) bir kalp ile gelenler...” olduğu bildirilir. Kuran’a göre kalbi temiz olan insan, Allah’a iman eden, Allah’ın emir ve yasaklarına harfiyen uyan, O’na teslim olmuş insandır. Allah’a göre, bundan farklı bir “kalp temizliği” söz konusu değildir. Kalbi temiz olan insan, sürekli Allah’ı anan ve kalbi Allah’ın zikriyle “mutmain” olmuş (tatmin bulmuş) kişidir. Öyle ki Kuran’da müminler şöyle tarif edilir: **“Bunlar, iman edenler ve kalpleri Allah’ın zikriyle mutmain olanlardır. Haberinizi olsun; kalpler yalnızca Allah’ın zikriyle mutmain olur.” (Rad Suresi, 28)** Bir başka ayette ise müminlerden şöyle söz edilir: **“Onlar ki, Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir...” (Hac Suresi, 35)** İnananların önemli bir özelliği de, Kuran ahlakından zevk almaları, Allah’a itaat etmekten dolayı sevinç ve huzur duymaları ve tüm bunları yaparken de kalplerinde içli bir sevgi ve coşku hissetmeleridir.

Dolayısıyla gerçek kalp temizliği, insanı Allah’tan uzaklaştıran tüm engellerin kalpten arındırılmış olması anlamına gelir. Böyle bir insan dünya hırslarından, bencillikten, korkudan, güvensizlikten uzak olur. Allah’tan başka varlıklara bağlanmaktan, onlara karşı, Allah’tan bağımsız bir sevgi duymaktan kurtulur.

Herkesin yaşayarak da tecrübe ettiği gibi dünya hayatı çok kısadır, insanı bekleyen ölüm

Allah’ın takdir ettiği zamanda gerçekleşecektir. Ölümle birlikte sonsuz ahiret hayatı başlayacaktır. Allah Kendisini unutmadan yaşayan ve rızasını gözetenleri hem dünyada hem de ahirette en güzel şekilde yaşatacağını vaat etmektedir.

Erkek olsun, kadın olsun, bir mü'min olarak kim salih bir amelde bulunursa, hiç şüphesiz Biz onu güzel bir hayatla yaşatırız ve onların karşılığını, yaptıklarının en güzeliyle muhakkak veririz. (Nahl Suresi, 97)

Kuran'a göre kalbin temiz olması demek, "Allah'a yönelmiş ve O'na itaat etmiş, var gücüyle Allah'tan korkan, Allah'ı çok seven, candan iman eden olmak" demektir. Cehennemden kurtulmanın, Allah'ın rızasını ve rahmetini kazanmanın yolu, "iyi insan" olarak tanınmak değil, Allah'ın Kuran'da tarif ettiği şekilde yaşayan, salih bir mümin olmaktır. Allah Kuran'da şöyle bildirmektedir: Hacılara su dağıtmayı ve Mescid-i Haram'ı onarmayı, Allah'a ve ahiret gününe iman eden ve Allah yolunda cehd edenin (yaptıkları) gibi mi saydınız? (Bunlar) Allah Katında bir olmazlar. Allah zulmeden bir topluluğa hidayet vermez. (Tevbe Suresi, 19)

Adnan Oktar

Ne Demişti

Polise Atılan Taşlar Silah Sayılmalı

Sayın Adnan Oktar'ın iki yıl önce gündeme getirdiği "Molotof bomba hükmünde sayılmalı" konusundan sonra yakın zamanda Hükümet yeni bir düzenleme ile molotof kokteylinin bomba sayılacağını belirtmişti. Ayrıca Sayın Oktar yıllardır, eylemlerde polisin başına atılan kaya büyüklüğündeki taşların öldürmeye teşebbüs olduğunu, bu yüzden silah sayılması gerektiğini söylemektedir.

Nitekim protestolar sırasında polise atılan taşların silah sayılması yönünde Hükümet ve Yargı yeni bir adım atmıştır.

24 Kasım 2014, A9 TV

KARTAL GÖKTAN: İç Güvenlik Reform Paketi meclis başkanlığına sunuldu. Buna göre, molotof benzeri ev yapımı patlayıcılar ya da demir bilye kullanımına, maske takmaya hapis cezası getiriliyor.

ADNAN OKTAR: BU KONUYU İKİ YIL ÖNCE SÖYLEDİM. DAHA YENİ GÜNDEME GELDİ. TAM İKİ YIL OLDU.

MOLOTOF BOMBA OLUR DİYEN İLK BENİM. BOMBA HÜKMÜNE ALINSIN ONA GÖRE KANUN DÜZENLENSİN. BİR DE "POLİS KENDİSİNİ KORUYAMIYOR" DEDİM. ONDA BİR DÜZENLEME YAPILSIN DEDİM. İKİ YIL SONRA DÜZENLEME YAPILDI.

16 Kasım 2014, A9 TV

KARTAL GÖKTAN: Efkân Ala, artık molotof gibi saldırı araçlarının silah kabul edileceğini ve yeni düzenlemeyle polise bu saldırıya silahla karşı koyma yetkisi verdiklerini açıkladı.

ADNAN OKTAR: Bunu ben söyleyeli iki yıl oldu. "Molotof bombadır. Buna göre kanun çıkarın" dedim. İki yıl sonunda dediğimi yaptılar.

Tabii ki bomba, yani yangın bombası. İki kiloluk şişe, içinde de bir kilo benzin; alıp polisin kafasına atıyor. Üç kiloluk yanan bir cismi polisin kafasına atıyor. Polis de ateş alıyor. Yanıyor. Her yeri benzin oluyor. Onu söndürmeye çalışıyor. Bir kısmı da kurtulamıyor. Vefat edenler oldu.



Ne Oldu

**5 Aralık 2014,
Sabah**

İŞİD'in Kobani'ye yönelik saldırılarını protesto eylemleri sırasında polise taş attığı ileri sürülen bir eylemciye 105 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Savcı iddianamede göstericilerin attığı "taş"ların silah sayılması istedi.





*Düzeltilmesi Gereken
Bir Tavrın Bozukluğu:*
BİLMİŞLİK

İnsan kendisine yapılmasını istemediği bir tavrı, başkalarına da yapmamalıdır. İşte bu nedenle "Bilmiş" olarak nitelendirilen insanların bu olumsuz ahlaktan kurtulmaları için konu üzerinde düşünmeleri ve bu konudaki tavrın bozukluklarını iyi analiz etmeleri gerekmektedir.



Toplumda 'herşeyi en iyi kendisinin bildiğini düşünerek hemen her konuda öne atılan ve insanlara bilgiçlik taslayan kimseler 'bilmiş' olarak adlandırılır. Bu özelliğe sahip olan insanlar genellikle, bahsi geçen hemen her konuda, -bilgileri olsa da olmasa da mutlaka bir fikir öne sürmeleriyle ve her konuşma ortamında mutlaka söyleyecek bir şeyleri olmasıyla bilinirler. Bilmiş insanlar, kendilerini "dünya yalnızca kendi etraflarında dönyöymüş" gibi önemli görürler. Her olayın merkezinde kendilerinin olduğunu sanırlar. O olmasa, o

konuşmasa, o fikir vermese, insanların pek çok önemli bilgiden mahrum kalacaklarına inanırlar. Bu yüzden de yanlarında konuşulan her konuya karışmadan duramazlar. Bu davranış şekli, bu kişilerde adeta bir hastalık halini almıştır. Kendilerini ilgilendirmeyen ve hiçbir bilgilerinin olmadığı konularda bile en önemli sözleri kendilerinin söylediğine inanırlar. Kendilerinden herhangi bir yardım talep edilmediği, fikirlerinin sorulmadığı, hatta karışmamasının rica edildiği durumlarda dahi, kendilerine hakim olmaz ve olaylara dahil olmak isterler.

Bilmiş İnsanların Belirgin Tavir Bozuklukları

• Başkalarının akledebileceği konuları sürekli olarak hatırlatmaları

Bu tavir bozukluğunun önemli göstergelerinden biri ise, başkalarının çok rahat akledebilecekleri konuları sürekli olarak onlara hatırlatmak, onlar daha söze başlamadan önce davranarak sanki ilk kendisi keşfetmiş ve başkaları bunları bilmiyormuş gibi söylemektir. Örneğin bir yere gitmenin iki alternatifi varsa, belli ki ilgili kişi de bunlardan birini tercih edecektir. Bu bilinen bir gerçektir. Ama bilmiş insan bunu da söylemeden duramaz. Sanki o iki alternatifi de ilk kez kendisi keşfetmişçesine, “Buradan git, olmazsa o zaman şuradan da gidebilirsin” der.

• Sempatik olduklarını sanmaları

Bu kişilerin yanılığa kapıldıkları en önemli konulardan biri ise, gösterdikleri bu davranış şekline rağmen, çevrelerindeki insanlar tarafından son derece sempatik bulduklarını sanmalarıdır. Konuşmalarının herkes tarafından çok beğenildiğine, fikirlerinin çok önemsendiğine ve çevrelerindeki insanların onlardan gelecek olan bilgilendirmelere çok ihtiyaç duyduklarını zannederler. Eğer kendileri konuşulan konulara katılmayacak, fikir vermeyecek ve düşüncelerini belirtmeyecek olurlarsa, olayların aksayacağına, konuların halledilemeyeceğine ve insanların yapılması gerekenleri düşünemeyeceklerine inanırlar.

Oysaki ortada zannettikleri gibi bir durum hiç yoktur. Hatta sempatiklik bir



yana, bilmiş bir ruh hali, o kişi üzerinde çok ciddi şekilde bir iticilik meydana getirir. Söyledikleri gerçekten çok doğru olsa, gerçekten ihtiyaç olan bir konuyu ya da detayı gündeme getirse dahi, insanlar onun bu katılımından rahatsızlık duyarlar. Çünkü bir olayda önemli olan sadece o konunun halledilip sonuçlandırılması değildir; bu süreç içerisinde yaşanan ahlak; insanların toplu olarak huzurlu, rahat, konforlu bir ortam içerisinde olmaları da en az hedeflenen bu sonuç kadar önemlidir. Bilmişlik, beraberinde çevreye gerilim, huzursuzluk ve rahatsızlık getirebilir. Öyle ki kimi insanlar böyle şartlarla muhatap olmaktansa, fayda verecek bile olsa o kişinin fikirlerinden istifade etmek yerine, huzurlu olup konuyu daha karışık bir yoldan halletmeyi tercih edebilirler.

• Çevresine verdiği zararı ve rahatsızlığı fark etmemesi

Ancak burada önemli olan, herkesin çok açık bir şekilde farkında olduğu ve rahatsızlığını yaşadığı bu durumun, bilmişlik yapan kişi tarafından neredeyse hiç fark edilmemesidir. O kişi, hayatın normal akışının devam ettiğini ve verdiği fikirlerle sadece çevresindeki insanlara yardımcı olduğunu sanır. Oysaki oluşturduğu rahatsızlığın, verdiği fikirlerin sağlayacağı faydadan daha önemli olabileceğinin şuurunda değildir.

Bilmişliğin Nedeni İnsanın Kendi Aklını Beğenmesidir

Bilmişliği bir yaşam tarzı olarak benimsemiş olan insanlar, Kuran'da bildirilen akıl ve anlayış keskinliğinden oldukça uzaktır. Buna rağmen bu kişiler kendi akıllarını çok beğenirler ve kendilerini diğer insanlardan daha çok akıllı zannederler.

Herkese her konuda fikir verecek bir akla sahip oldukları kanaatindedirler. Sağdan soldan duydukları yarım yamalak, kulaktan dolma bilgileri, başlarına gelen olaylardan kendilerince çıkardıkları sonuçları sentezleyip büyük bir hayat tecrübesi edindiklerini sanırlar. Herkese her fırsatta bu tecrübeyi ispatlamaya çalışırlar. Burada akıl, zeka, ahlak ve kültür gibi özellikler ikinci derecede kalır. En büyük prim yapan unsurlardan biri de, yaş faktörüdür. Bu sözde üstünlük; "sen gelirken biz gidiyorduk", "ben senin küçüklüğünü bilirim" gibi ifadelerle vurgulanır.

Bu insanların fikir öne sürdüğü, bilmişlik yaptığı herhangi bir konuda haksız olduğu anlaşılabilir, haksızlığını kabullendiği çok nadir rastlanan bir durumdur. Yanılmak, hata yapmak, haksızlığının ortaya çıkması bilmiş insanın asla hoşuna

“... Her bilgi sahibinin üstünde daha iyi bir bilen vardır.” (Yusuf Suresi, 76)

Bilmiş ve ukala kişiler karşı tarafın kendisinden daha akıllı olabileceğini, daha isabetli kararlar alabileceğini kabul etmezler. Bu yüzden kolayca çözülebilecek işlerin daha karmaşık hale gelmesine sebep olurlar. Çünkü bu kişiler iyi ve güzel de olsa başka fikirlere kapalıdırlar. En ufak bir tavsiyeye, öğüde bile tahammülleri yoktur. Kendi akıllarını beğendikleri için hak olan her türlü çağrıya kulakları tıkalı ve gözleri kapalıdır. Oysa insan her zaman en doğruyu bilemez. Üstelik imani derinliğe sahip değilse, aldığı kararlar ve düşünceler muhakkak hikmetsiz ve karmaşık olur. Daha kısa sürede ve pratik olarak yapılacak bir iş bu mesnetsiz tutumları nedeniyle uzar, karmaşık ve içinden çıkılmaz bir hal alır. Bu ise hem kişinin kendisine hem de çevresindeki insanlara büyük sıkıntı verir. Oysa Yüce Allah “... Biz dilediğimizi decelerle yükseltiriz. Ve her bilgi sahibinin üstünde daha iyi bir bilen vardır.” (Yusuf Suresi, 76) ayetiyle insanları bu yanlış düşünceden sakındırmıştır.



gitmez. Çünkü zaten asıl önemli olan bir sonuca varılması, doğruların, gerçeklerin ortaya çıkması değil çoğunlukla kendi komplekslerinin tatmin bulmasıdır.

Bu tür bir ortamda yetişen çocuklarda da, daha küçük yaşlardan benzer özellikler yerleşmeye başlar. Örneğin kültürlü, entelektüel, varlıklı, fakat İslam ahlakından uzak bir yapıya sahip bir ailenin çocuğu çoğunlukla bilmiş, ukala, insanları küçük gören, kendini her konuda haklı ve yeterli zanneden bir kişilik edinir. Küçüklükten “büyümüş de küçülmüş” bir görünümü olan çocuk, İslami eğitim almadığı takdirde bu yapıyı hayatının her döneminde üzerinde taşır.

Bilmişlikten Kurtulmak Nasıl Mümkün Olur?

Böyle bir durumda bu kişinin yapması gereken, kendisi olmasa da dünyanın döndüğünü, olayların akıp gittiğini hiç unut-

mamasıdır. O olmasa da konular halledilecek, o olmasa da insanlar güzel fikirler sunarak konuları çözüme kavuşturacaklardır. Herşey ‘o var olduğu için’ mükemmel işliyor değildir. Bu durumu bu kişiye anlatmanın yollarından birisi ise, ondan, çevresinde gördüğü bilmiş bir insanı analiz etmesini istemektir. O da, kendisine karşı bilmişlik yapan, talep edilmediği halde her işe gereksiz yere karışan, sürekli birşeyler hakkında fikir yürüten, akıl veren, eleştiren, başkalarının yöntemlerini, tavırlarını beğenmediğini ifade eden, ‘herşeyi en iyi ben bilirim’ mantığındaki bir insandan çok rahatsız olduğunu dile getirecektir. Ancak buna rağmen, kendisine yapılmasını istemediği bir şeyi, kendisinin de başkalarına yaptığının farkında değildir. Bu yönde nefsi üzerinde derin ve detaylı düşünmediği için, bilmişliğin üzerinde oluşturduğu iticiliğin ve bu tavırla çevresinde oluşturduğu rahatsızlığın da boyutlarını görememiştir. İşte bu gerçeği ona göstermek, bu



kişinin -Allah'ın izniyle- daha samimi düşünmesini ve ahlakını değiştirmeye yönelmesini sağlayacak olabilir. Bu gerçeğin çok az dahi farkına vardığında, inşaAllah bütün karakterini değiştirecek ve daha samimi, daha güzel bir ahlak elde edecektir.

Aklın Tek Sahibi Yüce Allah'tır

İnsan yaratılmış bir varlıktır. Dolayısıyla insanda görülen akıl müstakil bir yetenek değildir; ona verilmiştir. Aklın gerçek sahibi ise insanı yaratan Yüce Allah'tır. Allah, sonsuz ve sınırsız bir aklın sahibidir ve dilediği an dilediği kimseye, imanı ölçüsünde bu nimeti vermektedir. Yüce Allah'ın dilemesi dışında kendi başına hareket edemeyen, düşünemeyen, dünyada kapladığı alan bile çok küçük olan insanın aklını beğenmesi, aklına gelenleri kendi düşüncesiymiş gibi benimseyip kendine benlik vermesi ise en büyük günahlardan

biri olan şirke yol açar. Tüm bu gerçekleri bilen ve şirkten şiddetle kaçınan müminler, kendi akıllarını beğenerek "bilmiş" bir mantık geliştirmez ve bunun kibirine kapılmazlar. Tam tersine bu aklın kaynağının Yüce Allah olduğunu düşünerek O'nun huzurundaki acizliklerini anlarlar. Allah'ın ilhamı ile hayırla sonuçlanan kararlar aldıklarında da yine Rabbimiz olan Yüce Allah'a yönelerek O'na şükrederler. Yüce Allah temiz akıl sahiplerinin, aklın asıl sahibi olarak sadece Zatı'nı yüceltiklerini şöyle bildirir:

**... Sen Yücesin, bize öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yok. Gerçekten Sen, herşeyi bilen, hüküm ve hikmet sahibi olansın.”
(Bakara Suresi, 32)**



KISA KISA...**Müslüman Arnavutların
Hayali Gerçek Oluyor**

Arnavutluk Müslüman Birliği Başkanı Bruçay, "Arnavutluk'taki Müslümanlar yıllardır sabırla bekledikleri, hayal ettikleri güzel bir camiye kavuşacak" dedi.

Arnavutluk Müslüman Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Skender Bruçay, başkent Tiran'da inşa edilecek Büyük Cami'nin inşaat izni ile ilgili tüm sorunların çözüldüğünü ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile caminin inşasına kısa bir süre içerisinde başlanacağını söyledi.

Bruçay, yaptığı açıklamada, Diyanet'in, Tiran'daki cami projesinin gerçekleşmesinde verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Arnavutluk'un uzun zamandır beklediği camiye yakında kavuşacağını anlatan Bruçay, "Diyanet İşleri Başkanlığı ile ortak proje geliştirdik. Diyanet İşleri Başkanlığı, bu projenin gerçekleştirilmesini üstlenen finansördür" ifadesini kullandı.

www.risalehaber.com

**İSLAM BİLİM TARİHİ MÜZESİ
ZİYARETÇİ AKININA UĞRUYOR**

Gaziantep Şahinbey Belediyesi'nin hizmet binası yanındaki eski hastane binasını restore ederek turizme kazandırdığı İslam Bilim ve Teknik Tarihi Müzesi ziyaretçi akınına uğruyor. 54 bilim adamına ait 103 icadın bulunduğu müzeyi ziyaret eden Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Adalet Meslek Yüksek Okulu öğrencisi 700 genç, müzede gördükleri icatlardan çok etkilendiklerini söylediler. İslam alimlerinin icatları ve bilim tarihine katkılarının yanı sıra astronomi, coğrafya, kimya, fiziki harita ve tıp bilimlerinin İslam dünyasındaki gelişimini tarihi yapı atmosferinde, dinamik ve yenilikçi müze anlayışıyla sergilendiği müzenin Gaziantep'te yapılmasının çok önemli olduğunu ifade eden öğrenciler, "Avrupalı bilim adamlarına mal edilen birçok buluşun aslında İslam alimleri tarafından icat edildiğini bu müzeyi gezince anlıyorsunuz. Çoğumuz Gaziantep'te değiliz ama Şahinbey Belediyesi'nin bu çalışmalarını çok takdir ediyoruz. Ülkemize böyle bir müze kazandırdığı için Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederiz" dediler.

www.milliyet.com.tr

Moskova'ya Cami ve İslam Akademisi Gündemde

Moskova'da İslam Akademisi kurulması ve yeni cami inşası gündemde

Kuzey Kafkasya İslami kurumları liderlerin ikinci kongresi Dağıstan'ın başkenti Mahaçkale'de yapıldı.

Regnum ajansına göre kongrenin en önemli konularından biri Moskova'da İslam Akademisi kurulması teklifi oldu.

Teklifeye göre İslam Akademisi Moskova'da, 67 dönümlük bir arsa üzerine inşa edilecek ve Akademinin bir kısmına cami de yapılacaktır.

Rusya Müslümanları uzun zamandır yaklaşık 3 milyon Müslüman yaşayan Moskova'da yeni cami inşası için izin almaya uğraşıyorlar. Mahaçkale'de düzenlenen Müslüman liderler kongresinin ana konusu ise toplumda barış ve istikrarın sürdürülmesinde İslami örgütlerin rolü oldu. Kongreye Kuzey Kafkasya cumhuriyetlerinin tümünün müftüleri, Kuzey Kafkasya Müslümanlar Koordinasyon Konseyi Başkanı, Kırım Dini İşler İdaresi Başkanı, Simferopol Baş İmam, Tataristan ve Stavropol Bölgesi müftüleri ve diğer yetkililer katıldılar.

www.dunyabulteni.net



İngiltere'de İslam'ın Yayılması İstatistiklere Yansdı

İngiltere'de yapılan araştırmayla en çok tercih edilen bebek isimleri belirlendi.

BabyCentre, 2014 yılında Muhammed isminin, bir önceki yıla göre İngiltere'de erkek çocuklarına konan en popüler 100 isim listesinde 27 basamak yükselerek ilk sıraya yerleştiğini bildirdi. Sitenin verilerine göre, listeye ilk defa giren isimler arasında Ömer, Ali ve İbrahim de bulunuyor.

Kız bebekler için Sophia, en popüler isim olurken, listeye ilk defa giren ve 29'uncu sıraya yerleşen Nur ile geçen yıldan bu yana 59'dan 35'inci sıraya yükselen Meryem de listede bulunuyor.

www.turkishny.com





ALLAH SAMİMİ MÜSLÜMANLARA, DUA ETMENİN LEZZETİNİ HİSSETTİRİR

Dua, Allah'la sürekli bağlantı kurulmasına vesile olan büyük bir nimettir. Allah Kuran'da Kendisiyle bağlantı halinde olduğu için duayı sevdiğini ve samimi duaya icabet edeceğini belirtmiştir.

Yüce Allah'ın Kuran'da tarif ettiği duada kişi Allah'ın kendisini gördüğünü, duyduğunu kavramış, O'na saygı ve korkuyla boyun eğmiş ve O'nun önünde kulluğunu açıkça kabul etmiştir. Bazı insanlar arada sırada birşey istendiğinde Allah'a dua edildiğini zannederler. Oysa Yüce Allah dua ibadetinin ardına insanın aklının alamayacağı pek çok hikmet ve sır gizlemiştir. Bu yolla samimi olarak

dua eden kullarını Zatına yakınlaştırarak onları şirkten uzaklaştıracak bir vesile göstermiştir.

Dua Yüce Allah ile Bağlantı Kurmaya Vesile Olan Bir İbadettir

Günümüz toplumlarında bazı insanlar, pek çok ibadet gibi duanın da terk edilmiş

bir gelenek olduğunu düşünürler. Aslında bu düşüncenin gelişmesinin perde arkasında “Allah’tan bağımsız, kendi kendisine işleyen bir dünya” olabileceği telkini yatmaktadır. İnsanların büyük bir kısmı ister istemez yaşantılarının başlangıcından sonuna kadar tüm olayların kendilerinin ve çevrelerindeki insanların kontrolünde cereyan eden olaylar olduğunu düşünürler. Bu yüzden de ölümler burun buruna gelmeden ya da çok büyük bir felakete karşılaşmadan Allah’a dua etme ihtiyacı duymazlar. Oysa bu büyük bir yanılgıdır. Bu yanılgıda öyle bir noktaya gelenler olur ki, bunlar duayı adeta geçmiş zamanlardan günümüze kadar ulaşmış bir sihir tekniği olarak algırlar. Halbuki dua, yaşamın geneline yayılacak başlı başına bir ibadettir.

İnsanların tamamı duaya muhtaçtır. Fakir ve zor şartlar altında yaşayan birinin zengin bir insana göre duaya daha fazla ihtiyacı olduğunu düşünmek, dua konusunu temelinden yanlış anlamak demektir. Maddi durumu iyi olan, hayatta tüm istediklerine kavuştuğunu düşünen bir insanın duaya ihtiyacı olmadığını zannetmek son derece hatalıdır. Çünkü bu durumda dua etmenin tek sebebinin dünyevi arzuların tatmini olduğu anlamı çıkmaktadır. Oysa müminler hem dünya hayatları için, hem de ahiretleri için dua ederler. Dua beraberinde tevekkül de getirir. Dua eden insan, karşısına çıkabilecek zor ya da kolay her türlü durumu, tüm olayları, kainatın Yaratıcısı ve Hakimi olan Allah’ın takdirine bırakmış demektir. Bir problemi çözmenin ya da önlemenin bütün yollarının evrendeki tüm kudretin sahibi olan Allah’a dayandığını bilmek, tüm işleri ona havale etmek ve sadece ona dua etmek, mümin için bir ferahlık ve güven kaynağıdır.

Dua ile İnsanın Aklı Açılır, Konuşma Gücü Artar

İnsan sözlerinin etkili ve hikmetli olması için Allah’a dua ederse Allah ona mükemmel bir hitabet ve hikmetli anlatım özelliği verir. Kendisine nutku verip konuşuracak olanın Allah olduğunu bilerek Allah’a sığınan ve sadece O’nun rızasını kazanmayı hedefleyen bir kişi konuşmasının ancak O’nun dilemesiyle etkili olacağını da şuurundadır. Bu samimiyetine karşılık, vicdanı insana söylenmesi gereken en güzel sözleri ilham eder. Allah’la kurulan tam ruhani bağlantı sonucunda kişinin yüzündeki ifade, ses tonu ve üslubu değişir. Bu kişi çok kısa bir açıklama yapsa da konuşmanın vurucu gücü sebebiyle karşı tarafta büyük bir etki uyandırır ve karşı tarafın bütün dünyasını bir daha asla geriye dönüşü olmayacak şekilde Allah rızasını kazanmaya yönelik olarak değiştirebilir.

Dua Candanlık ve Samimiyet Kazandırır

“Rabbimize yalvara yalvara ve için için dua edin. Şüphesiz O, haddi aşanları sevmez.” (A’raf Suresi, 55) ayetinde haber verildiği gibi Yüce Allah insana, dilediği her konuda kendisinden yardım isteme ve dua edebilme imkanı vermiştir. Ve Allah, samimi kullarının dualarına kesin olarak karşılık vereceğini vadedmiştir. İnsan için bu, Allah’ın çok büyük bir lütfu ve nime-tidir. Ancak samimiyette çok büyük bir sır gizlidir. Bir insan bir olayın gerçekleşmesini gerçekten samimi olarak çok isteyebilir ve Allah’a bunu çok fazla isteyerek dua edebilir. Ancak duada aranan samimiyet bu değildir. Buradaki, insanın sadece o istediği şeye odaklandığı ve onu istemede yaşadığı samimiyettir. Duada asıl gereken samimiyet ise, Allah’a karşı duyulan şid-

detli samimiyettir. Allah'ı çok sevmek, Allah'a çok güvenmek, Allah'ın sözlerine ve vaadlerine hiç şüphe duymadan inanmak, Allah'ın sonsuz akıllı olduğunu bilmek ve Allah'ın en güzelini yaratacağından kesin emin olmak...

Bir insan Allah'ın sonsuz gücünü, sonsuz aklını, sonsuz sevgisini, sonsuz şefkat ve merhametini, sonsuz lütufkarlığını, sonsuz affediciliğini ve dilediği an dilediği her şeyi hiç sebepsiz yaratabileceğini gereği gibi takdir edebiliyorsa ve tüm bu gerçeklere olan inancında asla şüpheye yer vermiyorsa, işte ancak o zaman bu kimse samimi dua edebilir. Örneğin bir kişi Hz. İsa (a.s.)'ı ve Hz. Mehdi (a.s.)'ı onlara talebe olmak, onlarla birlikte İslam'ın hakimiyeti için fikri mücadele etmek için görmeyi isteyebilir. Bu son derece candan ve samimi bir duadır. Çünkü bu kişi Hz. İsa (a.s.) ve Hz. Mehdi (a.s.) ile birlikte zorluklara talip olmakta, ölümü, bütün gençliğini vermeyi, her türlü acıya katlanmayı, her türlü iftiraya katlanmayı kabul ederek dua etmekte ve Yüce Allah'tan zorluk istemektedir. Bu duanın gücü ve derinliği vardır. Bir başka kişi ise Hz. İsa (a.s.) ve Hz. Mehdi (a.s.)'ın sadece nasıl biri olduklarını merak ettiğinden, onları görmek için dua edebilir. Bu dua ise elbette diğeri

kadar candanlık ve samimiyet içermeyen, çocuksu ve yüzeysel bir duadır.

Allah Korkusunun Artmasına Vesile Olur

Toplumda Allah'a gereği gibi inanmayan, fakat şüpheyle de olsa (Allah'ı tenzih ederiz), zaman zaman Allah'ın adını anan bir takım insanlar vardır. Bu kimseler Allah'a gerçekten inanmadıklarını, Allah'a ibadet etmeyerek ve Kuran ahlakını yaşamayarak açıkça ortaya koyarlar. Ancak dünyadaki şartlar dahilinde bir konuda istedikleri sonucu elde edemeyeceklerini gördüklerinde ya da sıkıntı, zorluk, hastalık gibi sorunlarla karşılaştıklarında Allah'ın ismini anmaya başlarlar. Ancak bu sadece, içerisinde bulduklarını düşündükleri açmazdan kurtulmak için, geçici ve yüzeysel olarak Allah'a yönelmelerinden ibarettir.

Allah Kuran'da bu gibi insanların tavrını çeşitli ayetlerle açıklamıştır. Normal şartlarda Allah'ı hiç düşünmeyen, Allah'ı hiç

Adnan Oktar Diyor ki;

⇒ Müslümanın duaya kendini iyice vermesi lazım. Ama yorucu dua olmaz. Kuran'da dualara bakın. Hep kısadır peygamberlerin duası. "Rabbim ilmimi artır." (Taha Suresi, 114) Bu kadar. Kısa fakat sık. "Rabbim beni doğru yoldan ayırma." diyor. "Salih ameller işlememi nasip et." (A9 TV; 25 Mayıs 2014)

⇒ Dua çok önemli. Azabı ne engelliyor? Dua. Müslümanın duaya ihtiyacı var. Mesela konuşma yapacak; "Ya Rabbi beni güzel konuştur" diyecek Müslüman. Yemek yiyecek; "Ya Rabbi bana bu yiyeceklerden lezzet almayı ve bunların bana şifa olmasını nasip et. Bana hamd etmeyi nasip et." diyecek. (A9 TV; 25 Mayıs 2014)



anmayan; Allah'a şükretmeye, Allah'a ibadet etmeye, Allah'tan korkup sakınmaya hiç gerek duymayan (Allah'ı tenzih ederiz) insanlar, zahiren çaresiz olduklarını hissettikleri anlarda, 'yalnızca Allah'ın adını anıp, yalnızca Allah'tan yardım dilerler. Bu insanların durumu Kuran'da şöyle bildirilmiştir:

Size denizde bir sıkıntı (tehlike) dokunduğu zaman, O'nun dışında taptıklarınız kaybolur-gider; fakat karaya (çıkarıp) sizi kurtarınca (yine) sırt çevirirsiniz. İnsan pek nankördür. (İsra Suresi, 67)

Ancak Kuran'da Allah Zatına "Saygı dolu bir korku" duyularak dua edilmesini ve O zaman duaları kabul edeceğini şöyle bildirmiştir:

Rabbiniz dedi ki: "Bana dua edin, size icabet edeyim. Doğrusu Bana ibadet etmekten büyüklenen (müstekbir)ler; cehenneme boyun bükmüş kimseler olarak gireceklerdir. (Mümin Suresi, 60)

Yüce Allah'a içi titreyerek saygı dolu dua eden kişilerin önce kendi ahlakları güzelleşir, imani derinlikleri, Allah korkuları artar. Bu tür kişilerin sayısı fazlaştığı zaman Kuran ahlakı tüm dünyaya hakim olur.

Dua, Şirke Karşı Bir Kalkandır

İnsanlar için en büyük tehlike olan şirke karşı korunma yollarından biri Allah'a dua etmektir. Çünkü dua eden insan Allah'ın varlığını ve birliğini, O'na karşı olan acizliğini, kendisine tek yardım edecek olanın Allah olduğunu ve O'ndan başka ibadet edilecek kimse olmadığını kabul etmiş demektir. Bu nedenle dua, mümini şirke karşı korur.

Kuran'da, "Ey Peygamber, sana ve seni izleyen müminlere Allah yeter" (Enfal Suresi, 64) ayeti gereği, Müslümanlar bilirler

ki kendisinden yardım istenilecek tek varlık Allah'tır. O, her konuda en üstün olan, sonsuz kudret sahibi, herşeyi gören ve işitendir. Tüm eksik sıfatlardan münezze olan ve sonsuz kudret sahibi olan Allah'tır. Evrende tüm kudret O'nun elindedir. Öyleyse yardım ve bağışlanma, sadece ve sadece, herkesin Kendisi'ne muhtaç olduğu, Kendisi'nin ise kimseye muhtaç olmadığı Allah'tan istenmelidir. Kuran'da Allah'tan başkasına dua etmenin yanlışlığı ve tek dua makamının Allah olduğu birçok ayette belirtilir:

Allah ile beraber başka bir ilaha yalvarıp-yakarma, sonra azaba uğratılanlardan olursun. (Şuara Suresi, 213)

Başka ayetlerde ise Allah'tan başkasına dua edenlerin durumu şöyle haber verilir:

Allah'tan başka yakardıkları hiçbir şeyi yaratamazlar, üstelik onlar yaratılıp durmaktadır. Ölüdürler, diri değildirler; ne zaman dirileceklerinin şuuruna varamazlar. (Nahl Suresi, 20-21)

Dolayısıyla samimi bir mümin asla ve asla Allah'tan başkasına dua etmez. Yalnızca O'na yalvarıp, yalnızca O'ndan yardım diler. Kuran'ın ilk suresi olan Fatiha Suresi'nde, bu nedenle iman edenlere aşğıdaki dua öğretilir:

Biz yalnızca Sana ibadet eder ve yalnızca Senden yardım dileriz. Bizi doğru yola ilet; Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna. Gazaba uğrayanların ve sapmış-larinkine değil. (Fatiha Suresi, 4-7)

Müminlerin yapması gereken de, Allah'ın sonsuz kudretini düşünüp kavramak, bu kudrete gönülden boyun eğmek ve yalnızca O'ndan yardım dilemektir. Aksi bir davranışın ise dünyada da, ahirette de karşılığı hüsrana olacaktır. Bu, Yüce Allah'ın bir vaadidir.

MÜSLÜMANLARIN ÖRNEK KARAKTERLERİ

İman edenlerin pek çok güzel özellikleri vardır. Bunlar içinde en dikkat çekici olanlarından biri de kişilikli olmaları, hiçbir durum karşısında Kur'an'da tarif edilen mümin karakterinden taviz vermemeleridir. Peki, müminlerin bu sağlam kişiliklerinin temeli nedir? Yüce Allah'ın razı olacağı mümin karakterine nasıl sahip olunur?

Toplumda birçok insanın buldukları ortama göre değişen kişilik yapıları vardır. Bu kişiler eğlenceli bir ortamda neşeli, ciddi bir ortamda ağırbaşlı ve olgun, çıkar elde etmek istedikleri ortamda menfaatleri doğrultusunda tavır gösterirken, kendi evlerinde tüm bu çizdikleri karakterlerden uzaklaşarak, gerçek kişiliklerini sergilerler. Bu tip insanlara toplumda “*her ortamın insanı*” adı verilir ve aslında son derece yanlış olan bu kişilik yapısı sanki güzel bir özellikmiş gibi algılanır. Oysa bu çok tehlikeli bir yapıyı beraberinde getirir. Çünkü bu insanlar değişen koşullar karşısında hiç beklenmedik tavırlar sergileyebilirler. Örneğin yumuşak başlı görünen bir kişi hayatındaki bazı olayların istediği gibi gitmemesi durumunda son derece sinirli ve öfkeli bir tavır sergileyebilir, olgun görünen biri ise çok basit bir olay karşısında çocuksu bir karaktere bürünebilir.

Aslında, bu insanların buldukları ortama göre değişik karakterler sergilemelerinin nedeni pek çok puta sahip olmalarından kaynaklanır. Bu insanlar herkes için kendi kafalarında bir makam belirlemişlerdir ve bu makama göre davranışlarını düzenlerler. Yüce Allah bu kişilerin durumuna Kuran’da, sahibi çok ortaklı köle ile yalnız Kendisine teslim olan kişiyi örnek vererek hikmetli bir bi-

çimde dikkat çekmektedir.

Allah (ortak koşanlar için) bir örnek verdi: Kendisi hakkında uyumsuz ve geçimsiz bulunan, sahipleri de çok ortaklı olan (köle) bir adam ile yalnızca bir kişiye teslim olmuş bir adam. Bu ikisinin durumu bir olur mu? Hamd, Allah’ındır. Hayır, onların çoğu bilmiyorlar. (Zümer Suresi, 29)

Yüce Allah Kuran’da Razi Olacağı Müslüman Karakterine Dikkat Çekmiştir

Şüphesiz, müslüman erkekler ve müslüman kadınlar, mü’min erkekler ve mü’min kadınlar, gönülden (Allah’a) itaat eden erkekler ve gönülden (Allah’a) itaat eden kadınlar, sadık olan erkekler ve sadık olan kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, saygıyla (Allah’tan) korkan erkekler ve saygıyla (Allah’tan) korkan kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler ve (ırzlarını) koruyan kadınlar, Allah’ı çokça zikreden erkekler ve

(Allah'ı çokça) zikreden kadınlar; (işte) bunlar için Allah bir bağışlanma ve büyük bir ecir hazırlamıştır. (Ahzab Suresi,35)

Yukarıdaki ayette buyrulduğu gibi Yüce Allah'ın beğendiği tek bir Müslüman karakteri vardır. Bu Müslüman karakterinde birbirinden farklı kadın ve erkek karakterleri, toplumun bu insanlara yüklediği farklı roller, ölçüsü makam, mevkii, meslek ya da mala dayalı sınıfsal farklılıklar ya da bu sınıfların ve mesleklerin kalıplaşmış karakterleri yoktur. Müminin tek özelliği takva sahibi olması, çeşitli olaylar ve kişiler karşısında mümin vasıflarından taviz vermemesidir. Şimdi Yüce Allah'ın Kuran'da çeşitli örneklerle dikkat çektiği bu Müslüman karakterinin nasıl kazanılacağını inceleyelim.

🌸 **Samimiyet:**

Müminlerin kişilik yapılarının temelini samimiyet oluşturur. Çünkü samimiyet her ortam ve durum karşısında müminin Yüce Allah'ın beğendiği tavır sürdürmesi, hiç kimsenin görmediği ve bilmediği anlarda bile nefsinin isteklerine karşı gelerek daima Rabbimiz'in sınırlarını koruması anlamına gelir. Müminin bu samimi tavrına en güzel örneklerden biri Hz. Yusuf (a.s.)'in kendisinden murad almak isteyen ve onu hapse attırmakla tehdit eden bir Mısırlının eşine verdiği bildirilen yanıtıdır:

(Yusuf) Dedi ki: “Rabbim, zindan, bunların beni kendisine çağırdukları şeyden bana daha sevimlidir. Kurdukları düzeni benden uzaklaştırmazsan, onlara (korkarım) eğilim gösterir, (böylece) cahillerden olurum. (Yusuf Suresi, 33)



Her Yerde ve Ortamda Yüce Allah'ı Hatırlatan Konuşmalar Yapılması:

Müminler Yüce Allah'ın "Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır..." (Nahl Suresi, 125) emrini yerine getirmek, Yüce Allah beğendiği Hak dini anlatmak, Kuran ile öğüt vermek, iyiliği emredip kötülükten men etmek ve Allah'ın ayetlerini hatırlatmakla yükümlüdürler. Müminler bu yükümlülüklerini yerine getirirken buldukları ortam zorlu, karşılarındaki kişi güç ve makam bakımından üstün konumda olsa ve kendilerine bu kişiden bir zarar dokunacağını bilseler dahi tebliğ etmeleri gereken konularda asla taviz vermezler. Bu amaçla hikmetsiz ve boş konuşmaların yönünü değiştirerek, karşılarındaki insanları Kuran ile uyarırlar, her olayda tüm gücün Yüce Allah'a ait olduğunu anlatır, buldukları ortamda insanları Yüce Allah ve yarattıkları konusunda düşünmeye davet ederler, konuşmalarında mutlaka Rabbimiz'i hatırlatan hikmetli örnekler kullanır, alaycı ve çar-

pık mantıkla sorulan sorulara da Kuran'dan örnekler kullanarak akılcı cevaplar verirler.

Zorlu Ortamlarda da Yüce Allah'a Olan Teslimiyetin Kaybedilmemesi

Yüce Allah'ın "Şüphesiz: "Bizim Rabbimiz Allah'tır" deyip sonra dosdoğru bir istikamet tutturanlar (yok mu);.." (Fussilet Suresi, 30) ayetinde bildirdiği gibi, müminlerin zorluk anlarında Rabbimize olan güven ve teslimiyetleri tamdır. Bu teslimiyet nedeniyle müminler, iman etmeyen kişilerde rastlanan tavır veya üslup değiştirme, geriye çekilme, savunduğu fikirlerden vazgeçme gibi bozuk kişilik yapıları sergilemezler. Müminlerin zorluklar karşısında değişmeyen kişiliklerine en güzel örneklerden biri Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in mağaraya sığındıklarında arkadaşına "Hüzne kapılma, elbette Allah bizimle beraberdir." (Tevbe Suresi, 40) ayetiyle örnek gösterilen Allah'a olan derin bağlılık ve coşku dolu tavrıdır.

Daima Allah'ın Nimetlerini Hatırlayıp Şükretmek

Müminlerin örnek kişilik yapılarından biri de gerek kendilerine sunulan imkanlar

gerekse gördükleri güzellikler karşısında bu imkanları ve güzellikleri sunanın Yüce Allah olduğunu hatırlayıp, hemen O'na şükretmeleridir. Bu konuda Kuran'da örnek gösterilen kişilerden biri Hz. Yusuf (a.s.)'dir. Hz. Yusuf (a.s.) babasına tek tek başından geçen olayları anlatarak her şeyin Yüce Allah'ın belirlediği bir kader doğrultusunda yaşandığını bildirmekte ve bu yaşadıkları için O'na şükretmektedir. Konu ile ilgili ayet şöyledir:

Dedi ki: "Ey babam, bu, daha önceki rüyamın yorumudur. Doğrusu Rab-bim onu gerçek kıldı. Bana iyilik etti, çünkü beni zindandan çıkardı. Şey-tan benimle kardeşlerimin arasını açtıktan sonra, (O,) çölden sizi getirdi.

Şüphesiz benim Rab-bim, dilediğini pek ince düzenleyip ted-bir edendi. Gerçekten bilen, hüküm ve hikmet sahibi O'dur." (Yusuf Su-resi, 100)

🌹 **Tevazulu Olmak**

Müminlerin en güzel kişilik ya-pılarından biri de sahip oldukları imkanlardan dolayı kibir ve bü-yüklüğe kapılmamalarıdır. Yüce Allah Müslümanların bu özelliğini bir ayette şöyle bildirir:

Öyle ki, elinizden çıkana karşı üzüntü duymayınız ve size (Allah'ın) verdikleri dolayısıyla sevinip-şıarmayınız. Allah, büyüklük taslayıp böbürleneni sevmez. (Hadid Suresi, 23)

Müminlere bu konuda örnek gösterilen kişi Hz. Süleyman (a.s.)'dir. Hz. Süleyman (a.s.) Ku-ran'da kendisine sunulan mallar nedeniyle kibirlenen Karun'un tam aksine... **"Gerçekten ben, mal (veya at) sevgisini Rabbimi zikret-mekten dolayı tercih ettim..."** (Sad Suresi, 32) ayetiyle sahip ol-duğu ihtişamlı malları düşünüp Allah'ın şanını övgüyle yücelt-

mek, alçakgönüllü bir boyun eğicilikle bu malları kendine Allah'ın verdiği hatırlamak, O'nu zikretmek ve O'nun yolunda harcamak için istediğini belirtmiştir.

🌸 Kınayıcının Kınamasından Korkmamak

“... Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve şirk koşmakta olanlardan elbette çok eziyet verici (sözler) işiteceksiniz. Eğer sabreder ve sakınırsanız (bu) emirlere olan azimdedir.” (Al-i İmran Suresi, 186) ayetinde buyrulduğu gibi müminler karşı tavır alma, manevi baskı, tepki, alay, kınama, suçlama gibi eziyet verici sözler veya fiziksel saldırı gibi fiili davranışlarla karşılaşacaklardır. Fakat bu davranışlar karşısında müminlerin tavırları, Allah'tan aldıkları güçten kaynaklanan cesaretlerinden asla taviz vermeleridir. Yüce Allah, ellerini çaprazlama kesmekle tehdit ettiği halde Firavuna karşı direnen büyücüler ve ateşe atılmaktan dahi korkmayan Hz. İbrahim (a.s.)'in cesur tavırlarını Kuran'da tüm müminlere örnek gösterir. Hz. İbrahim (a.s.)'in Allah korkusundan kaynaklanan güçlü bir akılla birleşen cesareti pek çok ayette örnek verilmiştir. Kuran'da geçen bir kıssada Hz. İbrahim (a.s.)'in putları ilah edinen inkarcılara karşı akılcı bir cesaret gösterdiği anlatılmaktadır:

Doğrusu İbrahim de onun (soyunun) bir kolundandır. Hani o, Rabbine arınmış (selim) bir kalp ile gelmişti. Hani babasına ve kavmine demişti ki: “Sizler neye tapıyorsunuz? Birtakım uydurma yalanlar için mi Allah'tan başka ilahlar istiyorsunuz? Alemlerin Rabbi hakkındaki zannınız nedir?” Sonra yıldızlara bir göz attı. “Ben, doğrusu hastayım” dedi. Böylelikle arkalarını çevirip ondan kaçmaya başladılar. Bunun üzerine onların ilahlarına sokulup: “Yemek yemiyor musunuz?” dedi. “Size ne oluyor ki konuşmuyorsunuz?” Derken onların üstüne yürüyüp sağ eliyle bir darbe indirdi. (Saffat Suresi, 83-93)

Ayetlerde bildirildiği gibi Hz. İbrahim (a.s.) kınayıcının kınamasından korkmayarak tek başına bütün kavmini karşısına almış ve putların ilah olamayacağını, aksine onların insanlar tarafından yontulmuş tahtalardan başka şeyler olmadığını çok akılcı bir yöntemle onlara hissettirmiştir.

🌸 **Sözlerinin Güvenilir Olması**

Müminler Allah'ın her an her yerde kendileri ile birlikte olduğunu, hesap gününde söyledikleri sözlerden sorguya çekileceklerini bildikleri için yalan söylemez (Ahzab Suresi, 70), yakınları aleyhine bile olsa doğruyu söylemekten çekinmez (Nisa Suresi, 135), yanlış tavır içinde olan birini gördüklerinde onu uyarmaktan kaçınmaz, yapmayacakları şeyler için söz vermezler (Saf Suresi, 2-3). Yüce Allah müminlerin bu özelliklerini **“Onlar Allah'ın ahidini yerine getirirler ve verdikleri kesin sözü (misaki) bozmazlar.” (Rad Suresi, 20)** ayetiyle haber verir. İşte müminlerin Allah korkularından kaynaklanan, Kur'an'ın hükümlerine bu bağlılıkları sözlerinin güvenilir olmasını sağlar.

🌸 **İbadetlerin Titizlikle Korunması**

“Göklerin, yerin ve her ikisi arasındakilerin Rabbidir; şu halde O'na ibadet et ve O'na ibadette kararlı ol. Hiç O'nun adaşı olan birini biliyor musun?” (Meryem Suresi, 65) ayetinde emredildiği gibi müminlerin en belirgin karakter özelliklerinden biri de ibadetlerinde kararlı olmalarıdır. Ancak namaz, oruç, hac, zekat gibi farz olan hükümler dışında Allah için yaptıkları her eylem, konuşma, hal ve tavrın da birer ibadet olduğunu bilirler. Bu nedenle müminler 5 vakit namaza verdikleri önem kadar, öfkeyi yenmenin, güzel söz söylemenin, insanları uyarıp korkutmanın, zanda bulunmamanın ya da tartışmacı olmamanın da birer ibadet olduğunu düşünerek bunu tavır ve davranışlarına daima yansıtırlar.

🌸 **Dikkatin ve Şuurun Açık Olması**

“Güneşin sarkmasından gecenin kararmasına kadar namazı kıl, fecir vakti (namazda okunan) Kur'an'ı, işte o, şahid olunandır.” (İsra Suresi, 78) ayetinde bildirildiği gibi Yüce Allah sabah Kur'an okunmasına dikkat çekerek müminin uyanması ile birlikte tekrar uyuyana kadar geçen süre içinde dikkatinin daima açık olmasını emreder. Çünkü dikkat ve şuur açıklığı olaylar karşısında hızlı sonuç çıkarmalarını, görüşlerinin keskin ol-

masını, pratik zekalarının gelişmesini ve daima İslam'ın hayrına dönüşecek çözümler üretmelerini sağlar. İşte bu yüzden müminler gün boyu Allah'la sürekli bağlantıda, gafletten uzak bir şuur açıklığı içindedirler.

Coşkulu Neşeli ve Canlı Olmak

Müminlerin Allah'ın varlığından, O'nun rızasını kazanmaktan, Allah'a duydukları derin saygı ve aşktan kaynaklanan son derece canlı, coşkulu ve neşeli bir yapıları vardır. Bu yapıları gözlerine canlı bakışlarla, bedenlerine yaşatırlarına göre daha genç görünmeleriyle, yüzlerine ise nur olarak yansır. Aslında dış görünüşlerindeki bu canlılığın kaynağı

“... Haberiniz olsun; kalpler yalnızca Allah'ın zikriyle mutmain olur (tatmin bulur).” (Rad Suresi, 28) ayetiyle haber verildiği gibi Allah'ı anmanın, O'nun rızasını kazanmak için şevkle ve heyecanla hareket etmenin ruhta yarattığı coşkuya bedeninin de uyum sağlamasından kaynaklanır.

Sorumluluk Sahibi Olmak

Müminler, çocuklanma, kapris yapma, saf görünme, olayları anlamamazlıktan gelme, boş söz ve işlerle uğraşma, kıskançlık, haset etme vb gibi Yüce Allah'ın Kuran'da yasakladığı pek çok özellikten kendilerini sakındırırlar. Çünkü onlar **“Size ne oluyor ki, Allah yolunda ve: “Rabbimiz, bizi halkı zalim olan bu ülkeden çıkar, bize Katından bir veli (koruyucu sahip) gönder, bize Katından bir yardım eden yolla” diyen erkekler, kadınlar ve çocuklardan zavıf bırakılmışlar adına cehd etmiyorsunuz (çaba harcamıyorsunuz)?” (Nisa Suresi, 75)** ayetinde dikkat çekildiği gibi Yüce Allah'ın seçip beğendiği İslam'ın dünyada hakim olması gibi şerefli bir mücadeleye hayatlarını adanmışlardır. Bu büyük fikri mücadele müminlerin tek bir amaca kilitlenmelerini ve olaylara göre değişen tavırlar sergilemelerini engeller.

Müslüman Karakterinin Tek Olmasının Nedeni Yüce Allah'ın Rızasını Kazanma İsteğidir

“Müminlerden öyle erkek -adamlar vardır ki- Allah ile yaptıkları ahide sadakat gös-

terdiler; böylece onlardan kimi adağını gerçekleştirdi, kimi beklemektedir. Onlar hiç bir değiştirme ile (sözlerini) değiştirmediler.” (Ahzab Suresi, 23)

Müminler Yüce Allah'a duydukları samimi sevgi ve saygı dolu korku nedeniyle O'nun Selam (Güven ve Esenlik) sıfatının en çok tecelli ettiği kimselerdir. Rabbimiz'in her an kendilerini izlediğini ve ahirette her yaptıklarından hesaba çekileceklerini bilen müminler, bu nedenle bir tek Allah'ın rızasını kazanmak için O'nun beğendiği, Kuran'da çeşitli örneklerle ve ayetlerle tarif ettiği Müslüman karakterine sahip olabil-

mek için büyük titizlik gösterirler. Bu üstün ahlakları ve sağlam kişilikleri nedeniyle Yüce Allah'ın rızasını kazanacağı umulanlar ve Rabbimiz'in izniyle hem dünya hayatında hem de ahirette kurtuluşa erecek olanlar da onlardır.

İman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cehd edenlerin (çaba harcayanların) Allah Katında büyük dereceleri vardır. İşte 'kurtuluşa ve mutluluğa' erenler bunlardır. (Tevbe Suresi, 20)