

الله  
رسول  
محمد

# ECHTE WIJSHEID

"Zij zeiden: 'Als wij (het)  
konden horen of begrijpen,  
dan zouden wij niet tot de  
bewoners van Sa'ir  
(de Hel) behoren."  
(Soera al Moelk: 10)

HARUN YAHYA (ADNAN OKTAR)





## OVER DE AUTEUR

De auteur, die onder het pseudoniem Harun Yahya schrijft, is in 1956 in Ankara geboren. Hij studeerde kunst aan de Minar Sinan universiteit in Istanboel en filosofie aan de Universiteit van Istanboel. Sinds de jaren tachtig heeft de auteur vele boeken gepubliceerd over aan geloof en wetenschap verwante onderwerpen. Zijn belangrijkste aandachtspunt blijft echter de verwerping van het Materialisme en Darwinisme, twee moderne mythen die onder een wetenschappelijke dekmantel gepresenteerd worden. Een aantal van de boeken van de auteur zijn in meer dan veertig talen vertaald en in de desbetreffende landen uitgegeven. De boeken van Harun Yahya spreken de mensen aan. Zowel moslims als niet-moslims, ongeacht hun leeftijd, ras of nationaliteit, want er staat één doel centraal; het bevorderen van het bewustzijn van de lezer door hem aan te moedigen om over een aantal belangrijke vraagstukken zoals b.v. het bestaan van Allah en Zijn eenheid na te denken, en hij laat de bedriegelijke fundamenten en verwerpelijke werken van het goddeloze systeem zien.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُ  
رَسُولُ  
مُحَمَّدٍ



## OVER DE AUTEUR

De auteur, die onder de naam HARUN YAHYA schrijft, is in 1956 in Ankara geboren, daar voltooide hij ook zijn periode van de basisen van de middelbare school. Hij studeerde kunst aan de Mimar Sinan Universiteit in Istanboel en hij studeerde filosofie aan de Universiteit van Istanboel. Sinds de jaren '80, heeft de auteur vele boeken op het terrein van politiek, van geloof en van wetenschappelijke onderwerpen, gepubliceerd. Harun Yahya is goed bekend als een auteur die heel belangrijke werken heeft geschreven, die de vervalsing van de evolutionisten onthullen en die de ongeldigheid van hun beweringen en die de duistere nauwe samenwerking tussen Darwinisme en bloedorstige ideologieën bloot leggen. Zijn schrijversnaam is gemaakt van de namen "Harun" (Aaron) en "Yahya" (Johannes) als herinnering aan die twee verheven profeten die tegen het ontbreken van geloof vochten. Het zegel van de Profeet (sallallahu aleyhi wessellem) op de voorkant van de boeken van de auteur heeft een symbolische betekenis die samenhangt met de inhoud ervan. Dit zegel vertegenwoordigt de Quer'aan als het laatste boek van Allah en het laatste woord van Hem en





van onze Profeet (sallallahu aleyhi wesellem), de laatste van alle profeten. Onder de leiding van de Qoer'aan en de Soennah, maakt de auteur het tot zijn belangrijkste doel om elk van deze fundamentele leerstellingen van ongelovige ideologieën te ontzenuwen en om het "laatste woord" te hebben, om de tegenwerpingen die tegen religie worden opgeworpen, volledig de mond te snoeren. Het zegel van de Profeet (sallallahu aleyhi wesellem), die ultieme wijsheid en morele perfectie verwierf, is gebruikt als een teken van zijn intentie dit laatste woord te vertolken. Al deze werken van de auteur draaien om één doel: het aan de mensen doorgeven van de boodschap van de Qoer'aan en hen op die wijze aanmoedigen om over het met geloof verbonden onderwerpen na te denken, zoals het bestaan van Allah, Zijn Eenheid en het Hiernamaals en om hen aan enkele belangrijke onderwerpen te herinneren. En het zichtbaar maken van de vervallen fundamenten en misleidende activiteiten van goddeloze systemen. Harun Yahya geniet een grote lezersgroep in vele landen zoals: India, Amerika, Engeland, Indonesië, Polen, Bosnië, Spanje en Brazilië. Zijn boeken zijn vertaald in vele talen en er zijn Engelse, Franse, Duitse, Italiaanse, Portugese, Urdu, Arabische, Russische, Albanese, Servisch/Kroatische (Bosnië), Uygur Turks, Indonesische en Nederlandse versies, verkrijgbaar. Zijn boeken worden over de hele wereld zeer gewaardeerd en zijn voor vele mensen een manier geweest om hun geloof op Allah te richten en voor vele anderen om een dieper inzicht in hun geloof te verkrijgen. De wijsheid en de oprechte en gemakkelijk te begrijpen gehanteerde stijl van deze boeken, raakt iedereen, op een bepaalde manier, die hen leest of onderzoekt. Imuun voor tegenwerpingen, worden deze werken gekenmerkt door hun uitingen van snelle effectiviteit, absolute resultaten en onweerlegbaarheid.





# ECHTE WIJSHEID

'Zij zeiden: 'Als wij (het) konden horen of begrijpen, dan zouden wij niet tot de bewoners van Sa'lr (de Hel) behoren.'  
(Soera al Moelk: 10)

HARUN YAHYA (ADNAN OKTAR)



## AAN DE LEZER

In alle boeken door de auteur, worden aan geloof gerelateerde onderwerpen uitgelegd in het licht van verzen uit de *Qoer'aan* en mensen worden uitgenodigd de woorden van Allah te leren en ernaar te leven. Alle onderwerpen die betrekking hebben op de verzen van Allah worden op zo'n manier uitgelegd dat er in de gedachten van de lezer geen ruimte voor twijfel of vraagtekens overblijft. De oprechte, openhartige en vloeiende stijl die gebruikt wordt, verzekert ervan dat iedereen van elke leeftijd en uit elke maatschappelijke groep deze boeken gemakkelijk kan begrijpen. Deze effectieve heldere verhaalwijze maakt het mogelijk hun in een keer uit te lezen. Zelfs diegenen die spiritualiteit volkomen afwijzen, zullen door de feiten die in deze boeken uitvoerig verteld worden beïnvloed worden en kunnen de waarheid van hun inhoud niet weerleggen. Dit boek en alle andere werken van de auteur kunnen individueel worden gelezen of in een groep worden bediscussieerd tijdens een gespreksmoment. De lezers die bereid zijn voordeel van deze boeken te hebben, zullen een discussie in die zin als heel nuttig ervaren, daar zij dan de mogelijkheid zullen hebben om hun eigen reflecties en ervaringen aan elkaar te relateren. Verder zal het een grote dienst aan de religie zijn om aan de presentatie en het lezen van deze boeken, welke alleen ter wille van Allah geschreven zijn, een bijdrage te leveren. Alle boeken van de auteur zijn zeer overtuigend. Dit is de reden dat het voor degenen die de religie aan andere mensen willen overdragen, één van de meest effectieve methoden is om hen aan te moedigen deze boeken te lezen. Het is te hopen dat de lezer de tijd zal nemen de recensie van andere boeken die op de laatste pagina's van dit boek staan door te kijken en de rijke bron van informatie, aan geloof gerelateerde onderwerpen, welke zeer bruikbaar en een plezier om te lezen is, zal waarderen. Je zal in deze boeken, niet zoals in andere boeken, de persoonlijke visie van de auteur vinden, geen uitleg gebaseerd op twijfelachtige bronnen, geen stijl die geen respect en eerbied heeft voor de heilige onderwerpen en ook geen hopeloze, twijfel creërende en pessimistische verklaringen die dwaling in het hart veroorzaken.



# Inhoudsopgave

Inleiding .....	8
Over wijsheid... ..	10
Wat wijsheid met zich meebrengt .....	31
Voorbeelden van wijsheid in het alledaagse leven .....	46
Hoe wordt onnadenkendheid gedefinieerd in de Qur'an?.....	60
Obstakels voor wijsheid.....	65
Voorbeelden van onnadenkendheid in het alledaagse leven .....	83
De verliezen die onnadenkendheid met zich meebrengt .....	90
Voorbeelden van onnadenkendheid in de Qur'an.....	95
Conclusie .....	103
De misvatting van de evolutie inleiding.....	107

# INLEIDING

**H**et menselijk verstand is noodzakelijk voor ons bestaan en, op een zekere manier, is dit wat ons mensen maakt. De bekwaamheid om diepgaande gedachten te hebben, geraffineerde kwesties te begrijpen, te spreken met wijsheid en om goed van kwaad te onderscheiden, kan alleen bereikt worden met de kracht van ons verstand. Zonder twijfel is er niemand op aarde die niet het belang van deze kwaliteiten kent. Maar er is een belangrijke realiteit welke veel mensen niet weten of zich niet realiseren. Niet iedereen is zo wijs als mensen aannemen. Iedereen heeft een bepaalde hoeveelheid aangeboren intelligentie, maar wijsheid is een speciale capaciteit die ontwikkeld wordt door specifieke omstandigheden. Deze twee begrippen, intelligentie en wijsheid, worden door de gemiddelde mens gewoonlijk aangenomen hetzelfde te betekenen. Echter, in de Qur'an is de werkelijkheid van de menselijke positie samengevat in het vers: "**de meesten van hen begrijpen het niet**". (Soera al Ma'ida:103)

De meeste mensen gebruiken hun wijsheid niet. Dus wat is 'wijsheid'? Hoe kan de bron van wijsheid bereikt worden? Wie bezit echte wijsheid? Alleen de Qur'an geeft ons het goede antwoord op deze vragen, omdat de Qur'an het woord van Allah is en de enige bron waaruit we absoluut nauwkeurige informatie kunnen verwerven over elk onderwerp.

Als we naar de Qur'an kijken, zien we dat wijsheid alleen ontwikkeld wordt door geloof.





Ieder die zich naar Allah wendt door te luisteren naar zijn geweten, kan deze geweldige zegening bezitten zonder enige fysieke inspanning te leveren. We hoeven alleen oprecht in Allah te geloven, Hem gepast te vrezen en het leven te leiden welke onze Schepper van ons wilt. Het oprechte geloof voorziet mensen van wijsheid. En dit duidelijke verstand, met zijn invloed op elk moment in iemands leven, zal tot het rechte pad leiden.

Dit boek zal de echte betekenis van wijsheid beschrijven. 'Wat zijn de omstandigheden die wijsheid brengen?', 'Kan wijsheid toenemen en afnemen?', 'Kunnen er factoren zijn die beredenering vertroebelen?', 'Als die er zijn, kunnen deze verwijderd worden?'

Dergelijke vragen en vragen waar waarschijnlijk de meeste mensen voor het eerst het antwoord op leren, zullen beantwoord worden. Iedereen zal nogmaals worden herinnerd aan wat een waardevolle zegening het verstand is.

Door de aandacht te richten op voorbeelden van wijs en onwijs in de Qur'an, zal ook het duidelijke verschil tussen die twee worden afgeschilderd. De geweldige beloningen, gegeven in deze wereld en in het Hiernamaals, voor de mensen van wijsheid die de Qur'an gehoorzamen, zullen uitgelegd worden. En de geweldige verliezen voor diegenen die hun verstand niet gebruiken en afgedwaald zijn van het geloof zullen omschreven worden: iedereen zal aangespoord worden om zijn verstand te gebruiken.

Dit boek, zoals is weergegeven in **soera al Moezzammil, vers 19:** "Wie wil, laat hem een weg nemen naar zijn Heer", tracht een weg te openen voor degene die wenst Allah dichter te naderen, Zijn Grootheid te begrijpen, te leven volgens de moralen van de Qur'an en voordeel te behalen uit de zegeningen van het verstand.



# OVER WIJSHEID...

**W**ijsheid is door de eeuwen heen verschillend gedefinieerd. Echter, geen van deze talrijke definities voldoen om mensen van de echte betekenis van wijsheid te voorzien. Dit komt doordat degenen die trachten informatie te verkrijgen geen nauwkeurige bron hebben geraadpleegd, maar geprobeerd hebben om wijsheid in te schatten met hun eigen beredenering. Zoals eerder genoemd, is de bron waaruit we informatie kunnen halen over wijsheid de Qur'an, zoals geopenbaard door Allah, Die oneindige wijsheid bezit.

Een ieder die Allah vreest en de Qur'an gehoorzaamt is wijs. De meeste mensen zijn zich er echter niet van bewust dat zij zo gemakkelijk deze zegening kunnen bezitten. Doordat zij aannemen dat wijsheid uitsluitend aangeboren is, achten zij het niet waarschijnlijk dat ze meer kunnen verwerven dan dat zij al bezitten.

Het is gelijk aan bijvoorbeeld een kind die gelooft dat de wereld alleen bestaat uit zijn huis, zijn klaslokaal, zijn leraar en zijn speelgoed. Het is kennelijk niet mogelijk voor het kind om zijn kleine wereld te verlaten en de wereld te zien door volwassen ogen. Hierdoor zijn al zijn idealen, zijn zorgen en zijn activiteiten beperkt tot zijn eigen kleine wereld. Terwijl een volwassen persoon, kijkend naar dit kind zijn leven, duidelijk kan zien hoe beperkt de wereld van het kind is. Dit komt doordat de volwassene de ervaring heeft en de kennis bezit dat de wereld niet uit slechts een huis, een klaslokaal en wat speelgoed bestaat.





Een dergelijke vergelijking kan worden toegepast op wijsheid. Iemand die een gebrek heeft aan wijsheid, veronderstelt dat hij over alles de waarheid weet, dat hij de wijste persoon is en het mooiste leven leidt. Als gevolg hiervan, gelooft hij dat hij het meest rechtschapen pad betreedt. Aangezien hij niet de mogelijkheid ziet een beter leven te leiden of een betere manier om te denken, kan hij het niet vergelijken of zich het verschil realiseren. Daarentegen is de gave van wijsheid in de Qur'an genoemd als een geweldige zegening die een voortreffelijk leven verschaft, zowel het denkvermogen als het vermogen om grote kwesties te begrijpen.

Dit boek zal dus wijsheid volgens de Qur'an definiëren en aantonen dat wijsheid ons van een helder bewustzijn voorziet en het vermogen om te begrijpen. In één van de verzen gebiedt Allah:

**"Dit is een Verkondiging voor de mens opdat zij daardoor gewaarschuwd zullen worden en opdat zij weten dat Hij de enige God is en opdat de bezitters van verstand de vermaningen ter harte zullen nemen."  
(Soera Ibrahim:52)**

## **WAT IS ECHTE WIJSHAID?**

Zoals genoemd is aan het begin van het boek, wordt het woord 'wijsheid' in het algemeen gebruikt om een persoon zijn intelligentieniveau aan te duiden. Wijsheid is echter een grotere en diepgaandere manier van begrip dan dat aangeboren intelligentie is.

Intelligentie wordt gewoonlijk omschreven als het vermogen van de mens om te denken en conclusies te trekken. Het vermo-



gen om zich aan te passen aan onbekende of plotseling voorkomende situaties, te begrijpen, te leren, te analyseren, de ontwikkeling van de vijf zintuigen, concentratie, gedachten en aandacht voor detail zijn allemaal mogelijk gemaakt door onze intelligentie. Bijvoorbeeld, een intelligente professor kan direct begrijpen hoe dingen fysiek functioneren en dit formuleren. Of een intelligent persoon met een goed geheugen kan ingewikkelde en gedetailleerde aspecten van situaties begrijpen. En iemand met praktische intelligentie kan op praktische en vereenvoudigde oplossingen komen voor de situaties die hij tegenkomt.

Aan de andere kant, de wijze man maakt naast de voordelen die intelligentie biedt, ook gebruik van het verstand en vermogen dat een intelligent persoon niet bezit.

Een intelligent persoon kan alleen iets bereiken met de kennis en ervaring die hij verkrijgt door bepaalde onderwerpen te onderzoeken of door zichzelf te onderwijzen. Maar dit vermogen is afhankelijk van studeren, memoriseren en ervaring. Als gevolg hiervan, kan hij op een bepaald moment in een impasse geraken, niet in staat oplossingen voor problemen te vinden en te komen tot een bevredigende conclusie.

Een wijs persoon kan echter zonder eerstgenoemde opleiding of ervaring tot passendere en nauwkeurigere conclusies komen voor elk gegeven onderwerp, welke hij in feite nooit eerder is tegengekomen, dan degene die dat onderwerp enkele jaren heeft bestudeerd. Dit komt doordat een wijs persoon de meest praktische oplossing kan vinden, zelfs als hij geen technische kennis heeft van het onderwerp. Indien nodig kan hij zich





toeleggen op een persoon met ervaring met het onderwerp om het werk te doen en een oplossing te vinden. In het kort, wijsheid is een vermogen die ons voorziet van een groter begrip dan intelligentie, een dieper begrip, een vermogen om de waarheid te achterhalen en een oplossing te vinden voor elk probleem. Verder geeft wijsheid ons controle over alle aspecten in ons leven en brengt het ons succes.

Het enige wat ons deze kwaliteit verschaft, is geloof. Allah geeft speciaal begrip aan degenen die geloof hebben en Hem vrezen. In de Qur'an wordt het met begrip belonen van degenen die Allah vrezen als volgt uitgelegd:

**"O jullie die geloven, als jullie Allah vrezen zal Hij jullie een onderscheidingsvermogen geven en jullie slechte daden uitwissen en jullie vergeven. En Allah is de beste der beramers." (Soera al Anfal:29)**

Zoals te zien is, komt wijsheid tot stand doordat Allah de waarheid bekend maakt aan degenen die geloven en trouw blijven aan hun geweten. Dit kenmerk die geloof ons verschaft, geeft ons het vermogen om goed van slecht te onderscheiden, correct te denken, solide beoordelingen te maken en de verstandigste beslissingen te maken in elk deel van ons leven. Een wijs persoon kan in een situatie details zien die de meeste mensen niet inzien, subtiliteiten onderscheiden en de meest nauwkeurige en betrouwbare conclusies trekken. Hij of zij kan verziend zijn als het om lange termijn plannen gaat, situaties bepalen waar in de toekomst tegenaan gelopen kan worden en perfecte plannen bedenken. Op dezelfde manier maakt hij het beste gebruik van zijn vroegere ervaringen, door ze te gebruiken waar



dit het meest nodig is. Doordat hij gebeurtenissen duidelijk kan evalueren, is alles wat hij doet heilzaam, in alles wat hij zegt zit wijsheid en al zijn reacties zijn ideaal.

Bovendien vormt wijsheid een diepere betekenis in de menselijke geest, welke ons toestaat meer plezier te ontlenuen aan de zegeningen van het leven. Hierdoor kunnen mensen van wijsheid de innerlijke schoonheid van dingen zien, terwijl de meeste mensen deze als gewoon zouden beschouwen.

Het is echter niet mogelijk om de definitie van wijsheid te begrenzen omdat wijsheid een privilege is en een betiteling tot superioriteit die elk aspect van ons leven beïnvloedt. De informatie die in de volgende bladzijdes gegeven wordt staat de lezer toe om de zegeningen behaald door wijsheid, die verworven wordt door geloof, beter te begrijpen.

## **DE ECHTE BEZITTER VAN WIJSHEID IS ALLAH**

Mensen zijn geschapen. Als gevolg hiervan is de wijsheid die in de mens gezien wordt geen inherent vermogen, het is aan hen gegeven. De echte bezitter van wijsheid is de Schepper van de mens: Allah. Allah bezit oneindige en onbepaalde intelligentie en Hij geeft intelligentie wanneer en aan wie Hij wilt, in relatie tot het geloof van het individu.

Mensen aan wie deze zegening gegeven is, kunnen hun wereld op verfijndere manieren evalueren. Naar welk punt in het universum zij ook kijken, ze kunnen zien dat elk detail dat zij tegenkomen vol zit met voorbeelden van de oneindige intelligentie van Allah. In de Qur'an wordt de hulpeloosheid van mensen



tegenover de hoogstaande intelligentie en kunstzinnigheid van Allah met een voorbeeld beschreven in de volgende verzen:

**"Degene die zeven hemelen in lagen heeft geschapen. Jij ziet in de schepping van de Erbarmer geen onevenwichtigheid. Kijk dan nog een keer, zie jij een afwijking? Kijk dan nog eens tweemaal, jij zult jouw ogen nederig neerslaan, terwijl zij vermoeid zijn."** (Soera al Moelk:3-4)

Zoals dit vers duidelijk maakt, is er geen enkele tekortkoming in de schepping van Allah. Alle foutloze systemen die we tegenkomen in het heelal zijn een indicatie van Zijn hoogstaande intelligentie. Een reden waarom Allah zulke perfecte systemen aan de mensheid toont, is zodat de mensen weten wie de echte bezitter van wijsheid is, om de grootheid van Allah te begrijpen en om in Hem te geloven door zich aan Hem over te geven.

Het vers **"Zij zeiden 'Heilig bent U! Wij hebben geen kennis behalve wat U ons onderwezen heeft: voorwaar, U bent de Alwetende, de Alwijze."** (Soera al Baqara:32), deelt de afspraak mee die passend is voor de wijzen, degenen die inzien dat Allah de bezitter van echte kennis is.

## WIJSHEID EN GEWETEN

Zoals we vermeld hebben in de voorgaande hoofdstukken, kan ieder die zijn geweten volgt gemakkelijk goed van kwaad onderscheiden. Maar er zijn er die hun geweten proberen de kop in te drukken, zelfs als zij hun geweten kunnen horen en weten dat het de waarheid spreekt. Uiteindelijk zullen de mensen die niet naar hun geweten luisteren onbekwaam worden om goed van kwaad te onderscheiden. Zij denken niet aan de grootheid





van Allah of aan hun eigen nederigheid; zij nemen aan dat zij de kwaliteiten die Allah aan hen gegeven heeft zelf verworven hebben en zij worden hooghartig.

Omwille van betoog, laten we kijken naar een bioloog die onbekende geheimen heeft ontdekt van het menselijke lichaam met de intelligentie en kundigheid die Allah aan hem gegeven heeft. Als de bioloog zijn wijsheid niet gebruikt en niet denkt aan Degene Die deze foutloze ordening in het heelal en het menselijke lichaam heeft geschapen, kan hij geen echt geweten en begrip bezitten. In plaats van de perfectie in het fenomeen dat hij ontdekt heeft te waarderen en zich tot Allah te wenden en Hem te prijzen, wordt hij trots op zichzelf en gaat op zoek naar bewondering. Allah vertelt ons in de Qur'an dat de harten van mensen worden verzegeld, als gevolg van dat zij hun grillen en wensen als hun god nemen.

**"Heb jij degene gezien die zijn begeerte tot god heeft genomen en die door Allah tot dwaling wordt gebracht op grond van kennis en wiens hart hij verzegeld heeft, en over wiens ogen Hij een bedekking heeft aangebracht? Wie kan hem nog leiding geven nadat Allah (hem heeft doen dwalen)? Laten jullie je dan niet vermanen?" (Soera al Djatsijah:23)**

Het vers verklaart dat degene die verwaand wordt door zichzelf als zijn god te nemen, niet meer kan begrijpen wat hij ziet en hoort. Als gevolg hiervan wordt hem een geweldige zegening onthouden, zoals wijsheid.

Laten we als ander voorbeeld een onderzoeker bekijken die de onevenaarbare patronen in de natuur en de foutloze systemen van de levende wezens heeft ontdekt. Als deze onderzoe-

ker beweert dat deze getuigenissen een gevolg van toeval zijn, zit hij ontzettend fout. En het is onmogelijk om te zeggen dat deze persoon wijs is omdat wijsheid het vermogen is om te begrijpen, dat de perfectie in levende wezens en systemen de schepping van Allah is.

Zulke eigenwijze mensen mogen in de schijnwerpers staan met hun uitvindingen, kennis en kundigheid, en zij mogen andermans goedkeuring ontvangen, bewonderenswaardige toespraken geven en superieure posities bekleden in gemeenschappen ver verwijderd van religie, maar dit is allemaal oppervlakkig; de realiteit is dat zulke mensen geen enkel teken van echte wijsheid kunnen laten zien.

Maar het is ook belangrijk om te realiseren dat deze mensen zich niet bewust zijn van de positie waarin zij verkeren. Zij veronderstellen dat hun intelligentie hen tot het hoogst mogelijke niveau heeft gebracht en zij worden trots. Maar de wijze kan duidelijk zien dat het zulke mensen ontbreekt aan echte wijsheid. En zij begrijpen hoe machteloos deze mensen zijn tegenover Allah, ondanks wat zij mogen denken. Allah legt aldus de hulpeloze situatie uit van mensen die niet kunnen nadenken:

**"En de gelijkenis van degenen die ongelovig zijn, is als de gelijkenis van degene (een herder) die roept naar iets wat niet luistert behalve naar een roep of een schreeuw. Zij zijn doof stom blind (van haat), daarom begrijpen zij niet." (Soera al Baqara :171)**

## **NEEMT WIJSHEID TOE?**

Er is een ander verschil tussen intelligentie en wijsheid.



Wijsheid is niet iets dat een vast gegeven is. Integendeel, het is een vermogen dat kan toenemen en ontwikkelen tijdens iemands leven. Dit kenmerk van wijsheid staat in direct verband met vrees voor en bewustzijn van Allah en gehoorzaamheid aan het geweten. In het volgende vers gebiedt Allah de gelovigen om Hem te vrezen en om zoveel mogelijk op te passen: **"Vreest daarom Allah volgens jullie vermogen en luistert en gehoorzaamt en geeft bijdragen."** (Soera at Taghaboen:16) Hierom zou niemand zijn vrees ten opzichte van Allah als voldoende moeten beschouwen: hij zou altijd op zoek moeten zijn naar manieren zichzelf dichter bij Allah te brengen en trouw te blijven aan zijn geweten.

Allah kan dan zijn begrip vergroten en zijn vermogen om goed van kwaad te onderscheiden, in verhouding naar zijn oprechtheid en de serieuze inspanningen die hij maakt om Zijn goedkeuring te verkrijgen. Dit is de steun van Allah voor degenen die geloven en een belangrijk geheim van de Qur'an. Het individu kan deze mogelijkheid op de best mogelijke manier gebruiken, door de zegeningen te verwerven die wijsheid aanbiedt in zowel deze wereld als in het Hiernamaals.

### **KAN WIJSHEID NAGEBOOTST WORDEN?**

Iemand met intelligentie kan de superioriteit van iemand herkennen die wijsheid heeft en deze persoon open of in het geheim bewonderen. Hij tracht deze wijze persoon te imiteren en om dezelfde superioriteit te bereiken. Maar aangezien hij niet kan inzien dat het wijsheid is, dat hem deze opmerkelijkheid geeft, zoekt hij op de verkeerde plaats voor de oplossing. Hij be-





gint deze persoon zijn gedrag te observeren, zijn gesprekken, zijn manieren en hij probeert zichzelf eveneens zo te gedragen. Hij mag bibliotheken vol met boeken lezen, zijn kennis vergroten en zijn manieren en zijn vaardigheid verbeteren maar hij kan nog steeds niet de bewondering en het respect krijgen, die deze persoon heeft verworven. Dit komt doordat de bron van wijsheid geen kennis, goede manieren, vaardigheden, cultuur of educatie is. Natuurlijk bezit een wijs persoon deze kwaliteiten en gebruikt deze op de meest bruikbare manier. Maar de werkelijke bron van wijsheid is geloof: daarom kan iemand die geen oprecht geloof in Allah heeft, nooit de superioriteit van wijsheid bereiken, wat hij ook doet, noch door imitatie noch op een andere manier.

Bovendien is wijsheid niet beperkt tot bepaalde manieren die alleen op zekere tijden worden gebruikt. Integendeel, het is een kwaliteit van perfectie die verandert door omstandigheden, voorwaarden en situaties. De man met geloof laat duidelijk inzicht zien bij situaties, die hij nooit verwachtte of zelfs nooit tegengekomen is, net als in situaties die hij elke dag tegenkomt.

Het is onmogelijk voor mensen die een gebrek hebben aan wijsheid om zo een perfectie te imiteren. Zij raken gewoonlijk in paniek in situaties die zij voor het eerst ervaren, ze weten niet wat ze moeten doen of kunnen niet bedenken wat ze moeten doen en eindigen dan zonder een oplossing. Zulke mensen bezitten niet de kwaliteiten die wijsheid brengt zoals snelheid, slimheid, vermogen om problemen op te lossen en dynamiek.

In de Qur'an noemt Allah mensen die zichzelf proberen voor te doen als gelovig en zichzelf willen verenigen met gelovigen, ondanks dat zij geen geloof hebben. Deze mensen, hypocrieten



zoals Allah hen noemt, kunnen zekere kwaliteiten van de gelovigen imiteren. Bijvoorbeeld, zij kunnen bidden zoals Allah verordent, kunnen aalmoezen geven of religieuze preken geven. Allah refereert aan het uiterlijk vertoon van hun gedrag in de volgende verzen:

**".....en (ook voor) degenen die van hun bezittingen uitgeven om de mensen het te laten zien en die niet in Allah en de Laatste Dag geloven..." (Soera an Nisa:38)**

**"Voorwaar, de huichelaars proberen Allah te misleiden en Hij vergeldt hun (misleiding). En wanneer zij in de salaats staan, staan ze er lui bij, om door de mensen gezien te worden. En zij gedenken Allah slechts weinig. En wanneer jij hen ziet, wekken hun lichamen (hun uiterlijk vertoon) jouw verwondering op; en wanneer zij spreken, dan luister jij naar hun woorden. Zij zijn als planken die gestut worden. Zij denken dat elke schreeuw tot hen gericht is." (Soera al Moenafiqoen:4)**

Zoals te zien is, is de reden voor zulke mensen om enkele van de vereisten van de religie uit te voeren, om te pronken. Maar de realiteit is, dat deze mensen niet geheel het gedrag van de wijzen kunnen imiteren. Het wordt duidelijk dat zij geen oprechte moslims zijn door de dingen die ze zeggen en de reacties die zij onopzettelijk geven op situaties. Wijsheid is daarvoor een belangrijke indicator die het ons mogelijk maakt om de echte gelovigen te onderscheiden van degenen die alleen proberen te profiteren van het imago van een gelovige.

De boodschapper van Allah (SAW) vertelde het volgende over de oppervlakkige moraliteit van de hypocrieten en waar-



schuwde moslims om op hun hoede voor hun te zijn: *"Wees niet als de hypocriet, wanneer hij praat leugens vertelt; wanneer hij een belofte maakt, breekt hij het; en wanneer hij vertrouwd wordt, oneerlijk wordt bewezen."* (Boekhari en Moeslim)

## **WIJSHEID BAANT EEN WEG NAAR DE WERKELIJKHEID**

Wijsheid is een 'hogere dimensie van bewustzijn', welke veel mensen die geen geloof hebben, niet ervaren hebben. Met zo'n bewustzijn is het verstand van het individu heel helder. Het is echter noch deze helderheid die de capaciteit van de hersenen bepaalt, noch scherpheid van intelligentie, noch vaardigheid. De oorzaak van deze helderheid van verstand, is de persoon zijn geloof in Allah en de Qur'an. Iemand die de Qur'an als gids gebruikt raakt alle incorrecte informatie kwijt die hij eertjds had. Dit is enkel vervangen door correcte kennis.

Het voornaamste onder de kennis die hij verwerft, is de werkelijke betekenis van deze wereld. Iemand met een duidelijk verstand weet uit de Qur'an dat Allah deze wereld gecreëerd heeft als een vergankelijke plaats om de mensheid te testen. Hij kan duidelijk zien dat de wereld aantrekkelijk gemaakt is en opzettelijk versierd is met mooie dingen, en dat sommige mensen zichzelf hierin verliezen en hun ware leven vergeten; het Hiernamaals. Maar de gelovige bereidt zichzelf voor op het Hiernamaals, aangezien hij de werkelijkheid van elke situatie bereikt door de Qur'an.

Het is de wijze die de waarheid over de dood echt volledig kan begrijpen. Als een persoon met wijsheid weet hij dat, ook al





is hij de rijkste, de aantrekkelijkste, dat dit hem niet zal helpen wanneer hij op een dag komt te overlijden. Maar hij realiseert zich ook dat de dood niet het einde is maar eerder het begin. Mensen die hun leven leiden zoals Allah het wilt, zullen naar het Paradijs gaan en degenen die zich laten meeslepen door het wereldse leven en hun verantwoordelijkheden ten opzichte van Allah vergeten, eindigen in de Hel. Bovendien herkent hij dat het Paradijs oneindig is en dat het meer superieur is dan dit leven, wat de 80-90 jaren niet overschrijdt en vol is met tekortkomingen. Hierdoor ziet hij de dood eerder als het begin van een oneindig leven, waar hij herenigd zal worden met de genade van Allah, dan als een vernietiging die verdriet brengt. Deze kennis maakt het hem ook mogelijk om de werkelijkheid van het Hiernamaals volledig te begrijpen.

Iets anders wat deze mensen met een helder geweten, afkomstig van wijsheid, kunnen begrijpen is de realiteit van het noodlot. Zij weten dat Allah, de bezitter van oneindige wijsheid, alles - klein en groot - geschapen heeft met een doel en een goddelijke reden. Zelfs als zij geconfronteerd worden met een gebeurtenis die op het eerste gezicht nadelig lijkt, vergeten zij nooit dat achter de wolken de zon schijnt en dat dit slechts een test is van Allah. Doordat zij deze werkelijkheid kunnen bevatten, geven zij zich met heel hun hart aan Allah over, vertrouwen ze Hem volledig en accepteren ze hun lot met genoegen.

## WIJSHEID VOORZIET VAN JUUST DENKEN

Het vermogen om te denken is een belangrijk kenmerk van mensen, Veel mensen gebruiken dit vermogen echter niet in re-



latie tot verstandige of nuttige kwesties. In plaats daarvan passen zij het toe op kwesties die niet voor henzelf, noch voor anderen heilzaam zijn. Soms denken zij uren of zelfs dagen achter elkaar, zonder na zo'n lange tijd enige oplossingen te produceren. Echter, Iemand die denkt voordelig na te denken, moet positief gebruik kunnen maken van zijn gehoor, waarneming en gedachten.

De wijze persoon verschilt van de anderen omdat hij niet slechts denkt omwille van het denken. Hij denkt na om een oplossing te bereiken, om behulpzaam te zijn, om de waarheid te vinden en om heilzame resultaten te behalen. Hij bepaalt wat hij verondersteld wordt te denken met zijn wijsheid. Hij houdt zijn verstand niet bezig met zaken die zijn tijd verdoen of hem niet tot oplossingen leiden. Hij maakt zich bijvoorbeeld geen zorgen over de toekomst, over ongegronde verdenkingen of de bedrieglijke influisteringen van de Satan.

Bij dit soort kwesties gebruikt hij de Qur'an als gids en hij baseert zijn gedachten op zaken die Allah de mensen aanmoedigt om te overpeinzen. Het voornaamste op zijn lijst met onderwerpen, is het gedenken van de almachtigheid van Allah Die hem, anderen en alle dingen die hij kent geschapen heeft. Een wijs persoon verzuimt niet om te herinneren dat Allah niet beperkt is tot tijd en plaats, dat Zijn aanwezigheid alles omvat, dat wanneer elk schepsels afhankelijk van Hem is, Hij boven het 'nodig hebben' staat, dat Hij de bezitter en het hoogst in het heelal is, dat Hij alle schepsels elke seconde van hun bestaan ziet, dat Hij weet wat zij zeggen, doen, denken, en dat Hij het verslag van alles bezit, vanaf het begin der tijden tot aan het einde. Onze



profeet (vzmmh) heeft aldus de helderheid van het verstand van Moslims uitgelegd : *"Voor alles is er een middel om roest weg te nemen; het middel voor het hart is het gedenken van Allah."* (Boekhari)

Eén van de dingen waar de wijze het meest over nadenkt is hoe de liefde en goedkeuring van Allah te bereiken, want hij weet dat hij meer verantwoordelijkheid ten opzichte van Allah heeft dan alles en iedereen in de wereld. Op elk moment in zijn leven en bij elke gebeurtenis die hij tegenkomt, denkt hij aan welk gedrag hem het beste dichtbij Allah kan brengen. Hij gebruikt zijn verstand altijd om heilzame en goede dingen te doen, om zich op de best mogelijke manier te gedragen tegenover de mensen om hem heen, om de beste woorden te gebruiken, en te leven volgens de moralen die goedgekeurd zijn door Allah. Door angstvallig te proberen de bevelen en beperkingen te volgen die uitgezet zijn in de Qur'an, verbruikt hij al zijn energie om bij de mensen te horen die het meest geliefd zijn bij Allah. Er wordt beweerd dat zulke mensen, die wijsheid gebruiken als zij nadenken, het meest rechtschapen zijn en het correcte pad bereikt hebben door de grootheid van Allah te erkennen. Hierover wordt uitgeweid in de volgende verzen:

**"Degene die Allah gedenken terwijl zij staan, zitten en op hun zij liggen en nadenken over de schepping van de hemelen en de aarde (zeggende:) 'Onze Heer, U heeft dit (alles) niet voor niets geschapen, Glorie zijt U, bescherm ons dus tegen de bestraffing van de Hel.'" (Soera al 'Imraan: 101)**

**"Voorwaar in de schepping van de hemelen en de aarde en de afwisseling van de nacht en de dag en de schepen die over zee varen met wat de mensen voordeel geeft, en**



het water dat Allah uit de hemel neerzendt, waarmee Hij de aarde tot leven brengt na haar dood, en dat hij daarop allerlei dieren verspreidde, en de besturing van de winden en de wolken die tussen hemel en de aarde dienstbaar zijn gemaakt, zijn zeker tekenen voor een volk dat verstandig is." (Soera al Baqara: 164)

Door te denken dat zulke dingen profijt brengen, vermeerderd de wijsheid en kan er aldus met meer inzicht gehandeld worden. Iemand die zijn verstand gebruikt, moedigt de mensen om hem heen aan om zich beter te gedragen en verzekert zichzelf tevens een grote beloning in het Hiernamaals.

### **OP WELKE ONDERWERPEN ZOU DE MENS ZIJN WIJSHEID MOETEN TOEPASSEN, VOLGENS DE QUR'AN?**

Dit wordt gedetailleerd beschreven in de volgende verzen:

"En in de schepping van jullie en van wat er aan levende wezens (op de aarde) rondloopt zijn Tekenen voor een volk dat overtuigd is. En ook in de afwisseling van de nacht en de dag en in wat Allah heeft neergezonden aan voorzieningen (regen) waarmee Hij vervolgens de aarde doet leven na haar dood, en in de verandering van de winden zijn Tekenen voor een volk dat begrijpt." (Soera al Jathiyya: 4-5)

"En Allah doet water uit de hemel neerdalen en geeft de aarde er leven mee na haar dood. Voorwaar, dat is zeker een Teken voor een volk dat luistert. En voorwaar, voor jullie is er in het vee zeker een lering: Wij geven jullie van wat er in hun buiken tussen mest en bloed is, pure





melk, gemakkelijk voor de drinkers. En van de vruchten van de dadelpalm en de druivenstruiken maken jullie een bedwelmende drank en een goede voorziening. Voorwaar, daarin is zeker een Teken voor een volk dat begrijpt." (Soera an Nahl: 65-67)

"En op de aarde zijn streken naast elkaar, en tuinen met druivenstruiken en planten en dadelpalmen, sommige met takken, andere met enkelvoudige stammen begoten met een soort water. Wij doen sommige van hen beter eetbaar zijn dan andere. Voorwaar, daarin zijn Tekenen voor een volk dat begrijpt." (Soera ar Ra'd: 4)

"En tot Zijn Tekenen behoort de schepping van de hemelen en de aarde en het verschillen van jullie talen en kleuren. Voorwaar, daarin zijn zeker Tekenen voor de bezitters van kennis. En tot Zijn Tekenen behoort jullie slaap, 's nachts en overdag en jullie zoeken naar Zijn gunst. Voorwaar, daarin zijn zeker Tekenen voor een volk dat luistert. En tot Zijn Tekenen behoort dat Hij jullie de bliksem laat zien om vrees en hoop op te wekken. En Hij doet water uit de hemel neerdalen, waarna Hij daarmee de aarde doet leven na haar dood. Voorwaar, daarin zijn zeker Tekenen voor een volk dat begrijpt." (Soera ar Roem: 22-24)

"Hij is Degene Die water uit de hemel doet neerdalen, waarvan een deel voor jullie om te drinken is en een deel voor de gewassen waarop jullie (vee) weiden. Hij brengt er voor jullie het graan en de olijfbomen en de palmbomen en de druifstruiken mee voort en alle



vruchten. Voorwaar, daarin zijn zeker tekenen voor een volk dat nadenkt. En Hij maakte voor jullie de nacht en de dag en de zon en de maan dienstbaar en de sterren zijn dienstbaar met Zijn verlot. Voorwaar, daarin zijn zeker tekenen voor een volk dat begrijpt." (Soera an Nahl: 10-12)

"En Hij is degene die jullie deed groeien op de aarde en tot Hem worden jullie verzameld. En Hij is Degene Die doet leven en doet sterven. En aan Hem behoort het afwisselen van de dag en de nacht. Begrijpen jullie dan niet?" (Soera al Moe'minoen: 79-80)

"Hij geeft jullie een vergelijking met jullie zelf. Zijn er voor jullie die over slaven beschikken deelgenoten in de voorzieningen die Wij jullie hebben geschonken, zodat jullie daarin gelijk zijn? En vrezen jullie Hem zoals jullie elkaar vrezen? Zo leggen Wij de Tekenen uit aan een volk dat begrijpt." (Soera ar Roem: 28)

"Heb ik jullie, O Kinderen van Adam, niet opgedragen om de Satan niet te dienen? Voorwaar, hij is voor jullie een duidelijke vijand. En aanbidt Mij: dat is het Rechte pad. En voorzeker, hij heeft vele schepselen onder jullie doen dwalen. Gebruikten jullie je verstand dan niet?" (Soera Ya Sin: 60-62)

"Hij is Degene Die jullie uit de aarde heeft geschapen en daarna uit een druppel, daarop uit een bloedklonter, vervolgens deed Hij jullie naar buiten brengen als een kind om jullie daarna jullie volwassenheid te doen bereiken, om jullie tenslotte oud te doen worden. En onder jullie



zijn er die eerder overlijden, opdat jullie de vastgestelde tijd zullen bereiken. En hopelijk willen jullie het begrijpen." (Soera Ghafir: 67)

"Voor degenen die aan hun Heer gehoor geven is er het goede (Paradijs) en degenen die Hem geen gehoor geven: al hadden zij alles op aarde en nog eens zoveel daarbij, zij zouden zich daarmee willen vrijkopen. Zij zijn diegenen voor wie er een slechte afrekening zal zijn. En hun verblijfplaats is de Hel, dat is de slechtste plaats! Is iemand die weet dat wat aan jou is neergezonden van jouw Heer de Waarheid is, gelijk aan degene die blind is? Het zijn slechts de bezitters van verstand die er lering uit trekken" (Soera ar R'ad: 18-19)

"Is de gehoorzame die een gedeelte van de nacht zich neerknielend en staand (in de salaats doorbrengt), die het Hiernamaals vreest en hoopt op de barmhartigheid van Zijn Heer beter (...of de ongelovige?) Zeg:'Zijn degenen die kennis hebben gelijk aan degenen die geen kennis hebben?' Voorwaar, het zijn slechts de bezitters van verstand die er lering uit trekken." (Soera az Zoemar: 9)

"Zie jij niet dat Allah water uit de hemel doet neerdalen en het daarna doet samenstromen in bronnen die zich in de aarde bevinden? Vervolgens brengt Hij daar planten met verschillende kleuren mee voort en daarna worden zij droog en zie jij dat ze geel worden, dan laat Hij ze tot stof worden. Voorwaar, daarin is zeker een lering voor de bezitters van verstand." (Soera az Zoemar: 21)

"Hij (Allah) geeft de Wijsheid aan wie Hij wilt en wie de Wijsheid geschonken wordt: aan hem wordt inderdaad



veel goeds gegeven. En niemand laat zich vermanen dan de bezitters van verstand." (Soera al Baqara: 269)

"Hij is degene Die het Boek aan jou heeft neergezonden, met daarin eenduidige Verzen, zij zijn de grondslag van het Boek, andere zijn voor meer uitleg vatbaar. Maar degenen die in hun harten een neiging (tot valsheid) hebben, misbruiken de (Verzen) met meerdere betekenissen om beproevingen te zaaien en de 'ware' betekenis ervan te zoeken. En de uitleg ervan is bij niemand bekend dan bij Allah. En degenen die stevig gegrondvest in kennis staan, zeggen: 'Wij geloven erin, alles is van onze Heer.' En niemand laat zich vermanen, behalve de bezitters van verstand." (Soera al 'Imraan: 7)

"O jullie die geloven! Neemt geen boezemvrienden van buiten jullie kring; zij zullen jullie voortdurend schade berokkenen, zij wensen slechts dat jullie lijden. De vijandschap is duidelijk geworden door wat er uit hun monden voortkomt en wat hun harten verbergt is nog erger. Waarlijk, Wij hebben de tekenen voor jullie duidelijk gemaakt, als jullie begrijpen." (Soera al 'Imraan: 118)

"Zeg: Komt, ik zal voorlezen wat jullie Heer jullie verboden heeft verklaard: dat jullie iets als deelgenoot aan Hem toekennen. Wees goed voor jullie ouders en doodt niet jullie kinderen uit (angst voor) armoede. Wij schenken voorzieningen aan jullie en aan hen. En nadert niet de zedeloosheid, de openlijke noch de verborgene, en doodt niet de ziel die Allah verboden heeft verklaard; tenzij volgens het recht. Dat is wat hij jullie heeft opge-



dragen, hopelijk zullen jullie het begrijpen.' " (Soera al An'am: 151)

"Wij hebben vóór jou niemand gezonden, behalve mannen van de bewoners van de steden aan wie wij openbaarden. Reizen zij dan niet rond op de aarde zodat zij zien hoe het einde was van degenen vóór hen? En het Huis van het Hiernamaals is beter voor degenen die (Allah) vrezen. Denken jullie dan niet na? " (Soera Yoesoef: 109)

"En toen Onze gezanten naar Loet kwamen was hij bedroefd vanwege hen en hij had geen macht om hen te beschermen. Maar zij zeiden:'Wees niet bang en treur niet. Voorwaar, wij redden zeker jou en jouw familie, behalve jouw vrouw. Zij zal tot de achterblijvers behoren. Voorwaar, wij zullen een zware bestraffing uit de hemel neerzenden op de bewoners van deze stad omdat zij zware zonden begingen.' En voorzeker, Wij hebben een duidelijk teken achtergelaten voor een volk dat begrijpt." (Soera al 'Ankabut: 33-35)





# WAT WIJSHEID MET ZICH MEEBRENGT

**D**e wijzen worden in de Qur'an als volgt gedefinieerd: "Degenen die naar het Woord luisteren en daarna het beste ervan volgen zij zijn degenen die Allah heeft geleid en zij zijn de bezitters van verstand." (Soera az Zoemar: 18)

Allah heeft deze personen met wijsheid beloond omdat zij onfeilbaar het pad volgen welke Allah hen heeft laten zien, zij voeren de adviezen in de Qur'an nauwkeurig uit en zij blijven volledig trouw aan hun geweten.

Wijsheid is een hele belangrijke factor die toegang geeft tot veel andere heilzame kwaliteiten. Een wijs persoon toont in elke situatie hoe uniek hij is, door zijn acties en de dingen die hij zegt, en hij ontlokt diep respect en bewondering bij de mensen om hem heen. Wijsheid is zo'n belangrijke kwaliteit, dat het iemand meer en meer voortreffelijk blijft maken tot het einde van iemands leven.

De volgende pagina's zullen een herinnering zijn aan de zegening van wijsheid, door enkele voorbeelden aan te halen van door wijsheid bepaalde superioriteit.

## GOEDE MANIEREN

De voornaamste kwaliteit die mensen met wijsheid verwerken, is het moraal van de Qur'an, die het pad opent naar veel



schoonheden in deze wereld en in het Hiernamaals. De wijze man is degene die nauwkeurig het moraal, welke Allah heeft uiteengezet in de Qur'an, uitvoert. De Qur'an raadt kwaliteiten aan zoals eerlijkheid, oprechtheid, bescheidenheid, vreedzaam, medelijden, rechtvaardigheid, tolerantie en vergiffenis, samen met vele andere deugden. En een wijs persoon slaagt erin om al deze kwaliteiten op de best mogelijke manier te tonen, bij elke situatie die hij of zij tegenkomt. Hij weet dat hoe meer zorg hij ervoor draagt om deze kwaliteiten te bewijzen, hoe beter Allah hem zal belonen in het Hiernamaals.

Om deze reden gedraagt een wijs persoon zich naar zijn geweten bij situaties die hij elke dag tegenkomt. Hij helpt bijvoorbeeld iemand die hulp nodig heeft, zonder de verantwoordelijkheid aan anderen over te laten. Of hij helpt iemand die probeert iets zwaars te dragen in plaats van zittend toe te kijken. Wanneer hij iemand in de bus ziet die oud of ziek is, geeft hij er de voorkeur aan om te staan en zijn zitplaats aan die persoon te geven. Hij weet dat hij zich anders niet bekommert om anderen en dat dit iets is, dat Allah niet goedkeurt. Zelfs als hij een situatie tegenkomt die hem kwaad maakt, weet hij dat Allah prefereert dat hij handelt met vriendelijkheid, daarom overwint hij zijn boosheid en reageert met vriendelijke woorden naar de betreffende persoon toe. Hij is altijd eerlijk, zelfs wanneer hij weet dat dit nadelig voor hem zal zijn.

Iemand die tot het einde van zijn leven alle bovenstaande kwaliteiten op de best mogelijke manier toont door de kracht van zijn verstand te gebruiken, heeft een goed leven in deze wereld. Bovendien streeft hij ernaar om Allah met zijn gedrag te



behagen en wordt hij daarom beloond met het Paradijs. Dit wordt aangehaald in de volgende verzen:

**"Voorwaar, degenen die geloven en goede werken verrichten; voorwaar, Wij zullen de beloning van wie een goed werk verricht niet verloren doen gaan. Zij zijn degenen voor wie er de tuinen van 'Adn (het Paradijs) zijn, waaronder door de rivieren stromen, zij zullen er in versierd worden met kettingen van goud en zij dragen groene gewaden van zijde en brokaat, erin leunend op kussens. De beste beloning en de beste verblijfplaats."**  
(Soera al Kahf: 30-31)

## **SCHERPZINNIGHEID – INZICHT**

Scherpzinnigheid is het menselijk vermogen om dingen snel te begrijpen. Inzicht is het vermogen om de essentie van dingen te herkennen, vooruitziend te zijn en inzicht te hebben in elk detail van de waarheid. De bron die de mens van beide kwaliteiten voorziet is hun wijsheid.

In één van Zijn verzen richt Allah de aandacht op het belang van inzicht en worden de mensen die deze kwaliteit niet bezitten als blind beschreven: **"En de blinde en de ziende (van hart) zijn niet gelijk, en zij die geloven en goede werken verrichten zijn niet gelijk aan de kwaaddoeners. Gering is de lering die jullie eruit trekken."**(Soera Ghafir: 58)

In een ander vers in de Qur'an wordt het verschil tussen degenen die deze kwaliteit bezitten door wijsheid en degenen wiens zicht en begrip geblokkeerd wordt als volgt vergeleken:



**" Is iemand die weet dat wat aan jou is neergezonden van jouw Heer de Waarheid is gelijk aan degene die blind is? Het zijn slechts de bezitters van verstand die er lering uit trekken." (Soera ar Ra'd: 19)**

Iemand die scherpzinnig is en inzicht heeft, heeft het vermogen om een gebeurtenis, gedrag of een woord op de best mogelijke manier te evalueren. Hij kan de beste conclusies trekken door zijn opgedane ervaringen en deze gepast gebruiken voor toekomstige gebeurtenissen. Hij kan behendig zijn situatie analyseren, de middelen en de toestand waar hij zich in bevindt en hij kan hier optimaal gebruik van maken en de middelen die hij ter beschikking heeft zo voordelig mogelijk gebruiken. Alles wat hij zegt is gepast, zijn gedrag is volledig beheerst en zijn gedachten zijn een product van een helder verstand en begrip.

Als mensen van wijsheid deze kwaliteiten bezitten, komt dit doordat zij hun leven leiden, door te proberen de goedkeuring van Allah te verdienen en oprecht streven naar het Hiernamaals. De Qur'an herinnert ons dat de Profeten zich oprecht toegeden op het Hiernamaals en in overeenkomst met de hoge morelen die zij vertoonden, waren zij mensen van kracht en inzicht.

**"En gedenk Onze dienaren Ibrahiem en Ishaq en Ya'qoeb, allen waren bezitters van grote kracht en inzicht. Voorwaar, Wij zuiverden hen volledig ten behoeve van (hun) gedachtenis van het Hiernamaals. En voorwaar, zij behoorden bij Ons zeker tot de best uitgekozenen." (Soera Sad: 45-47)**



## **WIJSHEID, BESLISSENDE UITSPRAKEN EN DE KUNST VAN PUBLIEKELIJK SPREKEN**

Een ander aspect van wijsheid die de meeste mensen niet erkennen, is het vermogen om een doel aan iemands manieren en spreken toe te voegen. De meeste mensen missen het punt dat wijsheid de werkelijke bron is van zulke manieren en spraak. Integendeel, zij denken dat wijsheid een kwaliteit is die door educatie en ervaring verworven kan worden. Dat is waarom er in het algemeen gedacht wordt dat de enige manier om goed en overtuigend te spreken is, door de regels van overtuigend spreken van buiten te leren, door lessen te volgen of door boeken over effectief spreken te lezen. Deze boeken schetsen wanneer mensen zouden moeten beginnen en eindigen met spreken, wanneer ze moeten lachen en details zoals deze die verondersteld worden effectieve welsprekendheid te produceren. Zij geloven dat mensen succesvolle sprekers kunnen zijn in relatie tot hoe goed zij deze regels volgen.

Het is echter zeker niet mogelijk om effectief spreken aan regels te binden. Integendeel, werkelijk effectief spreken is niet aan regels gebonden en wordt niet van buiten geleerd, het is eerder 'oprechte spraak' die vanuit het hart komt, zonder enige problemen en zonder kunstmatigheid. En alleen mensen die met wijsheid spreken laten met de oprechtheid van hun woorden een diepe indruk achter in de harten van hun luisteraars.

Iemand die ver van het geloof af staat, kan een goede toespraak houden met gepaste nadruk over een onderwerp binnen zijn expertisegebied, door de regels van toespraken te volgen. We moeten echter niet vergeten dat de genoemde kwaliteiten





geen enkele wijsheid in zijn toespraak weergeven. Een toespraak met wijsheid moet oprecht zijn en een diepe indruk achterlaten in de harten van de luisteraars. Een wijs persoon is iemand die op de meest onvervalste en oprechte manier kan uitleggen wat hij wilt, met de meest treffende voorbeelden. In een vers duidt Allah het belang van wijsheid aan, door te stellen dat Hij deze kwaliteit aan profeet Dawoed (AS) heeft gegeven:

**"En Wij versterkten zijn koninkrijk en Wij gaven hem de wijsheid en de beslissende uitspraken." (Soera Sad: 20)**

Zoals in dit vers gezien kan worden, wordt er naast het geven van wijsheid ook 'beslissende uitspraken' als deugd genoemd. Om zo'n zegening te bereiken hoeft iemand geen speciaal talent te hebben of buitengewone inspanning te leveren. Het wordt door Allah gegeven aan degenen die geloof hebben en oprecht zijn.

Wijsheid is echter niet iets dat zich alleen in de spraak manifesteert. Het wordt ook getoond in een wijs persoon zijn manieren en besluiten, en in de analyses die hij maakt. In de Qur'an wordt verklaard dat deze belangrijke superieure kwaliteit aan vele Profeten gegeven is:

**"Zij zijn degenen die Wij de Schrift en de Wijsheid en het Profeetschap gaven..."(Soera al An'am: 89)**

**"Toen versloegen zij hen met het verlov van Allah en Dawoed doodde Djaloet en Allah gaf hem het koningschap en de Wijsheid (het profeetschap) en Hij onderwees hem wat Hij wilde." (Soera al Baqara: 251)**



**"(Allah zei:) 'Oh Yahya, neem de Schrift stevig aan.' En Wij gaven de Wijsheid aan hem, terwijl hij jong was." (Soera Maryam: 12)**

In andere verzen van de Qur'an wordt gesteld dat Allah wijsheid en inzicht kan geven aan wie Hij wilt:

**"Hij (Allah) geeft de Wijsheid aan wie Hij wil en wie de wijsheid geschonken wordt: aan hem wordt inderdaad veel goeds gegeven. En niemand laat zich vermanen dan de bezitters van verstand." (Soera al Baqara: 269)**

Uit al deze verzen begrijpen we dat deze geweldige zegening, die aan een sympathiek persoon gegeven is, 'kracht van expressie' en hiermee 'overredingsvermogen' veroorzaakt. Een gelovige grijpt elke kans aan om het ware geloof en de moralen van de Qur'an op de best mogelijke manier uit te leggen, met de kwaliteiten van wijsheid, beslissende uitspraken, en bekwame expressie zoals Allah adviseert:

**"Nodig uit tot de Weg naar jouw Heer met wijsheid en goed onderricht en wissel met hen van gedachten op de beste wijze." (Soera an Nahl: 125)**

## **EEN HOOGSTAAND ANALYSE-VERMOGEN**

Een andere belangrijke kwaliteit die wijsheid met zich meebrengt is het vermogen om te analyseren. Ieder kan een bepaald gegeven herkennen en er commentaar op geven. Waar mensen van wijsheid echter in uitmunten, is hun herkenning en hun vermogen om details te zien die anderen niet kunnen zien. Het geheim van deze geschiktheid en verfijnd herkenningsvermogen is dat de gelovigen de Qur'an als hun gids gebruiken en hun



wijsheid blijven gebruiken. De Qur'an is het rechtvaardige boek van Allah. De consequentie hiervan is, dat de mensen die de Qur'an gehoorzamen zeker het rechte pad zullen betreden.

Dit vermogen van wijze mensen zorgt voor superioriteit en gemak in hun hele leven. Boven al het andere, kunnen zij gedetailleerd de karakters van de mensen die zij ontmoeten analyseren. Als resultaat hiervan kunnen zij gemakkelijk hun vrienden en hun vijanden bepalen. Door zich de karakters aan te leren die Allah als gid introduceert in de Qur'an, kunnen zij andermans karakter in een hele korte periode begrijpen. Bovendien is hun vermogen om vanaf het begin te realiseren welke gebeurtenissen voordelig zijn en derhalve voorzorgsmaatregelen te treffen een groot voordeel voor hen. Het zijn ook degenen met wijsheid die de schoonheid van mensen om zich heen kunnen waarderen, de details die in het algemeen niet gewaardeerd worden en de tekenen van wijsheid die zij laten zien.

Een andere belangrijke kwaliteit van wijze mensen die aandacht verdient, is dat zij geen lange observaties nodig hebben of verzamelde gedetailleerde informatie voordat zij correcte aannames maken. De hoofdkwaliteit van een wijs persoon is zijn vermogen om de juiste conclusie te kunnen trekken met het minimaal benodigde bewijs en binnen de kortst mogelijke tijd.

Een wijs persoon kan bepalen of iemand liegt, door zijn gedrag op dat moment, door tegenstrijdigheden in zijn spreken en door zijn inspanningen om de situatie in detail te vertellen, door zijn rusteloze gedrag en vele andere factoren die afhankelijk van de situatie zijn. Een persoon die gebrek heeft aan wijsheid zal een liegend persoon volledig vertrouwen en zelfs over zijn



eerlijkheid praten. Hierdoor kan hij een samenwerking met een oneerlijk persoon aangaan en als gevolg hiervan materiële en geestelijke schade lijden.

De reden dat mensen met een gebrek aan wijsheid onder dezelfde omstandigheden de verkeerde conclusies trekken en de verkeerde beslissingen nemen, is omdat zij niet de leringen van de Qur'an volgen. Allah richt daarom de aandacht op het feit dat alleen de wijze de voorbeelden in de Qur'an kan zien en begrijpen en Hij herinnert ons eraan dat mensen die weten en mensen die niet weten niet gelijk zijn:

**"En deze vergelijkingen maken Wij voor de mensen, maar zij begrijpen ze niet, behalve degenen die over kennis beschikken." (Soera al 'Ankaboot: 43)**

**"Is de gehoorzame die een gedeelte van de van de nacht zich neerknielend en staand (in de salaat doorbrengt), die het Hiernamaals vreest en hoopt op de barmhartigheid van Zijn Heer beter (...of de ongelovige?) Zeg:'Zijn degenen die kennis hebben gelijk aan degenen die geen kennis hebben?' Voorwaar,het zijn slechts de bezitters van verstand die er lering uit trekken." (Soera az Zoemar: 9)**

## **AANDACHT EN HELDER GEWETEN**

In de Qur'an herinnert Allah de mensen eraan om Hem te gedenken en trekt hun aandacht op verschillende onderwerpen:

**"Weet, voorwaar aan Allah behoort wat in de hemelen is en op aarde. Waarlijk, Hij kent de toestand waarin jullie je bevinden. En op de dag dat zij tot Hem teruggekeerd**



worden, zal Hij hen vertellen wat zij deden. En Allah is Alwetend over alle zaken." (Soera an Noer: 64)

"Kijken zij dan niet naar de hemel boven hen hoe Wij die gebouwd hebben en hoe Wij die versierd hebben en hoe die geen enkele scheur heeft? En hoe Wij de aarde uitgespreid hebben en Wij daarop stevige bergen geplaatst hebben en Wij daarop allerlei mooie gewassen deden groeien. Als lering en herinnering voor iedere berouwvolle dienaar." (Soera Qaf: 6-8)

Zoals het bovenstaande vers naar voren brengt, adviseert Allah mensen om hun verstand toe te leggen op helder denken, situaties goed te analyseren en aldus werkelijkheden te zien. Het moet echter niet vergeten worden dat het vermogen om onze aandacht te richten zoals genoemd wordt in de Qur'an, een kwaliteit is die alleen getoond wordt door mensen van wijsheid. In de Qur'an wordt ons verteld dat alleen de wijzen nadenken over en advies aannemen uit de leringen van de Qur'an:

**"En niemand laat zich vermanen, behalve de bezitter van verstand..." (Soera al 'Imran: 7)**

**"(Dit is) een gezegend Boek dat Wij aan jou hebben neergezonden opdat zij Zijn Verzen zullen overpeinzen en opdat de bezitters van verstand er lering uit trekken." (Soera Sad: 29)**

De mensen van wijsheid die hun aandacht richten zoals de Qur'an opdraagt, kunnen dus de gehele werkelijkheid zien. Zij zien allereerst in dat er geen andere god is dan Allah, dat Hij de





Bezitter van het heelal is en dat het Hiernamaals een absolute waarheid is.

Zoals eerder over uitgeweid is, kan een helder geweten en gespannen aandacht op elk moment verschijnen in het leven van een wijs persoon. Door te weten dat Allah alles met een reden geschapen heeft, dat alles wat zij ervaren en elke uiting die zij horen deel uitmaken van de test die voor hen gecreëerd is en dat ze verantwoordelijk zijn voor alle dingen die zij tegenkomen, verscherpt hun aandacht. Als gevolg hiervan kunnen zij als eerste een ontwikkelende dreiging in hun omgeving aanvoelen en de gepaste maatregelen nemen. Op dezelfde manier kunnen zij onmiddellijk een positieve ontwikkeling vaststellen door goed op te letten.

Het is waar dat intelligentie mensen ook voorziet van een bepaald hoogstaand bewustzijn. Maar het verschil dat wijsheid in dit geval maakt, is dat het details waarneemt die intelligentie niet kan onderscheiden en dit geeft de mogelijkheid om te analyseren, voorzorgsmaatregelen te treffen en actuele besluiten te nemen. Bijvoorbeeld, een intelligent en alert persoon zal zich realiseren dat er een inbreker in zijn huis is, door op de geluiden te letten die uit de kelder komen. Aan de andere kant zal een wijs persoon absolute voorzorgsmaatregelen treffen en duurzame oplossingen aanbrenge tegen de mogelijkheid van inbraak, voordat de situatie zich in deze mate ontwikkelt. Hij zal aan alle alternatieven gedacht hebben voor de mogelijkheid dat er een inbreker binnenkomt en zal vergaand aan dit probleem gewerkt hebben. Hij zal bijvoorbeeld een geraffineerd beveiligingssys-



teem opzetten die zeker zal voorkomen dat een vreemde het huis binnenkomt.

Dit is dus de ideale vorm van aandacht waar iemand tot in staat zou moeten zijn. Een wijs persoon biedt niet alleen het hoofd aan situaties wanneer zij voorkomen. Hij neemt voorzorgsmaatregelen voordat het gevaar zich begint te ontwikkelen, voordat hij zo'n situatie tegenkomt, zelfs wanneer veel van de relevante aspecten niet meteen zichtbaar zijn. Nadat hij deze actuele gevaren heeft vastgesteld neemt hij absolute voorzorgsmaatregelen om er niet aan blootgesteld te worden.

### EEN STERKE PERSOONLIJKHEID

Een wijs persoon weet dat alle wezens, levend of niet, zich onderwerpen aan Allah en dat er niets in het heelal gebeurt zonder Zijn toestemming. Zijn onderwerping aan en het vertrouwen dat hij stelt in Allah maakt het hem mogelijk om onbevreesd te zijn van alles en iedereen behalve Allah en dit maakt hem aldus mogelijk om een sterke persoonlijkheid te ontwikkelen. Omdat hij weet dat Allah alles beheerst, verandert zijn gedrag ten opzichte van anderen of in verschillende situaties niet. Aangezien hij ernaar streeft om de goedkeuring van Allah te verkrijgen en niet die van andere mensen, maakt hij nooit concessies in zijn persoonlijkheid, gedrag en moraal voor persoonlijk voordeel.

We moeten echter herinneren dat de werkelijke betekenis van een 'sterke persoonlijkheid' feitelijk verschillend is van hoe het gebruikt wordt in onwetende kringen. Mensen die ver af staan van religie geloven dat de enige manier om de persoon-



lijkheid op te bouwen is door arrogantie, formaliteit en gewichtigheid. Zij denken dat hoe meer een persoon zijn verschil maakt doordat degenen om hem heen zijn superioriteit over hen voelen, hoe groter zijn persoonlijkheid is. Dit soort gedrag wijst echter niet op een sterke innerlijke persoonlijkheid maar is eerder gericht op het misleiden van anderen en om een imago van een individu met een geweldige persoonlijkheid te projecteren naar degenen om hem heen.

Echte persoonlijkheid heeft niets met trots, gewichtigheid, formaliteit of uiterlijke verschijning te maken. Volgens de Qur'an geeft een sterke persoonlijkheid iemands vrees voor Allah weer en als gevolg hiervan laat dit vastberadenheid zien in het naleven van het moraal van de Qur'an. Iemand met een krachtige persoonlijkheid compromitteert nooit als het om de waarheid gaat, die hem verteld is door Allah, om welke reden of werelds voordeel dan ook, en hij verlaagt zich nooit tot wreed of onplezierig gedrag. Dit zijn dus de kwaliteiten die een persoon een echte persoonlijkheid geeft en mensen die standvastig zijn in het onderhouden van deze kwaliteiten zijn mensen van wijsheid. Aan mensen van wijsheid die nooit van het rechte pad afdwalen wordt goed nieuws gegeven in de Qur'an:

**"Voorwaar, degenen die zeggen: 'Onze Heer is Allah' en die vervolgens standvastig zijn; over hen zullen de Engelen neerdalen (en zeggen): Weest niet bevreesd en niet treurig en weest verheugd met het Paradijs dat aan jullie is beloofd..." (Soera Foessilat: 30)**



## DE HULP EN STEUN VAN ALLAH

**"O jullie die geloven! Aan jullie (de hoede over) jullie zelf. Er kan jullie geen schade berokkend wordendoor degene die dwaalt, wanneer jullie de leiding volgen. Tot Allah is de terugkeer van jullie allen en Hij zal jullie vertellen wat jullie plachten te doen." (Soera al Ma'ida: 105)**

In dit vers informeert Allah de gelovigen over een zeer belangrijke realiteit: ongelovigen kunnen gelovigen niet misleiden.

Het rechte pad kan bereikt worden door degenen die geloof hebben en de leringen van de Qur'an volgen. Omdat zulke mensen altijd de leringen van de Qur'an als gids nemen en hun leven hiernaar leven, ontvangen ze in ruil hiervoor altijd de hulp en steun van Allah. Allah helpt de gelovigen en heeft beloofd degenen die Zijn religie helpen, te helpen:

**"...en Allah zal zeker hen helpen die Hem (Zijn godsdienst) helpen. Voorwaar, Allah is zeker Sterk, Geweldig." (Soera al Hajj: 40)**

Allah legt in een ander vers uit dat Hij degenen die oprecht in Hem geloven helpt en steunt en dat Hij dingen voor hen vergemakkelijkt:

**"Wat betreft degene die geeft en (Allah) vreest. En in de goede beloning (het Paradijs) gelooft. Wij zullen voor hem het gemakkelijke vergemakkelijken. " (Soera al Layl: 5-7)**

**"En wie Allah vreest, voor hem zal Hij zijn zaak makkelijk maken." (Soera at Talaq: 4)**



**"En wie Allah tot Beschermer neemt, en (ook) Zijn Boodschapper en degenen die gelovig zijn: voorwaar, het is de groep (volgelingen) van Allah die overwinnaar is." (Soera al Ma'ida: 56)**

In Soera al Anbi'ya wijst Allah uit dat de waarheid en gerechtigheid het altijd van ongerechtigheid winnen. Dit is de reden dat mensen van wijsheid die het rechte pad volgen altijd winnen van degenen die zich verbergen achter valsheid. Allah vertelt ons deze waarheid:

**"Welnee, Wij werpen de Waarheid tegen het valse, waarop het vernietigd wordt en dan verdwijnt het..." (Soera al Anbi'ya:18)**





# VOORBEELDEN VAN WIJSHEID IN HET ALLEDAAGSE LEVEN

**V**anaf het begin van het boek wordt genoemd hoe wijsheid verworven en verbeterd kan worden. Belangrijk is echter dat mensen leren hoe zij wijsheid kunnen toepassen in hun leven en dat zij begrijpen waar en wanneer ze het kunnen gebruiken. Wijsheid is geen kwaliteit die alleen met grote uitvindingen komt of iets dat succes alleen in belangrijke delen van ons leven mogelijk maakt. Integendeel, het wordt weerspiegeld in ons dagelijks leven, van het schoonmaken tot het eten, van kleding tot kunst. Daarom zullen we in dit hoofdstuk voorbeelden geven van hoe wijsheid toegepast wordt in het dagelijks leven.

## HET DENKPROCES VAN EEN WIJS PERSOON

De wijze persoon denkt boven alles aan hoe hij ten alle tijden de goedkeuring van Allah kan verkrijgen. Hij analyseert alles wat er om hem heen gebeurt en door zijn geweten te volgen beslist hij wat hij het beste kan doen in deze situatie. Hij beperkt zijn gedachten nooit, hij denkt vrijuit. Zijn horizon is zo breed mogelijk. Hij is vrij van dogma's en ongegronde angsten.

Doordat hij geen grenzen aan zijn gedachten stelt, krijgt hij altijd ideeën die oprecht zijn maar vooral heel effectief. Hij houdt



zich niet bezig met onnodige gedachten. Hij besteedt zijn tijd niet aan dingen die hem niet zullen baten, die zijn tijd verspillen of die hem verhinderen om tijd aan echt belangrijke zaken te besteden.

Hij stelt de behoeften van de mensen om hem heen voorop. Hij bedenkt hoe hij deze mensen kan helpen met hun veiligheid, gezondheid, blijheid en als er hindernissen zijn om dit doel te bereiken handelt hij deze af zonder dit uit te stellen.

Hij denkt altijd aan dingen die ten voordele kunnen zijn van het geloof en de gelovigen. Hij wilt en probeert altijd gunstige dingen te doen.

Een wijs persoon plant ook vantevoren. Hij richt zijn gedachten op hetgeen waar hij naar streeft. Hij concentreert zich niet op onbeduidende details.

Hij denkt in fases aan gebeurtenissen. Hij neemt voorzorgsmaatregelen door te voorspellen wat er een paar stappen later zal gebeuren, wat de mogelijke gevaren kunnen zijn of welke verbeteringen er zouden kunnen komen.

Hij denkt ook aan eerdere gebeurtenissen. Hij trekt de meest verstandige en wijze conclusies uit zijn ervaringen en verzamelt zo waardevolle lessen die in de toekomst van pas kunnen komen.

Wanneer hij zich negatieve of slechte dingen herinnert, weet hij dat het slechts de misleidende woorden van de Satan zijn en vervolgens zoekt hij zijn toevlucht bij Allah.

En met de kennis dat er een doel en een schoonheid zit in alles wat Allah gecreëerd heeft, denkt hij dat 'in alles iets goeds is'.



## CONVERSATIES EN SPRAAK VAN EEN WIJS PERSOON

De uitingen van een wijs persoon zijn het meest passend, wijs, oprecht en nuttig. Doordat zijn visie breed is, zijn de voorbeelden die hij aandraagt origineel en daarom het meest effectief. In plaats van overmatig te praten, spreekt hij liever kort over waardevolle zaken. Hij spreekt wanneer het nodig en gepast is. Hij stelt met zijn wijsheid vast wanneer het goed is om te spreken en wanneer niet. Hij bespreekt bijvoorbeeld geen onbelangrijke dingen met een persoon die haast heeft.

Bovendien verspilt hij zijn tijd niet door doelloze uitspraken te doen over nietszeggende onderwerpen. En hij spreekt alleen over een belangrijk onderwerp in relatie tot de betekenis ervan.

Een wijs persoon doet oprechte uitspraken, vanuit het hart. Hij heeft geen standaard uitspraken, hij weet dat echt effectieve uitspraken van binnenuit komen.

Noch spreekt hij met een monotome stem, noch herhaalt hij dezelfde woorden, zinnen en stijl. Hij gebruikt geen beledigende of pijnlijke woorden. Hij maakt niemand van streek door de spot met hen te drijven. Hij deelt altijd op een duidelijke en nauwkeurige manier mee wat hij wilt.

## HET BEGRIP VAN EEN WIJS PERSOON VAN KUNST EN DECORATIE

Een wijs persoon neemt de kunstzinnigheid van Allah als voorbeeld boven alles. Hij weet dat de in de Qur'an genoemde beeldspraak van de Hemel de aandacht richt op materialen die de menselijke ziel plezier geven en op deze manier probeert hij



deze versieringen op wereldlijke manieren te imiteren.

Hij dwingt geen regels af met betrekking tot deze zaak. Hij weet dat hij zijn stijl geen beperkingen hoeft op te leggen door de mode te volgen. Hij kan gebruik maken van alle beschavingen en culturen in de geschiedenis en geïnspireerd worden door de kunstwerken die zij hebben nagelaten.

Hij kan deze werken analyseren om te zien welke het meest aantrekkelijk zijn voor het menselijk oog en de menselijke ziel plezieren door kunst en schoonheid. En door de mooiste stukken te combineren, kan hij een onvergelijkbaar meesterstuk ontwerpen.

Zo'n persoon kan ook gemak met schoonheid combineren. Hierdoor is het zowel zeer aangenaam als gemakkelijk om in een plaats te wonen die een wijs persoon gedecoreerd heeft. De stukken die hij kiest zijn zowel ontworpen als het meest hygiënisch voor de mens, het meest gemakkelijk, het makkelijkst om schoon te maken, het meest duurzaam zowel als mooi. Hij gebruikt bijvoorbeeld geen werk om de mooie verschijning wanneer het schadelijke lucht of chemicaliën uitstoot. In plaats daarvan kan hij dezelfde schoonheid bereiken door ander materiaal te gebruiken.

Hiernaast kan hij voortdurend veranderingen aanbrengen aan de versiering. Met hetzelfde materiaal in dezelfde omgeving kan hij honderden verschillende soorten decors samenstellen. Hij laat de decoratie in de plaats waarin hij woont nooit monotoom worden. Hij maakt het altijd mooi door kleine of grote veranderingen aan te brengen.

Decoratie die in elkaar is gezet met de kracht van wijsheid zal



niets in zich hebben wat onaantrekkelijk voor het oog is. De lichtval, het geluid en de kleurkeuze zullen het meest kalmerend en plezierig zijn voor het menselijke oog en ziel.

Hij maakt de symmetrie in decoraties belangrijk. Hij kan het plezier van symmetrie en de verwarring die het menselijk oog zal ervaren door a-symmetry, inschatten.

## DE BEHENDIGHEID VAN EEN WIJS PERSOON

Een wijs persoon bereikt behendigheid door zijn wijsheid te gebruiken. Wanneer hij een situatie tegenkomt die vaardigheid van hem vraagt, schat hij de mogelijke opties op de beste manier in, bedenkt welke taak op welke manier uitgevoerd de beste resultaten zal behalen en wanneer hij dit toepast, bereikt hij de beste oplossing. Hij volbrengt elke taak op de meest praktische manier. Wanneer hij plotseling een probleem tegenkomt gaat hij er op de beste manier mee om met wat hij voor handen heeft.

Wanneer hij een tegenslag krijgt, bedenkt hij eerst hoe hij hi-ertegen op kan met de middelen en kennis die hij bezit. Als hij het probleem op kan lossen probeert hij ervan af te komen. Maar als het probleem technisch is en zijn vermogen overstijgt, lost hij het probleem op door de meest bekwame en slimme persoon op dat gebied in te schakelen, zonder tijd te verspillen.

Hij bedenkt voortdurende en duidelijke oplossingen voor problemen, geen tijdelijke of ouderwetse. Hij weet dat de schade die veroorzaakt kan worden wanneer een taak niet correct wordt uitgevoerd, grotere inspanning vergt om alles terug te draaien dan de inspanning die aanvankelijk aan het probleem besteed zou zijn.



## VOORBEELDEN VAN WIJSHEID IN DE QUR'AN

Mensen met wijsheid worden eraan herinnerd de anekdotes in de Qur'an als waarschuwing te nemen. In Soera Yoesoef wordt dit als volgt vermeld:

**"Voorzeker, er is een lering in hun geschiedenissen voor de bezitters van verstand. Hij (de Qur'an) is geen verzonnen verhaal, maar is er als bevestiging van wat ervoor was, als een verduidelijking van alle dingen, als leiding en als een Barmhartigheid voor een volk dat gelooft." (Soera Yoesoef: 111)**

Met het bovenstaande vers in gedachten, zullen we ons richten op enkele voorbeelden van inzicht uit de verhalen van de Profeten in de Qur'an, die de door wijsheid bereikte superioriteit laten zien.

## DE ONOVERTROFFEN AFSCHEIDING DIE DHOE'L-QARNAYN GEBOUWD HEEFT

De Qur'an vertelt over de Profeet Dhoe'l-Qarnayn, aan wie Allah veel macht en kennis gaf. In de Qur'an begint het verhaal als volgt:

**"En zijn vragen jou (o Mohamed) over Dhoe'l-Qarnayn, zeg:'Ik zal een geschiedenis over hem aan jullie voordragen.' Voorwaar, Wij versterkten zijn positie op aarde en Wij gaven hem voor alle zaken mogelijkheden." (Soera al Kahf: 83-84)**

Het voornaamste gedeelte van het verhaal gaat als volgt verder:





"En Wij omvatten waarlijk met Onze kennis wat bij hem was. Daarop volgde hij een weg. Totdat toen hij tussen de twee bergen kwam, hij vóór die een volk aantrof dat nauwelijks een woord begreep. Zij zeiden: 'O Dhoe'l-Qarnayn, voorwaar (de volken van) Ya'djoej en Ma'djoej zijn verderfzaaiers op aarde. Zullen wij jou een vergoeding geven opdat jij tussen ons en hun een afscheiding maakt?' Hij zei: '(de macht) waarmee mijn Heer mij voorzien heeft is beter. Helpt mij daarom met kracht, opdat ik een sterke muur tussen jullie en hen zal bouwen'." (Soera al Kahf: 91-95)

Zoals gezien kan worden in dit vers, beantwoordt Dhoe'l-Qarnayn het verzoek van de lokale bevolking. Dan bouwt Dhoe'l-Qarnayn de afscheiding om de mensen van Ya'djoej en Ma'djoej te beschermen op zo'n slimme manier, dat er nooit overheen geklommen of gesprongen kan worden:

**"Brengt mij bakken ijzer.' Totdat, toen hij (de ruimte) tussen de twee hellingen gevuld had, hij zei: 'Blaast' totdat, toen het roodgloeiend werd hij zei: 'Brengt mij gesmolten ijzer om het eroverheen te gieten.' En zij waren niet in staat om het te beklimmen en zij waren niet in staat om er doorheen te breken." (Soera al Kahf: 96-97)**

Het succes van Dhoe'l-Qarnayn is zonder twijfel het resultaat van zijn superieure wijsheid. Hij kiest ervoor om het sterkste materiaal op de meest effectieve manier te gebruiken om een afscheiding te creëren waar niet overheen geklommen kan worden.

Eerst zet hij de ijzeren massa op zijn plaats en zet er vervol-



gens warmte op totdat het roodgloeiend wordt. Maar hoe sterk de afscheiding dan ook was, hij laat het hier niet bij. Hij giet er gesmolten brons overheen om het betrouwbaar te maken. Zo maakt hij de afscheiding sterk genoeg om ondoordringbaar te zijn.

De wijsheid van Dhoe'l-Qarnayn is door het bouwen van deze afscheiding een goed voorbeeld van hoe geloof het verstand versterkt. De meest treffende kwaliteit van mensen met wijsheid is dat zij geen toevlucht nemen tot tijdelijke of zwakke oplossingen, maar liever hetgeen wat zij tot hun beschikking hebben gebruiken en de beste voorzorgsmaatregelen bedenken. Dit zorgt ervoor dat de bedreiging zozeer verminderd wordt, dat er geen enkel persoon gekwetst kan worden. Deze wijsheid is duidelijk zichtbaar in de afscheiding die Dhoe'l-Qarnayn gebouwd heeft.

## **DE STRATEGIE VAN PROFEET IBRAHIEM (AS) TEGEN DE AFGODEN**

De Qur'an zet verschillende voorbeelden uiteen van de wijsheid van Profeet Ibrahiem (AS). Hieronder valt ook het plan dat hij bedacht om de mensen die afgodsbeelden aanbidden te waarschuwen en hen het rechte pad te laten zien. Om zijn volk te bewijzen dat de afgoden die zij aanbaden slechts stukken steen waren zonder enig nut voor iemand, moest hij hen eerst uit de buurt krijgen van waar de afgodsbeelden zich bevonden. Dankzij zijn vooruitziende blik, kon hij precies bereiken wat hij wilde. Hij vertelde hen dat hij ziek was, en zij vluchtten uit dat gebied uit angst om zijn ziekte te krijgen:



"Hij keek toen een ogenblik naar de sterren. Hij zei toen: 'Voorwaar, ik ben ziek.' Toen wendden zij zich af, hem de rug toekerend. Toen ging hij heimelijk naar hun goden en zei: 'Eten jullie (dit voedsel) niet? Wat is er met jullie dat jullie niet spreken?' Toen liep hij op hen toe en sloeg (hen) met de rechterhand." (Soera as Saffat: 88-93)

"Toen sloeg hij hen allemaal in stukken, behalve de grootste van hen, misschien zouden zij tot hem terugkeren." (Soera al Anbiya': 58)

Toen zijn volk uit het gebied gevlucht was, ging Profeet Ibrahiem (AS) naar de plek waar de afgoden waren en brak deze in stukken, behalve de grootste. Er is zonder twijfel een goede reden waarom hij de grootste afgod ongeschonden liet. De reden hiervoor zou duidelijk worden wanneer zijn volk terugkwam. De mensen waren op hun beurt geschokt over wat er met de stenen die zij aanbaden gebeurd was en begonnen te vragen wie dit gedaan zou kunnen hebben:

**"Zij zeiden: 'Wie heeft dat met onze afgoden gedaan? Voorwaar, hij behoort zeker tot de onrechtplegers.' Zij zeiden: 'Brengt hem dan onder de ogen van de mensen, hopelijk zullen zij getuigen.' "** (Soera al Anbiya':69-61)

Wanneer zij de Profeet Ibrahiem (AS) vroegen wat er gebeurd was, wees hij de grootste afgod aan en vroeg hen het aan hem te vragen. Toen zij beseften dat de steen niet kon spreken en uitleggen wat er gebeurd was, moesten zij toegeven dat deze stenen geen enkele macht hadden.



"Zij zeiden: 'Heb jij dit met onze goden gedaan, o Ibrahiem?' Hij zei: 'Nee, de grootste van hen heeft dat gedaan. Dus ondervraagt hen maar, als zij kunnen spreken.' Toen kwamen zij tot zichzelf en zeiden (tegen elkaar): 'Voorwaar, jullie zijn zelf de onrechtplegers.' Toen bogen zij hun hoofden en zeiden: 'Voorzeker, jij weet dat zij niet kunnen spreken.' " (Soera al Anbiya': 62-65)

De Profeet Ibrahiem (AS) antwoordde als volgt:

"Aanbidden jullie dan (een god) naast Allah, die jullie in niets baat en niet schaadt?'" (Soera al Anbiya': 66)

"Aanbidden jullie wat jullie hebben uitgehouwen? Terwijl Allah jullie heeft geschapen en wat jullie maken." (Soera as Saffat: 95-96)

Doordat de Profeet hen had bewezen dat de afgoden die zij aanbaden nutteloos zijn, werden zij zich er van bewust dat zij irrationeel gehandeld hadden, zelfs al was dit voor een kort moment. De Profeet Ibrahiem (AS) had hen de waarheid laten zien met zijn wijsheid en kreeg hun zover dat zij hun overtreding toegaven. Maar dan nog bleven zij na deze gebeurtenis hun afgoden aanbidden.

## **DE OPVALLENDE WIJSHEID IN DE WOORDEN VAN PROFEET IBRAHIEM (AS)**

In de Qur'an wordt een ander voorbeeld van de wijsheid van Profeet Ibrahiem (AS) gegeven in het gesprek dat plaatsvindt tussen hem en een persoon wie Allah rijk en machtig gemaakt heeft. De Profeet Ibrahiem was met zijn heldere verstand, die hij



verkregen had door de religie te volgen, in staat om een discussie te winnen van iemand die, ver af staand van religie, met hem discussieerde over Allah. Het gesprek tussen Profeet Ibrahiem en de persoon verliep als volgt:

**"Weet jij niet van degene die met Ibrahiem over zijn Heer redetwistte omdat Allah aan hem het koninkrijk had gegeven? Toen Ibrahiem zei: 'Mijn Heer is Degene Die doet leven en doet sterven.' Hij zei: 'Ik doe leven en sterven.' Ibrahiem zei: 'Maar voorwaar, het is Allah Die de zon in het Oosten doet opkomen, doe jij haar dan in het Westen opkomen.' Toen zweeg degene die ongelovig was van verbazing. En Allah leidt het onrechtvaardige volk niet." (Soera Baqara: 258)**

De Profeet Ibrahiem geeft een solide antwoord aan deze ongelovige die zegt dat hij ook leven kan geven en dood kan veroorzaken. In het licht van dit antwoord staat hij sprakeloos tegenover wijsheid en waarheid.

## **HET VROEGE VERTREK UIT ZIJN HUIS VAN DE PROFEET MOHAMMED (SAW)**

In de Qur'an richt Allah de aandacht op nog een ander opmerkelijke actie,

**"(Gedenk) toen jij (o Mohammed) jouw familie in de ochtend verliet om voor de gelovigen plaatsen voor de slag voor te bereiden. En Allah is de Alhorende, de Alwetende." (Soera al 'Imran: 121)**

De Profeet Mohammed (SAW) verliet zijn huis vroeg aan het begin van de strijd om de veiligheid en het succes van de gelovigen zeker te stellen. Deze benadering is zonder twijfel voor alle



gelovigen een belangrijk voorbeeld van de kracht van wijsheid.

Zoals begrepen kan worden uit dit voorbeeld, is een van de wijste voorzorgsmaatregelen om in tijden van vrijheidsberoving vroeg te handelen. Dit omdat degene die van tevoren handelt zover mogelijk alles al kan organiseren en ook de kans krijgt om uit te vinden wat nodig is en welke details over het hoofd gezien kunnen zijn. Zo wordt paniek en spanning voorkomen, die veroorzaakt kan worden door iets op het laatste moment te doen. Het weten dat er nog genoeg tijd is, stelt mensen in staat om rustig en helder na te denken. Ook in een situatie waarbij het belangrijk is om in groepsverband te handelen, is het mogelijk om in de gestelde tijd ideeën uit te wisselen en een consensus te verkrijgen.

Verder geeft het voortijds handelen een belangrijk voordeel aan een persoon wanneer hij tegenover ongewilde en onvoorziene gebeurtenissen staat.

Onze Profeet Mohammed (SAW) bewijst zijn hoogstaande wijsheid door vooruit te plannen en ons de voordelen te laten zien van voortijds handelen. Door vroegtijdig naar het slagveld te gaan, benoemt hij ieder zijn taak en plaats op het meest strategische punt.

**HET GEHEIM HOUDEN VAN EEN  
BELANGRIJKE ZAAK VOOR MENSEN  
MET SLECHTE INTENTIES  
DOOR PROFEET YA'QOEB (AS)**

In de voorgaande hoofdstukken hebben we de aandacht gericht op één van de belangrijkste kwaliteiten van een persoon die wijsheid bezit, namelijk dat zij berekenen waar elke stap die





zij nemen hen naar toe kan leiden. Een persoon met wijsheid, met zijn scherpzinnigheid en inzicht, verwaarloost nooit om naar zijn ervaringen te kijken en naar de kennis die hij verzameld heeft voordat hij aan iets nieuws begint. Op dezelfde manier bedenkt hij in detail de mogelijke omstandigheden die zich kunnen voordoen. Door zo te handelen kan hij de juiste voorzorgsmaatregelen treffen.

Eén van de Profeten die genoemd wordt in de Qur'an en die wijs in zijn gedrag was, is Profeet Ya'qoeb (AS). De Profeet Ya'qoeb realiseerde zich dat zijn liefde voor zijn zoon Yoesoef (AS) jaloezie verspreidde onder zijn andere zoons en hij was bang dat zij schade zouden veroorzaken bij Yoesoef. Allah kondigde in Zijn Verzen aan dat Ya'qoeb gelijk had met zijn bezorgdheid. In Soera Yoesoef wordt ons verteld wat de broers van Yoesoef van hem denken:

**"Toen zij zeiden: 'Yoesoef en zijn broeder zijn zeker geliefder bij onze vader dan wij, terwijl wij een hechte groep zijn. Voorwaar, onze vader verkeert zeker in duidelijke dwaling.' " (Soera Yoesoef: 8)**

Wanneer Yoesoef Ya'qoeb vertelt over zijn droom waarin de sterren, de zon en de maan voor hem buigen, realiseert Ya'qoeb zich dat deze droom zou kunnen betekenen dat Allah Yoesoef als speciaal persoon heeft verkozen. Omdat Ya'qoeb zich bewust is van hoe de broers over Yoesoef denken, gebiedt hij Yoesoef om niets over deze droom aan zijn broers te vertellen, aangezien deze informatie de jaloezie van de anderen nog meer aan zou kunnen wakkeren en zij Yoesoef hierdoor zouden willen kwetsen.



Dit gesprek tussen Ya'qoeb en Yoesoef wordt als volgt overgeleverd in de Qur'an:

**"En (gedenkt) toen Yoesoef tot zijn vader zei: 'O mijn vader, voorwaar, ik zag (in een droom) alle sterren en de zon en de maan, ik zag dat zij zich voor mij bogen.' Hij zei 'O mijn zoon, vertel jouw droom niet aan jouw broeders, anders zullen zij tegen jou een plan beramen. Voorwaar, de Satan is voor de mens een duidelijk vijand.' Zo verkiest Jouw Heer jou en onderwijst Hij jou de uitleg van de vertellingen (dromen). En Hij vervolmaakt Zijn genieting aan jou en aan de familie van Ya'qoeb, zoals Hij die daarvoor heeft vervolmaakt aan jouw vaderen, Ibrahiem en Ishaq. Voorwaar, jouw Heer is Alwetend, Alwijs." (Soera Yoesoef: 4-6)**

Zoals blijkt, denkt Ya'qoeb (AS) aan de mogelijke gevolgen van jaloezie en neemt derhalve voorzorgsmaatregelen. Aangezien Allah ons vertelt **"Voorzeker, in (de geschiedenis van) Yoesoef en zijn broeders waren tekenen voor hen die vragen stelden."** (Soera Yoesoef: 7), zouden de gelovigen aandacht moeten schenken aan de tekenen van wijsheid in het verhaal van Yoesoef (AS). En om zelf een dergelijke wijsheid te bereiken, zouden zij zich moeten inspannen om dichterbij Allah te komen en om volgens de leringen van de Qur'an te leven.



# HOE WORDT ONNADENKENDHEID BESCHREVEN IN DE QUR'AN

**Z**oals we vanaf het begin van het boek uitgelegd hebben, verdient een persoon wijsheid wanneer hij zijn bewustzijn geheel volgt, door ervoor te kiezen om zijn leven te leiden op een manier die Allah goedkeurt en die in overeenstemming is met de Qur'an en als resultaat hiervan perfectie in gedachten en gedrag bereikt. Ook betekent het, dat hij de reden van het bestaan en de oneindige macht van Allah begrijpt.

Mensen die zich hier niet bewust van zijn, zijn onnadenkend. De meeste mensen kunnen zich niet voorstellen dat de persoonlijkheden die zij op televisie zien, hun burens, afgestudeerden of succesvolle zakenmannen, onnadenkend kunnen zijn. Onnadenkend zijn betekent echter dat je een leven van onwetendheid leidt en hierdoor een ellendig en moeilijk leven, terwijl je een leven kunt leiden volgens de leringen van de Qur'an, die de mensen begeleidt om hun leven op de beste manier te leiden, zowel in deze wereld als in het Hiernamaals. Het is dus mogelijk dat iemand vele onnadenkende personen om zich heen heeft.

In de Qur'an richt Allah de aandacht op de fout die mensen maken met betrekking tot het wereldse leven en op onwetend-

heid, en Hij gebiedt hun hierover na te denken en er lering uit te trekken:

**"En het wereldse leven is niets dan spel en vermaak. En het huis van het Hiernamaals is beter voor degenen die (Allah) vrezen. Begrijpen jullie dan niet?" (Soera al An'am: 32)**

**"En welke dingen jullie ook gegeven werden: zij zijn de genietingen van het wereldse leven en haar versiering. Maar wat van de Zijde van Allah komt is beter en blijvender. Begrijpen jullie dan niet?" (Soera al Qasas: 60)**

**"Voorzeker, Wij hebben aan jullie een Boek doen neerdalen met daarin jullie eer. Begrijpen jullie dan niet?" (Soera al Anbiya': 10)**

**"Reizen zij dan niet rond op de aarde, zodat zij zien hoe het einde was van degenen vóór hen? En het Hiernamaals is beter voor degenen die (Allah) vrezen. Denken jullie dan niet na?" (Soera Yoesoef: 109)**

Zelfs na de waarschuwingen in de Qur'an willen sommige mensen de werkelijkheid van deze wereld en het Hiernamaals niet begrijpen. Zoals genoemd wordt in de Qur'an, zijn dat degenen die hun verstand niet gebruiken. Allah vertelt ons hoe deze mensen nadenken:

**"Voorwaar, de slechtste schepselen bij Allah zijn de doven en de stommen (van hart): degenen die niet begrijpen." (Soera al Anfal: 22)**

Een belangrijke werkelijkheid is, dat zulke mensen niet het vermogen hebben om wijsheid van onnadenkendheid te onder-



scheiden; ze kunnen niet inzien in welke situatie zij zich bevinden. Dus denken zij dat wijze mensen onnadenkend zijn en dat onnadenkende personen zoals henzelf wijs zijn. Omdat zij Allah niet vrezen of de kleinste mogelijkheid erkennen dat zij verantwoording af moeten leggen voor de daden die ze in deze wereld verricht hebben, nemen ze aan dat het pad die zij volgen de juiste is. De Qur'an geeft een voorbeeld van deze verkeerde mentaliteit:

**"En als er tot hen wordt gezegd: 'Geloof als de mensen geloven', dan zeggen zij: 'Zullen wij geloven zoals de dwazen geloven?'. Voorwaar, zij zijn de dwazen maar zij weten het niet."** (Soera al Baqara: 13)

In het bovenstaande vers wordt verklaard dat het resultaat van onnadenkend zijn is, dat zo een persoon denkt dat hij wijs is en dat er geen enkele mogelijkheid bestaat dat hij het bij het verkeerde eind heeft. Zulke mensen worden in de Qur'an beschreven als blind en doof, terwijl zij geen fysieke tekortkomingen hebben, omdat zij de werkelijkheid niet kunnen waarnemen. Dit komt doordat deze mensen de werkelijkheid in zijn algemeen niet kunnen begrijpen, noch hebben zij inzicht in de werkelijkheid die zij zien en horen. Ze kunnen bijvoorbeeld niet de Grootheid van Allah zien door naar de perfecte schepping van het heelal te kijken. En zelfs wanneer zij het zien, doen ze alsof zij het niet gezien hebben, aangezien ze onnadenkend zijn en niet luisteren naar de stem van hun geweten. Of zij horen degenen niet die hen oproepen het rechte pad te volgen en hun de leringen van de Qur'an uitleggen. Zij horen hen fysiek gezien wel, maar zij gaan door hun leven achteloos te leiden alsof zij



nooit naar hun geluisterd hebben. De situatie waarin zij zich bevinden wordt als volgt uitgelegd in de Qur'an:

**"En onder hen zijn er die naar jou luisteren. Kan jij dan de doven (van hart) doen horen, ook wanneer zij hun verstand niet gebruiken? Voorwaar, en onder hen zijn er die naar jou kijken (en de Tekenen van jouw Profeetschap zien). Kan jij dan de blinden (van hart) leiden, ook wanneer zij niet zien? Voorwaar, Allah doet de mensen geen enkel onrecht aan, maar de mensen doen zichzelf onrecht aan. En (gedenkt) de Dag waarop Hij hen bijeenbrengt, (dan is het voor hen) alsof zij niet langer (op aarde) hebben vertoefd dan één moment van de dag. Zij kennen elkaar (op Die Dag). Voorzeker, zij die de ontmoeting met Allah loochenen, zullen verlies lijden en zij waren geen rechtgeleiden!" (Soera Yoenoos: 42-45)**

Uit al deze Qur'anverzen kan begrepen worden, dat een gebrek aan wijsheid het mensen onmogelijk maakt om werkelijkheden te zien en te begrijpen. Dit wordt in andere verzen uitgelegd:

**"En voorzeker, Wij hebben velen van de Djinn's en de mensen voor de Hel geschapen. Zij bezitten harten waarmee zij niet begrijpen en zij bezitten ogen waarmee zij niet zien en zij bezitten oren waarmee zij niet horen, zij zijn degenen die als het vee zijn. Zij dwalen zelfs nog erger. Zij zijn degenen die achteloos zijn." (Soera al A'raf: 179)**

**"En de gelijkenis van degenen die ongelovig zijn, is als de gelijkenis met degene (een herder) die roept naar iets**





**wat niet luistert, behalve naar een roep of een schreeuw. Zij zijn doof, stom en blind (van hart), daarom begrijpen zij niet." (Soera al Baqara: 171)**

Nu zullen er zaken genoemd worden die het verstand vertroebelen, om de mensen te waarschuwen voor het gevaar van het gebrek aan begrip, omdat degene die er niet in slaagt zichzelf te bevrijden van zaken die zijn verstand blokkeren, een groot verlies in deze wereld en het Hiernamaals zal ervaren. Allah laat weten dat degenen die een gebrek aan begrip hebben, zich hun werelds leven zullen herinneren in het Hiernamaals en zeggen:

**"Zij zeiden: 'Als wij (het) konden horen of begrijpen, dan zouden wij niet tot de bewoners van Sa'ir (de Hel) behoren.'" (Soera al Moelk: 10)**



# OBSTAKELS VOOR WIJSHEID

**Z**oals we in de voorgaande hoofdstukken uitgelegd hebben, heeft iedereen de mogelijkheid om wijs te zijn en gebruik te maken van de goede dingen die wijsheid met zich mee brengt. Om dit te bereiken moet hij de Grootheid van Allah zien en zijn leven in deze wereld als Zijn dienaar leiden. Degene die dit begrijpt volgt het meest rechte pad, omdat de Qur'an de enige gids is die werkelijk leidt en de gelovige de goede weg laat zien. Allah onthult in de Qur'an alle zaken die het verstand blokkeren en manieren om deze te overwinnen.

Het verstand van iemand die de oproep van Allah gehoorzamt, is bevrijd van alle zaken die het belemmeren en het verstand wordt zo schoon en helder. Hetgeen dat deze helderheid van geest verschaft is de duidelijke logica en het vermogen om rechtmatig te denken, dit wordt bereikt door het geloof en de Qur'an. Het begrip kan meer en meer ontwikkelen naarmate iemand gezuiverd wordt van de scheve logica en de manier van denken van onwetende mensen, en van het vuil dat deze manier van leven hem brengt in plaats van te leven volgens de moraal van de Qur'an. Aangezien hij bevrijd wordt van alle slechte manieren, wordt hij ook bevrijd van de beperkingen van het verstand en dus wordt hij een van de mensen van wijsheid, die genoemd worden in de Qur'an. Wanneer hij hierin faalt, zal zijn verstand



gevuld zijn met obstakels en hij zal zichzelf ten gronde richten.

In dit gedeelte zullen we uitweiden over de belemmeringen voor het verkrijgen van wijsheid, die in de Qur'an genoemd worden. We zullen ook de oplossingen voor deze problemen naar voren brengen, die wederom alleen in de Qur'an te vinden zijn.

## SHIRK- DEELGENOTEN AAN ALLAH TOEKENNEN

*Shirk* betekent het aan Allah toekennen van deelgenoten en andere goden naast Allah aanbidden. De persoon die shirk be- gaat kan zijn idealen en passies tot doel in zijn leven maken en een persoon of iets anders levends vergoddelijken. Als hij deze waarden als belangrijker dan Allah beschouwt en als hij dezelfde of meer liefde voor hen voelt, betekent dit dat hij hen verenigt met Allah.

Dit is de shirk die wordt uitgelegd in de Qur'an, maar de meeste mensen zijn zich niet bewust van de werkelijke betekenis van shirk. Zij leggen de link van 'andere goden met Allah verenigen' met de mensen die de goden gemaakt hadden in de tijd van de Profeet Muhammed (SAW). In onze tijd zijn er echter duizend verschillende soorten *shirk* die zich voordoen. Wanneer een persoon zegt dat hij in Allah gelooft terwijl hij tegelijkertijd zijn leven niet leidt om Hem te plezieren, de rituelen die Hij voorgeschreven heeft niet uitvoert, niet leeft volgens de moraal die Allah goedkeurt maar in plaats daarvan zijn tijd doorbrengt door van zijn wereldse idealen werkelijkheid te maken, is dit ook een vorm van shirk. Op dezelfde manier is het



vergeten van onze Schepper en Voorziener, de voorkeur geven aan iets anders, iets boven Hem waarderen en in plaats van Allah te plezieren het verstand te gebruiken en de tijd door te brengen door iets anders dan Allah blij te maken en ervan te houden ook *shirk*. Het is mogelijk om mensen tegen te komen die hun echtgenoten, kinderen, moeders, vaders, huwelijk, school, carrière, bezittingen, wereldse ambities, en zelfs henzelf met Allah verenigen. Deze mensen begaan *shirk* door op een bepaalde manier anderen te vergoddelijken en al hun daden volgens dit standpunt te bepalen. Er is echter geen andere god dan Allah en het zou een leugen tegenover Allah zijn om het tegenovergestelde te zeggen en om de Grootheid van Allah niet te waarderen.

Iemand die de macht van Allah niet kan waarderen, Die hem en het heelal foutloos heeft geschapen, bevindt zich zonder twijfel in een staat van onnadenkendheid. Want een persoon die andere goden met Allah verenigt, kan in deze wereld geen gelukkig leven leiden en zal de straf van Allah in het Hiernamaals onder ogen moeten zien. Allah vertelt ons in de Qur'an dat alle handelingen van degene die deelgenoten aan Allah toekent tot niets zullen leiden:

**"En voorzeker, er is aan jou en aan degenen vóór jou geopenbaard: 'Als jij deelgenoten aan Allah toekent, dan zullen jouw werken vruchteloos worden en zal jij zeker tot de verliezers behoren.'" (Soera az Zoemar: 65)**

Er wordt ook uitgelegd dat mensen die *shirk* begaan niet vergeven zullen worden:

**"Voorwaar, Allah vergeeft niet dat aan Hem deelgenoten**



**toegekend worden, maar Hij vergeeft daarnaast alles aan wie Hij wil. En wie aan Allah deelgenoten toekent; die heeft waarlijk een geweldige zonde." (Soera an Nisa: 48)**

In een ander vers geeft de Profeet Loeqman (AS) advies aan zijn zoon door hem eraan te herinneren dat *shirk* een grote fout is:

**"En (gedenkt) toen Loeqman tot zijn zoon zei, hem raad gevend: 'O mijn zoon, ken Allah geen deelgenoten toe: Voorwaar, het toekennen van deelgenoten aan Allah is zeker een geweldig onrecht.'" (Soera Loeqman: 13)**

Uit dit vers blijkt dat Allah *shirk* als een fout beschrijft. *Shirk*, is jezelf onrecht aandoen. Omdat de persoon die *shirk* pleegt een grote fout maakt, is zijn leven - dat hij baseert op dit foutieve denken - ook vol met vergissingen. Het is in deze situatie niet mogelijk om de persoon die deelgenoten toekent aan Allah te vertellen over wijsheid of de voordelen die het geeft, want Allah sluit de harten af en blokkeert het denkvermogen van degenen die Hem negeren, leugens over Hem verzinnen en arrogant worden.

Om van zo een situatie gered te worden en een persoon te worden die echt nadenkt, moet je in staat zijn om de Grootheid van Allah te begrijpen en niets anders dan Allah te aanbidden. Dit is de enige manier waarop de sluier van wijsheid opgelicht kan worden en het verstand helder kan worden.

## ONACHTZAAMHEID

Onachtzaamheid betekent dat een persoon niet kan zien, voelen of zich bewust kan zijn van de werkelijkheden om zich



heen. Zoals genoemd wordt in de Qur'an, is de meeste zichtbare karaktertrek van een achteloos persoon zijn onvermogen om de talrijke bewijzen van de schepping, de reden voor zijn bestaan, de nabijheid van de dood, de werkelijkheid van het Hiernamaals en vergelijkbare onderwerpen die noodzakelijk voor hem zijn, te begrijpen. In een vers van de Qur'an geeft Allah de situatie van achteloze mensen weer:

**"Dichterbij voor de mensen is hun afrekening gekomen, terwijl zij zich in onachtzaamheid afwenden." (Soera al Anbiya': 1)**

In dit vers wordt verteld dat degene die onachtzaam is, zich gedraagt alsof hij zich niet bewust is van de snel naderende Dag Des Oordeels en alsof hij nooit rekening af zal hoeven te leggen voor hetgeen hij gedaan heeft. Omdat onachtzaamheid als een staat van sluimer is die het verstand bedekt, voorkomt het opmerkzaam gedrag en reduceert het besluitnemende vaardigheden tot nul. Iemand die zich heel zijn leven in deze staat bevindt raakt verwijderd van de waarheid en kan zijn verstand niet meer gebruiken, het wordt voor hem onmogelijk om goed van kwaad te onderscheiden en hij geraakt in situaties die schadelijk voor hem zijn, in deze wereld zowel als in het Hiernamaals.

De oorzaak van onachtzaamheid is de afstand tussen een persoon en Allah en Zijn Boek en de mislukking om een gelovig leven te leiden. Het volgende vers is een voorbeeld waarin Allah de situatie van deze mensen beschrijft:

**"En voorzeker, Wij hebben velen van de Djinn's en de mensen voor de Hel geschapen. Zij bezitten harten waarmee zij niet begrijpen en zij bezitten ogen waarmee**





**zij niet zien en zij bezitten oren waarmee zij niet horen, zij zijn degenen die als het vee zijn. Zij dwalen zelfs nog erger. Zij zijn degenen die achteloos zijn." (Soera al 'Araf: 179)**

De situatie van deze mensen wordt duidelijk beschreven in de Qur'an, maar zij zijn zich niet bewust van de werkelijkheid. Aangezien iemand zonder bewustzijn dit niet bij zichzelf zal herkennen, zou hij niet kunnen toegeven dat deze mogelijkheid bestaat.

Een wijs persoon kan aan de andere kant wel direct de staat herkennen waarin de onachtzame mensen zich bevinden. Dit komt doordat de mensen van wijsheid gebeurtenissen benaderen met de Qur'an als hun gids. De Qur'an vertelt ons over het gedrag, de mentaliteit en de beredenering van onachtzame mensen. Zolang een onachtzaam persoon zich in deze staat bevindt, manifesteert hij deze door zijn handelingen en gedachten, zelfs al heeft hij een goede opleiding genoten en is hij een perfecte spreker.

Het voornaamste teken die de staat van een onachtzaam persoon laten zien, is alles op de uiterlijke verschijning beoordelen. De persoon in kwestie denkt dat alles bestaat uit wat hij ziet. En hierdoor evalueert hij de dingen verkeerd en trekt de verkeerde conclusies. Hij kan meestal de voordelen en de redenen achter gebeurtenissen niet inzien.

Een andere grote fout die onachtzaamheid met zich meebrengt, is de reden voor de schepping en het bestaan in deze wereld te vergeten. Zulke mensen worden blind voor de bewijzen van het bestaan van Allah, Die hun geschapen heeft, en zij geraken in een staat van ontkenning zonder na te denken over



wat zij in het Hiernamaals onder ogen zullen moeten zien als resultaat van hun handelingen in deze wereld. Dit komt doordat achteloze mensen de werkelijkheid en de onverdraaglijkheid van het Hellevuur niet met een helder bewustzijn kunnen inzien en hier niet bang voor zijn wanneer zij erover nadenken. Degenen die doen alsof zij hun fouten in deze wereld niet begrijpen, zullen veel spijt krijgen wanneer zij oog in oog met de Hel komen te staan. Op die dag zal de bedekking van onachtzaamheid verwijderd worden en zal aan hen de macht gegeven worden om alles wat zij in hun leven gedaan hebben met een helder bewustzijn te evalueren. Maar zij krijgen geen kans om hun onachtzaamheid te vergoeden, welke zij niet probeerden te corrigeren terwijl zij zo vaak gewaarschuwd werden. Dit wordt uiteengezet in het volgende vers:

**"En de ware belofte komt nabij. Dan zullen de blikken van degenen die ongelovig zijn verstarren: 'Wee ons, wij verkeerden waarlijk in onachtzaamheid daaromtrent, wij waren zelf onrechtvaardigen!' " (Soera al Anbiya': 97)**

De situatie, die de mensen die de talrijke zegenen die Allah hun gegeven heeft niet waarden en de voorkeur gaven aan blindheid in deze wereld, onder ogen moeten zien in het Hiernamaals wordt als volgt beschreven in soera Qaf:

**"En er zal op de bazuin worden geblazen. Dat is de Dag waarvoor gewaarschuwd is. En elke ziel zal naar voren komen, met bij haar (een Engel als) getuige. (Er wordt hem gezegd): 'Voorzeker, jij verkeerde hiervoor in onachtzaamheid, toen hieven Wij van jou de bedekking van jouw (hart) op, toen was jouw waarneming op de**



**Dag scherp.' En zijn metgezel (Engel) zegt: 'Dit is wat bij mij gereed is.' (Allah zegt tegen de twee Engelen:) 'Werpt iedere opstandige ongelovigen in de Hel.' "**  
**(Soera Qaf: 20-24)**

Zoals in bovenstaand vers gezien kan worden is geweldige onnadenkendheid wanneer een persoon bewust zijn leven leidt op een manier die eindigt in destructie. De schade aan het verstand van iemand die zich van de waarheid heeft afgekeerd, ondanks het advies wat aan hem is gegeven, zal zijn leven in deze wereld en in het Hiernamaals op een negatieve manier beïnvloeden. Daarom waarschuwt Allah de mensen tegen zulke gevaren en herinnert hen eraan om niet door onachtzaamheid gegrepen te worden:

**"En noem (de Namen van) jouw Heer in jezelf met nederigheid en vrees, en zonder luidruchtigheid van woorden, in de ochtend en in de avond en behoort niet tot de achteloze." (Soera al A'raf: 205)**

**"En wees zelf geduldig met degenen die hun Heer in de morgen en de avond aanroepen, zij wensen Zijn Aangezicht. En wend jouw ogen niet af van hen omdat jij de versierselen van het wereldse leven wenst. En gehoorzaam niet degene wiens hart Wij Onze gedachtenis hebben doen veronachtzamen en (die) zijn begeerten volgt: en hij is in overtreding in zijn zaak." (Soera al Kahf: 28)**

**"En waarschuw hen voor de Dag van spijt, wanneer de zaak bepaald is; zij zijn onachtzaam en zij geloven niet." (Soera Maryam: 39)**



## WERELDSE HEBZUCHT

Allah heeft de wereld verrijkt met vele zegeningen die aange naam zijn voor de mensheid en Hij heeft hen meegedeeld dat zij deze kunnen gebruiken hoe zij dat willen. Hij heeft hen echter ook verteld dat zij dankbaar moeten zijn voor al deze zegeningen en het Hiernamaals niet moeten vergeten door zichzelf teveel in beslag te laten nemen door de hebzucht in deze wereld. De reden hiervan is dat het leven dat de mensen in deze wereld leiden niet het echte leven is. Hun werkelijke leven is het leven in het Hiernamaals, die begint met de dood en doorgaat in het oneindige. Het vergeten van het Hiernamaals en het 70-80 jaar lang verdiept zijn in hebzucht toont grote onachtzaamheid.

Het is zelfs zo dat degenen die het Hiernamaals vergeten, vele schoonheden van deze wereld en de zegeningen van het Hiernamaals onthouden worden. De effecten van de onthouding in deze wereld kunnen als eerste aan het begrip gezien worden. De mensen die gehecht raken aan dit leven, kunnen de reden voor hun bestaan niet goed beoordelen, noch de dood en het leven na de dood, noch hun verantwoordelijkheden ten opzichte van Allah. Dit komt doordat zij niet meer in staat zijn om goed na te denken. Deze situatie laat zien dat zij zich eigenlijk in een staat van misleiding/bedrog bevinden, terwijl zij denken dat ze de goede dingen doen.

Door hun verdraaide waardeoordeel denken zij dat de waarde van het leven bestaat uit materiële zaken zoals geld, rijkdom, eigendom, schoonheid, reputatie, bekendheid, respect en het nalaten van rijkdom en een goede naam. En zij brengen hun hele leven door met het verwerven van deze bezittingen terwijl



onze Profeet (SAW) heeft geadviseerd: "De beste rijkdom is die van de ziel" (Boekhari).

Toch proberen zulke mensen jarenlang om een respectabele positie in de ogen van anderen te bereiken en zoeken zij naar manieren om hun waardering te verkrijgen, maar zij denken er geen moment aan dat zij Allah moeten danken, Degene Die hen geschapen heeft en hun leven gegeven heeft, Die hun ontelbare zegeningen en voortdurende voeding aanbiedt en hun met al hun zaken geholpen heeft. Of zij brengen hun dagen door met hard werken zonder te stoppen om te rusten, om rijker dan iedereen te worden en zij zijn altijd op zoek naar nieuwe projecten. Zij vergeten dat het Allah is Die hun rijkdommen heeft gegeven en zij vergeten hun tijd te gebruiken om hun plichten als Zijn dienaar te vervullen.

Het maken van deze verkeerde keus heeft als gevolg dat zij onthouden worden van de meest waardevolle zegening die in deze wereld aan de mensheid gegeven is; het vermogen om te beredeneren. In deze staat van onnadenkendheid beroepen zij zich op ontkenning en hierdoor zullen zij in het Hiernamaals oog in oog komen te staan met de Hel. Allah legt in de Qur'an de situatie uit van **"degenen die hun godsdienst als vermaak en spel beschouwen en degenen die bedrogen zijn door het wereldse leven. Op de Dag (der Opstanding) vergeten Wij hen zoals zij de ontmoeting met deze dag van hen vergaten, en omdat zij Onze Tekenen plachten te ontkennen."** (Soera al A'raf: 51).

Het wordt duidelijk gemaakt dat de ongelovigen **"zich verheugen over het wereldse leven, terwijl het wereldse leven in**



**vergelijking met het Hiernamaals slechts een vergankelijke genieting is." (Soera ar Ra'd: 26)**

Het is heel simpel wat mensen kunnen doen om de onnadenkendheid die hen naar de vernietiging zal leiden te verwijderen: als zij beseffen dat alle zegeningen in deze wereld een geschenk van Allah zijn en als zij niet vergeten dat de echte reden van hun bestaan het zoeken naar de goedkeuring van Allah is, dan zullen zij geen enkele belemmering hebben die hun verstand blokkeert of onder druk zet.

De belofte van Allah aan Zijn oprechte dienaren is als volgt:

**"Wie het goede doet, man of vrouw, en hij gelooft: voorwaar, aan hem geven Wij een goed leven. En Wij zullen hem zeker belonen met hun beloning, volgens het beste voor wat zij plachten te doen." (Soera an Nahl: 97)**

## **MET SATAN SAMENWERKEN**

In het vers **"O jullie die geloven, treedt de Islam binnen, volledig en volgt niet de voetstappen van de Satan, voorwaar, hij is voor jullie een duidelijke vijand." (Soera al Baqara: 208)** roept Allah de mensen op om niet met Satan samen te werken of in zijn voetstappen te treden. Zoals wordt verklaard in dit vers, is Satan de vijand van de mensen. Hij wil mensen van het rechte pad afleiden en hun hierdoor schade toebrengen in deze wereld en de volgende. Eén van de strategieën die hij hierbij gebruikt om zijn doel te bereiken, is door het verstand van mensen bezig te houden met ongegronde verdenkingen en onlogische zaken, zodat hij kan voorkomen dat zij denken aan het goede en zich rationeel gedragen. Zulke pogingen van de Satan worden als



volgt beschreven in de Qur'an:

**"(Satan: ) En ik zal hen doen dwalen en ik zal hun ijdelheid opwekken...." (Soera an Nisa': 119)**

Satan gaat door met het influisteren van onjuistheden bij mensen tot het einde van hun leven en hij probeert te voorkomen dat zij hun verstand gebruiken. Hij streeft ernaar om hen de oneindige Macht van Allah te doen vergeten en om hen van de Qur'an weg te leiden. Maar er moet niet vergeten worden dat Satan zelf geen kracht bezit. Allah heeft hem net als al het andere geschapen. Satan had zich ook overgegeven aan Allah; hij kan niets doen zonder de toestemming van Allah. In de Qur'an wordt er verteld dat Allah Satan tot de Dag Des Oordeels gratie verleent om de mensen te testen, om te zien wie er met hem gaat samenwerken en zich afkeert van de waarheid en wie er loyaal aan Allah is door zich niet voor de gek te laten houden door de tactieken van Satan:

**"Hij (Satan) zei: 'Mijn Heer, geef mij uitstel tot de Dag waarop zij zullen worden opgewekt.' Hij (Allah) zei: 'Voorwaar, jij behoort dan tot hen aan wie uitstel is gegeven. Tot de Dag van de vastgestelde tijd.' Hij (Satan) zei: 'Bij Uw Eer, ik zal hen zeker allen misleiden. Behalve Uw dienaren onder hen die zuiver zijn in hun aanbidding.' " (Soera Sad: 79-83)**

In het vers **"...de listen van de Satan zijn zwak"** (Soera an Nisa': 76) wordt de aandacht gericht op het feit dat de valstrikken en verdachtmakingen van de Satan gebaseerd zijn op extreem onzuivere logica. En volgens het voorgaande vers, informeert Allah ons dat Satan geen effect heeft op oprechte





gelovigen. Dit wordt ook verklaard in een ander vers:

**"Voorwaar, hij heeft alleen gezag over degenen die hem als beschermer nemen en (over) degenen die deelgenoten aan Hem toekennen." (Soera an Nahl: 100)**

In de Qur'an wordt het gewenste gedrag van de gelovigen tegen de ongegronde beweringen van Satan als volgt voorgeschreven:

**"En wanneer een fluistering van Satan jou ingefluisterd wordt, zoek dan je toevlucht bij Allah. Voorwaar, Hij is Alhorend Alwetend. Voorwaar, wanneer degene die (Allah) vrezen door een influistering getroffen worden, gedenken zij (Allah). En dan zien zij wat de waarheid is." (Soera al A'raf: 200-201)**

Zolang zij geen toevlucht tot Allah nemen, zullen degenen die naar de influisteringen van de Satan luisteren niet in staat zijn om de waarheid te zien en zullen zij een leven zonder verstand leiden. Allah heeft hen verteld dat Satan sluwe vallen zal zetten maar dat deze valstrikken zwak zijn. En zoals we aan de bovenstaande verzen kunnen zien, heeft Hij de mensen geïnformeerd hoe zij uit deze valstrikken kunnen ontsnappen. Een wijs persoon accepteert de woorden van Allah direct en vindt het rechte pad. Degenen met een zwak begrip storten zichzelf in de vernietiging door zichzelf toe te staan in het bedrog van Satan te trappen. Zij negeren de verzen van Allah en in plaats van de Hemel accepteren zij het leven van de Hel, waar de Satan hen naar toe brengt.



## GOD WANTROUWEN

Een andere belangrijke factor die het verstand van de mensen vertroebelt is hun wantrouwen in Allah, in andere woorden, het niet overgeven aan het geloof dat Allah voor hen heeft verordend. Iemand die Allah niet vertrouwt, is vergeten dat Allah oneindige wijsheid heeft en dat Hij elke situatie en elk wezen in het Heelal stuurt. Daarom kan hij, samen met alle andere factoren die het verstand vertroebelen, de zaken niet helder analyseren of de volledige werkelijkheid zien.

Allah waakt en beschermt echter alle wezens. Of zij zich er bewust van zijn of niet, Allah creëert gebeurtenissen volgens een verordening en Hij test mensen met deze gebeurtenissen. Allah creëert dus elke gebeurtenis die een persoon tegenkomt in zijn leven met een motief en een goede reden. Allah waarschuwt ons hierover:

**"En aan Allah behoort het onwaarneembare van de hemelen en de aarde en tot Hem keren alle dingen terug. Aanbid daarom Hem en vertrouw op Hem en jouw Heer is niet onachtzaam omtrent wat jullie doen." (Soera Hoed: 123)**

**"Maar het kan zijn dat jullie afkeer van iets hebben, terwijl het goed is voor jullie; en het kan zijn dat jullie van iets houden, terwijl het slecht is voor jullie. En Allah weet, terwijl jullie niet weten." (Soera al Baqara: 216)**

Degenen die in deze verzen gelooft en begrijpt dat er voor elke gebeurtenis een verborgen reden is en een voordeel voor hem, is degene die vertrouwen heeft in Allah. Zelfs als hij een situatie tegenkomt die op het eerste gezicht nadelig voor hem



lijkt, weet hij dat dit hem goeds zal brengen in deze wereld en in de volgende en hij handelt volgens zijn kennis. Omdat hij situaties evalueert met vol vertrouwen in Allah, hebben zijn berekening en beoordelingen een perfecte vorm en als resultaat hiervan kan hij verstandige evaluaties maken. Aan de andere kant, kan degenen die geen geloof in Allah heeft en vergeet dat Allah gebeurtenissen creëert om hem te testen, volledig verwijderd raken van rationalisme.

We kunnen het geweldige verschil tussen deze twee mensen met een voorbeeld uitleggen. Stel dat er een fabriek in brand staat en dat de eigenaar van de fabriek vergeet dat de situatie in het beheer van Allah is en dat hij niet denkt dat er in deze situatie een voordeel voor hem moet zitten, zodat hij Allah begint te wantrouwen. En degene die Allah niet vertrouwt kan niet goed nadenken of de nodige voorzorgsmaatregelen treffen of verstandig handelen. Bijvoorbeeld, door niet kalm en bedaard te blijven kan hij ervoor zorgen dat het vuur zich verspreid terwijl dit niet had hoeven gebeuren. Hij verliest tijd door in paniek te raken en zich druk te maken in plaats van het vuur te doven, zijn bezittingen van het vuur te redden of de brandweer te bellen. Na de brand houdt hij zich bezig met, in plaats van voorzorgsmaatregelen te treffen zodat het niet weer kan gebeuren, nutteloze gedachten zoals, 'Hoe en waarom is dit gebeurd?Ik wou dat het niet gebeurd was' of 'Als ik dit of dat gedaan had.....'.

Degene die op Allah vertrouwt, wordt nooit verdrietig en verliest nooit hoop, zelfs als hij alles wat hij bezit verliest. Deze persoon weet dat Allah elke zegening die Hij gegeven heeft weg kan nemen en dat Hij dat doet om het vertrouwen van de



mensen in Hem te testen. Met een helder bewustzijn probeert hij de schade zo snel mogelijk te herstellen en neemt de meest verstandige voorzorgsmaatregelen. Hij verspilt zijn tijd niet door in paniek te raken, zich zorgen te maken of de hoop op te geven. En zonder enige tijd te verliezen probeert hij na de gebeurtenis de schade te compenseren door de best mogelijke voorzorgsmaatregelen te treffen zodat het niet nogmaals kan gebeuren.

Over de bezittingen die hij verloren heeft; hij weet dat Allah de enige Bezitter van rijkdom is en daarom blijft hij kalm. Hij vertrouwt op Allah met heel zijn hart en hij smeekt Hem in zijn gebed om hem meer te geven dan dat hij verloren heeft. En hij is blij dat hij in het Hiernamaals beloond zal worden voor zijn vertrouwen in Allah.

Onze Profeet (SAW) heeft dit als volgt uitgelegd: *"Als je je vertrouwen in Allah stelt zoals je zou moeten, zal Hij zeker al je behoeftes vervullen, zoals Hij die van de vogels vervult. Zij vliegen 's ochtends hongerig uit, maar keren terug naar hun nest met een volle maag."* (Tirmidhi)

## GEVOELIGHEID EN ROMANTIEK

Romantiek is een manier van leven waar onwetende mensen geen bezwaar tegen hebben: het is eerder een manier van leven die zij fijn vinden en ertoe aanmoedigen. Zij geloven dat het leven verrijkt wordt, door zaken romantisch te bekijken, aangezien het kleurig en interessanter gemaakt wordt. Om deze reden wordt aan films, romans en gedichten vaak een romantisch tintje gegeven om de mensen te laten geloven dat dit een



unieke charme heeft. Het effect hiervan op mensen is echter dat dit hun verstand blokkeert en voorkomt dat zij logisch en op een gebalanceerde manier kunnen denken. Dit komt doordat romantiek redelijkheid uitsluit. Het is een manier van leven die ertoe leidt dat mensen werkelijkheden negeren, in een fantasiewereld leven en emotioneel denken in plaats van rationeel.

Iemand die zichzelf eerder overgeeft aan zijn emoties dan aan zijn verstand, die zijn emoties toestaat hem te leiden, kan noch realistisch denken noch logisch handelen. Bijvoorbeeld als we het individu bekijken wanneer hij zichzelf overgeeft aan jaloezie – een houding die volgens de leringen van de Qur'an als onacceptabel beschouwd wordt. Hij zal agressieve uitbarstingen hebben aangezien hij de situatie waarin hij zich bevindt niet langer kan analyseren, noch kan hij anderen rationeel evalueren. Bij zulk gedrag kan iemand, die zijn boosheid de boventoon laat voeren, niet helder nadenken en zou hij iets kunnen doen waar hij later spijt van krijgt.

Vergelijkbaar is iemand die depressief wordt omdat hij door het romantisch denken totaal verwijderd is van het rationeel denken. Als resultaat van zijn situatie, kan hij alleen de negatieve kant van dingen zien en zakt hij weg in zwaar-moedigheid.

Het valse gedrag dat het resultaat is van romantiek is het gevolg van het ver verwijderd zijn van het geloof van Allah en Zijn Boek. Deze afstand leidt een persoon naar absoluut verlies, omdat het voor deze persoon niet mogelijk is om iets nuttigs te bereiken of iets schadelijks te voorkomen aangezien hij het ver-



mogen van het verstand verloren heeft. Dit is het resultaat van zijn ongehoorzaamheid aan Allah.

De vernietiging die aan zelfmoord ten grondslag ligt, drugsgebruik, aanslagen of moorden (die een groot deel vormen van het nieuws) wordt veroorzaakt door romantiek en het te emotioneel zijn. Mensen worden er zo bekwaam in om de weg van het verstand te negeren dat zij makkelijk hun leven of bezit en dat van anderen kunnen vernietigen. Alle redenen die zij geven om zichzelf te rechtvaardigen hebben een emotionele factor. Het zijn bijvoorbeeld mensen die overstuur raken door een onschuldige grap en plegen een moord als gevolg hiervan. Of er zijn studenten die niet toegelaten worden op een bepaalde universiteit, zelfs als ze maandenlang gestudeerd hebben, en die een poging doen tot zelfmoord. Zulke mensen die zich niet los kunnen maken van hun ambities en zich afkeren van redelijk gedrag, kunnen de kansen die voor hen liggen niet zien en kunnen irrationele besluiten nemen onder invloed van hun emoties en naar deze besluiten handelen.

Elke stap die iemand neemt onder invloed van romantiek en zonder het verstand toe te passen zal een groot verlies met zich meebrengen. Dit komt doordat romantiek een ideaal is van onwetende mensen, die hen verwijderd van geloof en achtereenvolgens van de werkelijke betekenis van het leven. Deze manier van leven, die mensen naar een leven vol moeilijkheden leidt, is totaal tegenovergesteld aan de manier van denken en de moraal die door Allah in de Qur'an uiteen is gezet.



# VOORBEELDEN VAN ONNADENKENDHEID IN HET DAGELIJKSE LEVEN

**Z**oals we eerder gezien hebben, zal een persoon die zijn wijsheid niet kan gebruiken een groot verlies lijden zowel in deze wereld, als in het Hiernamaals. Het zou echter niet juist zijn om dit verlies alleen in termen van spiritualiteit vast te stellen. Een persoon wordt in zijn dagelijkse leven ook met verscheidene moeilijkheden, ongemakkelijkheden en verliezen geconfronteerd, die veroorzaakt worden door onnadenkendheid.

In dit gedeelte zullen we dit serieuze gevaar uitleggen door voorbeelden aan te halen van de soort onnadenkendheid die de onbegaafde persoon zijn hele leven blijft achtervolgen.

## DE ONVOORZICHTIGHEID VAN EEN ONNADENKEND PERSOON

In de kranten en op de televisie zijn we getuige van vele gebeurtenissen die voorkomen als resultaat van een gebrek aan voorzichtigheid en er lijkt geen einde te komen aan deze gebeurtenissen. Veel mensen maken vergelijkbare fouten, zelfs terwijl zij erover in de kranten lezen. Regelmatig komt het voor dat mensen in slaap vallen terwijl er nog een sigaret brandt waardoor hun huis afbrandt, wiens kinderen van het balkon



vallen, wiens vingers klem komen te zitten in fabrieksmachines en ga zo maar door. Zonder twijfel zijn zulke voorbeelden van onnadenkendheid dagelijkse gebeurtenissen die ervaren worden in maatschappijen die ver af staan van de religie. Deze mensen kunnen geen nauwkeurige voorspellingen maken over hoe een situatie zich verder zal ontwikkelen. Op dezelfde manier kunnen zij geen wijze conclusies trekken uit hun opgedane ervaringen, die zij mogelijk voor de toekomst kunnen gebruiken. Doordat zij de waarde van de middelen die zij tot hun beschikking hebben niet waarderen, kunnen zij geen betrouwbare voorzorgsmaatregelen treffen om mogelijke gevaren te voorkomen.

Laten we de ongelukken en gevaarlijke voorvallen opnoemen, die voorkomen als resultaat van de onvoorzichtigheid van iemand die zijn verstand niet gebruikt:

Een onnadenkend persoon probeert uit te vinden hoe hij nieuw apparaat moet gebruiken door ermee te experimenteren, in plaats van de handleiding te gebruiken of te leren van iemand die ermee bekend is. Hij ziet niets verkeers in het ruw omgaan met fragiele onderdelen of het knoeien met knopjes op elektronisch apparaat waarvan hij niet begrijpt waar ze voor bedoeld zijn, zoals bij een stereotoeren of een computer. Hierdoor maakt hij vaak splinternieuw apparaat kapot zonder het ooit gebruikt te hebben.

Hij ziet niets verkeers in het geven van kleine stukjes plastic aan een klein kind, welke hij zou kunnen doorslikken, om ermee te spelen. Hij begint pas over de ongepastheid hiervan na te denken, wanneer het kind begint te stikken en naar het





ziekenhuis gebracht moet worden.

Een onnadenkend persoon probeert meubels die uit twee of drie stukken zijn opgebouwd in één keer te dragen en laat ze halverwege allemaal vallen. Hij kan niet inschatten dat deze één voor één gedragen moeten worden.

Een onnadenkend persoon kan zich niet indenken wat voor schadelijk effect de zon op het menselijk lichaam zal hebben. Hij beschadigt zijn huid door langer dan nodig in de zon te blijven zitten, soms zelfs uren achter elkaar. Door de zon begint zijn huid op te zwellen en hij wordt misselijk en duizelig. Terwijl hij die problemen elke zomer ervaart, herhaalt hij de fout de volgende zomer, omdat hij geen gebruik maakt van zijn wijsheid.

Bovendien ziet hij niets verkeers in het spelen met zwerfkatten en honden, die mogelijk ziek kunnen zijn, terwijl de meeste ziekten zoals hondsdolheid het gevolg zijn van zulke onvoorzichtigheid.

Zo'n persoon is niet gevoelig voor plotselinge geuren of geluiden. Hij realiseert zich hier de betekenis niet van en zelfs wanneer hij zich dit wel realiseert, dan schenkt hij er geen aandacht aan door zijn onbezorgde natuur of omdat hij de gevaren niet kan inschatten. Zijn huis kan afbranden of hij kan vergiftigd worden, omdat hij geen gevaar ziet in de geur van gas of hij zou met brand geconfronteerd kunnen worden omdat hij niet op tijd op de geur van rook reageert.

Hij verwondt zichzelf door zijn onvoorzichtige gedrag, door bijvoorbeeld een vochtige stekker in het stopcontact te steken. Hij ondergaat een elektrische schok omdat hij een lamp verwisselt of elektronisch apparaat probeert te repareren zonder de



stroom uit te schakelen.

Hij snijdt etenswaar haastig klein met een scherp mes. Omdat hij de mogelijke verwonding niet inschat, snijdt hij zichzelf in zijn vinger.

Omdat hij de vaatwasser met natte handen uitruimt, glijpen de borden uit zijn handen. En omdat hij de gebroken stukken met zijn handen probeert op te rapen, snijdt hij zichzelf.

Hij aarzelt niet om de deur te openen voor een vreemde en hem zelfs binnen te laten. Als resultaat hiervan wordt hij aangevallen of wordt hij thuis beroofd.

Door een hete pan op de glazen tafel te zetten, kan hij deze kapot maken. Of door een theepot op een houten tafel te zetten, kan hij het oppervlak beschadigen.

Wanneer hij met zijn auto op weg gaat, denkt hij er niet aan voorzorgsmaatregelen te nemen voor het geval hij autopech krijgt. Zelfs als hij hier wel aan denkt, dan zijn zijn voorbereidingen niet voldoende. Als hij de benzinetank vult, vergeet hij een extra band mee te nemen of de olie of het water in de auto na te kijken.

Hij wacht met alles tot aan de laatste minuut. Bijvoorbeeld wanneer hij met het vliegtuig reist, pakt hij zijn bagage pas op het laatste moment of doet hij dan pas boodschappen voor de reis. Als hij op tijd vertrekt, kan hij geen taxi vinden omdat hij niet bedacht heeft hoe hij er moet komen of wanneer hij wel een taxi vindt, verliest hij tijd omdat hij geen file had verwacht en mist hij zijn vliegtuig. Hij maakt telkens misstappen, maar hij geeft zijn onverschilligheid nog steeds niet op of denkt nog steeds niet aan het nemen van voorzorgsmaatregelen.



Wanneer hij iets ergens naar toe draagt, denkt hij er niet aan de dingen op zijn weg te verwijderen waar hij op zou kunnen staan of tegenaan zou kunnen stoten. Hij realiseert zich deze fout pas wanneer hij over een obstakel struikelt terwijl hij iets zwaars draagt.

Hij ziet geen gevaar in het plaatsen van een voorwerp op de rand van een koffietafel of een ander stuk meubilair, waar het vanaf kan vallen en breken.

## **HET BEGRIP VAN EEN ONNADENKEND PERSOON VOOR KUNST EN SMAAK**

Mensen hebben in het algemeen een standaard begrip voor kunst en smaak. Ze passen in hun leven toe wat ze in hun jongere jaren geleerd hebben en ze passen wat op dat moment als mode wordt beschouwd toe. Maar zij passen hun wijsheid niet toe en proberen niet iets nieuws te produceren. Hun smaak van kunst is geheel gebaseerd op imitatie. Zulke mensen die een gebrek aan wijsheid hebben, kunnen niet iets unieks verzinnen.

Ze gebruiken vooral klassieke modellen voor de decoratie van hun omgeving. We zouden een lijst kunnen maken met de details van de decoratieve stijlen die mensen in het algemeen gebruiken.

Aangezien een onnadenkend persoon zijn tijd niet verstandig gebruikt, duurt het maanden voordat hij zijn huis opnieuw kan decoreren. Zelfs het verven en het schoonmaken van het huis duurt maandenlang. Hij kan geen manieren uitvinden om taken praktisch en efficiënt uit te voeren.

Iemand die zijn wijsheid niet toepast, heeft geen speciale in-



teresse in kunst of decoratie; hij kan jarenlang in hetzelfde huis wonen zonder enige verandering aan te brengen. Wanneer hij uiteindelijk besluit veranderingen aan te brengen, is het eerste waar hij aan denkt het veranderen van de stof van de banken. Hij denkt er niet aan het meubilair te verschuiven of op een andere manier zijn omgeving plezieriger te maken.

Zelfs als hij veel mogelijkheden heeft, kan hij ze niet verstandig gebruiken. Zelfs als hij het duurste meubilair van de hoogste kwaliteit aanschaft, kan hij deze niet met enige kunstzinnigheid positioneren.

Als hij erin slaagt zijn woonomgeving mooi in te richten, slaagt hij er niet in om er een rustige, comfortabele en tegelijkertijd gezonde woonruimte van te maken.

Hij kan zijn intelligentie niet gebruiken voor het plaatsen van het meubilair. Hij zet breekbare glazen vazen op plaatsen neer waar mensen er gemakkelijk tegenaan kunnen stoten. Hij ziet ook niets verkeerd in het gebruiken van scherpe en puntige voorwerpen als decoratie en hij plaatst ze waar mensen zich er makkelijk aan kunnen bezeren.

Hij kan zich er niet toe zetten iets weg te gooien, ook al heeft hij teveel spullen. Hij probeert oude en nieuwe dingen tegelijkertijd te gebruiken. Met elke nieuwe aankoop die hij doet, wordt zijn huis voller en somberder. Hij kan de verwarring die zo gecreëerd wordt niet begrijpen en stoort zichzelf niet aan het wonen in een sombere omgeving.

De zaken die we tot nu toe hebben opgenoemd zijn slechts een paar voorbeelden van hoe een gebrek van wijsheid zich in het dagelijks leven manifesteert. Maar het is duidelijk niet mo-



*Harun Yabya (Adnan Oktar)*

gelijk om de moeilijkheden en schade te beperken die onnadenkendheid aan mensen toebrengt. Iemand die zijn verstand afsluit, zal in zijn leven vergelijkbare moeilijkheden ervaren. De enige manier om deze te verwijderen is, zoals vanaf het begin van het boek is uitgelegd, om zichzelf over te geven aan het heldere verstand waarmee religie ons beloont. Daarnaast zal wijsheid, met het gemak wat het met zich meebrengt, iemands bestaand overheersen zodat hij een mooi en vredig leven kan leiden.



# DE VERLIEZEN DIE ONNADENKENDHEID MET ZICH MEEBRENGT

**H**et grootste verlies wat onnadenkendheid veroorzaakt is zonder twijfel het verwijderen van mensen van de religie van Allah. Mensen die zich verder afwenden van het geloof raken ook verder verwijderd van de Hemel en laten zich meeslepen naar een leven van de oneindige Hel. De onnadenkendheid van deze mensen laat hun de goede dingen als iets slechts zien en de slechte dingen als iets goeds. Hierdoor denken zij dat het werkelijke leven het leven is dat zij in deze wereld leiden en zij beschouwen het werkelijke leven in het Hiernamaals als iets dat ver weg is. Zolang zij in deze wereld zijn, proberen ze niet de goedkeuring van Allah en Zijn Hemel te verdienen en houden ze er geen rekening mee dat de kwellingen van de Hel hen zullen aantasten. Wanneer ze geconfronteerd worden met de werkelijkheden in het Hiernamaals, spreken ze hun spijt uit door te zeggen: "Waren we maar wijs geweest" en zij geven het enorme verlies dat onnadenkendheid veroorzaakt heeft toe. De Qur'an zinspeelt hier als volgt op:

**"En op de Dag dat de Hel wordt getoond, op die Dag zal de mens zich (zijn slechte daden) herinneren, maar wat baat hem dan nog de herinnering? Hij zegt: 'Wee, had ik maar goede (daden) verricht tijdens mijn leven.'" (Soera al Fajr: 23-24)**



**"En als jij (hen) kon zien wanneer zij bij de Hel geplaatst worden en zij dan zeggen: 'Werden wij maar teruggebracht, dan zouden wij de Tekenen van onze Heer niet loochenen en zouden wij tot de gelovigen behoren.'" (Soera al An'am: 27)**

**"Zij zeiden: 'Als wij (het) konden horen of begrijpen, dan zouden wij niet tot de bewoners van de Sa'ir (de Hel) behoren!'" (Soera al Moelk: 10)**

De conclusie die hieruit getrokken zou moeten worden, is dat onnadenkendheid een groot ongeluk is die een persoon naar de Hel leidt. En de Hel is een plaats van kwellingen waar het niet eens mogelijk is om te sterven of om te vluchten. Deze werkelijkheid is duidelijk genoeg en zo ondraaglijk dat niemand zou zeggen: "Mij zal niets gebeuren." De Qur'an noemt in detail de ongelovigen in de Hel - waar zwaar gezocht en gekreund wordt - waarvan de huid elke keer wanneer het verbrandt vernieuwd wordt en die niets anders kunnen vinden dan kokend water en hete pus wanneer zij dorst hebben.

Verder zou iemand die zijn verstand niet gebruikt ook moeten gaan nadenken over de zegeningen van de Hemel die hem onthouden worden. Voordat de onverstandige mensen de Hel onder ogen komen, zullen zij zich bewust zijn van de schoonheid van de Hemel en zien ze de vreugde die de gelovigen ervaren wanneer hen het goede nieuws van de Hemel verteld wordt. De wetenschap dat de gelovigen zichzelf vermaken op sofa's in grote verblijven terwijl rivieren onder hen stromen, zal een diep en pijnlijk teken van spijt achterlaten op de harten van de onnadenkende mensen.



Dit zijn de verliezen die onnadenkendheid in het Hiernamaals brengt. Mensen die van de religie verwijderd raken door hun onnadenkendheid, proberen van de wereldse zegeningen te genieten door het Hiernamaals op te geven. Maar zij kunnen ook hier niet bereiken wat zij willen. Zij lijden materiële en spirituele verliezen in hun leven. Ten eerste wantrouwen zij Allah, wat veroorzaakt wordt door het niet overgeven aan Allah en Zijn gebod, met als gevolg dat zij in een staat van ongemak leven. Zij leiden een leven van constante bezorgdheid over de toekomst, angstig om te verliezen wat zij hebben, zich zorgen makend over de mogelijkheid om behoeftig te worden en verdrietig wanneer zij gescheiden worden van geliefden.

Omdat zij niet volgens de leringen van de Qur'an leven, kunnen ze nooit werkelijk goed bevriend zijn met iemand; ze kunnen de schoonheid van echte liefde, respect, loyaliteit en vele andere zedelijke deugden niet begrijpen. Aangezien zij niet volgens de Qur'an leven, ervaren ze de moeilijkheden van een onontwikkeld systeem. Spijt overheerst hun leven; ze klagen altijd over wat ze de vorige dag of zelfs een uur geleden gedaan hebben en blijven hun spijt uiten.

Omdat zij hun verstand niet gebruiken kunnen zij niet goed of verstandig spreken. Ze praten urenlang maar kunnen de dingen niet op een rijtje zetten, geen snelle voorzorgsmaatregelen treffen of rationele oplossingen bedenken. Doordat zij niet in staat zijn de schoonheid en elegantie van anderen te zien, kunnen ze geen uiting geven aan hun waardering voor hen. Noch kunnen zij van de subtiliteiten van kunst en schoonheid genieten, noch kunnen ze praktische uitvindingen ontwikkelen. Ze





kunnen hun traditionele manier van leven en hun gewoontes niet opgeven; ze kunnen zichzelf niet vernieuwen of ontwikkelen.

De staat van de onnadenkende mensen wordt als volgt in de Qur'an beschreven:

**"En Allah maakt een vergelijking met twee mannen: één van de twee is stom en hij heeft geen enkele macht en hij is een last voor zijn meester; waar hij hem ook heen stuurt: hij brengt niets goeds voort. Is hij gelijk aan degene die het oprechte gebiedt en op het Rechte Pad is?" (Soera an Nahl: 76)**

Dit voorbeeld geeft zonder twijfel de staat aan waarin een onnadenkend persoon zich bevindt. Aangezien een onnadenkend persoon iemand is die geen macht over iets heeft, zoals wordt verklaard in het bovenstaande vers, brengt hij geen voordeel voor zichzelf en is hij een last tot degenen om hem heen. Hierdoor moet de persoon in kwestie zijn leven in een staat van onthouding leiden. Allah informeert ons over de staat van onnadenkende mensen in het volgende vers:

**"En geen ziel kan geloven, behalve met het verlof van Allah. En Hij legt een bestraffing op aan degenen die hun verstand niet gebruiken." (Soera Yoenoës: 100)**

Bovendien vormen onnadenkende mensen onnadenkende gemeenschappen. Als resultaat van het ver verwijderd zijn van de religie, worden onnadenkende gemeenschappen vernield door verwarring, onderdrukking, onrecht, vijandigheid, geweld en intolerantie; eigenlijk wordt er een omgeving gecreëerd waar elke vorm van negativiteit aanwezig is. Ten gevolge van hun on-



nadenkendheid, kunnen de mensen de Macht van Allah niet waarderen en vrezen Hem daarom ook niet. In een maatschappij waarin Allah niet wordt gevreesd, kan elke soort overtreding worden begaan. Mensen kunnen gemakkelijk anderen doden, hun rechten misbruiken, of zich tot diefstal en fraude keren. Omdat medelijden en vriendelijkheid op een laag peil staan, geven ze zichzelf over aan elke soort van overtreding.

Dit is een samenvatting van enkele vormen van schade die onnadenkendheid in deze wereld kan veroorzaken. Daarom is onnadenkendheid geen staat die elk individu zomaar moet accepteren. Elk mens zou moeten nadenken over de obstakels die wijsheid blokkeren en zou elke mogelijke inspanning moeten leveren om deze te verwijderen, zodat hij het prachtige bestaan kan leiden in deze wereld en de volgende, wat mogelijk gemaakt wordt door wijsheid.



# VOORBEELDEN VAN ONNADENKENDHEID IN DE QUR'AN

**D**e Qur'an citeert verscheidene voorbeelden van onredelijk menselijk gedrag in de geschiedenis. Zonder twijfel zal het leren over deze voorbeelden ons helpen om de gevolgen van onnadenkendheid te begrijpen en te vermijden.

## QAROEN, DE BEZITTER VAN SCHATTEN

Het geven van grote rijkdommen van Allah aan Qaroen, één van de mensen van Moesa (AS) wordt als volgt in de Qur'an beschreven:

**"Voorwaar, Qaroen behoorde tot het volk van Moesa, maar hij bedroog hen. En Wij schonken hem zoveel schatten dat hun sleutels met moeite door een groep sterke mannen gedragen zouden kunnen worden. (gedenkt) toen zijn volk tot hem zei: 'Wees niet hoogmoedig: voorwaar, Allah houdt niet van de hoogmoedigen. En zoek met wat Allah jou gegeven heeft het Huis van het Hiernamaals en vergeet niet jouw deel in de wereld. En doe goed zoals Allah jou goed heeft gedaan en zoek geen verderf op de aarde. Voorwaar, Allah houdt niet van de verderfzaaiers.' "** (Soera al Qasas: 76-77)

Zoals in de bovenstaande verzen gezien kan worden,



waarschuwen zijn mensen hem om niet te vergeten dat het Allah is die hem al deze rijkdommen gegeven heeft, dat hij Allah moet danken en zijn rijkdommen op een manier moet gebruiken die Allah tevreden stelt. Maar Qaroen werd arrogant en was er zeker van dat zijn rijkdommen aan hem gegeven waren omdat hij een bepaalde kennis bezat.

**"Hij (Qaroen) zei : 'Voorwaar, dat wat aan mij gegeven is, berust slechts op kennis die ik bezit.' Wist hij dan niet dat Allah vóór zijn tijd generaties heeft vernietigd die veel sterker waren dan hij en meer (rijkdom) verzameld hadden? En de misdadigers hoeven niet over hun zonden ondervraagd te worden (want Allah kent hun zonden al)."** (Soera al Qassas: 78)

Qaroen's fascinatie van rijkdom en zijn gedachte dat hij het bezitten hiervan aan zichzelf te danken had, was onnadenkend gedrag, aangezien de enige echte bezitter van rijkdom Allah is: Hij kan rijkdom aan een ieder geven wie Hij wil, wanneer Hij wil en het wegnemen wanneer het Hem goeddunkt. Wanneer Allah een beslissing neemt kan noch iemands kennis, noch iemands rijkdom noch iemands bezittingen dit veranderen.

Hier werd de onnadenkendheid van Qaroen ontmaskerd. Hij handelde met arrogantie, denkend dat zijn schatten hem konden redden, ondanks de waarschuwing en de straf van Allah. In plaats van Allah te danken door zijn rijkdommen op een manier te gebruiken die Hem pleziert, probeert hij met zijn bezittingen het respect van anderen voor zich te winnen.

Qaroen's onnadenkendheid ontmaskerde ook de onnadenkende mensen in zijn stam, zij keken naar Qaroen en zijn



opzichtige rijkdom, benijdden hem en hoopten in zijn plaats te staan. Mensen met wijsheid aan de andere kant, keurden hun gedrag af door hen eraan te herinneren dat het verdienen van de goedkeuring van Allah veel beter is dan alle pracht en rijkdom in de wereld.

**"Toen begaf hij zich onder zijn volk, in vol ornaat. Degenen die het wereldse leven wensten, zeiden: 'Hadden wij maar zoveel als Qaroen gegeven is. Voorwaar, hij is zeker een man die geweldig geluk heeft.' En degenen aan wie de kennis gegeven was zeiden: 'Wee jullie, de beloning van Allah is beter voor wie gelooft en goede daden verricht. En zij wordt niet bereikt, behalve door de geduldigen.'" (Soera al Qasas: 79-80)**

Uiteindelijk, dankzij zijn domme arrogantie, vernietigde Allah Qaroen en zijn rijkdom. Noch zijn rijkdom, noch de andere dingen die hij beweerde te bezitten konden hem van deze bestraffing redden. Degenen die naar de dag verlangd hadden om in zijn schoenen te kunnen staan, verleid door de versieringen van de wereld, realiseerden zich hoe verkeerd zij waren geweest toen zij zagen wat er met Qaroen gebeurde:

**"Daarom deden wij hem en zijn woning in de aarde wegzinken. En voor hem was er geen groep naast Allah die hem kon helpen. En hij behoorde niet tot de weerbaren. En degenen die de vorige dag zijn positie wensten gingen zeggen: 'O wee, het is Allah Die het onderhoud verruimt en beperkt voor wie Hij wil van Zijn dienaren. Als Allah ons niet begunstigd had, had Hij ons zeker doen wegzinken. O wee, de ongelovigen welslagen niet.'**



**Dat Huis van het Hiernamaals (Paradijs) schenken Wij aan hen, die niet hoogmoedig wensen te zijn op aarde en geen verderf (zaaien) en het (goede) einde is voor de Moettaqoen." (Soera al Qasas: 81-83)**

### **EIGENAREN VAN DE TUIN**

De mensen die in de Qur'an genoemd worden als de eigenaren van de tuin, maakten een vergelijkbare fout als Qaroen, die zich schuldig maakte aan onnadenkend gedrag. Ook zij slaagden er niet in zichzelf eraan te herinneren dat de tuin die zij bezaten een zegening was die Allah aan hen gegeven had. Op deze manier wordt hun situatie in de Qur'an beschreven:

**"Wij hebben hen beproefd zoals Wij de bezitters van de tuin hebben beproefd, toen zij zwoeren in de morgen van haar (vruchten) te zullen plukken. Maar zij maakten geen voorbehoud (insha'Allah)." (Soera al Qalaam: 17-18)**

Dit is het punt waarop de eigenaren van de tuin onnadenkend waren, omdat niemand er ooit zeker van kan zijn, wat er in de toekomst gaat gebeuren. Allah kan iemand in een onverwachte situatie plaatsen of in een hele andere omgeving, wanneer Hij wil. Daarom is het in deze situatie het beste en wijste om je bewust te zijn dat je alleen iets kan doen wanneer Allah dit toestaat en om Allah's toestemming te vragen. De Qur'an heeft uiteengezet hoe iemand zich zou moeten gedragen in zo'n situatie:

**"En zeg zeker nooit over iets: Voorwaar, dat zal ik morgen doen.' (Zeg) slechts: 'Indien Allah het wenst.' En herinner je jouw Heer indien jij vergeet, en zeg: 'Hopelijk zal mijn Heer mij leiden naar wat dichterbij is van deze Leiding.' " (Soera al Kahf: 23-24)**



De fout die de eigenaren van de tuin in deze situatie maakten, is dat zij vergaten dat Allah de eigenaar en heerser van alles is. Toen zij vroeg in de morgen naar buiten gingen, zagen zij in dat ze fout zaten en hoe serieus hun fout was. Om hen te laten begrijpen dat Hij alleen de echte bezitter van macht en rijkdom is, stuurde Allah een plaag naar de tuin en liet de oogst uitdrogen:

**"Toen ging er een bezoeking (storm) van jouw Heer in haar rond, terwijl zij sliepen. Zij werden als een verschroeid stoppelveld." (Soera al Qalam: 19-20)**

Toen de eigenaren van de tuin in de morgen op het punt stonden om naar de tuin te gaan, spraken zij met elkaar en gaven uiting aan hun hebzucht voor wereldse zaken:

**"Toen riepen zij tot elkaar in de ochtend. 'Gaat deze ochtend naar jullie akkers, als jullie van plan zijn te oogsten.' Zo vertrokken zij, terwijl zij naar elkaar fluis-terden. (Zij zeiden) 'Laat er deze dag geen enkele arme bij jullie binnengaan.' En zij vertrokken die ochtend, vastbesloten om (de armen) te weren." (Soera al Qalam: 21-25)**

Dit was dus een andere fout die zij maakten. Toen zij hun wereldse hebzucht uitten, vergaten zij dat Allah hier getuige van was. Zij dachten dat zij door vroeg naar de tuin te gaan konden vermijden om arme mensen tegen te komen. Echter wanneer Allah iets wil, kunnen zij het niet voorkomen, wat zij ook doen. Aangezien zij extreem hebberig waren geweest over de oogst die zij zouden ophalen, waren zij verbijsterd toen zij zagen wat er met hun tuin gebeurd was en dachten zij dat ze naar de verkeerde tuin waren gegaan. Maar daarna realiseerden zij dat



de reden hiervoor was, dat zij niet dankbaar genoeg aan Allah waren geweest en zij begonnen zichzelf te veroordelen:

"Maar toen zij haar (de tuin) zagen, zeiden zij: 'Voorwaar, wij zijn zeker dwalenden. Wij zijn zelfs beroofd.' De meest wijze onder hen zei: 'Heb ik jullie niet gezegd dat jullie de Glorie (van Allah) hadden moeten prijzen?' Zij zeiden: 'Heilig is onze Heer, voorwaar, wij waren onrechtvaardig.' Toen keerde de ene groep zich tegen de andere, elkaar verwijten makend. Zij zeiden: 'Wee ons! Voorwaar, wij waren buitensporig. Hopelijk zal onze Heer ons een betere (tuin) in de plaats van deze geven: voorwaar, wij hopen vurig (op vergeving) van onze Heer.'" (Soera al Qalam: 26-32)

## DE ZOON VAN PROFEET NOEH (AS)

Profeet Noeh (AS) nodigde zijn volk uit om in Allah te geloven, maar behalve een kleine groep mensen accepteerden ze zijn betoog niet. Allah informeerde Noeh erover dat Hij een ramp naar hen zou sturen om hen te vernietigen:

"En er werd aan Noeh geopenbaard: 'Voorwaar, van jouw volk zal nooit iemand geloven, behalve degenen die reeds geloofden, treur daarom niet over wat zij plachten te doen.' Bouw het schip onder Ons toezicht en Onze Openbaring en spreek Mij niet aan over degenen die onrecht pleegden. Voorwaar, zij worden verdronken." (Soera Hoed: 36-37)

Profeet Noeh (AS) bouwde een ark, zoals aan hem verteld werd door Allah. Daarna bracht hij op bevel van Allah de





gelovigen en zijn familie samen op de ark:

**"Totdat, toen Ons bevel (om hen te vernietigen) kwam en de oven overkookte. Wij zeiden: 'Laad het (schip) met twee van elke soort, en jouw familie, behalve hen voor wie het woord (van bestraffing) reeds is voorafgegaan. En degene die gelooft.' En niemand geloofde met hen, behalve enkelen. En hij (Noeh) zei: 'Ga aan boord (en zeg): Bismillahi madjreha wa moersaha (in de naam van Allah vaart zij haar koers en gaat zij voor anker). Voorwaar, mijn Heer is zeker Vergevensgezind, Meest Barmhartig.'" (Soera Hoed: 40-41)**

De zoon van Noeh ging echter niet aan boord van de ark en koos ervoor om met de ongelovigen achter te blijven. Profeet Noeh, die wist dat Allah hen ging laten verdrinken, wilde dat zijn zoon aan boord van de ark kwam en dat hij niet bij de ongelovigen zou blijven. Zijn zoon stond erop te blijven, hij zou zijn toevlucht zoeken op een berg en de berg zou hem van deze vloed redden:

**"En zij vaarde met hen uit, op golven zo hoog als bergen en Noeh riep tot zijn zoon die alleen (op het land) stond: 'O mijn zoon, kom bij ons aan boord en behoort niet tot de ongelovigen.' Hij zei: 'Ik zal een schuilplaats zoeken in de bergen die mij tegen het water zal beschermen.' Hij (Noeh) zei: Op deze dag is er geen bescherming tegen het bevel van Allah, behalve voor wie Hij begenadigt.' En de golven scheidde hen en Hij behoorde tot de verdronkenen." (Soera Hoed: 42-44)**

Het was zonder twijfel niet mogelijk voor de zoon van Noeh



om te ontsnappen aan de grote golven en de berg kon hem niet redden. De onnadenkende fout die de zoon van Noeh maakte, was dat niemand behalve Allah hem kon redden van de ramp die Hij verordend heeft. Want aangezien het Allah is die de golven maakte, heeft hij ook de bergen geschapen en Hij was het die ze aan Hem liet onderwerpen. Nadat Allah wenst een individu of een gemeenschap te vernietigen, is er geen macht of bescherming die Hem kan trotseren.

Noeh (AS) herinnerde zijn zoon er zelfs aan door te zeggen, **"En zij vaarde met hen uit, op golven zo hoog als bergen, en Noeh riep tot zijn zoon die alleen (op het land) stond: 'O mijn zoon, kom bij ons aan boord en behoort niet tot de ongelovigen.'" (Soera Hoed: 42)** maar zijn zoon negeerde dit belangrijke advies. Zelfs terwijl hij gewaarschuwd was, gehoorzaamde hij de Boodschapper van Allah niet en, als resultaat van zijn onnadenkendheid, ontving hij zijn bestraffing door te verdrinken in de golven.



# CONCLUSIE

**D**egenen die in het Hiernamaals spijt hebben omdat ze in deze wereld hun verstand niet gebruikten zoals ze hadden gemoeten, worden in de Qur'an genoemd:

**"Zij zeiden: 'Als wij (het) konden horen of begrijpen, dan zouden wij niet tot de bewoners van Sa'ir (de Hel) behoren!' " (Soera Moelk: 10)**

Als een persoon denkt dat zulke gevolgen ook mogelijk zijn in zijn eigen situatie, zal dit hem zonder twijfel in staat stellen om te vrezen en om vele dingen te begrijpen nu er nog tijd is. Als een persoon in deze situatie eindigt in de Hel, zal hij zeer waarschijnlijk met spijt bedenken dat zelfs terwijl zijn bewustzijn hem de dingen in de wereld duidelijk liet zien, mogelijk na enkele herinneringen, en ondanks de obstakels op zijn pad, hij zich toch afkeerde van de weg van de intelligentie.

Tegen die tijd bevindt hij zich echter in het Hellevuur, waar het onmogelijk voor hem is om terug te gaan en zijn situatie goed te maken.....

Toen hij nog in de wereld was, werd hij herinnerd aan de bestraffing van Allah, maar door zijn arrogantie luisterde hij niet naar deze waarschuwingen.

Door te zeggen 'ik heb nog een heel leven voor me, ik kan het in de toekomst nog goedmaken', stelde hij altijd uit om het goede te doen.



De rijkdom, schoonheid of kennis die hij in de wereld bezat gaf hem een gevoel van grootsheid en zorgde ervoor dat hij Allah niet gehoorzaamde....

Maar op dat moment kan hij niets meer doen om zichzelf van het vuur en de bestraffing te redden, hij bevindt zich in een staat van hulpeloosheid....

En wat hij nu ook doet, hij kan de spijt die hij diep van binnen voelt niet kwijtraken en hij zal constant zijn eigen onnadenkendheid beklagen...

Wanneer een persoon in deze wereld denkt dat hij zo'n situatie onder ogen moet komen, zal hij daar en dan een diepe spijt voelen. Om dit soort woorden niet in de Hel te hoeven zeggen, zal hij besluiten om vanaf dan zijn geweten te volgen. Wanneer hij zijn geweten raadpleegt, zal hij kleine en grote dingen tegenkomen die eenieder uitstelt, of negeert, of niet belangrijk vindt, of niet doet, zelfs wanneer ze weten dat het goed is om te doen. En het is voor iedereen mogelijk om al deze dingen goed te maken.

Als je iemand vraagt 'Is het wijzer om deze zoektocht van de ziel te beginnen wanneer je vol spijt in de Hel bent, of nu, nu er nog een mogelijkheid is om het goed te maken', elk oprecht persoon zou zeker zeggen; 'nu natuurlijk, nu direct zelfs.' Dan zal hij zijn verstand gebruiken om alle oneerlijke dingen die hij gedaan heeft te compenseren, zonder verder uitstel.

Dit is zelfs de wijste handeling die genomen kan worden. Zichzelf in het Hellevuur wanend, zelfs een secondelang, is genoeg voor eenieder om dit oprechte besluit te bereiken en naar zijn geweten te handelen. Het is heel gemakkelijk voor een per-



soon die gelooft in en rekt op Allah om zijn onnadenkend en oneerlijk gedrag tot op dat moment goed te maken. In het volgende vers informeert Allah de mensen over de eenvoud hiervan:

**"Zeg : 'O mijn dienaren die buitensporig zijn tegenover zichzelf, wanhoopt niet aan de Genade van Allah. Voorwaar, Allah vergeeft alle zonden. Voorwaar, Hij is de Vergevingsgezinde, de Meest Barmhartige.'" (Soera az Zoemar: 53)**

Een persoon moet echter wel haast maken in dit soort zaken en niet op moeilijkheden of de dood wachten, voordat hij zijn verstand gebruikt. Allah herinnert de mensen in dit vers eraan dat zij moeten handelen zonder enige tijd te verspillen:

**"En keert terug tot jullie Heer, en geeft jullie over aan Hem voordat de bestraffing tot jullie komt waarna jullie niet geholpen worden. En volgt op de beste wijze wat aan jullie is neergezonden van jullie Heer, voordat de bestraffing onverwacht tot jullie komt, terwijl jullie het niet beseffen." (Soera az Zoemar: 54-55)**

Het moet niet vergeten worden dat iemand die de waarheid ziet door zijn geweten te raadplegen, de situatie waar hij zich in bevindt weer goed kan maken. Maar een ieder die er op staat zijn geweten niet te gebruiken zal zeker goddelijke toorn onder ogen moeten komen, omdat hij zich naar spijtige handelingen heeft laten leiden die hij niet meer goed kan maken. In het volgende vers, wordt beschreven hoe deze mensen in het Hellevuur uitdrukking geven aan hun spijtgevoelens:



**"Zodat er voor geen ziel aanleiding zal zijn om te zeggen: 'O wat heb ik een spijt omdat ik nalatig ben geweest (in mijn plicht) jegens Allah, hoewel ik tot de spotters behoorde.'" (Soera az Zoemar: 56)**

Dit was dus de bedoeling van dit boek: om mensen aan te moedigen om nu het nog kan te doen wat ze kunnen om niet een dergelijk verlies onder ogen te hoeven komen. Met dit doel in gedachten, zijn wijsheid en onnadenkendheid direct vanaf het begin van het boek met elkaar vergeleken en werden de lezers geïnformeerd over de relatieve winsten en verliezen. En aan het einde van het boek is nogmaals verteld dat onnadenkendheid de mensen van het geloof verwijdert en het hen daarom naar de toorn van de Hel leidt. Wijsheid aan de andere kant, brengt mensen naar de zegeningen van de Hemel. Om niet met het schuldgevoel van onnadenkendheid en een gebrek aan bewustzijn te hoeven leven, wordt iedereen nog een keer uitgenodigd om zijn verstand te gebruiken en het rechte pad te vinden.



# DE MISVATTING VAN DE EVOLUTIE INLEIDING

**W**e hebben een aantal wonderen van het Boek van Allah besproken, het Boek dat Hij als leiding en waarschuwing naar de mensheid heeft gestuurd. Met deze wonderen heeft Allah ons vele tekenen, dat de Qoer'aan het Boek van de Waarheid is, gegeven en Hij nodigde de mensen uit om erover na te denken. Eén van de belangrijkste onderwerpen waar Allah in de Qoer'aan naar verwijst, is de erkentelijkheid van de mens voor de talloze tekenen van de schepping op de aarde en de waardering van de mensen voor Zijn macht, door deze te gedenken. Tegenwoordig zijn er echter verschillende ideologieën die de mensen het Feit van de Schepping willen doen vergeten en zij trachten hen door ongegronde ideeën, te scheiden van hun religie.

De meest kenmerkende van deze ideologieën is het materialisme.

Het Darwinisme, d.w.z. de evolutietheorie, is de belangrijkste theorie die door het materialisme, vanwege zijn zogenaamde wetenschappelijke basis voor zijn eigen doeleinden, wordt geaccepteerd. Deze theorie, die beweert dat het leven door toeval, uit anorganisch materiaal is ontstaan, is feitelijk ten ondergegaan toen werd bevestigd dat het universum door Allah geschapen is.

Het is Allah Die het universum geschapen heeft en Die het tot in het kleinste detail ontworpen heeft. Daarom is het onmogelijk dat de evolutietheorie, die beweert dat levende wezens niet door Allah geschapen zijn maar het product zijn van toevallige gebeurtenissen, waar is.

Het is dan ook niet verbazend, dat als we naar de evolutietheorie kij-



ken, deze door de wetenschappelijke bevindingen wordt weerlegd. Het ontwerp van het leven is buitengewoon ingewikkeld en iets dat sensationeel is. In de anorganische wereld kunnen we bijvoorbeeld onderzoeken hoe gevoelig het evenwicht is, waarvan de atomen afhankelijk zijn. Verder kunnen we in de organische wereld zien in wat voor een ingewikkelde ontwerpen deze atomen bij elkaar worden gebracht, en welke buitengewone mechanismen en structuren er zijn, zoals proteïnen, enzymen en cellen, die te samen met de atomen gemaakt zijn. Dit buitengewone ontwerp in het leven, ontzenuwde, aan het einde van de 20<sup>ste</sup> eeuw, het Darwinisme. We hebben dit onderwerp zeer uitvoerig in sommige van onze andere boeken besproken en zullen dit blijven doen. Maar we denken dat, gezien het belang ervan, het nodig is om ook in dit boek een korte samenvatting te geven.

## De wetenschappelijke ondergang van het Darwinisme

Hoewel de doctrine helemaal tot de oude Grieken teruggaat, boekte de evolutietheorie pas in de 19de eeuw, op grote schaal winst. De belangrijkste ontwikkeling die er voor zorgde dat de theorie het topic van de wetenschappelijke wereld werd, was het boek van Charles Darwin *'The Origin of Species'*, uitgegeven in 1859. In dit boek ontkende Darwin dat de verschillende levende soorten op aarde afzonderlijk door Allah geschapen waren. Volgens Darwin hadden alle levende wezen een gemeenschappelijke voorouder en onderscheidden zij zich in de loop der tijd door kleine veranderingen.

De theorie van Darwin is niet op concrete wetenschappelijke vondsten gebaseerd; zoals hij zei, was het slechts een 'aannname' een 'veronderstelling'. Verder bekent Darwin in het lange hoofdstuk van zijn boek, getiteld 'Moeilijkheden van de theorie', dat de theorie faalde in het geven van antwoord op veel kritische vragen.

Darwin vestigde al zijn hoop op de nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen waarvan hij dacht dat die 'de moeilijkheden van de theorie' zouden





oplossen. Maar in tegenstelling tot zijn verwachtingen, vergrootten de wetenschappelijke ontdekkingen de dimensie van deze moeilijkheden.

De nederlaag van het Darwinisme ten opzichte van de wetenschap kan in drie basisonderwerpen worden herzien:

1) De theorie kan op geen enkele wijze verklaren hoe het leven op aarde is ontstaan.

2) Er is geen wetenschappelijk bewijs dat aantoont dat de ‘evolutionaire mechanismen’ waar de theorie vanuit gaat, enige kracht hebben, om hoe dan ook te evolueren.

3) Het archief van fossielen bewijst volledig het tegenovergestelde van de veronderstellingen, waar de evolutietheorie van uitgaat.

In dit gedeelte zullen we een algemeen overzicht van deze drie basispunten geven.

### **De eerste onneembare stap: De oorsprong van het leven**

De evolutietheorie veronderstelt dat alle levende soorten zich uit één enkele cel hebben ontwikkeld, een cel die 3,8 miljard jaar geleden op de primitieve aarde verscheen. Er zijn een aantal vragen die de theorie niet kan beantwoorden, n.l., hoe kon, als deze evolutie echt heeft plaats gevonden, uit één enkele cel, miljoenen vormen van complex levende soorten voortkomen, waarom zijn er geen sporen in het fossielenarchief gevonden? Maar het belangrijkste van de eerste stap van dat vermeende evolutionaire proces is te vragen: hoe deze ‘eerste cel’ is ontstaan.

Aangezien de evolutietheorie de schepping ontkent en geen enkele vorm van bovennatuurlijke inmenging accepteert, houdt het vol dat de ‘eerste cel’ door toeval binnen de wetten van de natuur, zonder ontwerpplan of regeling, is ontstaan. Volgens de theorie zou uit anorganische stof, door het toeval, een levende cel gevormd zijn. Dit is echter een bewering die zelfs de meest onkwetsbare regels van de biologie geweld aandoet.



### “Het leven komt voort uit het leven.”

In zijn boek verwijst Darwin nooit naar de oorsprong van het leven. Het primitieve begrip van de wetenschap in zijn tijd baseert zich op de aanname dat levende wezens uit een heel eenvoudige structuur bestonden. Sinds de middeleeuwen was spontane voortplanting een theorie die er van uitgaat dat anorganisch materiaal samenkomt en leven vormt, algemeen geaccepteerd. Men geloofde toen, in het algemeen, dat insecten uit voedselresten voortkwamen en muizen uit graan. Interessante experimenten werden uitgevoerd om deze theorie te bewijzen. Er werd wat graan in een vies stukje doek gelegd, men geloofde dat er na verloop van tijd muizen uit zouden voortkomen. Ook de ontwikkeling van wormen, in vlees, werd als bewijs voor de ‘spontane voortplanting’, aangenomen. Pas een tijd later begreep men dat wormen niet spontaan uit vlees voortkwamen, maar dat deze door vliegen, in de vorm van larven, vervoerd werden, larven die onzichtbaar waren voor het blote oog.

Zelfs in de periode dat Darwin ‘The Origin of Species’ schreef, was in de wetenschappelijke wereld, het geloof dat bacteriën uit niet levend materiaal voortkwamen, wijdverspreid geaccepteerd. Maar vijf jaar, nadat het boek van Darwin was uitgegeven, ontzenuwde het werk van Louis Pasteur deze veronderstellingen, waarop de evolutieleer gebaseerd was. Pasteur vatte de conclusie die hij bereikte na tijdrovende experimenten en onderzoeken, als volgt samen:

*“De stelling, dat anorganisch materiaal leven kan voortbrengen, is voorgoed geschiedenis geworden..”<sup>1</sup>*

Lange tijd verwierpen de bepleiters van de evolutietheorie, de ontdekkingen van Pasteur. Toen echter via ontwikkelingen in de wetenschap, de ingewikkelde structuur van een levend wezen ontrafeld werd, raakte het idee, dat het leven door het toeval tot stand was gekomen, in een nog grotere impasse.



## Niet overtuigende inspanningen in de 20<sup>ste</sup> eeuw

De eerste evolutionist die zich in de twintigste eeuw met het onderwerp van het ontstaan van het leven ging bezig houden, was de beroemde Russische bioloog Alexander Oparin. Met verschillende theorieën die hij, in de dertiger jaren van de twintigste eeuw, naar voren bracht, wilde hij het bewijs leveren dat de cel van een levend wezen door toeval kon ontstaan. Maar deze studies waren gedoemd te mislukken en Oparin legde de volgende bekentenis af: *“Helaas blijft het ontstaan van de cel nog een probleem en feitelijk is dit het meest duistere aspect van de hele evolutietheorie.”*<sup>2</sup>

Evolutionistische volgelingen van Oparin probeerden experimenten uit te voeren teneinde het probleem van het ontstaan van het leven op te lossen. De bekendste experimenten zijn uitgevoerd door de Amerikaanse chemicus Stanley Miller in 1953. In een experimentele opstelling combineerde hij gassen, waarvan hij aannam dat ze in de oeratmosfeer van de aarde bestonden en voegde aan het mengsel energie toe. Miller bracht de synthese van verschillende organische moleculen (aminozuren) die in de structuur van proteïnen aanwezig zijn, tot stand.

Een paar jaar later werd echter duidelijk dat dit experiment, dat toen als een belangrijke stap in de naam van de evolutie werd gezien, ongeldig was. De atmosfeer die in het experiment gebruikt werd, was heel anders dan de werkelijke omstandigheden op aarde.<sup>3</sup>

Na een lange stilte bekende Miller dat de atmosfeer in zijn experiment onrealistisch was.<sup>4</sup>

Alle evolutionaire inspanningen, om gedurende de gehele 20<sup>ste</sup> eeuw, de oorsprong van het leven te verklaren, eindigden in een mislukking. De geo-chemicus Jeffrey Bada van het San Diego Scripps Institute, accepteert dit feit in een artikel uitgegeven in Earth Magazine in 1998:

*Vandaag de dag, nu we de twintigste eeuw verlaten, hebben we nog steeds te maken met het grootste onopgeloste probleem dat we hadden, toen we de twintigste eeuw binnentraden: “Hoe is het leven op aarde ontstaan?”*<sup>5</sup>



## De ingewikkelde structuur van het leven

De voornaamste reden waarom de evolutietheorie over de oorsprong van het leven in een dergelijke grote impasse is geraakt, is dat zelfs het eenvoudigste levende organisme nog een ongelooflijke ingewikkelde structuur bevat. De cel van een levend wezen is ingewikkelder dan alle technologische producten die door de mens zijn gemaakt. Zelfs vandaag de dag kan men, in de meest ontwikkelde laboratoria ter wereld, middels het samenbrengen van anorganisch materiaal, geen levende cel maken.

De voorwaarden die nodig zijn voor de vorming van een cel zijn te groot in aantal om door toevalligheden weg te laten redeneren. De waarschijnlijkheid dat proteïnen, de bouwstenen van de cel, toevallig tot synthese komen, is voor een gemiddelde proteïne vervaardigd uit 500 aminozuren, 1 op  $10^{950}$ . In de wiskunde wordt een waarschijnlijkheid die kleiner is dan 1 op  $10^{50}$  als praktisch onmogelijk beschouwd.

Het DNA molecule dat zich in de kern van de cel bevindt en waarin de genetische informatie is opgeslagen, is een ongelooflijke databank. Er is berekend dat als de informatie die in DNA is opgeslagen op papier zou worden gezet, dit een bibliotheek zou vormen bestaande uit een encyclopedie van 900 delen, met ieder 500 pagina's.

Hier doet zich een interessant dilemma voor: het DNA kan zich alleen vermenigvuldigen met behulp van een paar gespecialiseerde proteïnen (enzymen). Maar de vorming van deze enzymen kan alleen verwezenlijkt worden middels de informatie die in het DNA staat. Aangezien zij beiden afhankelijk van elkaar zijn, moeten zij tegelijkertijd bestaan voor de vermenigvuldiging. Dit brengt het scenario, dat het leven door zichzelf wordt gevormd, op een dood punt. Prof. Leslie Orgel, een vermaard evolutionist aan de Universiteit van San Diego, Californië bekende dit feit in september 1994, als een thema in het Tijdschrift Scientific American:

*“Het is buitengewoon onwaarschijnlijk dat proteïnen en nucleïnezuren, die beiden een ingewikkelde structuur hebben, op dezelfde plaats en op dezelfde tijd, zijn ontstaan. En dus zullen wij*



*op het eerste gezicht wel tot de conclusie moeten komen, dat het leven nooit uit chemische middelen kan zijn ontstaan.<sup>6</sup>*

Ongetwijfeld is het zo dat als het leven onmogelijk van natuurlijke oorsprong kan zijn ontstaan we wel zullen moeten accepteren dat het leven is “geschapen” op een bovennatuurlijke manier. Dit feit geeft overduidelijk weer dat de evolutietheorie, die als zijn voornaamste doel heeft de schepping te ontkennen, geen waarde heeft.

## **De denkbeeldige mechanismen van de evolutie**

Het tweede belangrijke aspect dat de theorie van Darwin ontkracht, is dat beide concepten die in de theorie als ‘evolutionaire mechanismen’ naar voren worden gebracht, in werkelijkheid geen evolutionaire kracht hebben.

Darwin baseerde zijn evolutionaire bewering volledig op het mechanisme van de ‘natuurlijke selectie’. Het belang dat hij hieraan hechtte, werd duidelijk door de titel van zijn boek: “Het ontstaan der soorten door middel van natuurlijke selectie...”

Natuurlijke selectie houdt in dat die levende wezens die sterker zijn en meer geschikt voor de natuurlijke omstandigheden van hun woonomgeving, in de strijd om het bestaan, zullen overleven. Bijvoorbeeld, als een kudde herten door roofdieren wordt bedreigd, zullen die herten die sneller kunnen rennen, het kunnen overleven. Daardoor zal de kudde herten worden samengesteld, uit de snellere en sterkere individuen. Maar ongetwijfeld zal dit mechanisme er niet toe bijdragen dat herten gaan evolueren en tot een ander soort transformeren, zoals b.v. in paarden..

Daarom heeft het mechanisme van natuurlijke selectie geen evolutionaire kracht. Darwin was zich hier ook bewust van en moest in zijn boek ‘Het ontstaan der soorten’ wel verklaren:

*“Natuurlijke selectie treedt niet op tenzij er zich een gunstige kans voordoet.”<sup>7</sup>*



## De invloed van Lamarck

Dus, hoe kunnen die gunstige kansen zich voordoen? Darwin probeerde deze vraag, vanuit het primitieve wetenschappelijke standpunt van zijn tijd, te beantwoorden. Volgens de Franse bioloog Lamarck, die voor Darwin leefde, geven levende wezens eigenschappen, die zij tijdens hun leven verkregen hebben, door aan de volgende en deze accumulatie (opstapeling) van de ene generatie op de andere, vormden nieuwe soorten. Volgens Lamarck hadden giraffen zich bijvoorbeeld, uit antilopen ontwikkeld; doordat zij steeds probeerden de bladeren van hoge bomen te eten, werden hun nekken, generatie na generatie, langer. Darwin beschreef soortgelijke voorbeelden in zijn boek 'Het ontstaan der soorten'. Hij zei bijvoorbeeld, doordat sommige beren in het water gaan om voedsel te zoeken, transformeerden zij, in de loop der tijd, tot walvissen.<sup>8</sup>

Maar de wetten van de erfelijkheid, ontdekt door Mendel en bevestigd, door de in de 20<sup>e</sup> eeuw ontluikende wetenschap van de genetica, hebben de legende van het doorgeven van verworven eigenschappen aan volgende generaties, volledig naar het rijk der fabelen verwezen. Dus de natuurlijke selectie was, als evolutionair mechanisme, niet langer meer in de gunst.

## Neo-Darwinisme en mutaties

Teneinde een oplossing te vinden, lanceerden Darwinisten aan het eind van de dertiger jaren van de twintigste eeuw, de 'Moderne Synthetische Theorie' of zoals hij beter bekend staat, het Neo-Darwinisme. Het Neo-Darwinisme voegde mutaties, dit zijn misvormingen in de genen van levende wezens, veroorzaakt door externe factoren- zoals straling of fouten in de vermenigvuldiging-, toe als oorzaak van gunstige variaties, als aanvulling op natuurlijke mutaties.

Tegenwoordig hebben we het Neo-Darwinisme als model voor de evolutie. De theorie houdt vol dat miljoenen levende wezens die op aarde aanwezig zijn, gevormd werden als resultaat van een proces waarbij talloze



ingewikkelde organen van deze wezens, zoals oren, ogen, longen en vleugels, mutaties (d.w.z. genetische fouten) zijn ondergaan. Maar er is een duidelijk wetenschappelijk feit dat deze theorie volledig ondermijnd. Mutaties zorgen er niet voor dat levende wezens zich ontwikkelen, in tegendeel, ze doen ze altijd kwaad.

De reden hiervoor is heel eenvoudig; het DNA heeft een heel ingewikkelde structuur en willekeurige veranderingen kunnen het alleen maar schade toebrengen. De Amerikaanse geneticus B.G. Ranganathan legt dit als volgt uit:

*Mutaties zijn klein, willekeurig en schadelijk. Ze komen maar sporadisch voor en het beste is als zij geen effect hebben. Deze vier eigenschappen van mutaties houden in dat mutaties niet naar evolutionaire ontwikkeling kunnen leiden. Een willekeurige verandering in een hoog gespecialiseerd organisme is of ineffectief of schadelijk. Een willekeurige verandering in een horloge kan het horloge niet verbeteren.*

*Waarschijnlijk beschadigt het of is op z'n best zonder effect.. Een aardbeving verbetert een stad niet, het vernietigt het.<sup>9</sup>*

Het is dan ook niet verbazingwekkend dat er tot nu toe nog geen voorbeeld van een nuttige mutatie gezien is, dat wil zeggen een mutatie die een ontwikkeling in de genen bewerkstelligt. Van alle mutaties is bewezen dat zij schadelijk zijn. Nu kan men begrijpen dat mutaties, die als evolutionair mechanisme gepresenteerd worden, eigenlijk een genetische uiting zijn die levende wezens schade toebrengen, en ze mismaakt maken. (Het bekendste effect van mutatie bij mensen is kanker). Ongetwijfeld kan zo'n vernietigend mechanisme onmogelijk een 'evolutionair mechanisme' zijn. Natuurlijke selectie aan de andere kant, kan, zoals Darwin het accepteerde, niets uit zichzelf doen. Dit feit toont ons dus aan dat er in de natuur geen 'evolutionaire mechanismen bestaan. En omdat er geen evolutionaire mechanismen bestaan kan ook het denkbeeldige proces wat evolutie genoemd wordt, niet plaatsvinden.



## Het fossielenarchief: Geen teken van tussenvormen

Het duidelijkste bewijs, dat het door de evolutietheorie gesuggereerde scenario niet heeft plaats gevonden is het fossielenarchief..

Volgens de evolutietheorie stamt elke levende soort van een voorganger af. Een voorafgegane levende soort veranderde in de loop der tijd in iets anders, en alle soorten zijn op die manier ontstaan. Volgens de theorie gaat de overgang geleidelijk, gedurende miljoenen jaren.

Als dit het geval was geweest dan zouden er tallozen tussensoorten moeten hebben bestaan en tijdens deze lange overgangperiode geleefd hebben.

Bijvoorbeeld, er zouden in het verleden wat halfvis-half reptielen geleefd moeten hebben die een aantal kenmerken van de reptielen gehad moesten hebben naast de kenmerken van vissen die ze al hadden. Of er hadden reptielvogels bestaan moeten hebben die bij de kenmerken van de reptielen die ze al hadden nog kenmerken van vogels kregen. Want dit zou een overgangsfase zijn, het zouden verminkte, onvolledige, kreupelen levende wezens zijn. Evolutionisten verwijzen naar deze denkbeeldige schepselen, waarvan zij geloven dat die in het verleden geleefd moeten hebben, als de ‘tussenvormen’.

Als dit soort dieren echt geleefd zouden hebben dan zouden er miljoenen zo niet miljarden van hen moeten zijn, in verschillende aantallen en soorten. En wat nog belangrijker is, de overblijfselen van deze vreemde soorten zouden in het fossielenarchief aanwezig moeten zijn. In ‘Het ontstaan der soorten’ legt Darwin uit:

*“Als mijn theorie waar is, zouden talloze tussenvormen die de naasten van de soorten van verschillende groepen met elkaar verbonden, beslist moeten hebben bestaan... Daarom kan het bewijs van hun vroegere bestaan, alleen in de overblijfselen van de fossielen gevonden worden.”<sup>10</sup>*





## De hoop van Darwin is tevergeefs

Maar, hoewel evolutionisten geweldige inspanningen hebben geleverd om, sinds het midden van de negentiende eeuw, overal ter wereld fossielen te vinden, zijn er nog geen tussenvormen ontdekt. Alle fossielen, die in opgravingen naar boven kwamen, laten zien, in tegenstelling tot de verwachting van de evolutionisten, dat het leven op aarde, plotseling en compleet gevormd, verscheen.

Een beroemde Britse paleontoloog, Derek V. Ager, geeft hoewel hij een evolutionist is dit feit toe.

*“Het punt wordt duidelijk, dat als we het fossielenarchief gedetailleerd bestuderen, op het niveau van de rangschikkingen van soorten, vinden we, steeds weer opnieuw, niet een geleidelijke evolutie maar een plotselinge explosie van één groep ten koste van een andere.”<sup>11</sup>*

Dit betekent dat in het fossielenarchief, alle levende soorten plotseling verschenen, terwijl ze compleet gevormd waren, zonder dat er tussendoor sprake was van tussenvormen. Dit is precies tegengesteld aan de veronderstellingen van Darwin. Het is ook een sterk bewijs dat de levende wezens geschapen zijn. De enige uitleg, dat levende soorten opeens en tot op het detail volledig verschenen, zonder evolutionaire voorouder, is dat deze soorten geschapen zijn. Dit feit werd ook door de beroemde evolutionaire bioloog Douglas Futuyma toegegeven:

*“Alle mogelijke verklaringen voor de oorsprong van levende wezens, tussen schepping en evolutie, raken uitgeput. Organismen verschenen op deze wereld, of volledig ontwikkeld, of onvolledig. Als dat niet zo was, dan moeten de organismen zich uit eerder bestaande soorten door één of ander proces van verandering, hebben ontwikkeld. Als ze in volledig ontwikkelde staat zijn verschenen, dan moeten zij inderdaad door de één of andere “oppermachtige” intelligentie geschapen zijn.”<sup>12</sup>*



De fossielen laten zien dat levende wezens, volledig ontwikkeld en in een perfecte staat, op de aarde verschenen. Dit houdt in dat ‘de oorsprong der soorten’ in tegenstelling tot de veronderstellingen van Darwin, de schepping is en niet de evolutie.

## Het verhaal van de menselijke evolutie

Het verhaal dat het meest door de verdedigers van de evolutietheorie verteld wordt, is het onderwerp van de oorsprong van de mens. De darwinisten huldigen het standpunt dat de huidige moderne mens uit een soort aapachtig wezen is ontstaan. Zij stellen dat tijdens dit zogenaamde evolutionaire proces, waarvan men denkt dat het 4 tot 5 miljoen jaar geleden begon, zich tussen de moderne mens en zijn voorouders een aantal ‘tussenvormen’ bevonden. Aan de hand van dit volledig denkbeeldige, scenario wordt er een lijst gemaakt van de vier basiscategorieën:

- 1) Australopithecus
- 2) Homo habilis
- 3) Homo erectus
- 4) Homo sapiens

Evolutionisten noemen de zogenaamde eerste aapachtige voorouders van de mens ‘Australopithecus’; dat betekent Zuidelijke Afrikaanse aap. Deze levende wezens zijn eigenlijk niets anders dan een oude apensoort, die nu is uitgestorven. Er is door twee wereldberoemde anatomen uit Groot-Brittannië en de Verenigde Staten, namelijk Lord Solly Zuckerman en Prof. Charles Oxnard diepgaand onderzoek uitgevoerd onder de verschillende soorten Australopithecus; hieruit bleek dat het een gewone apensoort betrof, die is uitgestorven en geen gelijkenis met de mens vertoonde.<sup>13</sup>

Evolutionisten classificeren het volgende stadium van de menselijke evolutie als ‘homo’ dat betekent ‘mens’. Volgens de evolutionaire veronderstelling, zijn de levende wezens in de homoserie verder ontwikkeld dan de Australopithecus. Evolutionisten ontwerpen een merkwaardig evolutionair schema door de verschillende fossielen van deze wezens op een



bepaalde manier te rangschikken. Dit is een denkbeeldig schema, want het is nooit bewezen dat er een evolutionaire relatie bestaat tussen deze verschillende klassen. Ernst Mayr, één van de belangrijkste verdedigers van de evolutietheorie in de twintigste eeuw, geeft dit feit toe en zegt dat “de keten tot aan de Homo sapiens, in feite zoek is.”<sup>14</sup>

Door het schetsen van de verbindingsketen, zoals Australopithecus > Homo habilis > Homo erectus > Homo sapiens, impliceren evolutionisten dat elk van deze soort de voorouder van de ander is. Maar recente vondsten van paleoantropologen hebben onthuld dat de Australopithecus, Homo habilis en Homo erectus in verschillende delen van de wereld, maar in dezelfde periode leefden.<sup>15</sup>

Bovendien heeft een bepaald deel van de mensachtigen, geclassificeerd als Homo erectus, geleefd tot de modernste tijd. Homo sapiens neanderthalensis en Homo sapiens sapiens (de moderne mens) hebben in hetzelfde gebied naast elkaar geleefd.<sup>16</sup>

Deze situatie geeft duidelijk weer dat de bewering dat zij voorouders van elkaar zijn, niet op gaat. Een paleontoloog van de Harvard University, Stephen Jay Gould, hoewel zelf een evolutionist, legt deze impasse van de evolutietheorie als volgt uit:

*“Wat is van onze evolutionaire ladder overgebleven, als drie bestaande afstammelingen van de mensachtigen (A. Africanus, de Robust Australopithecines en H. Habilis) niet duidelijk van elkaar afstammen? Bovendien vertonen geen van de drie enige evolutionaire ontwikkeling tijdens hun verblijf op aarde.”<sup>17</sup>*

Kortom, het scenario van de menselijke evolutie, dat men in stand tracht te houden middels talloze tekeningen van wat “half aap half mensachtige” wezens die in de media en lesboeken verschijnen en wat eigenlijk niets anders is dan een middel tot propaganda, is niet meer dan een verhaal zonder wetenschappelijke basis.

Lord Solly Zuckerman, één van de beroemdste en meest gerespecteerde wetenschappers van Groot-Brittannië, die gedurende vele jaren



onderzoek heeft gedaan naar dit onderwerp en wel in het bijzonder, gedurende vijftien jaren, naar de fossielen van de Australopithecus, concludeerde tenslotte, ondanks het feit dat hij zelf een evolutionist was, dat er in feite geen stamboom van de aapachtige wezens tot de mens bestaat.

Zuckerman heeft ook een interessant “spectrum van de wetenschap” gemaakt. Hij stelde een spectrum van wetenschappen op en rangschikte wetenschappen naar wat hij beschouwde als wetenschappelijk en als niet-wetenschappelijk.

Volgens het spectrum van Zuckerman, zijn de wetenschappen van de chemie en natuurkunde, afhankelijk van concrete informatie, de meest “wetenschappelijke” terreinen. Daarna komen de biologische wetenschappen en tenslotte de sociale wetenschappen. Helemaal aan het einde van het spectrum, beschouwd als het deel dat het “minst wetenschappelijk” is, zien we de concepten van de bovennatuurlijke waarnemingen, zoals telepathie en het zesde zintuig en tenslotte de ‘menselijke evolutie’. Zuckerman legt zijn beredenering als volgt uit:

*“Als we het gebied van de objectieve waarheid verlaten, komen we terecht in die terreinen van veronderstelde biologische wetenschap, zoals bovennatuurlijke waarneming of de interpretatie van de fossiele geschiedenis van de mens, waar volgens de trouwe (evolutionist) alles mogelijk is – en waar de oprechte gelovige (in de evolutie) soms in staat is om, tegelijkertijd, in verschillende tegenstrijdige zaken te geloven.”<sup>18</sup>*

De fabel van de menselijke evolutie, blijkt niets anders te zijn dan de vooringenomen interpretaties van enkele opgegraven fossielen., door een aantal mensen die hun eigen theorie blindelings volgen.

## **De technologie van het oog en het oor**

Een ander onderwerp dat door de evolutietheorie onbeantwoord blijft, is de uitmuntende kwaliteit van de waarneming door het oog en het oor.



Laten we, voordat we doorgaan met het onderwerp van het oog, proberen kort antwoord te geven op de vraag “hoe wij zien”. Lichtstralen, afkomstig van een object, vallen in spiegelbeeld op de retina (netvlies) van het oog. Hier worden deze lichtstralen door cellen omgezet in elektrische signalen en deze bereiken een kleine plek achter in de hersenen dat het gezichtscentrum wordt genoemd. Deze elektrische signalen worden, na een serie van processen, in dit hersencentrum als afbeelding waargenomen. Met deze technische achtergrond in ons hoofd, kunnen we het één en ander overdenken.

De hersenen zijn uitgesloten van licht. Dat betekent dat het in de hersenen pikdonker is, en dat licht de plek, waar de hersenen zich bevinden, niet bereikt. De plaats, genaamd het gezichtscentrum, is een pikdonkere plek waar geen licht kan komen; het kan zelfs de donkerste plek zijn die u ooit heeft gekend. Maar u neemt in deze pikdonkere duisternis een heldere, lichte wereld, waar. Het beeld dat in het oog gevormd wordt, is zo scherp en duidelijk, dat zelfs de technologie van de 20ste eeuw het niet kan evenaren. Kijk bijvoorbeeld eens naar het boek dat u leest, naar de handen die het vasthouden, til dan uw hoofd op en kijk om u heen. Heeft u ooit, ergens anders, een dergelijk scherp en duidelijk beeld, als dit, gezien? Zelfs het best ontwikkelde televisiebeeldscherm, gemaakt door de grootste televisieproducent ter wereld, kan u niet voorzien in een dergelijk scherp beeld. Dit is een driedimensionaal, een gekleurde en een buitengewoon scherpe afbeelding. Meer dan honderd jaar lang hebben duizenden ingenieurs geprobeerd om deze scherpte te bereiken. Voor dit doel werden fabrieken en kolossale zaken opgericht, werd er veel onderzoek gedaan en werden er plannen en ontwerpen gemaakt. Kijk opnieuw naar een tv-beeldscherm en het boek dat u in uw handen vasthoudt. U zult een groot verschil in scherpte en in onderscheiding waarnemen. Verder geeft het tv-beeldscherm u slechts een tweedimensionale afbeelding terwijl u met uw ogen kijkt naar een driedimensionaal perspectief.

Jarenlang hebben tienduizenden ingenieurs geprobeerd om een driedimensionale tv te maken, die zich kan meten met de zichtkwaliteit van het oog. Ja, ze hebben een driedimensionaal televisiesysteem gemaakt, maar



het is onmogelijk daarnaar te kijken zonder een bril op te zetten, bovendien is het slechts een kunstmatige derde dimensie. De achtergrond is vager en de voorgrond lijkt op een papieren ontwerp. Het is nooit mogelijk geweest om een scherp en duidelijk beeld te krijgen zoals dat van een oog. In zowel de camera als de televisie is er verlies van beeldkwaliteit.

Evolutionisten beweren dat het mechanisme, dat dit scherpe en duidelijke beeld produceert, door het toeval gevormd is. Wat zou u denken, als iemand u zou vertellen dat de televisie in uw kamer slechts het resultaat van toeval was, dat al haar atomen “toevallig” samenkwamen en daardoor dit ontwerp, dat een beeld produceert, vormde? Hoe kunnen atomen doen wat duizenden mensen niet kunnen doen?

Als een ontwerp, een primitiever beeld produceert dan dat het oog doet, dan kan dat niet door toeval gemaakt zijn, dan is het heel duidelijk dat het oog en het beeld dat het oog waarneemt, niet door toeval gemaakt zijn. Hetzelfde geldt voor het oor. Het buitenoer vangt de beschikbare geluiden op via de oorschelp en leidt het naar het middenoor; het middenoor versterkt deze geluidsgolven en brengt ze over naar het binnenoer; het binnenoer stuurt deze vibraties naar de hersenen door het te vertalen in elektrische signalen. Net als bij het oog, eindigt de actie van het horen tenslotte in het gehoorcentrum in de hersenen.

De situatie die voor het oog geldt, geldt ook voor het oor. Dat wil zeggen dat de hersenen volledig voor geluid, net als voor licht, zijn afgesloten; er komt geen geluid door. Daarom is er in de hersenen, hoe lawaaierig het buiten ook is, complete stilte. Echter, de scherpste geluiden worden door de hersenen waargenomen. In uw hersenen, die voor het geluid zijn afgesloten, luistert u naar symfonieën van een orkest, en hoort u al het geluid op een drukke plek. Als echter op dat moment, het geluidsniveau in uw hersenen door een nauwkeurig instrument gemeten zou worden, zal er worden gezien dat daar volledige stilte aanwezig is.

Net als in het geval van afbeeldingen, zijn er tientallen jaren aan inspanning aan vooraf gegaan teneinde te proberen een geluid voort te brengen dat op het origineel lijkt. Het resultaat van deze inspanningen zijn



geluidsrecorders hifi systemen en systemen om geluid waar te nemen. Ondanks alle technologie en de duizenden ingenieurs en experts die op dit terrein werkzaam zijn geweest, is er nog geen geluid verkregen wat dezelfde scherpte en helderheid heeft als het geluid dat door het oor wordt waargenomen. Denk eens aan de hoogste kwaliteit hifi systemen die door de grootste ondernemingen in de muziekindustrie zijn geproduceerd. Zelfs in deze apparaten, is er een bepaald verlies als er geluid wordt opgenomen; of als u uw hifi aanzet, hoort u altijd eerst een sissend geluid voordat de muziek begint. De geluiden die het product zijn van de technologie van het menselijk lichaam zijn echter altijd bijzonder helder en scherp. Een menselijk oor neemt nooit een geluid waar dat door een sissend geluid wordt begeleid of met ruis zoals de hifi dat heeft; het neemt het geluid waar zoals het is; helder en scherp. Zo is het sinds de schepping van de mens. Tot dusver is geen enkel visueel- of opnameapparaat, dat door de mens is gemaakt, zo gevoelig en zo succesvol in het waarnemen van informatie, als het oog en het oor dat zijn.

Maar naast het zien en het horen is hier een ander, nog belangrijker feit.

### **Aan wie behoort het bewustzijn dat in de hersenen ziet en hoort?**

Wie is het die de verleidelijke wereld in de hersenen ziet, naar symfonieën en naar het getjilp van de vogels luistert, en de roos ruikt?

De stimulans die van de ogen, oren en de neus van de mens komen, reizen als electro-chemische zenuwimpulsen naar de hersenen. In biologie-fysiologie- en biochemieboeken kunt u vele details vinden over hoe deze beelden in de hersenen worden gevormd. Maar u zult nooit het belangrijkste feit over dit onderwerp aantreffen. Wie is degene die deze electro-chemische zenuwimpulsen waarneemt zoals beelden, geluiden, geuren en zintuiglijke gebeurtenissen in de hersenen. Er is een bewustzijn in de hersenen dat alles waarneemt, zonder dat daar een oog, een oor of een neus, voor nodig is. Aan wie behoort dit bewustzijn? Ongetwijfeld behoort dit



bewustzijn niet tot de zenuwen, tot de vetlaag en tot de neuronen die de hersenen vormen. Dit is dan ook de reden waarom darwinistische materialisten, die geloven dat alles uit materie bestaat, op deze vragen geen antwoord kunnen geven. Want dit bewustzijn is de geest die door Allah is geschapen. De geest heeft noch het oog nodig om beelden waar te nemen, noch het oor om geluiden te horen. Zelfs, heeft het de hersenen niet nodig, om te denken.

Iedereen die dit duidelijke en wetenschappelijke feit leest, zou over de Almachtige, Allah, moeten nadenken, zou Hem moeten vrezen en zou zijn toevlucht bij Hem moeten zoeken. Hij is degene Die het hele universum samendrukt, in een pikdonkere plaats van een paar kubieke centimeter en in een driedimensionale, gekleurde, schaduwrijke en verlichtende vorm.

### **Een materialistisch geloof**

De informatie die we tot dusver gepresenteerd hebben, laat zien dat de evolutietheorie een bewering is die duidelijk van de wetenschappelijke vondsten afwijkt.

De beweringen van de theorie m.b.t. het ontstaan van het leven wijken af van de wetenschap, het evolutionaire mechanisme dat het voorstelt heeft geen evolutionaire kracht. Aldus behoort de evolutietheorie beslist als een niet-wetenschappelijk idee terzijde geschoven te worden. Gedurende de geschiedenis zijn op deze manier veel ideeën, zoals bijvoorbeeld het model van het universum waarbij de aarde het middelpunt was, van de wetenschappelijke agenda verdwenen. De evolutietheorie wordt echter nadrukkelijk gehandhaafd op de agenda van de wetenschap. Sommige mensen proberen de kritiek op de theorie, af te schilderen als 'een aanval op de wetenschap'. Waarom?

De reden hiervoor is dat de evolutietheorie in sommige kringen een onmisbaar dogmatisch geloof is. Deze kringen zijn blindelings toegewijd aan de materialistische filosofie en adopteren het Darwinisme als de enige materialistische uitleg van de werking van de natuur, die naar voren ge-





bracht kan worden. Interessant is het, dat zij dit van tijd tot tijd ook bekenen. Een bekend geneticus en uitgesproken evolutionist, Richard C. Lewontin van de Harvard Universiteit, bekend dat hij ‘ in de eerste plaats en vooral een materialist is en dan pas een wetenschapper. Hij zegt:

*“Het is niet zo dat de methoden en de wetenschappelijke instituten ons op de één of andere manier dwingen slechts een materialistische uitleg van de fenomenale wereld te geven, in tegendeel, we worden door onze vooringenomenheid m.b.t. materiële zaken, aangezet om een onderzoeksmiddel en serie concepten te produceren, die materiele uitleg geven, ongeacht hoe deze tegen onze intuïtie ingaan, ongeacht hoe geheimzinnig dit voor niet-ingewijden is. Maar het materialisme is absoluut, daarom kunnen wij het niet toestaan dat een Goddelijke Voet tussen de deur gezet wordt.”<sup>19</sup>*

Dit zijn duidelijke uitspraken dat het darwinisme een dogma is dat in leven wordt gehouden om de materialistische filosofie te ondersteunen. Dit dogma houdt vol dat er geen wezen is behalve materie. Daarom beweert het dat anorganische, onbewuste materie het leven heeft geschapen. Het houdt vol dat miljoenen verschillende levende soorten: bijvoorbeeld, vogels, vissen, giraffen, tijgers, insecten, bomen, bloemen, walvissen en de mens, het resultaat zijn van interactie tussen materie, zoals stromende regen, een bliksemflits etc., uit anorganisch materiaal. Dit is een opvatting die tegen het verstand en tegen de wetenschap ingaat. Maar darwinisten blijven het verdedigen alsof zij ‘geen Goddelijke Voet tussen de deur’ toelaten.

Iedereen die zonder materialistisch vooroordeel naar de oorsprong van levende wezens kijkt, zal de duidelijke waarheid zien: alle levende wezens zijn het werk van een Schepper, De Almachtige, de Alwijze en de Alwetende. Deze Schepper is Allah, Die het hele universum uit het niet-bestaan geschapen heeft, het ontworpen heeft in de beste vorm en alle levende wezens heeft gevormd:



## Eindnoten

- 1 Sidney Fox, Klaus Dose, *Molecular Evolution and The Origin of Life*, New York: Marcel Dekker, 1977. p. 2
- 2 Alexander I. Oparin, *Origin of Life*, (1936) New York, Dover Publications, 1953 (Reprint), p. 196
- 3 "New Evidence on Evolution of Early Atmosphere and Life", *Bulletin of the American Meteorological Society*, Vol 63, November 1982, p. 1328-1330
- 4 Stanley Miller, *Molecular Evolution of Life: Current Status of the Prebiotic Synthesis of Small Molecules*, 1986, p. 7
- 5 Jeffrey Bada, *Earth*, February 1998, p. 40
- 6 Leslie E. Orgel, "The Origin of Life on Earth", *Scientific American*, Vol 271, October 1994, p. 78
- 7 Charles Darwin, *The Origin of Species: A Facsimile of the First Edition*, Harvard University Press, 1964, p. 189
- 8 Charles Darwin, *The Origin of Species: A Facsimile of the First Edition*, Harvard University Press, 1964, p. 184.
- 9 B. G. Ranganathan, *Origins?*, Pennsylvania: The Banner Of Truth Trust, 1988.
- 10 Charles Darwin, *The Origin of Species: A Facsimile of the First Edition*, Harvard University Press, 1964, p. 179.
- 11 Derek A. Ager, "The Nature of the Fossil Record", *Proceedings of the British Geological Association*, vol 87, 1976, p. 133
- 12 Douglas J. Futuyama, *Science on Trial*, New York: Pantheon Books, 1983. p. 197
- 13 Solly Zuckerman, *Beyond The Ivory Tower*, New York: Toplinger Publications, 1970, p. 75-94; Charles E. Oxnard, "The Place of Australopithecines in Human Evolution: Grounds for Doubt", *Nature*, Cilt 258, p. 389-414
- 14 J. Rennie, "Darwin's Current Bulldog: Ernst Mayr", *Scientific American*, December 1992
- 15 Alan Walker, *Science*, vol. 207, 1980, p. 1103; A. J. Kelso, *Physical Antropology*, 1st ed., New York: J. B. Lipincott Co., 1970, p. 221; M. D. Leakey, *Olduvai Gorge*, vol. 3, Cambridge: Cambridge University Press, 1971, p. 272
- 16 *Time*, November 1996
- 17 S. J. Gould, *Natural History*, vol. 85, 1976, p. 30
- 18 Solly Zuckerman, *Beyond The Ivory Tower*, New York: Toplinger Publications, 1970, p. 19
- 19 Richard Lewontin, "The Demon-Haunted World", *The New York Review of Books*, 9 January, 1997, p. 28



---

*Zij zeiden: "Heilig bent U, wij hebben geen kennis, behalve wat U ons onderwezen hebt: voorwaar, U bent de Alwetende, de Alwijze."*

*(Soera al Baqara: 32)*

---

