

De Oerknal: Een van de Bewijzen van de Schepping



...Degene Die zeven hemelen in lagen heeft geschapen. Jij ziet in de schepping van de Erbarmer geen on-evenwichtigheid. Kijk dan nog een keer, zie jij een afwijking? Kijk dan nog eens twee maal, jij zult jouw ogen nederig neerslaan, terwijl zij vermoeid zijn. (Soerah Al Moelk, 3-4)



Het is heel moeilijk om het evenwicht tussen de elementen te verstoren die essentieel zijn voor het leven op aarde. Je begint niet plotseling koolmonoxide te ademen of zweeft niet weg van je stoel de ruimte in vanwege de afname van de zwaartekracht. Zonlicht beschadigt niet ineens je ogen en huid, en zuurstofniveaus stijgen niet zo hoog dat je longen beginnen te branden. Er zijn veel redenen hiervoor. Echter, het interessante is dat al het evenwicht haar huidige vorm aannam als gevolg van de oerknal, gedefinieerd als de explosie van een enkel punt van een nulvolume dat alle materie in het universum bevatte.

Ontelbare omstandigheden zijn gecombineerd om dit evenwicht te handhaven. Bijvoorbeeld, als de snelheid van de uitbreiding van het universum, die is ontstaan na de Big Bang, slechts 1 op 1 miljard (1/10¹⁸) anders zou zijn geweest, dan zou het universum niet zijn ontstaan. Als het universum net iets langzamer was uitgebreid, zou het zijn geïmplodeerd vanwege de zwaartekracht; als het iets sneller was gegroeid, zou alle kosmische materie uiteen zijn gegaan en verdwenen zijn. Als er een 1/10¹⁸ verschil in de snelheid van de explosie was ontstaan net toen die snelheid een bepaald niveau had bereikt, dan zou het betreffende evenwicht vernietigd zijn. Als slechts een van deze minieme varianten gebeurd zou zijn, dan zou het universum verdwenen zijn.

Laten we om ons heen kijken. Alles heeft een buitengewone stabiliteit, is kalm en er is perfectie, omdat niets in het universum toevallig is. In feite hangt alles af van een onberispelijk en perfect niveau, en de buitengewoon delicate evenwichten zijn gecreëerd en in gang gezet door de Almachtige Allah, Die alles regelt, Die uit een enkele explosie een vlekkeloos kunstenaarschap en wonder heeft gecreëerd, en Degene is die alles geeft:

...Degene Die zeven hemelen in lagen heeft geschapen. Jij ziet in de schepping van de Erbarmer geen on-evenwichtigheid. Kijk dan nog een keer, zie jij een afwijking? Kijk dan nog eens twee maal, jij zult jouw ogen nederig neerslaan, terwijl zij vermoeid zijn. (Soerah Al Moelk, 3-4)

<https://www.harunyahya.info/nl/artikelen/de-oerknal-een-van-de-bewijzen-van-de-schepping>