

In Irak heerst er geen jihad, maar is er een oorlog om natuurlijke hulpbronnen.

Het afgelopen jaar zijn er veel zelfmoordaanslagen gepleegd in Irak waardoor het land zwaar voor heeft moeten strijden. Het land wordt daadwerkelijk in drieën verdeeld. Er is een zeer wrede burgeroorlog aan de gang met een onacceptabele broederoorlog. Er bevindt zich daar een omgeving waar er fatwa's voor oorlog door Islamitische geleerden wordt gegeven. In plaats van dat er een oproep wordt gedaan voor vrede zijn er oorlogskreten. Terwijl een Islamitische geleerde altijd mensen voor vrede dient uit te nodigen.

De meerderheid van de soennieten wonen in het westen. De centrale en noordelijke delen van de stad wordt door de terreurgroep genaamd 'ISIS' in beslag genomen. Na Ramadi heeft de terreurgroep bepaalde gebieden van Mosul en Tikrit ook in beslag genomen en zijn nu op weg naar Bagdad. In de gebieden van het zuiden van Bagdad wonen er voor het groten deels sjiieten.

ISIS voert een intense geweld tegen de sjiieten uit in de veroverde gebieden. Elke dag komen er uit verschillende delen van het land meldingen van barbaarsheid en wreedheid. Het is geen juiste houding om in zo'n omgeving voor sjiieten oproep te doen voor jihad. Deze oproep en fatwa's zorgen er alleen voor dat de Irakese bevolking in een stemming wordt gesleept om zo nog meer bloed te vergieten. Allereerst moet er een einde gemaakt worden aan alle jihad fatwa's. In plaats van dat er een oproep wordt gedaan om Moslims en andere Islamitische landen naar het vuur te roepen, is het juist belangrijk om een verzoening te zoeken en een bemiddelaar te zijn tussen de broeders. En in plaats van dat er wordt gezegd maak elkaar af en ga nog meer bloed vergieten dient er een oproep te worden gedaan voor vrede en verzoening.

De onrust dient allereerst te worden gekalmeerd waar er onrust heerst. De juiste houding is om deze medogenloze strijd tussen de broers te beëindigen. Degenen die in het Midden-Oosten bevinden willen al een eeuw lang dat het gebied wordt vernietigd. Het idee van de verdeling van Irak in drieën werd voor het eerst voorgesteld in 2003, toen Irak werd binnengevallen. De reden hiervoor was om zo makkelijkere en controleerbaar zwakke staatjes te hebben. Laat staan dat er nieuwe grenzen komen de grenzen dienen in het Midden-Oosten zoals in Europa te verdwijnen. Met het EU model dienen mensen vrij van hun geloof, in gelijkheid, in rechtvaardigheid en liefde te leven. De vorming van dit model is niet alleen voor de regio maar is ook de beste oplossing voor de EU, de VS, Rusland en China.

De huidige regering van Irak heeft een koude, harde, stugge en een liefdeloze beleid dat geen belang hecht aan rechtvaardigheid en billijkheid, die geen broederschap hebben kunnen brengen en die ervoor heeft gezorgd dat het land nu in deze situatie verkeerd. Het dwang, geweld en haat beleid zorgt ervoor dat de polarisatie in het land wordt verhoogd. Door het volk op te schrikken om te denken dat de problemen zo worden opgelost komen ze ook niet ver. Als gevolg van verschrikking komt er haat in de samenleving.

Maar goed, is het probleem in Irak de verdeling van de onvoldoende middelen? Het antwoord is hierop natuurlijk nee. Als we in het algemeen een kijkje op Irak nemen;

Zijn er genoeg mogelijkheden voor iedereen met de rijkdom, de cultuur en de geschiedenis van Irak. De Mesopotamische vlakte waar de grond wordt gevoed door de Tigris en de Eufraat rivieren is het grote rijkdom van het land. Bij de samenloop van deze twee rivieren bevindt zich de legendarische Shatt al-Arab en Basra. Bagdad die de parel is van het Midden-Oosten die eeuwenlang de hoofdstad is geweest van de grote staten bezit een unieke schoonheid.

Babylon wat een droomplek is, is waar het heiligdom van Hz. Ali in de Najaf bevindt. Erbil wat heel aantrekkelijk kan zijn voor het toerisme voor raften en bergbeklimmen, en andere steden met een rijke geschiedenis zoals Sulaymaniyah, Mosul en Kirkuk.. deze steden zijn tegelijkertijd rijk aan olie. Vooral Mosul.

Irak bevindt zich op de derde plaats op de wereld van het verkrijgbaar reserve met een vaat van 143,1 miljard. De potentiële aardgas is 13 triljoen m³. Irak heeft een ondergrondse rijkdom dat genoeg is voor Sjiieten, Soennieten, Koerden, Arabieren, Turkmenen, Christenen, Joden. Terwijl er voorzieningen zijn met ruime

woongebieden waar iedereen in broederschap samen in vrede kunnen leven, zijn er in de regio conflicten en broeder gevechten dominant geworden. Er heersen boven het land zwarte wolken door de oorlog, bezetting en de sekretarische spanningen. Het is een taak van ons allemaal om deze donkere wolken te verspreiden en de grootste tekortkoming de liefde opnieuw te laten domineren. Anders zal deze ellende Allah verhoede over het hele gebied heersen.

<https://www.harunyahya.info/nl/artikelen/in-irak-heerst-er-geen-jihad-maar-is-er-een-oorlog-om-natuurlijke-hulpbronnen>