

Afghanistan

Wat jammer voor Talikan (Afghanistan). Ongetwijfeld zijn daar schatten van Allah die geen goud of zilver bevatten. Daar zijn mensen die Allah kennen zoals het hoort. Zij zijn helpers van de Mahdi van de Eindtijd. (Kitab-Ul Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Eind tijd, p.59)

Wat jammer voor Talikan...

De hadith wijst erop dat Afghanistan bezet zal worden in de tijd van Hazrat Mahdi (vzmh).

De Russische invasie in Afghanistan vond plaats in 1979, wat overeenkomt met het jaar 1400 volgens de islamitische jaartelling.

Het is algemeen bekend dat in de hadiths vermeld wordt dat Hazrat Mahdi (vzmh) zal verschijnen aan het begin van een eeuw.

Het feit dat een groot aantal andere tekenen van Hazrat Mahdi gerealiseerd werden in het jaar 1400 en aan het begin van de 15de eeuw volgens de islamitische jaartelling, toont aan dat deze periode van groot belang is in verband met het verschijnen van Hazrat Mahdi (vzmh).

Daar zijn schatten die geen goud of zilver bevatten...

In dit deel van de hadith wordt mogelijk de aandacht gevestigd op de materiële rijkdommen van Afghanistan. Vandaag bevinden zich in Afghanistan

grote geïdentificeerde voorraden aan olie, ijzererts en kolen, die om een of andere reden niet ontgonnen worden.

<https://www.harunyahya.info/nl/artikelen/afghanistan>