

DARWINISTEN ZIJN WANHOPIG TEGENOVER HET FEIT DAT DE WERELD GEVORMD WORDT IN ONZE HERSENEN

Wat op het oog valt is een foton, en hetgeen dat van het oog naar de hersenen gaat, is een elektrisch signaal. Het elektrisch signaal vertrekt vanuit het oog en komt aan in een plaats ter grootte van een erwt, die de visuele centrum genoemd wordt. En in deze plaats ter grootte van een erwt, wordt een beeld gevormd. Er bestaat EEN OOG dat het beeld bekijkt, dat in deze plaats gevormd wordt. WAT ECHT TELT, IS "DAT" OOG. Dat oog ziet de elektriciteit die naar hem komt, en dat met een diepteperceptie, met beweging, driedimensionaal, kleurrijk en feilloos. Terwijl die plaats in werkelijkheid helemaal donker is. Zowel de plaats waar het elektrisch signaal zich voortbeweegt, als het visuele centrum van de hersenen, als de binnenkant van de hersenen, zijn pikdonker. Maar dat oog ziet een levendig beeld, dat het beeld van de televisies die met de nieuwste technologieën geproduceerd zijn, overtreft in netheid en kwaliteit. En het interpreteert deze beelden, voelt, wordt verdrietig, verheugt, voelt liefde, apprecieert, analyseert, herinnert en trekt gevolgen.

Hierin zit een wonder.

Atomen die niet kunnen zien, kunnen niet door toevalligheden, zonder doel, samenkomen en een zichtsysteem teweeg brengen, dat een kwalitatiever beeld oplevert dan de beste camera op aarde, of een systeem op poten zetten dat een duidelijker en beter beeld geeft dan de meest ontwikkelde 3D bioscopen of televisies.

Atomen, die niet kunnen horen en geen bewustzijn bezitten, kunnen niet per toeval een geluidstelsel teweegbrengen dat meerdimensionale geluiden in de hersenen produceert, die duidelijker zijn dan die geproduceerd door de meest geavanceerde muziekinstallaties.

Atomen, die niet weten wat 'ruiken' is, kunnen niet door per toeval samen te komen, een systeem teweegbrengen dat de geur van parfums en rozen kan waarnemen. Atomen, die zich niet bewust zijn van begrippen zoals warm, koud en hardheid, kunnen niet per toeval de mogelijkheid verwerven om te voelen.

Onbewuste atomen, die zelfs geen besef hebben van hun eigen bestaan, kunnen niet, als het effect van toevalligheden, veranderen in mensen, die genieten van muziek, de smaak kennen van allerlei gerechten, herinneringen hebben, aanraken, voelen, denken, plannen, hun herinneringen doen opleven, genot hebben als ze lachen, als ze zich vermaken, of als ze zich in een vrolijke omgeving bevinden, en andere honderden eigenschappen bezitten, of in wetenschappers die de bouw van het atoom bestuderen en onderzoeken.

Het oog dat de levendige, kleurrijke en driedimensionale buitenwereld in onze hersenen ziet, is onze ZIEL. De ziel is geheel metafysisch, en kan niet verklaard worden aan de hand van materiele begrippen. Om deze reden is de ziel, een reden tot paniek voor materialisten, atheïsten en darwinisten, die het bestaan van alles proberen te koppelen aan materiele oorzaken. De ziel, die aan de mens geschonken is door Almachtige Allah (God), maakt het darwinisme, en elke gedachtesysteem dat de darwinisten verdedigen, in wezen met de grond gelijk. Het is ook daarom dat darwinisten deze onderwerpen trachten te verdoezelen door discussies erover te ontwijken. Dat zij de oplossing zoeken in het vluchten, is niets onverwachts. Want tegenover de perfectie van het ziende oog in onze hersenen en de menselijke ziel, die geschapen is door Allah, zullen ze steeds verliezen.

<https://www.harunyahya.info/nl/artikelen/darwinisten-zijn-wanhopig-tegenover-het-feit-dat-de-wereld-gevormd-wordt-in-onze-hersenen>