

TÜRK HALKI ARTIK YALANA İNANMIYOR

Sayın Aydın Doğan,

Isteseniz tüm Türk halkına sorun: Halkımızın %90'ı Darwin'e inanmıyor. Bu yüzden size bağlı yayın organlarında Darwinizm'le ilgili aldatıcı haber çıkarılmasına lütfen izin vermeyin.

Atalarımız mikrop!

Türk halkı, "atalarımız şempanzeydi", "atalarımız kanguruuydu", "atalarımız mikroptu" safsatlarına artık gülüp geçiyor. Onları bu yalanlarla aldatmaya çalışmak yakışık almamaktadır.

Darwin döneminin, 1900'lü yılların köhne bilim anlayışı ile yapılan aldatmacalar, bugün geçerliliğini yitirmiştir. Elektron mikroskopunun olmadığı, günümüz bilim adamları tarafından New York şehrinde daha kompleks olarak nitelendirilen "hücre"nin yalnızca içi su dolu baloncuk zannedildiği bir dönemin cahil bilim anlayışını bugüne uyarlamaya çalışmak büyük bir aldatmacadır.



Darwin dönemin elektron mikroskopunun bilinmediği, hücrenin içi su dolu baloncuk zannedildiği bir dönemdir. O dönemin cahil bilim anlayışını bugüne uyarlamaya çalışmak büyük bir aldatmacadır.



Bu kütüphanedeki bilgilerin benzeri yüz trilyonlarca bilgi insan bedeninde mikro kodlanmış olarak mevcuttur.

Tek bir kromozomda 1 milyon sayfalık bilgi vardır. Bir insan hücrende ise 46 kromozom bulunmaktadır. 100 trilyon hücreden oluşan insan bedeninde yüz trilyonlarca bilgi mikrokod sistemi ile kodlanmıştır. Bu olağanüstü yapının tesadüfelerle açıklanması elbette imkansızdır.

İnsanın ve diğer canlıların genom yapıları üzerinde yapılan yeni keşifler, "ortak ata" safsatısının geçersizliğini net bilimsel delillerle ortaya çıkarmıştır. Henüz küçük bir kısmı çö-

Darwinistler uzunca bir zaman, şempanze ile insan genomları arasındaki sözde %99.4'lük benzerlik olduğunu iddiasını önemli bir speküasyon malzemesi olarak kullanmışlardır. Öyle ki, insanlara, şempanze genom çalışmalarının daha henüz başlangıç aşamasında olduğu, söz konusu benzerliğin insan genomunun yalnızca binde 3'ü üzerinde yapılan bir karşılaştırmaya dayandığı söylememiştir. Şempanze DNA'sından alınıp incelenen gen sayısı 97 ile sınırlıdır. Bu, insan genomunda bulunduğu bilinen en az 30.000 genin sadece %0.3'üdür (binde üç). Bu, binlerce sayfası olan bir kitabın yalnızca üç paragrafini okumak gibi bir şeydir. Şempanze genom projesi genişledikçe, insan ve şempanze genomları arasındaki fark ciddi şekilde artmaya başlamış, daha önce iddia edilen %99.4'lük benzerlik oranı bir evrimcinin sözleriyle "Üzüntü verici derecede hatalı" olarak tanımlanmıştır.

Gerçekleşen çalışmalar, insan ve şempanzelerde ortak olarak tanımlanan genlerin bile ciddi farklılıklar içerdiklerini, amino asit dizilimleri farklı olan genlerin şempanzelerde, insandan farklı işlevler üstlendiklerini göstermiştir. Dolayısıyla **insan-şempanze genom benzerliği üzerindeki tüm iddialar yalnızca birer speküasyondur**, gerçekleri yansıtmadıkadır.

Canlılarda elbette genetik benzerlikler olması doğaldır. Canlıların genetik yapısı benzer malzemelerden oluşmaktadır, canlılar yaşamak için aynı malzemeleri tüketmekte, aynı ortamı paylaşmaktadır. Nitekim insanların genleri, belli oranlarda başka birçok canlıyla benzerdir. Örneğin insan ve nematod solucanlarının genleri arasında %75 benzerlik vardır ama bu durum insanın %75 solucan olduğunu göstermez. Muz ve insan arasında da %50 benzerlik vardır ama bu benzerlik de insanın %50 muz olduğunu göstermemektedir. İki canlı arasında aynı genler bulunsa bile bunların dizim farklılığı nedeniyle tamamen farklı şekilde çalışıkları bilinmektedir. Tipki şempanzede olduğu gibi. Muzdaki benzer genlerin nasıl insandaki gibi çalıştığı iddia edilemezse, şempanzede, kanguruda veya nematod solucanlarında da böyle bir şey iddia edilemez. İnsanı insan, kanguru kanguru, muzu da muz yapan genler, o canlılara ait olarak yaratılmış olan özgün genlerdir ve bu Rabbimiz'in



İnsan Genom Projesi direktörü Francis Collins, bir ateistken, DNA'daki muhteşem bilgi karşısında Allah'a iman ettiğini açıklamıştır.

zülen şempanze genomu üzerinde yapılan çalışmalar arttıkça, insan ve şempanze arasındaki sahte benzerlik iddiasının **büyük bir yalan olduğu** ortaya çıkmıştır. "Kanguru atamızdı", "fareden geldik" iddiaları, işte bu yenilginin ve bu hayal kırıklığının örtbas edilmesi için ortaya atılmış sahte iddialardır.

İnsan her zaman insan, kanguru her zaman kanguru, maymun her zaman maymundur. **Canlılar hiçbir değişime uğramamışlardır**, milyonlarca yıl önce de bugünkü görünlülerindedirler. Fosiller bu gerçeği ispat etmiştir. Türkiye'de yapılan fosil sergilerinde bu gerçeği insanlarımız tüm açılığıyla görmüşlerdir.

Artık halkımız evrim teorisine inanmamaktadır. Halkımız, Darwinizm'in büyük bir safsata ve sahtekarlık olduğunu bilmektedir. Artık Türk halkı aldatılmamaktadır. Çocukça izahlar ve masallarla aldatma dönemi çoktan geçmiştir.

Türk milleti, tüm varlıklar **Allah'ın yarattığına** inanmaktadır. Yaratılmış tüm delillerin, muhteşem yapısıyla DNA'nın, genlerin ve hücrenin, canlılardaki muhteşem sanatin üstün Yaratıcı'mız Allah'ın eseri olduğunu bilmekte, bu gerçeği açıkça görmektedirler. Bu yüzden, 40 yıl öncesinin köhne Darwinist aldatmacaların halkımız üzerinde bir etkisi olmayacağındır.

İşte bu sebeple, yayın organlarınızda artık lütfen doğru olmayan haberlerin çıkışmasına izin vermeyin. Yıkılmış bir teoriyi savunmak uğruna, halkımızın aldatılmaya çalışılmasına müsade etmeyin. Sizin gibi bir Anadolu evladına bu yakışmamaktadır.

Artık tüm dünyanın kabul ettiği gerçeği, **Darwinizm'in çıktığu gerçeğinin yayın organlarında kabul edilmesini** sağlayın. Evrim teorisi bugün, biyoloji, mikrobiyoloji, genetik, paleontoloji, biyokimya gibi tüm bilim dallarının bilimsel bulgularla yıkıma uğrattığı bir teori dir. Bunu bütün dünya bilirken böyle bir şey yokmuş gibi davranışmak doğru, dürüst gazetecilikle bağdaşmamaktadır.

Saygılarımızla,

Hürriyet

19 Kasım 2008

**Kangurular
genetik
akrabamız**

İnsan, genetik olarak solucanlara, muza, hatta patatese de benzemektedir. Genetik benzerliklerin evrime delil gösterilmeye çalışılması yalnızca insanları aldatmaya yönelik beyhude bir çabadır.



Tek bir DNA'daki bilgi, Britannica Ansiklopedisi'ndeki bilginin 40 katı kadardır. Bu muhteşem bilginin tesadüfen oluşması imkansızdır.

üstün ve benzersiz yaratışına önemli birer delildirler.

Darwinistlerin genler üzerinde speküasyon yaparken, öncelikle muhteşem komplekslikteki genlerin açıklamasını yapabiliyor olmaları gerekmektedir. Fakat Darwinistlerin genlerin oluşumu hakkında getirebildikleri tek bir açıklama bile yoktur. Tek bir DNA sarmalı, içerdiği 1 milyon ansiklopedi sayfasını kapsayan bilgi ile tüm evrimci iddialara meydan okumaktadır. Tek bir DNA sarmalındaki bu bilgi, dünyanın en büyük ansiklopedisi olan Britannica Ansiklopedisi'ndeki bilgilerin tam 40 katıdır. Bu olağanüstü bilgi her bir hücrede 46 ke re, 100 trilyon hücrelik bir insan bedeninde ise trilyonlarca kere tekrar etmektedir. Her gün, 24 saat boyunca, hiç durmadan, her saniyede insanın gen bilgilerinden bir tanesi okunacak olsa, bu işlemenin tamamlanması için 100 yıl geçmesi gereklidir. DNA'daki bilginin kitabı haline getirdiğini varsayıduğumda ise, bu kitaplari üst üste koyduğumuz takdirde, kitapların yüksekliği 70 metreye erişecektir. Yapılan tespitlere göre, bu dev ansiklopedi yaklaşık 3 milyar farklı "konu"da bilgiye sahiptir. Eğer DNA'daki bilgileri kağıt üzerine yazılı hale getirseydik, kağıtların uzunluğu Kuzey Kutbu'ndan Ekvator'a kadar uzanacaktır.

DNA, muhteşem kompleks yapısı ve içerdiği bu olağanüstü bilgiyle, tek başına, evrim teorisini çürüten muhteşem bir delildir. Bu üstün eser ve içindeki olağanüstü bilgi, Yüce Rabbimiz'in muhteşem bir sanatıdır. Yüce Allah bir ayetinde şöyle buyurmaktadır:

Onu istediğimizde herhangi bir şey için sözümüz, ona yalnızca "Ol" demekten ibarettir; o da hemen oluverir. (Nahl Suresi, 40)



**HARUN
YAHYA**

(ADNAN OKTAR)

**EVRİM TEORİSİ'NİN BİR ALDATMACA OLDUĞUNU ANLAMAK İÇİN
HARUN YAHYA'NIN KİTAPLARINI OKUYUN!**



Adnan Oktar'ın, Harun Yahya müstear ismiyle kaleme aldığı eserlerin sayısı yaklaşık 250'dir. Bu kitaplar 48.000 sayfa ve 35.500 resimden oluşmaktadır. Adnan Oktar'ın, Harun Yahya müstear ismi ile kaleme aldığı kitapları ve bunlardan yararlanarak hazırlanan belgeseli

leri, www.harunyahya.org, www.harunyahya.net ve www.harunyahya.com adreslerinden ücretsiz olarak okuyabilir veya

Global Yayıncılık'ın 0212 444 444 1 no'lu telefonundan temin edebilirsiniz.